

JOHANNESBRIEF



IN DIT NUMMER O.A

Vertrek Alke Liebich	7
Zolang de aarde bestaat	8
Column Roland Loos	10
Adventsmiddag 7 december	11

KERKDIENTEN

1 december	Alke Liebich
8 december	Alke Liebich
15 december	Ruimteviering
22 december	Monique van Zoest
24 december	Kerstavond
25 december	Alke Liebich
29 december	zangdienst
5 januari	Alke Liebich
12 januari	Alke Liebich
19 januari	Ruimteviering
26 januari	Sandra van Zeeland
2 februari	Bernadette van Dijk



TER OVERWEGING

DE ZIJDEN DRAAD

Dit kindje ligt niet in de kribbe, maar op de puinhopen van oorlog en geweld. Het is met veel zorg daar midden in het puin neergelegd, in een kerk in Bethlehem. Dat was vorig jaar. Deze kerststal riep toen veel reacties op. Ik heb hem niet gebruikt - die aandacht had de foto toen niet nodig. Maar ik ben hem niet vergeten en dat moeten we, denk ik, ook niet doen. Vorig jaar is Bethlehem stil gebleven tijdens kerst: geen kerstboom, geen drukke winkelstraten. Gesloten restaurants. Gebeurt kerstmis nu dan wel, en hoe dan?

Als ik even uitzoom van Bethlehem en meer in het vizier krijg, dan zie ik dat kwetsbare kind overal. De geboorte van hoop wordt steeds kwetsbaarder, zo ervaar ik het kerstfeest van dit jaar. De wereld wordt onherbergzamer, ook en juist voor God. Dit is niet per se nieuw: in de vele bijbelse verhalen van de opvolging van generaties hangt de toekomst - Gods toekomst - aan een zijden draadje. Al die kwetsbare zwangerschappen en geboortes; stamboom en geboorte van Jezus zijn één en al kwetsbaarheid. Het had zo vaak mis kunnen gaan. Van de bedreigde voormoeders Tamar en Ruth, over de adoptievader Jozef die Maria al had willen wegsturen - maar gelukkig was hij ontvankelijk voor de droomengel - tot de razende koning Herodes, en alweer Jozef die droomt en luistert, vlucht en

redt. Natuurlijk ken ik dat refrein van bedreiging als bijbels motief. Het kind van God mag er niet zijn - en toch is het er.

Ik ken die kwetsbaarheid als motief al lang, maar ik zag haar nog nooit zo concreet en voelbaar. Niet alleen een boodschap van toen en een bron van theologie, maar iets van hier en nu, herkenbaar in het dagelijks leven. Het gebeurt gewoon onder mijn neus. Gods geboorte gebeurt alom - in alle bedreiging, in haar kwetsbare noodzaak.

En ik word er onrustig van, maar ook een soort van gerustgesteld. God laat zich namelijk niet verbannen uit onze wereld en uit ons leven.

Tot dat geloof spoort deze kerstmis mij aan. Als het verhaal van het bedreigde en geredde kind niet zou bestaan zouden we het ter plekke moeten verzinnen. We hebben het nodig - als een strohalm, als een zijden draad om ons geloof en onze hoop aan vast te knopen. En weet je: deze verhalen bestaan ook nu. Vandaag is dat voor mij het verhaal van een Afghaanse studente, gered van de Taliban (krant van 12-11). Mijn tip: probeer elke dag zo'n verhaal te vinden. Misschien in de krant, in een relaas van je buurvrouw. Of van de meesjes in je tuin. En als je zo'n verhaal hebt, dan kun je het delen met je buurman. Of een vriendin of voorbijganger.

Wist je trouwens dat zijde de sterkste natuurvezel is? Het is veel rekbaarder dan elk ander vezel, voordat het breekt. Zodoende is een zijden draad een hoopvol gezegde - zelfs wanneer je je er zelf aan voelt bungelen.

Alke Liebich

DIACONIE

DECEMBER COLLECTE VOOR VILLA VREDE

De diaconale collecte is in december bestemd voor Villa Vrede.

We hebben niet eerder gecollecteerd voor dit doel. Villa Vrede is een inloophuis en activiteitencentrum voor ongedocumenteerde mensen in Utrecht. De Villa bevindt zich op Europalaan 55.

Het inloophuis is zes dagen per week open van 09:00 - 17:00 uur, voor ontbijt en een warme lunch. Gemiddeld eten er 30 bezoekers per dag. Op maandag is de Villa exclusief open voor vrouwen.

Het is een ontmoetingsplek voor lotgenoten. Zij kunnen er ontspannen, een dutje doen, of hun kleren wassen. Bovendien zijn er verschillende cursussen en activiteiten. Er worden oude fietsen opgeknapt, en als bezoeker kun je een fiets voor gebruik mee krijgen. Wekelijks komt er een gepensioneerde fietsmaker meehelpen. En heel belangrijk: bezoekers hoeven er niet te vrezen voor overheidsinstanties zoals de politie of Integratie- en Naturalisatie Dienst (IND).



Villa Vrede werd in 2013 opgericht naar aanleiding van drie bijeenkomsten tussen de diaconie van de toenmalige Triumfatorkerk, de gemeente Utrecht, organisaties en inwoners die zich sterk maakten voor ongedocumenteerde mensen, én ongedocumenteerde mensen zelf. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken zij de levensomstandigheden en uitdagingen van ongedocumenteerde mensen in Utrecht en mogelijkheden om deze te verbeteren. Onder de doelgroep bleek grote behoefte te zijn aan een veilige plek waar zij overdag samen konden komen, naar het voorbeeld van het Wereldhuis te Amsterdam.

Zo geschiedde; na anderhalf jaar voorbereiding opende Villa Vrede haar deuren. Tijdens de voorbereidingen werd de doelgroep nauw betrokken, alsmede in het vormgeven van het concept van de dagopvang. Ook de naam Villa Vrede is samen met de doelgroep bedacht. Het

is een samentrekking van Villa Kakelbont (van Pippi Langkous) en vrede (want dat was wat het huis vooral moest bieden). Een naam die nog steeds past bij het Villa Vrede van vandaag! Er zijn twee mensen in vaste dienst als coördinator. Verder werken er 40 -50 vrijwilligers.

De inkomsten bestaan uit bijdragen van fondsen en subsidies, en bijdragen van kerken, bedrijven en particulieren. Veel meer informatie is te vinden op de website: www.villavrede.nl

U kunt uw diaconale bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 11 INGB 0000131451 t.n.v. Diaconie DoReJo gemeente o.v.v. Villa Vrede.

COLLECTEDOEL VOOR DE MAAND JANUARI 2025: LAND VAN ONS

In overleg met de **Groene Johannes** heeft de diaconie voor de maand januari gekozen om de collectegelden te bestemmen voor **Land van Ons**. Wat is dat?

Land van Ons

Land van Ons is een burger-coöperatie die met de inleg van deelnemers, door het kopen en daarna verpachten van landbouwgrond aan natuur-inclusieve boeren, zelf de biodiversiteit en het landschap wil helpen te verbeteren. Waarom natuur-inclusief boeren, waarom biodiversiteit bevorderen?

De afgelopen tientallen jaren holt de biodiversiteit in ons land, en wereldwijd, achteruit. Door het gebruik van kunstmest, pesticiden en monoculturen is deze afname in de landbouw het grootst. Ecologische landbouw is dus ontzettend belangrijk voor het herstel van biodiversiteit in Nederland.

Samen met de boeren op de aangekochte percelen maakt Land van Ons een plan voor het duurzaam inrichten en beheren van de akkers en weidegronden. Met deze duurzame aanpak en specifieke maatregelen, kunnen we samen een groot verschil maken voor het herstel van biodiversiteit.

Maatregelen zijn bijvoorbeeld: niet kerende grondbewerking, gebruik van ruige mest en compost in plaats van kunstmest, strokenteelt met wisselende gewassen, akkers die zoveel mogelijk begroeid blijven over de seizoenen, planten van hagen en bomen, aanleg van poelen, natuurvriendelijke slootkanten, bloeiende akkerranden, etc.

Op deze manier ontstaan weer meer plekken waar een rijk bodemleven is en beschutting voor allerlei soorten planten, dieren en insecten op en in de bodem. Door de akkers te voorzien van bomen, hagen en struwelen wordt het landschap ook nog eens mooier en diverser. Het herstel van biodiversiteit is niet van de één op de andere dag gedaan. Daarom wordt ook goed gemonitord welke flora en fauna we zien (terug)komen op onze percelen. Deze monitoring is terug te vinden via Waarneming.nl. Ook als kerk kunnen we een rol spelen bij het verbeteren van onze omgeving en de biodiversiteit, door bewuste keuzes te maken in ons dagelijks leven, in koop- en consumeergedrag. En door aandacht te besteden aan initiatieven die de natuurlijke omgeving verbeteren en de biodiversiteit helpen herstellen.

Het collectegeld dat we in januari ophalen wordt o.a. ingezet voor het planten van heggen, bomen en struikgewas, voor bodemverbetering door groenbemesters in te zaaien en in tweede instantie ook voor het kopen van extra grond (zonder dat het eigendom van onze kerk wordt). Wilt u meer weten over Land van Ons, kijk dan eens op hun website www.landvanons.nl

U kunt uw diaconale bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 11 INGB 0000131451 t.n.v. Diaconie DoReJo gemeente o.v.v. Land van Ons.

FINANCIËN VAN DE DIACONIE

In oktober was het diaconale collectiedoel 'Geloof en Samenleving' van de Remonstranten. Deze landelijke diaconale tak ondersteunt projecten in Nederland en daarbuiten. Daarbij is

er extra aandacht voor vluchtelingen, kinderen en armoede, klimaat, en vrede.

Op de website www.diaconie.remonstranten.nl kunt u meer lezen over de projecten.

Er werd € 730,36 gedoneerd.

Alle gevers hartelijk dank!



WORD PENNINGMEESTER VAN DE DIACONIE!

We zijn nog op zoek naar iemand die de penningen wil beheren. Je hoeft er geen specifieke financiële kennis voor te hebben, want we werken met een 'simpele' betaalrekening. Het kost ongeveer een uur in de

maand om de administratie bij te houden.

Daarnaast zijn er de vergaderingen van de diaconie, eens in de twee maanden.

Wil je vrijblijvend meer informatie krijgen? Bel of mail Dineke, d.spee@hetnet.nl, 033 4801949

WINTERVOORRAAD VOOR DE KLEDINGBANK

U hebt ruim gehoor gegeven aan de oproep om winterjassen en -schoenen voor de Kledingbank te brengen! Er konden vanuit onze kerk veertien (vuilnis)zakken met winterjassen e. d. worden afgeleverd op de Nijverheidsweg Noord. Namens de medewerkers daar van harte bedankt!



KLEDINGBANK
AMERSFOORT

GEMEENTENIEUWS

BESTUURLIJKE ZAKEN

Om te beginnen slecht nieuws: Twee van onze organisten, Wibren Jonkers en Hans van Haeften, hebben aangekondigd per 2025 hun werkzaamheden voor de Johanneskerk te beëindigen. Beiden hebben een aantrekkelijk werkaanbod gekregen dat niet verenigbaar is met het spelen in de Johanneskerk.

We vinden dit heel jammer! En we wensen Wibren en Hans veel succes in hun werk.

Intussen is de kerkenraad drukdoende een opvolger of opvolgers te vinden. Daarover worden jullie geïnformeerd in de Johannesmail. Mochten jullie een geschikt iemand kennen, dan hoort de kerkenraad dat graag.

De kerkenraad heeft het evaluatieverslag van Café Veerkracht besproken over de periode september 2023 - september 2024.



De kerkenraad heeft Dineke Spee en Johanneke Maris benoemd voor een tweede termijn in de diaconie; in geval van Johanneke Maris een termijn van twee jaar. De kerkenraad heeft Marike Brijder en Roland Loos benoemd in de diaconie. Roland Loos wordt bevestigd in de dienst van 1 december. Marike Brijder is bevestigd in de dienst van 6 oktober jl. De kerkenraad heeft in samenspraak met de diaconie besloten dat leden van de diaconie ook een VOG (verklaring omtrent het gedrag) moeten overleggen. Tot nu toe was dat niet gebruikelijk.

We zijn verder bezig met de nieuwe stoelen in de kerkzaal. Het onderzoek naar de beste stoelen vordert gestaag.

Verder zijn we natuurlijk bezig, deels met Alke en deels zonder, het afscheid van Alke op 12 januari vorm te geven. We willen na de dienst een samenzijn organiseren met lekker eten en drinken. Zowel voor de dienst als voor de samenkomst zijn natuurlijk ook externen uitgenodigd. Omdat veel van die laatste groep elders een kerkdienst heeft (beroepshalve), begint de samenkomst om 12.00 uur. Daarom heeft de kerkenraad besloten de dienst, bij wijze van uitzondering, om half elf (10.30 uur) te laten beginnen. Voor de dienst is Alke zelf de trekker; de kerkenraad is samen met een voorbereidingsgroep (Kees Meinema, Susien Lenselink, Joke Heijblok en Anneke Boswinkel) verantwoordelijk voor de samenkomst. We willen een inhoudelijke en gezellige bijeenkomst, waarbij ook veel ruimte is voor onderling gesprek. Jullie krijgen over het afscheid nog nadere informatie! Houd 12 januari van 10.30 tot begin van de middag dus vrij!

De binnenstadskerken hebben weer een "verspiederssessie" afgesproken. In januari gaat steeds een afvaardiging naar een kerkdienst van een andere kerk, en de week daarop komt een afvaardiging van die andere kerk naar de eerste kerk. In ons geval gaat het om 19 januari. Wie wil dan mee naar de Oud-Katholieke kerk? En wie vindt het leuk om op 26 januari de dienst in de Johanneskerk na te bespreken met de afvaardiging van de Oud-Katholieke kerk? Dat hoeven niet dezelfde mensen te zijn, je kan je opgeven voor een van beide zondagen of voor allebei. Graag bij de secretaris.

Wil je iets zeggen of vragen over het werk van de kerkenraad? Schiet dan iemand van de kerkenraad aan of mail, bel of app met de secretaris: secretaris@johanneskerk.nl, 06 1587 5667.

AFSCHIED EN ZEGEN

Het zijn vreemde maanden, nu ik het werk in de Johanneskerk loslaat. Draadje voor draadje lospeuteren. Ik heb veel goeds ervaren. Het was een valse start met een jaar van ziekte en beter worden. Dit jaar heeft ons dicht bij elkaar gebracht. En ik denk ook aan de coronatijd. En

nog weer wat ziekte. Zoveel over het hobbelige, dat ook veel zegen brengt. Verhulde zegen, zeggen de Engelsen. Blessing in disguise. Ik voel me steeds gezegend.

Er waren verschillende jongerenwerkers. Nieuwe organisten. Intens afscheid van gemeenteleden. Doop, kinderzegening, belijdenissen en ook nog een huwelijksviering. Allemaal momenten waar wij als gemeente op zijn best zijn. Net als bij de Nacht van de Vluchteling en andere acties. De weg samen met de ruimteviering - uitnodigend en met hopelijk veel ruimte voor eenieder tóch dezelfde kant op bewegen. Die stap getuigde van geestelijke moed. Een bewegelijke gemeente - over geestelijke fitheid niet te klagen.

Hoogtepunten van het afgelopen jaar waren ongetwijfeld de doop en belijdenis, de zomerse samenwerking met de Boeier (houd dat vast! Ze zijn nog steeds heel dankbaar; ik word er vaak op aangesproken!), het huwelijk van Ellen en Anne. En hoewel ik niet mee was: het weekend in Nijkleaster. Ook iets om vast te houden. Blijf bewegen en láát je bewegen.

Ik beweeg verder: eind januari vertrek ik naar Oost-Jeruzalem (vlucht via Jordanië) om drie maanden als vrijwilliger beschermend aanwezig te zijn met EAPPI.



**Ecumenical
Accompaniment
Programme
in Palestine
and Israel**

Op de website van pax - paxvoorvrede.nl, zoek naar EAPPI - vindt u er meer over. Voor deze reis vraag ik tijdens de afscheidsdienst om een zegen. Mag ik mij hiervoor ook op weg gezonden voelen door de Johanneskerk en door eenieder die naar vrede zoekt?

Wij blijven in Leusden wonen en zijn dus vindbaar. Dat geldt ook voor de Johanneskerk. Het wordt dus zeker een Tot ziens!

Alke Liebich

JOHANNESWEEKEND: EIGENWIJS

Op **zaterdag 15 en zondag 16 februari** is ons Johannesweekend. Dit weekend is bedoeld om een gezellige, inhoudelijke en verbindende tijd met elkaar te hebben.

Locatie is weer het Nivonhuis in Bennekom, en het duurt van ongeveer zaterdag 10.00 uur tot zondag begin van de middag. Koken en afwassen en dergelijke doen we zelf. Het thema dit keer is:



We hebben in september deelnemers om ideeën gevraagd voor de invulling van het weekend. Hartelijk dank voor jullie inbreng! De meesten die reageerden, zeiden: recht zo die gaat! Met andere woorden, houd het stramien ongeveer hetzelfde. Alle suggesties hebben we besproken in de voorbereidingsgroep, maar dit leidt niet direct tot een ander programma.

Het programma is globaal als volgt: Binnenkomst en een kennismakingsspel, lunch, 's middags workshops en daarna kampvuur. 's Avonds een inhoudelijk programma met een theologische invulling van het thema eigenwijs.

Zondag is er een opening, en na het ontbijt wandelen en/of creatieve opdrachten en de dienst voorbereiden. Na de lunch en de dienst gaan we naar huis.

Wil je je opgeven als je meewilt? Graag voor 25 januari.

Bij je opgave graag doorgeven of je dieetwensen hebt en of je (als je alleen komt) eventueel je kamer wilt delen met iemand. En of je nog andere wensen over je kamer hebt, bijvoorbeeld op de begane grond. En of je een lakenpakket wilt huren. Tot slot horen we graag of je vervoer nodig hebt, of iemand mee kan nemen.

De kosten zijn afhankelijk van je draagkracht tussen de € 60,- en € 85,-, kinderen € 20,-. Als je alleen zaterdag wil komen kost dat € 25,-. Als de kosten een bezwaar zijn, kan je dat vertrouwelijk bespreken met de diaconie.

Graag opgeven bij Laura, in persoon, per mail secretaris@johanneskerk.nl, app of telefoon 06 1587 5667.

De voorbereidingsgroep, Nicolas Joël, Karin van Dijk en Laura van Rossum du Chattel

RUIMTEVIERING 17 NOVEMBER

In deze dienst stond het manna in de woestijn centraal Exodus 16. Een van de mooie gedeeltes uit die tekst luiden: De een verzamelde meer, de ander minder. Als ze het met de omer namaten, bleek een grote hoeveelheid nooit te groot en een kleine hoeveelheid nooit te klein, en had de man die veel had nooit te veel en de man die weinig had nooit te weinig. Iedereen had juist zoveel verzameld als hij nodig had.

Er was een mooi bloemstuk bij gemaakt dat dit symboliseerde. De korte rode bloemen staan voor veel, de lange rode bloemen voor weinig. Zowel weinig als veel zijn genoeg. De schaal stond laatst in de vitrines in de kerkzaal, in combinatie met een textielwerk. De schaal was oorspronkelijk "mislukt" omdat de keramiste eigenlijk iets anders bedoeld had te maken. Maar in de dienst stond de schaal voor de kwetsbaarheid van het leven, de onvolkomenheid ervan en de notie "het is goed zoals het is".



TOELICHTING BIJ DE KERSTKAART

Hebben jullie ook zo genoten van de illustratie op de kerstkaart? Maria die zit te lezen op de ezel, en Jozef die Jezus in z'n armen draagt. Het is zo niet-traditioneel én het is roldoorbrekend dat ik steeds een glimlach voel op komen als ik ernaar kijk. Iemand die een boek leest, creëert

zijn eigen ruimte, ontoegankelijk voor anderen, en daarmee zijn eigen kijk op de dingen. De lezer interpreteert het gelezene altijd op zijn eigen manier.



Een schilderij van een lezend iemand vertelt nooit wat iemand op dat moment beleeft, maar door de context binnen het schilderij krijg je wel "clues" aangereikt die een tipje van de sluier oplichten.

In het begin van de middeleeuwen ontstond een ideaal van christelijke vrouwenopvoeding, waarin het lezen van de bijbel en commentaren daarop centraal stonden. Het boek was toen een medium om te leren lezen en om het geloof te internaliseren. Het ideaalbeeld van de lezende en dus vrome vrouw in de Middeleeuwen is Maria. In de christelijke middeleeuwen wordt de lezende (en schrijvende) Maria beschouwd als een rolmodel voor vrouwen. Men komt voorstellingen tegen van Maria die in alle stadia van haar leven leest, bijvoorbeeld bij de aankondiging door de aartsengel Gabriël van de geboorte van Jezus.

Als we nu inzoomen op het schilderij van de kerstkaart, is het belangrijk je te realiseren dat deze afbeelding uit een Vlaams getijdenboek uit de tweede helft van de vijftiende eeuw komt. Dergelijke afbeeldingen kwamen vaker terug in getijdenboeken uit die tijd - iets wat mij zeer verbaast. Een lezende Maria werd beschouwd als een rolmodel voor de geleerde middeleeuwse vrouw, zowel voor leken als voor nonnen.

Voor meer achtergrond verwijs ik naar <https://www.nzz.ch/feuilleton/was-tun-eigentlich-frauen-wenn-sie-lesen-ld.1528026>

LRC

ZOLANG DE AARDE BESTAAT

Bij het begin van de dienst op 27 oktober liggen er een stok, een steen een lege schaal en een handvol dorre bladeren op de tafel voorin, symbolen voor woede, angst, leegte en verlies. Als leden van de werkgroep Groene Johannes leggen we uit welke zorgen we hebben rondom alle ontwikkelingen in onze omgang met de aarde. Kun je bij voorbeeld nog wel zeggen "lekker weer", eind oktober, als je weet dat de prijs daardoor elders wordt betaald met droogte, bosbranden en overstromingen? Veel vragen bij onze symbolen:



- worden we woedend over al die achteloos geboekte vliegvakanties?
- durven we ons nog wel een rooskleurige toekomst voor onze kleinkinderen voor te stellen?
- raken we ontmoedigd door zoveel opportunistische politiek? En...

- zien we alleen nog maar de teloorgang van de biodiversiteit in steeds hoger tempo?

Waar vinden we houvast en inspiratie om een tegenwicht te bieden aan deze gedachten? Dat was het uitgangspunt van de viering op 27 oktober. En verrassend kwamen we uit bij Noach

(genesis 8: 13-22). Na de grote overstromingsramp bleek er nieuw perspectief: de Eeuwige belofde “zolang de aarde bestaat” zullen zaaien en oogsten, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht niet ophouden.

Maar nu onze kant van dat verhaal: wat is onze bijdrage om deze toekomst te helpen realiseren. Wat zijn de tegenkrachten die bij onze vier symbolen horen? Het werk van milieuactiviste Joanna Macy gaat uit van een Cirkel van Actieve hoop. Op de orde van dienst was die ook afgebeeld. Bij elk van de negatieve emoties plaatst zij een tegenkracht: bij woede helpt werken aan rechtvaardigheid; bij verlies de liefde voor wat je verloor, bij angst helpt moed verzamelen en bij leegte is er ook ruimte voor een nieuw, bemoedigend begin.

Tussen al deze begrippen liggen mogelijkheden voor interacties, door verbinding te maken is er wisselwerking, synergie en mogelijk meer effect. Daar wilden we graag iedereen in de dienst met elkaar over laten spreken. En dat hebt u ook gedaan! Op de post-its die in de orde van dienst zaten werden ontzettend veel reacties genoteerd. En heel interessant: ze betroffen ook de meeste van de hierboven genoemde elementen, de een wat activistischer, een ander wat beschouwender, maar vooral de neerslag van een goede gedachtenwisseling. En dat gesprek bemoedigt ook: “wij zijn niet alleen” schreef iemand op haar/zijn briefje.

Natuurlijk omvatte de dienst nog meer elementen, maar dit wilden we er graag uitlichten. Omdat het een traditie wordt om aan het einde van een groene viering een kleine belofte van groei mee te geven, werden deze keer de zaden van judaspenning uitgedeeld.

Natuurlijk niet cynisch bedoeld, maar wel met een knipoog. En als toelichting: een foute beslissing kun je ook berouwen! En heel praktisch: het is een plantje voor geduld: in juni zaaien, de zaailing bloeit dan pas het jaar erna. Maar voor al onze inspanningen lijkt het me een extra mooi symbool!

Namens alle Groenen, Susien Lenselink

Voor meer inspiratie www.the-workthatreconnects.nl

Kijk ook eens op

<https://www.turingfoundation.org/posters/large/1273jpg> voor interessante posters





COLUMN: NATRES

Laatst meldde mijn dochter me, uit het niets, bij een kopje café; pap ik wil het leger in.

Dat zijn de boodschappen die bij mij even moeten indalen. Mijn briljante reactie was: 'Oh?'

Even een stapje terug. Dochterlief heeft het niet steeds even makkelijk gehad in het leven. Ik weet het, dat klinkt als een cliché. Maar neem even aan dat in haar geval deze kwalificatie een ernstig eufemisme is, zonder uit de school te klappen (want dat kan ik niet maken).

Dus toen mij duidelijk werd dat er geen grap gemaakt werd zocht de overbezorgde vader in mij naar manieren die nog net gepast waren, om te voorkomen dat de daad bij het woord gevoegd zou worden. Dus ik zeg domme dingen als: 'maar je hebt toch een goede baan, ben je daar niet te oud voor, weet je wel welk risico je dan loopt?'

De vader-dochter relatie kan het hebben maar terecht werd ik minzaam op mijn plek gezet. Nee, niet als beroepsmilitair maar bij de Natres, het Korps Nationale Reserve. Daar ben je pas te oud om te starten als je 55 bent. En wat ik met risico bedoelde?

De Natres is in principe alleen actief binnen onze landsgrenzen en heeft een breed takenpakket gericht op beveiliging, bewaking, begeleiding, ondersteuning bij crisissituaties, evenementen en rampen. Risico voor lijf en leden? Vast wel. Ik raadpleegde de website van Defensie. Conclusie, als de Natres in een echte gevechtssituatie terechtkomt, nou, dan is in Nederland niemand meer veilig.

Dochter legt mij het keuringstraject uit en de opleiding die daarop volgt. En je werkgever? Die staat er helemaal achter. Bij de Natres schijn je je beschikbaarheid te kunnen afstemmen op je burgerarbeid.

Goed, maar wat vind ik er nu echt van? Want waarom wil ze dat? Een mix van dingen. Ten eerste is ze altijd in voor iets nieuws waar een zekere spanning uit voortkomt en ten tweede, zij is een jonge vrouw met een sterk gevoel voor mensen, maatschappij, rechtvaardigheid, bescherming van onderdrukten. Met een antipathie tegen dictators en geweldplegers. Ja, dat haakt ook aan haar turbulente levenservaringen. Plat gezegd, ze wil wat doen in onze gespannen wereld. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Die drive om wat te doen had natuurlijk ook in een andere richting praktisch gemaakt kunnen worden. Mijn dochter is een sterk gevoelsmens, beetje op zichzelf met belangstelling voor esoterie, zoekende (waar ken ik dat van?). Als je zoals zij in het leven staat openen zich vele paden die je op kunt gaan om betekenis te

hebben voor medemens, omgeving, vrede (?). Zij heeft het pad gekozen van het groene pak. Met een motivatie die afwijkt van de milicieu van vroeger, die moest of die met ronkende oneliners met woorden als volk, vaderland, koningin (toen nog) erin de wapens oppakte. Eigenlijk ben ik daarom best trots op mijn dochter. Ondertussen bid ik dat God de zielen en harten bereikt van de oorlogshitsers, de machtswellustelingen en de psychopathische regeringsleiders. Zodat zij inzien dat vrede stichten meer roem geeft en dat een goed gesprek meer voldoening geeft dan het platbranden van een dorp. Waardoor mijn dochter lekker op de hei kan zitten soezen in plaats van te oefenen met allerlei wapentuig.

Roland Loos

INTERESSANTE PODCAST

Claartje Kruijff, Remonstrants predikant in Utrecht, (zie hieronder over haar *boek Een God die in mij gelooft*) heeft ook een interessante podcast. Hierin behandelt ze allerlei vragen van

mensen over bijvoorbeeld eenzaamheid, geloof en onrecht. De naam van de podcast is Lieve... Niet alle afleveringen zijn met Claartje Kruijff, maar die andere afleveringen zijn ook erg de moeite waard.

ACTIVITEITEN

ADVENTSMIDDAG 7 DECEMBER 2024: ADVENT MET REMBRANDT

Op 7 december is iedereen van harte welkom op de jaarlijkse adventsmiddag in de kerkzaal van de Johanneskerk!

Het is de laatste jaren traditie dat we **vanaf 14.00 uur** beginnen met de mogelijkheid om brieven te schrijven voor Amnesty International. Dat heeft te maken met de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december. De brieven die we schrijven zijn gericht aan de autoriteiten en u kunt ze overschrijven van voorbeeldbrieven. Ook liggen er kaarten die u aan de personen zelf ter bemoediging kunt sturen.

Intussen is er koffie en thee met wat lekkers. **Om 15.00 uur** volgt het volgende deel van het programma, dit keer samengesteld samen met Hans van Haeften, een van onze organisten. Het thema is: **Advent met Rembrandt**, een samenspel van beeld, muziek en poëzie. Uiteraard gaan we ook samen adventsliederen zingen! We sluiten **rond half 5** af met een glaasje glühwein of sap.

Iedereen is van harte welkom, het is niet nodig je vooraf aan te melden.

Diaconie

SUPERTWIEN, JONGERENDIENST OP 8 DECEMBER

Met Supertwien hebben we een goede start gemaakt van het nieuwe seizoen. Op dit moment bestaat Supertwien uit Luca, Mirthe, Thomas en Fem. Er staan veel leuke activiteiten op de planning dit jaar:

een jongerendienst op 8 december over vriendschap, samenwerking met andere jeugdgroepen in Amersfoort, logeerpartijtje in de kerkzaal en wellicht een reis naar Taizé in de zomer. Genoeg om naar uit te kijken!

In oktober zijn we door Bob Venus welkom geheten in de Louf. Hij heeft ons rondgeleid door deze kunstvilla en ontmoetingsplek en hij heeft zijn kunstatelier laten zien.

Bob maakt kunst om te creëren en te verbinden. Hij bedenkt en ontwerpt kunstwerken en laat deze afmaken door anderen. Wij hebben ook meegeholpen aan een groot kunstwerk dat over enkele maanden op het Lieve Vrouwekerkhof komt te staan. Het was een inspirerende avond!

Elise Folmer



JOHANNESMAALTIJD

Bijna elke maand is er weer een Johannesmaaltijd, een fijn ontmoetingsmoment voor leden, vrienden en gasten.

Wanneer? Op een avond in de eerste week van de maand. De eerstvolgende Johannesmaaltijd is op **woensdag 8 januari** en de daaropvolgende op **vrijdag 7 februari**. Na afloop van die maaltijd is er een boekbespreking.

Hoe laat? Inloop met een glaasje vanaf 18.00 uur.

De maaltijd begint om 18.30 uur.

Voor wie? Voor alle gemeenteleden en vrienden, ongeacht leeftijd. Gasten welkom!

Programma? Eenvoudige vegetarische maaltijd met nadruk op ontmoeting.

Kosten? Vrijwillige bijdrage. Richtprijs € 5,-. Opgeven voor de maaltijd kan tot 18.00 uur twee dagen voorafgaand aan de maaltijd. Dit kan telefonisch bij Corrie Borgers-Bos (06-40399464) of per e-mail aan johannesmaaltijd@hotmail.com
Welkom!



EEN GOD DIE IN MIJ GELOOFT; 7 FEBRUARI

Wij bezochten de Geertekerk eind september voor de presentatie van het nieuwe boek van Claartje Kruijff. *'Een God die in mij gelooft'* is de titel van het derde boek van haar. Claartje Kruijff, in 2018 Theoloog van het Jaar, is remonstrants predikant in de Utrechtse Geertekerk. De vraag of je gelooft in God draait ze in dit boek om; kun je erop vertrouwen dat God in jou gelooft? Voor vrijzinnigen is veel van wat ze vertelt herkenbaar. Mogen worden zoals je bent bedoeld in verbinding met wat 'oneindig groter is dan wij kunnen bevatten' (Remonstrantse Belijdenis 2004) staat nog altijd in contrast met wat de precieze Calvinisten verkondigen.

Het boek is niet heel spannend geschreven, het kabbelt vriendelijk voort, maar het geeft wel een beeld van hoe je intelligent, oprecht, hedendaags en vrijzinnig kunt geloven.

Graag gaan we in gesprek over dit boek. Wat herkennen we, wat niet? Beamen we de subtitel: *richting en rust in een wereld zonder zekerheid?* Helpt dit boek om aan niet-gelovigen uit te leggen waar het ons om gaat? Helpt het ons bij onze zoektocht?

U bent uitgenodigd voor **vrijdag 7 februari om 19.30 uur**, na de Johannesmaaltijd. Opgave is

niet nodig. Voor het gesprek is het fijn als u het boek heeft gelezen.

Een God die in mij gelooft, richting en rust in een wereld zonder zekerheid, Claartje Kruijff Ten Have, 173 blz. €22,99

Arriën Kruyt en Tineke Boudestein

ZANGDIENST ZONDAG 29 DECEMBER

De laatste viering van het kalenderjaar wordt volgens traditie door de Werkgroep Liturgie ingevuld. Dit jaar valt deze op zondag 29 december. We hebben ervoor gekozen om opnieuw een zangdienst te houden, na het succes van vorig jaar.

U kunt allemaal een lied aandragen dat u graag zingt. Graag een lied met een redelijk bekende melodie die gemakkelijk gezongen wordt. Mocht het lied niet in het Liedboek staan dat wij in de Johanneskerk gebruiken, dan graag de tekst met de melodie aanleveren.

De voorbereidingsgroep zal een keuze maken uit de verzoeken. We zullen kijken naar een goede liturgische opbouw en variatie naar vorm en inhoud.

Samen het jaar uitzingen, doet u mee? Stuur uw lievelingslied in als bijdrage aan deze zangdienst: **uiterlijk 15 december**, naar Tineke Boudestein acboudestein@hotmail.com

Chantal Jansen, Arianne Boon, Tineke Boudestein



500 JAAR DOPERDOM

Volgend jaar bestaan de Doopsgezinden 500 jaar. Er wordt van alles georganiseerd. Vast een voorproefje van de Ring Midden Nederland: Doperse gemeenschap, toen en nu. In zeven zoombijeenkomsten bespreken we hoe de eerste dopers hun gemeenschap vorm gaven. We lezen de artikelen van Schleithem uit 1527. Wat zeggen deze artikelen ons nu over gemeenschapsvorming, avondmaal en leiderschap?

Wanneer (online): 7 maandagavonden 20.00 - 21.00u. In februari: 3, 10, 17, 24 en in maart: 3, 10 en 17 (bijeenkomsten zijn ook los te volgen). Aanmelden en informatie: ds.annegreet@gmail.com of c.cornelissen@doopsgezindutrecht.nl.

LEF om LIEF te hebben

500 Jaar Doperdom

Doperse gemeenschap, toen en nu
In 7- zoombijeenkomsten bespreken we hoe de eerste dopers hun gemeenschap vorm gaven. We lezen de artikelen van Schleithem uit 1527. Wat zeggen deze artikelen ons nu over gemeenschapsvorming, avondmaal en leiderschap?

Wanneer (online):
7 maandagavonden 20.00-21.00u.
februari: 3, 10, 17, 24
en maart: 3, 10 en 17
(bijeenkomsten zijn ook los te volgen)

Aanmelden en informatie:
ds.annegreet@gmail.com of
c.cornelissen@doopsgezindutrecht.nl

Doperse gemeenschap, toen en nu

doopsgezinden | Ring Midden Nederland

IN MEMORIAM: WIM JAGERMAN 8 APRIL 1934 TOT 11 OKTOBER 2024

Op de rouwkaart van Wim stond het bekende citaat van Nescio "Jongens waren we, maar aardige jongens". Ik denk dat Wim inderdaad van binnen zo'n jongen was, maar zelf zag ik hem altijd als een heer, een wijs heer. Verstandig en intellectueel begaafd en in veel dingen geïnteresseerd. Ik herinner me hem als iemand die altijd klaar stond voor een ander en voor de kerk. Bovenal was hij een familieman. Afgelopen augustus was hij 65 jaar getrouwd met Tini. Ze hebben elkaar ontmoet bij de band waarin Wim toen speelde. Wim genoot van zijn gezin, vertelde vele verhalen, speelde met de kleinkinderen en gaf graag adviezen aan wie daar om vroeg. In het voorjaar werd Wim 90 jaar en ook dat is gevierd.

Wim is geboren en getogen in Amsterdam. Hij en Tini begonnen hun huwelijk ook in Amsterdam. Omdat ze met hun gezin klein behuist waren, kochten ze een weekendhuisje in Friesland. Daar burgerden ze ook in en hielpen burens met van allerlei, maar Fries spreken is Wim nooit gelukt.

Opvallend aan Wim en Tini vond ik dat ze alles op de fiets, lopend of met het OV deden. Ik zag ze regelmatig door Amersfoort lopen, deze zomer nog.

Zijn werkende leven heeft Wim voornamelijk doorgebracht in het Stadsarchief van Amsterdam. Hij werd daar geroemd om zijn grote kennis. Zijn werk en zijn hobby waren boeken. Hij verzamelde oude schrijvers als Bordewijk, Reve en Belcampo, liefst eerste drukken. Ook verzamelde hij pop-up boeken. De kleinkinderen mochten na zijn overlijden daaruit een keuze maken.

Wim had een brede kijk op geloof en kerk. Hij was ruimdenkend. Hij hield niet van de verschillende geledingen in een kerk maar vond de grote lijn veel belangrijker. In Amersfoort sloten zij zich eerst aan bij de Bergkerk, maar het fietsen daarnaartoe de berg op werd op een gegeven moment teveel. Toen zijn ze bij de Johanneskerk gekomen. Toen zijn doofheid de kerkgang belemmerde, gingen Wim en Tini (kijken via internet was geen optie) over op het bekijken van een dienst via de televisie. Dat was vaak een katholieke mis, maar daar zaten ze niet mee.

Op het laatst van zijn leven werd zijn gezondheid slechter. Het levenskaarsje van deze aardige jongen en wijze heer is nu uitgegaan.

Anneke Boswinkel

Bovenstaande is een verkorte versie van het In memoriam dat Anneke in de dienst van 27 oktober uitsprak.

MUTATIES

Mevrouw K.E. Slothouwer: Huisadres en emailadres gewijzigd

De heer G.H. Schiermann: Telefoonnummer gewijzigd

De heer W. Jagerman: op vrijdag 11 oktober overleden

Meer informatie is te verkrijgen via jan.r.nienhuis@gmail.com

VASTE ADRESSEN

KERKGEBOUW: JOHANNESKERK

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St. Jorisplein).

Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.

Beheercoördinator: J. Nienhuis

Website: www.johanneskerk.nl

Beheer website: K. Meinema

DIACONIE

Contactpersonen

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

Penningmeester

Vacant

Rekeningnummer: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v.

'Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort'

PASTORAAT

Mw. Ds. A.B. Liebich

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

Johan van der Waal

SECRETARIAAT KERKENRAAD

Mw L. van Rossum du Chattel

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien: Elise Folmer

Kinderkring: Geertrui Meinema

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Mw. T. Leeuwendal

ORGANISTEN

Dhr. H. van Haeften, Dhr. W. Jonkers en Mw. A. van Eldik

INLEVEREN KOPIJ

Johannesmail

Johannesmail verschijnt wekelijks. Kopij donderdag vóór 12.00 uur naar: johannesmail@johanneskerk.nl

Contactpersoon: Hetty Deelstra, 06 37349504

PENNINGMEESTER

Penningmeester Stichting Johanneskerk

Dhr. J. Nienhuis

IBAN: NL 83 TRIO 0320 8123 67 t.n.v. Stichting Johanneskerk.

Johannesbrief

Inleverdatum volgend nummer 11 oktober (of eerder)

Graag in een Word-bestand, per e-mail aan

johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

Ophalen is 24 oktober en de Johannesbrief verschijnt op 27 oktober.

KERKDIENSTEN

1 december 1^e advent - ds. Alke Liebich

In de opvolging van de evangeliën lezen we vanaf deze advent uit Lucas. Dit evangelie begint van Johannes de Doper. Het begint met de geboorte, maar wij beginnen met zijn missie: Hij roept mensen om te keren op de heilloze weg. Wij lezen en zingen Lucs 3: 1 - 15. Medewerkers van de **Wereldwinkel** zijn weer in de kerk zijn om hun producten te verkopen. Graag zo mogelijk contant afrekenen.

8 december 2^e advent 'Over vriendschap' - Ds. Alke Liebich

Supertwien gaat ons meenemen met het door hun gekozen thema: vriendschap. Hoe belangrijk is vriendschap voor je? Wat is een vriend en vriendschap eigenlijk? Er komt poëzie en popmuziek, en er is genoeg om zelf over deze vragen na te denken. We lezen o.a Lucas 5: 17-25.

15 december aanvang 10.30 uur Ruimteviering 'Het goede leven', tja, wat is dat? We denken hierover na samen met Prediker. 'Werp je brood uit over het water', zo begint hoofdstuk 11.

22 december - ds. Monique van Zoest

Monique van Zoest was tot aan haar recente pensionering docent Godsdienst/Levensbeschouwing in het Voortgezet Onderwijs en is nu nog als pastor werkzaam voor Vrijzinnig Nederland, afd. Rhenen.

24 december, Kerstavond, 19.00 uur

'De keizer wil een kerstverhaal'. Laat je verrassen door een kerstverhaal van jong tot oud. Zing, lach en bid samen. Vrolijk kerstfeest.

25 december, Kerstmorgen - ds. Alke Liebich

Feestelijke dienst met de cantorij o.l.v. cantor-organist Alice van Eldik

29 december - Zangdienst, met de werkgroep Liturgie

5 januari - ds. Alke Liebich

We beginnen het nieuwe jaar met ontmoeting, koffie en een hartelijke nieuwjaarswens voor

eenieder. In de viering daarna laten we ons de weg wijzen door de ster van God, en als dwazen gaan we die ster achterna. Dat is pas wijsheid.

12 januari een vrijplaats om te spelen - ds. Alke Liebich

Aanvang 10.30 uur

Kerk moet ruimte geven om te verbeelden, ontdekken en ontmoeten. Dat heb ik gevonden, voor die ruimte heb ik graag willen zorgen. Na vele jaren eindigt mijn werk in de Johanneskerk. In een eenvoudig ritueel vindt de losmaking plaats. En ik vraag jullie allen om een zegen voor mijn verdere weg. - Alke

19 januari aanvang 10.30 uur Ruimteviering

26 januari - ds. Sandra van Zeeland

We kennen Sandra van Zeeland van haar stage bij ons in het kader van haar opleiding. Zij is inmiddels als predikant verbonden aan de protestantse Elthetogemeente te Alblasterdam in samenwerking met de VVP.

2 februari - Bernadette van Dijk

Bernadette van Dijk is straatpastor bij de oecumenische stichting Straatpastoraat Amersfoort. In de Schrift gaat het over verschillend getalenteerd zijn, de gave en roeping van de profetie krijgen, een profeet in eigen land.

drukwerk

Aan de heer / mevrouw
