
JOHANNESBRIEF



IN DIT NUMMER O.A

Interview Geke van Schuppen	6
Duurzame bloemen	7
Wake voor Israël en Gaza.	13

KERKDIENTEN

31 maart	Alke Liebich
7 april	Bernadette van Dijk
14 april	Alke Liebich
21 april	Ruimteviering
28 april	Alke Liebich
5 mei	Alke Liebich



TER OVERWEGING

VAN DONKER NAAR LICHT

De documentaire 'Photophobia' gaat over twee kinderen in het Oekraïense Charkiv, die al twee jaar lang onder de grond leven, in de gangen van de metro. Het metrostelsel is dorp, school, speeltuin en thuis. Het enige licht komt van tl-buizen. Zonlicht – dat is de plek van gevaar. 'Jij gaat niet naar boven' waarschuwt de moeder. En Nikita (12 jaar) schikt zich erin. Oh ja, buiten zijn bommen. Aan het einde vangen Nikita en zijn vriendin op de trap een paar zonnestralen, en verdwijnt de doffe blik voor even uit hun ogen.

Wat een indrukwekkend beeld. Al dat leven onder de grond dat wacht op Leven, met een hoofdletter L. De koude metrogangen lijken wel een graf. Maar ze zijn ook veiligheid, bergen en beschermen het leven juist van deze kinderen voor de toekomst. Het is als de stille zaterdag waarin de grot van het graf Gods belofte in zich bergt. Vasthoudt, koestert en beschermt.

De leerlingen zien op paasmorgen het lege graf - angstige ervaring: 'Leeg! Waar is hij gebleven? Hoe moet het nu verder?' Dit zijn in tijden van gemis en leegte ook onze vragen. Wat kun je dan zien, waar kan leven ontstaan? Het wachten en het geduld vragen veel, te veel misschien. Wat wij kunnen zien, is een leeg graf en dat is in eerste instantie schokkend. Het duurt even voordat de leerlingen van Jezus deze

leegte kunnen ervaren als scheppingsruimte: ruimte voor het geheim van de opstanding. Het Marcusevangelie eindigt met dat lege graf en met de schrik van leerlingen. Pasen moet het nog worden, is het nog niet. Hoe gebeurt dat dan? Ik lees dat als een oproep van Marcus om het hier geen genoeg mee te nemen, het hier niet bij te laten. (N.B. in de bijbel is een ander slot opgenomen, maar dat is aanwijsbaar later toegevoegd).

Vanouds werden doden begraven in grotten. Maar de grot is ook symbool van de moederschoot. Zo zien we op veel iconen dat Maria en haar kind zitten in of voor een grot. Het lege graf van Christus is niet alleen symbool van leegte, maar ook symbool van ruimte. De ruimte van de schoot waaruit nieuw leven geboren wordt. Mystici hebben dit beeld aangegrepen en nodigen uit om ruimte in zichzelf te maken, om Christus in zich te ontvangen. Pas wanneer we ons leeg maken kan onze ziel 'de wijde ruimte van de liefde en de waarheid' komen. Dan ervaar je hoe een je bent met God. Er is geen duidelijker teken hiervan dan 'zonder enige benauwing in die innerlijke ruimte te wandelen in universele liefde'.

Deze ruimte is niet afgesloten. Zoals het lege graf open was, zo is onze innerlijke ruimte bereikbaar en beschikbaar. Want wat in jou is, mag naar buiten komen, geboren worden. 'Op deze manier kunnen wij zoveel het in ons vermogen is, hemel en aarde en al wat erin leeft vervullen met onze liefde die God is.' (Gerlach Peters, 15^e eeuw, gelezen bij Kick Bras.)

Het vraagt vertrouwen, om die liefde de ruimte te geven. Niet alleen in je eigen hart, maar ook vanuit jouw hart in de wereld om je heen. 'God heeft lege ruimte nodig om te scheppen,' zei de Friese theoloog Oepke Noordmans.



Alke Liebich

DIACONIE

DE STADSDOMINEE: HET COLLECTEDOEL VAN APRIL

Diederiek van Loo is stadsdominee in Amersfoort. Niet gekoppeld aan een kerkelijke gemeente, is ze er voor iedereen, gelovig, zoekend of niets. *“Je hoeft niet te geloven om met mij in gesprek te gaan. Ik geloof in de kracht van samen. Diversiteit in combinatie met goede wil is vaak vruchtbaar en altijd verrassend.”*

In een aantal steden is een stadsdominee actief, soms ook wel stadspredikant of stadspastor genoemd. Diederiek van Loo is als stadsdominee in Amersfoort aangesteld door de Protestantse

gemeente Amersfoort (PGA). Ze heeft haar werkterrein op het gebied van inspiratie, educatie en

zielzorg en is verbindende schakel tussen mensen, organisaties, bedrijven, besturen en kerken. Ze is dus niet alleen in kerken, maar ook buiten de kerken werkzaam. Een stadsdominee is er voor alle inwoners van de stad: gelovig, niet



gelovig of zoekend. Thuisbasis is De Amersfoortse Zwaan in de Langestraat (naast café Hemels).

Elke eerste zaterdag van de maand leidt de stadsdominee in de Amersfoortse Zwaan een Open Tafelgesprek van 16-17 uur, onder de titel 'Eye-openers'. En elke vierde zaterdag van de maand gaat ze voor in een viering van 16-17 uur. Maar ook bv. op 1^e Paasdag. Zowel bij het gesprek als bij de viering is iedereen welkom. Verder worden er lezingen en muzikale bijeenkomsten georganiseerd, meestal op zaterdagen maar soms ook anders: voor de komende Goede Vrijdag is er bv. een meezing-Mattheus op stapel gezet.

Je kunt bij de stadsdominee ook terecht voor persoonlijke vragen, ook (of juist!) als niet-kerkelijke. En verder kun je aan de stadsdominee vragen stellen over religie en levensbeschouwing. Of advies vragen over de kerken in Amersfoort, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een eetgroep, een bijbelstudiegroep, een kerkelijke gemeenschap of een gezellige activiteit op eerste kerstdag.

Ze heeft op vrijdagmorgen (10-12 uur) open spreekuur in de Amersfoortse Zwaan, Langestraat 61.

De stadsdominee valt onder de PGA en heeft een adviescommissie. Dit zijn mensen uit de verschillende wijkgemeentes van de PGA. Voor bekostiging van extra's zijn ze erg blij met financiële bijdragen en daarvoor collecteren wij dus in april! U kunt uw gift ook overmaken op de rekening van de diaconie: NL 11 INGB 0000 131451 t.n.v. diaconie van de DoReJo gemeente te Amersfoort.

OPBRENGST COLLECTES

In februari werd er gecollecteerd voor het straatpastoraat in Amersfoort. Tot nu toe kwam er bijna 600 euro binnen. Kerken in Amersfoort en omgeving zorgen ervoor dat 45 % van de kosten voor het straatpastoraat gedekt worden. De overige 55 % wordt gefinancierd door fondsen en particuliere donateurs. Alle gevers hartelijk dank!

Johanneke Maris

ACTIE SAMEN TEGEN ARMOEDE

Een aantal kerken is verzamelpunt waar Amersfoorters voedingsmiddelen kunnen brengen voor de Voedselbank. De kerken zorgen er vervolgens voor dat de spullen naar de Voedselbank worden gebracht. Er is een lijst opgesteld van 10 houdbare producten die altijd welkom zijn: zonnebloem- of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkoren pasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie en thee, couscous. De actie is een landelijk initiatief van de PKN en zal 4 jaar duren.

De kerken in Amersfoort waar je voedingsmiddelen kunt brengen zijn: St Franciscus Xaverius op 't Zand, de Lichtkring in Kattenbroek, de Hoeksteen in Schothorst, de Bergkerk, en het Leger des Heils in het Soesterkwartier en in Zielhorst. Op de website van de Raad van Kerken Amersfoort staat meer informatie, o.a. over dag en tijd van inleveren.

OLIJFTAKJE

Lieve mensen,

Ik ben enorm dankbaar dat de collecte van de maand december voor The Olive Branch For Children in Tanzania zo'n mooi bedrag heeft opgeleverd. Deborah, het hoofd van de organisatie, heeft onze gemeente de bijgevoegde bedankbrief gestuurd. Ik vind het bijzonder dat zelfs door het besteden van het geld kwetsbare mensen een kans krijgen. Namelijk dove timmermannen die de kasten en tafels voor de kleuterschooltjes maken. Als iemand moeite heeft met het lezen van Engels, laat het me dan weten.

Karin van Dijk

March 3, 2024

Dear Johanneskerk Congregation,

On behalf of the over 2500 students currently attending Montessori Schools in our Montessori Outreach Program, The Olive Branch for Children would like to thank you for your incredibly generous donation of €3,800. We have purchased 80 child-sized chairs, fabricated 44 shelves and are in the process of making 12 tables. Our Kubuni Carpentry team, comprised of three men who are deaf and have received their training through The Olive Branch for Children, are working hard and battling difficult climactic conditions, to complete the work in a timely fashion. 10 schools in our program will benefit from the new furnishings sponsored by your wonderful congregation. Over the next two weeks, we expect the work to be complete. When all the carpentry work is finished, we will send along a close of project report, with photos of each of the furniture deliveries.

With much gratitude,

Deborah McCracken-Nangereke



GEMEENTENIEUWS

BESTUURLIJKE ZAKEN

De kerkenraad heeft afscheid genomen van twee gewaardeerde leden, namelijk Hans Wels en Roland Loos. Hans blijft nog verschillende taken vervullen, waaronder die in de kerkenraad van de PWBA en in het beheer. Datzelfde geldt voor Roland Loos. Roland heeft besloten zich te oriënteren op een kerkelijke gemeente in zijn woonplaats Scherpenzeel. Hij vindt de afstand bezwaarlijk voor het bestuurswerk en zal daarom stoppen als kerkenraadslid. Zijn taken als penningmeester van de PWBA blijft hij vervullen totdat hij zich (waarschijnlijk in de zomer) laat overschrijven naar de gemeente in zijn woonplaats Scherpenzeel. Ook zal hij nog kerkenraadslid van dienst blijven tot dat moment.

Hans Wels is bedankt in de jaarvergadering en Roland is op een later moment toegesproken, omdat hij de op jaarvergadering verhinderd was. Veel dank Hans en Roland voor jullie inzet! De kerkenraad heeft een lijst met namen opgesteld van mensen die wellicht in de kerkenraad zouden willen, en gaat met hen hierover in gesprek.

Op de jaarvergadering zijn de financiële stukken en het jaarverslag aanvaard. De vergadering heeft besloten de samenwerking met de Ruimteviering (negen keer een dienst op de zondagmorgen) voort te zetten, minstens een keer per kwartaal te overleggen met de coördinatiegroep van de Ruimteviering, en een keer per jaar gezamenlijk te evalueren. Ca 75% van de aanwezigen stemde voor. De kerkenraad realiseert zich dat de tegenstemmers een groep vertegenwoordigen die door het besluit teleurgesteld en mogelijk verdrietig is. We zoeken naar manieren om hier mee om te gaan, en met elkaar in gesprek te blijven.

Het contract van onze jongerenwerker Elise Folmer is verlengd tot de zomer. Voor de periode daarna lijken er vooralsnog te weinig tieners te zijn om een jongerenwerker te rechtvaardigen. De kerkenraad beraadt zich, met de ouders, over de situatie.

Het Johannesweekend is geëvalueerd. Het weekend laat een klein tekort zien, maar de kerkenraad vindt het weekend zeer zinvol. Veel

mensen leren elkaar beter kennen, en er is veel plezier en contact op een andere manier dan gebruikelijk. Mochten mensen ideeën hebben voor volgend jaar, dan zijn die welkom bij de secretaris. Nicolas Joel heeft een film gemaakt over het Johannesweekend; deze is vertoond op de jaarvergadering, en daarna ook rondgestuurd met de Johannesmail. Dank Nicolas voor dit inkijkje in het weekend en voor de herinnering! Het volgende Johannesweekend is op 15-16 februari 2025.

Met Pasen ontsteken we onze nieuwe paaskaars. Dit jaar hebben we, zoals gebruikelijk eens per drie jaar, een ongedecoreerde witte kaars. Hilly Karssen heeft aangegeven na jaren te willen stoppen met de coördinatie van de bloemendienst. De kerkenraad dankt haar zeer voor haar werk, en is op zoek naar een andere coördinator.

In de herfst zullen de spouwmuren geïsoleerd worden.

Op zaterdag 16 maart is er in de morgen een wake geweest om stil te zijn en te bidden voor vrede in Gaza en Israël. De dienst is voorbereid door Jan Nienhuis, Kees Meinema en Geertrui Meinema. Zie elders in dit blad.

Wil je iets zeggen of vragen over het werk van de kerkenraad? Bel, mail of app Laura van Rossum du Chattel, secretaris@johanneskerk.nl, 06 1587 5667

INTERVIEW GEKE VAN SCHUPPEN

Voor wij met elkaar in gesprek gaan heeft Geke een uurtje Lindy hop gedaan. Dat is een Afro-Amerikaanse jazzdans, lekker actief en op fantastische muziek. Dansen als uitingsvorm passeert nog een aantal keer in ons gesprek. Geke is, met haar ouders en broer, opgegroeid in Nieuwegein, in een vrijzinnig gezin. Ze was als kind al geboeid door verhalen en las veel. Geke kon goed leren en omschrijft zichzelf als een filosofisch, nadenkend kind. Na het gymnasium lag de wereld voor haar open. Ze begon te studeren aan de UVA, theologie. Tegelijkertijd studeerde ze twee jaar piano aan het conservatorium. Hoewel dat goed ging, stopte ze met haar pianostudie omdat ze last had van de prestatiecultuur.

Ook heeft ze nog een tijd filosofie erbij kunnen studeren. Het onderzoeken en doorgronden van levensvragen heeft ze in de UVA-tijd ontdekt en nooit meer losgelaten. Met enthousiasme vertelt ze over haar plezier in het studeren en het 'lezen van filosofen' in de oorspronkelijke teksten. Nadat ze al een aantal jaren volop aan het werk was kwam, redelijk onverwachts, de liefde op haar pad. En nu, ongeveer 12 jaar later, woont ze met haar man Dennis en 'de twee meiden', Merle en Femke, in Amersfoort.

Ze werkt sinds drie jaar dichterbij huis, als geestelijk verzorger bij Beweging 3.0, binnen Woonzorgcentra de Lisidunahof en De Pol. Beide zorgcentra bieden ondersteuning aan jonge en oudere mensen met een vorm van dementie, mensen met hersenletsel en ouderen met somatische ziektes.

Zij omschrijft haar werk vanuit twee invalshoeken:

Allereerst werkt zij niet direct vanuit een methode, maar veel eerder vanuit ontmoeting, intuïtief. Zo begeleidt zij mensen met levens- en zingevingsvragen, vaak ook geloofsvragen. 'Trage' vragen, daar gaat het om. Vragen, die niet direct een antwoord hebben. Bijvoorbeeld 'wie ben ik nog?' of 'hoe moet het verder'? Bij mensen bij wie taal aan het verdwijnen is, probeert ze contact te zoeken op andere manieren. Dat kan bv. met muziek, door te wandelen of naast elkaar te zitten.



Daarnaast is zij onderdeel van een multidisciplinair team en werkt ze veel samen om te zoeken naar goede begeleiding. Binnen haar werk doen zich veel ethische dilemma's voor. Er bleek behoefte om het daarover te hebben. Geke is hiermee aan de slag gegaan. Ze is o.a. regelmatig moreel beraad gaan geven. Daarbij gaan mensen vertrouwelijk met elkaar in gesprek over een complexe vraag. Het helpt om elkaars standpunten te zien, emoties te delen en te zoeken naar persoonlijke waarden. Toen het gezin een aantal jaar geleden de Johanneskerk 'ontdekte', was het bijna logisch dat Geke ook daar iets met verhalen zou gaan doen. Met veel plezier doet zij dat nu al een tijdje bij de Kinderkring. Daarnaast is ze een keer voorgedaan in de zondagdienst.

Ze noemt zichzelf lachend een 'beroepsgelovige'. Het geeft voeding om zondag naar de kerk te gaan, maar soms heeft de week al zoveel 'kerk' gehad dat ze zondag thuis blijft om bij te komen en op te laden. Het gezinsleven helpt daar goed bij, maar ook muziek, wandelen, dansen én een opleiding aan het ITIP, instituut voor toegepaste integrale psychologie. Ze volgt hier een opleiding van drie jaar, met retraites, stiltemomenten, lichaamswerk, enz.

Het vraagt goed organiseren met zoveel verschillende aandachtspunten in de week. *'Maar.... het helpt om bij grote drukte af en toe even te dansen en muziek te luisteren, dat geeft ontspanning, vinden de meiden ook!'* Dank Geke voor dit boeiende gesprek, het delen van wat je raakt en wat je bezighoudt in je werk en in de rest van je leven!

Trudy Leeuwendal

DUURZAME BLOEMEN

Elke zondag hebben we bloemen in de dienst, om onze band met de natuur en het leven aan te geven, om de tafel te verfraaien en natuurlijk om aan het eind mee te geven als groet vanuit de



Johanneskerk. Deze bloemen worden elke week weer door gemeenteleden verzorgd. Hilly Karsen heeft de afgelopen jaren gezorgd voor deze vrijwilligers, roosters opgesteld en gecoördineerd. Zij heeft aangegeven te willen stoppen met deze taak. Vanuit de kerkenraad willen we je hartelijk bedanken Hilly! En dus zijn we op zoek naar iemand die deze taak wil overnemen. Als u belangstelling heeft, kunt u dat aangeven bij een kerkenraadslid. Voor lopende vragen kunt u contact opnemen met Kees Meinema.

Daarnaast is er door de Groene Johannes, de Werkgroep Liturgie en de kerkenraad nagedacht over de duurzaamheid van de bloemen. Bloemen kunnen soms geteeld worden met behulp van veel chemicaliën en kleurstoffen en veelal worden ze ook van ver gehaald per vliegtuig (vooral in de winter). Als Groene Kerk wilden we dit eigenlijk al een tijd niet maar het bleek moeilijk dit te concretiseren. We hebben daarom nagedacht hoe het op een niet al te moeilijke manier beter kan. Hierbij wat suggesties om de bloemen zo duurzaam mogelijk te kopen / te halen.

In de **winter** zijn er niet veel bloemen vanuit eigen land. Mogelijkheden zijn:

Een bloeiende plant

Ontluikende en bloeiende takken uit eigen tuin of gemeentelijk groen

Een bloemetje uit de winkel. Vraag eens aan de bloemist waar hij het vandaan haalt en stimuleer Nederlandse bloemen (die worden in het algemeen duurzamer geteeld en niet aangevoerd per vliegtuig).

In de **zomer** zijn er meer mogelijkheden:

Dahliatuin Randenbroek

D.m.v. een email aan Mirjam Bijlholt (mirjambijholt@kpnmail.nl) vragen of je op zaterdag dahlia's mag komen plukken (vanaf 1 juli t/m half oktober), richtbedrag is circa 3 euro, adres Ringweg Randenbroek 119 Amersfoort

Pluktuin Stoutenburg

Open op donderdag t/m zaterdag van 10:30 t/m 17:00 uur (actuele tijden kunnen soms anders zijn), van half april t/m medio oktober, adres Stoutenburgerlaan 6 in Stoutenburg

Pluktuin Land in Zicht

Open op woensdag t/m zaterdag van 10:00 t/m 16:00 uur (donderdag koopavond tot 20:00 uur), van medio juni t/m medio oktober, adres Achterhoekerweg 19 in Amersfoort (Vathorst)

Bloembinderij All Seasons

Kamp 11 Amersfoort

Bloemsierkunst Ilona

Alleen via de website www.ilonabloemen.nl, Wiekenweg 44 Amersfoort

Quino Bloembinders

Utrechtseweg 74 Amersfoort

Odin (soms heeft deze winkel bloemen)
Leusderweg 206 Amersfoort

Nieuwe Graanschuur (in de zomer)
Bloemendalsestraat 19 Amersfoort

Overige adviezen:

Het bedrag dat we mogen besteden is 15,-. U kunt het bedrag bij Jan Nienhuis declareren. We proberen zoveel mogelijk de liturgische kleuren te volgen. De kleur **groen** blijkt nog wel eens verwarring te geven. Echter, **alle kleuren** kunnen daarvoor worden gebruikt.

Tip: schrijf in uw agenda de data wanneer u aan de beurt bent voor het verzorgen van de bloemen. Het is zo jammer dat we het zonder bloemen moeten doen of met het nep-boeket. Ook op de 3^e zondag van de maand blijven we bij de Ruimteviering onze eigen bloemen verzorgen.

En ten slotte, als u niet kan, ruil dan met iemand anders en geef de veranderingen door aan Hans Wels (h.wels@worldonline.nl)

Kees Meinema

ONZE VOETAFDRUKKEN

Meestal word ik wel vrolijker van het lezen van de Johannesbrief. Maar de laatste maanden zaten de verhalen over autovakanties me dwars. Zelfs midden in de nacht.

In Trouw stond een stukje over Sam Janse, gepensioneerd dominee, die een boek schreef: 88 vragen voor christenen die geen trek hebben in een groene levensstijl. Misschien moeten we het aanschaffen als inkijkexemplaar voor de boekenkast.

Kijk, voor mensen die slecht ter been zijn, kan de auto een uitkomst zijn. Levensmiddelen- en ziekenvervoer, dat moet. Het zal al een toer zijn om dat allemaal elektrisch aan te drijven.

Maar of het nu over auto' s gaat of niet, ik ben sowieso van mening dat we een veel bescheidener levensstijl moeten nastreven. Met zo veel mensen op aarde kunnen we niet op de oude voet doorgaan. Het is wel bemoedigend dat de informatie over het onderzoek op dit gebied nu meer op gang komt. Dat geeft hoop, maar er is ook veel wat we nu al kunnen doen. Mijn broer is van de ene op de andere dag veganist geworden. Zijn vrouw is diëtiste, dus tekorten zal hij niet oplopen. Veganist ben ik nog niet, maar een experiment, b.v. geen kaas, dat probeer ik wel.

En wat de vakanties betreft: Nederland en België zijn ook heel interessant en met het ov goed te bereiken, afgezien van het laatste stukje misschien.

Tieke Phaff

COLUMN: OP WEG

Jaren geleden kreeg ik na een goed gesprek de TAO van Poeh (B. Hoff) met daarin het volgende.



voor het kennen van de weg
moeten we gewoon op weg
je dingen doen
liefst met plezier
(dat hoeft niet daar, je kan't ook hier)
heel simpel op de poeh-manier
maar ga niet zoeken naar de weg
want je zal zien, dan is hij weg!

ik ben ik
en jij bent jij
dat weten we allebei
maar als je nu de dingen doet
de dingen die jij kan
dan vind je heus de weg vanzelf
en de weg komt achter je an!

Zoek maar een rustig plekje op en lees nog eens. Laat het binnenkomen. En als je voelt waar de woorden van Poeh ten diepste over gaan dan laat het je niet meer los. Komt steeds weer terug. Mijn weg is kronkelig maar standvastig. Volle knapzak met bijzondere ervaringen en kennis neem ik mee. De gemeenschap van de Johanneskerk blijkt een glanzende parel in die verzameling. Ik dank jullie daarvoor uit de grond van mijn hart.

Roland Loos

VERLEIDING

Naar aanleiding van de dienst met de Ruimteviering op 18 februari heb ik een gedicht geschreven. Het thema was 'Verleiding'.

Ook woorden kunnen een verblindende aantrekkingskracht hebben.

LELIJK WOORD

ego als god
eigen ontwikkeling
zaligmakend doel
niemand nodig
doe het vooral alleen
heilige autonomie
je kunt het
ZELF

ziel en zaligheid
afhouden van de hel
ontkomen aan ellende
van ziekte, eenzaamheid
zich wapenen tegen
de kilte van een stalen staat
de stille roep van crisis in de zorg
RED je

Zorgenden moeten
harteloos bevorderen
wat zelf kan als het moet
of zelf moet wat een beetje kan
handen op de rug
knielend voor de afgod
-hoe lelijk dit woord-
ZELFREDZAAMHEID

Tineke Boudestein

HOOP

Afgelopen weekend heb ik onderstaande inspirerende tekst gebruikt van Vaclav Havel bij een bijzondere bijeenkomst. Deze wil ik graag met u delen.

Wil Wamelink

Hoop

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er
in de wereld gebeurt.

Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed is,
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

door: Vaclav Havel

GEBED VOOR GAZA

Studenten in Beiroet - uit alle windstreken van het Midden-Oosten - zijn erg bezorgd over de situatie in Gaza. Samen met hun docent Wilbert van Saane schreven ze in februari een gebed voor de mensen daar.

Trouwe en barmhartige God,

U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.

Maar wij vallen telkens weer in haat
en staan elkaar naar het leven.

We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.

We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.

Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
door een wrede dood van elkaar gescheiden.

Heer, ontferm U.

Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg,
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt
en geen huis meer hebben om naar terug te keren.

Christus, ontferm U.

Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.

Heer, ontferm U.

Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen,
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne:
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken.

Geef vrede, Heer, geef vrede.

Om vergeving en verzoening tussen vijanden,
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk.

Geef vrede, Heer, geef vrede.

Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven;
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus.
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede.
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij.
Geef vrede, Heer, geef vrede.
Amen.

ACTIVITEITEN

HUISKAMERGESPREKKEN

Het wordt weer tijd voor huiskamerontmoetingen. De laatste keer was twee jaar geleden. De bedoeling is om elkaar te ontmoeten rondom een thema, om elkaar beter te leren kennen en samen iets op te steken. Dit doen we in mei, maar ik kondig het vast aan. Er komen twee avond- en twee middagbijeenkomsten, steeds bij mensen thuis. En een of twee in de kerk. Er zijn ook twee verschillende thema's, u kunt kiezen wat u aanspreekt, Of twee keer komen. Of vier keer. Uitnodigingen komen in de volgende Johannesbrief en de Johannesmail. Thema's en plaatsen worden nog gezocht, maar hier vast de data:

- 16 mei middag en avond
- 21 mei middag en avond
- 29 mei middag

Alke Liebich

LEESGROEP FILOSOFIE

Eind december begonnen we met een nieuw boek: Tijdgeest, van Rik Torfs. Het levert veel gespreksstof op en we denken er tot en met mei mee bezig te zijn. In mei kiezen we een volgend boek, en kan een ieder dat dat wil zich weer aanmelden bij Dineke Spee.

JOHANNES LEEST ROMANS

De volgende keer komen we bij elkaar op donderdag 25 april om 19.30 uur. We lezen dan De kolibrie van Veronesi. De keer daarop is donderdag 20 mei. We moeten het boek nog bepalen. We komen bij elkaar in de kerk. Iedereen die mee wil praten, is welkom. Meld je even aan bij laura@hupkes.net.

60+ VROUWEN

De laatste keer spraken we over: wat draag je bij aan de maatschappij? Hoe kan je je ervaring inzetten, en waarom doe je dat? De volgende keer is op vrijdag 17 mei om 14 uur bij Tineke. Het onderwerp is Emancipatie. Nieuwe vrouwen welkom.

JOHANNESMAALTIJD

De volgende maaltijd is op dinsdag 9 april. Inloop met glaasje vanaf 18.00 uur. De maaltijd begint om 18.30 uur. Voor wie? Voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd. Gasten welkom!

Voor de maaltijd kunt u zich tot en met de voorafgaande zondagmiddag opgeven bij Corrie Bongers-Bos 033-8885103 of per e-mail aan: johannesmaaltijd@hotmail.com

WAKE VOOR GAZA EN ISRAËL

In verschillende doopsgezinde gemeenten in Nederland is op zaterdag 16 maart een estafette-wake georganiseerd om stil te staan bij het conflict in Palestina en Israël. In de Johanneskerk werd de wake gehouden van 10 tot 11 uur en werd bijgewoond door tien leden. Naast het lezen van een aantal teksten en het zingen van liederen werden ook in persoonlijke verhalen verteld wat ons raakt in dit conflict.

In deze wake willen we bidden voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van één natie of etniciteit ten koste van een ander schadelijk is voor het werk aan Gods Koninkrijk en de mensheid.

We bidden dat

1. de Israëlische regering haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.
2. Palestijnse militanten hun aanvallen op Israël's staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.

Een van de liederen die we zongen was lied 537. Hierbij vers 3 ter overweging.

*En Jezus sprak: bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.*

Het was een mooie, intieme wake, waarbij wij ons realiseerden, dat wij enerzijds ver weg staan van het conflict, maar anderzijds er ook bij betrokken zijn. Wellicht machteloos, maar dat betekent niet dat we moeten weggijken.

Kees Meinema-Linders

VACATURE SECRETARIAAT DE AANDACHT

Ben jij op zoek naar een zinvolle invulling van je vrije tijd? En heb je ervaring met secretariaatswerkzaamheden? Dan zijn wij dringend op zoek naar jou!

Zes dagdelen in de week zijn wij open om onze gasten te ontvangen voor een "Bakkie met Aandacht" in onze huiskamer aan de Zuidsingel 5 (v/h het DAC, Diaconaal Aandachtscentum). En dat al bijna 35 jaar! Met trouwe vrijwilligers bieden wij onze bezoekers een plek om zich gehoord en gezien te voelen, sociale contacten te hebben en vriendschappelijke relaties te ontwikkelen. Er is een wekelijkse warme buurtmaaltijd en ook zijn er creatieve workshops, computercursus en activiteiten rond de feestdagen.

Om alle activiteiten goed te organiseren zijn er naast de vrijwilligers en de coördinator ook bestuursleden nodig. Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. Naast de gebruikelijke werkzaamheden die bij een secretariaat horen, stellen wij het op prijs als onze bestuursleden zich een aantal keren per jaar ook inzetten als gastvrouw/-heer. Wij bieden een zinvolle en voldoening gevende invulling van je vrije tijd.



Voel je hiervoor of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze voorzitter Margo Kunenborg, tel. 033 4729786.

MUTATIES

Overleden:

Jan Bosch is op 25 februari overleden.

Bedankt:

Tamar Brüggemann heeft zich met haar kinderen Raaf en Mirthe laten uitschrijven.

Gea Prak heeft bedankt als vriend. Zij blijft wel belangstellende.

Meer informatie is te verkrijgen via jan.r.nienhuis@gmail.com

NIEUWE RUBRIEK?

Ik heb het gevoel dat steeds meer gemeenteleden denken: “dit raakt me”, “hier heb ik iets aangehad”, of: “dit wil ik delen”. Dank!

We zouden het een nieuwe rubriek kunnen noemen : Wat raakt me, of waarmee wil k je (aan)raken. De Johannesbrief leeft! We beginnen er vast een beetje mee.

De redactie

Wat raakt me

In de Ruimteviering van maart zongen we bij de voorbereiding van de gebeden:

*Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open, kom, adem ons open, kom, adem ons open.*

VASTE ADRESSEN

KERKGEBOUW: JOHANNESKERK

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St. Jorisplein).

Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.

Beheercoördinator: J. Nienhuis

Website: www.johanneskerk.nl

Beheer website: K. Meinema

DIACONIE

Contactpersonen

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

Penningmeester

René Leegte:

Rekeningnummer: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v.

'Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort'

PASTORAAT

Mw. Ds. A.B. Liebich

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

SECRETARIAAT KERKENRAAD

Mw L. van Rossum du Chattel

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien: Elise Folmer

Kinderkring: Geertrui Meinema

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Mw. T. Leeuwendal

ORGANISTEN

Dhr. H. van Haeften, Dhr. W. Jonkers en Mw. A. van Eldik

INLEVEREN KOPIJ

Johannesmail

Johannesmail verschijnt wekelijks. Kopij donderdag vóór 12.00 uur naar: johannesmail@johanneskerk.nl

Contactpersoon: Hetty Deelstra, 06 37349504

PENNINGMEESTERS

KERKENRADEN

Penningmeester Stichting Johanneskerk

Dhr. J. Nienhuis

IBAN: NL 54 ABNA 0432 092 587, t.n.v. Stichting

Financiële Samenwerking

Johannesbrief

Inleveren kopij vóór 12 april a.s.

Graag in een Word bestand per e-mail sturen aan

johannesbrief@johanneskerk.nl

Afbeeldingen (foto's, illustraties) zijn altijd welkom, deze wel graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt rond 28 april.

KERKDIENSTEN

31 maart 10.00 uur Alke Liebich

Feestelijke dienst van paasmorgen. Het licht van Pasen steekt de Paasjubel aan.

7 april 10.00 uur - Bernadette van Dijk organist
Hans van Haeften

Bernadette is straatpastor in Amersfoort. Met twee collega's biedt zij pastorale zorg aan dak- en thuislozen. De Johanneskerk steunt de stichting Straatpastoraat al sinds de oprichting in 2007. In de dienst horen we Tomas "Mijn heer en mijn God!" roepen.

organist Alice van Eldik

14 april 10.00 uur Alke Liebich

Deze zondag heet in de protestantse traditie 'de zondag van de goede herder'.

Ik heb langer geleden regelmatig over geloofsopvoeding gesproken, en kinderbijbels gelezen met ouders. Verhalen vergeleken. Met name op het motief van de goede herder gaan sommige auteurs van kinderbijbels helemaal los. Wat bij ons dan een groot vraagteken achterliet, welke theologie en welke geloofsopvoeding hiermee eigenlijk gediend is. Dus ik ben ietwat allergisch voor de goede herder – maar misschien juiste en reden om hier eens bij stil te staan. Heeft u nog een oude kinderbijbel in huis? Neem hem mee, of laat het me van te voren weten. Vraag voor die dienst zal zijn: hoe doen we het motief in de bijbel recht, en onszelf als 21e eeuwse gelovige? Wij lezen Johannes 10: 11-16

organist Alice van Eldik

21 april 10.30 uur Ruimteviering

Zie voor meer informatie de Johannesmail half april.

28 april 10.00 uur Alke Liebich

Deze zondag heet 'Jubilate' - juicht. Die hoort thuis is de drieslag Juicht! Zingt! Bidt! Mooie volgorde: zonder juichen geen gebed en leid. Vreugde is een eerste levensbehoefte. De vreugde van Pasen, die mag wel even blijven. Wij lezen Johannes 15: 1-8.

organist Hans van Haeften

5 mei 10.00 uur Alke Liebich

drukwerk

Aan de heer / mevrouw
