
JOHANNESBRIEF



IN DIT NUMMER O.A

Bloemen in de dienst
Column Roland Loos
Interview met Maja ten Have
Samenstelling gemeente

KERKDIENTEN

4 februari: Jan Nienhuis
11 februari: Daan Gutter
18 februari: Ruimteviering
10.30 uur
25 februari: Harm Dane

TER OVERWEGING

VRUCHTBARE AARDE

Het is een realiteit die ons allemaal treft, de ene gebeurtenis nog gruwelijker dan de andere. Het geweld dat zich wereldwijd voordoet, roept een gevoel van verbijstering op. Het is moeilijk om woorden voor de afschuw te vinden die dit geweld met zich meebrengt. Stamelen en stilte past ons beter. Het nieuws lijkt ons te dwingen te kiezen en ons op te splitsen in een wij en een zij. Maar kiezen we niet liever veel liever voor vrede, voor iedereen en overal? Een verlangen dat ons verenigt, ongeacht onze achtergrond of belangen. Willen we niet allemaal een wereld waarin geweld plaatsmaakt voor begrip, samenwerking en vreedzame oplossingen?

Ik schreef vorig jaar gedichten bij kunstwerk van Anselm Kiefer, gedichten die alleen maar actueler zijn geworden. Hieronder een van die gedichten.



vruchtbare aarde

hun lichamen tussen staal stro en vuur
als omgeploegd onkruid

geplukte armen als zonnebloemen geschikt
in bomkraters gevuld met asgrijs water

plakken bloed op warme aarde
mest van de haat

Frans van den Akker

DIACONIE

BIJ DE COLLECTES

Misschien hebt u Bernadette, een van de straatpastores, wel eens gezien op straat? Of bij ons in de kerk waar ze af en toe gastpredikant is? In elk geval kunt u de mensen zien voor en met wie zij en haar collega's werken: de mensen van de straat die geen thuis hebben.

Vijftien jaar geleden, in 2008, is vanuit de kerken het straatpastoraat opgericht, met als doel: aandacht voor de mensen van de straat, zonder aanzien des persoons, present zijn zonder agenda, met groot respect. De straatpastores lopen mee op met kwetsbare ingewikkelde mensen, luisteren, zoeken mee naar kracht en hoop, soms zingeving. Proberen verbinding en trouw te bieden. Zij hoeven geen doelen te behalen, uren of minuten te registreren, facturen te sturen. "Alleen maar" aandacht, waardigheid en respect te geven.

De straatpastores zijn ook vaak betrokken bij de uitvaart van mensen van de straat. En elk jaar met Allerzielen houden ze een gedachtenismoment met foto's, lichtjes en herinneringen.

De kerken in Amersfoort en omgeving zorgen er met hun collectes en bijdragen voor dat gemiddeld 45% van de kosten gedekt zijn. De andere 55% wordt gedragen door fondsen en donateurs.

De straatpastores kunnen zo blijven werken aan onze belangrijke opdracht tot naaste-zijn: "alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan" (Matteus 25:40)

Giften kunnen ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. diaconie van de Dorejo-gemeente te Amersfoort o.v.v. Straatpastoraat

OVERLIJDEN DICK TOMMEL

Met ontsteltenis nam ook de diaconie kennis van het overlijden van Dick Tommel, onze trouwe en nauwgezette penningmeester. Elders in de Johannesbrief staat een In Memoriam. We zullen Dick binnen de diaconie verschrikkelijk missen. Nu hij is overleden, gaat het penningmeesterschap van de diaconie over naar René Leegte die al een tijdje lid van de diaconie is. Dick heeft tot het laatst toe de financiën van de diaconie uitstekend beheerd en overdraagbaar gemaakt. Toch zal het misschien even duren eer de nieuwe penningmeester helemaal op orde is. We vragen daarvoor begrip. Voor declaraties kunt u het volgende mailadres van René gebruiken:

rene.leegte@publiekezaken.eu

In de overdrachtsperiode is het aan te raden om hierbij Dineke Spee in de cc te zetten:

d.spee@hetnet.nl

FINANCIËN

In november collecteerden we voor Kwintes. De opbrengst van collectes en giften bedroeg € 820,80. We ontvingen een leuke bedankkaart van Kwintes.

De collecte in de decembermaand was bestemd voor The Olive Branch for Children, in Tanzania. Dit is het project waar Karin van Dijk als

vrijwilligster heeft gewerkt. Mede dankzij de mooie presentaties die Karin ook in december verzorgde, was er een prachtige opbrengst van 3.873,67 euro!

Het saldo van het Noodfonds staat nu op 1.000 euro.

EINDAFREKENING VAKANTIEGELD DELEN

U hebt ook nog de eindafrekening van de actie Vakantiegeld Delen tegoed. In 2023 was de opbrengst ruim 104.000 euro! Omdat de actie voor de 20^e keer werd gehouden, was er extra geld beschikbaar gesteld door verschillende fondsen. In eerdere jaren lag de opbrengst rond de 90.000 euro. Het bedrag van 2023 is uitgedeeld onder 256 adressen. We hopen in mei 2024 weer mee te doen met deze bijzondere actie.

TWEELING

In november werd de hulp ingeroepen voor een gezin dat verblijft in de asielopvang in de Hellestraat, tegenover ons kerkgebouw. De ouders verwachten een tweeling, en er waren dringend kraam- en babyspullen nodig. We konden een contactpersoon uit onze gemeente vinden, plus financiële hulp. We wachten samen met het gezin met spanning op de geboorte, vermoedelijk begin februari.

NIEUWS VAN DE VREDESDUIF

Hoe is het de Vredesduif de afgelopen tijd in de Graaf Hendriklaan vergaan?

Om het geheugen op te frissen: de vredesduif is dit keer neergestreken bij Pitstop. Pitstop biedt woonruimte aan jongeren die willen leren om zelfstandig te wonen. Daarvoor zijn verschillende locaties beschikbaar, en de duif heeft een plek gevonden in de Graaf Hendriklaan.

Het team vertelt: "Toen de vredesduif bij ons aan kwam op Pitstop hadden we nog geen plekje voor het beeldje. We verplaatsten haar vaak van de woonkamer naar de voorkamer (ons kantoor) en weer terug. Er leek letterlijk nog geen vaste plek te zijn voor dit mooie symbool met haar uitnodiging om in gesprek te gaan over vrede met elkaar, ongeacht of dit nu in jezelf is of in de wereld om je heen.

Na een aantal weken kwam een collega met een

mooi huisje naar kantoor. Het is gemaakt door simpele lijnen met elkaar te verbinden in de vorm van een huis. Geen muren, geen



beperkingen, maar wel een stevig fundament. En zo werd niet alleen de duif een mooi symbool, maar ook de fysieke plek waar ze is neergestreken. Een huisje met veel licht, vrijheid en een stevig fundament!"

De duif heeft dus nu een mooi plekje aan de wand en is goed zichtbaar voor iedereen die binnenloopt bij het informatiepunt. Een handjevol jongeren is met kerst op de eigen flat gebleven en heeft daar de feestdagen doorgebracht. Op het kantoor stond een kerstboom waar iedereen van kon genieten. Eén van de bewoners vertelde mij (Dineke) hoe zij op de Graaf Hendriklaan terecht is gekomen. Zij woont er nu ongeveer negen maanden. Zij volgde de entree-opleiding voor anderstaligen (MBO) en was eraan toe om op zichzelf te gaan wonen. Als je 25 jaar bent en er thuis niet veel plaats is, wil je een plek voor jezelf... Via de school kon ze terecht bij Pitstop, en ze vindt het daar erg fijn. Wat een beetje zorgen geeft, is de wetenschap dat ze over ruim een jaar daar weg moet. Je kunt maximaal twee jaar gebruik maken van Pitstop, want er zijn meer jongeren die geholpen moeten worden. Ze is nu ingeschreven bij WoningNet en hoopt zo aan een andere huurwoning te komen. Het beeldje van de duif spreekt haar aan omdat ze op zoek is naar geloven en naar 'wat goed bij mij hoort'. Het team hoopt jullie de komende maanden door middel van een aantal verhalen van de jongeren mee te nemen. Daarbij zullen de thema's van het onderkomen van de duif 'licht, vrijheid en een stevig fundament' in hun persoonlijk leven terug komen.

Namens de diaconie, Dineke Spee

GEMEENTENIEUWS

BESTUURLIJKE ZAKEN

De kerkenraad kijkt terug op een mooie advents- en kerstperiode. We begonnen met de adventsmiddag, die gevuld werd met schrijven voor Amnesty, zingen, en luisteren naar de ervaringen van Karin van Dijk over haar vrijwilligerswerk in Tanzania. Daarna de adventsdiensten en natuurlijk kerstavond en kerstmis zelf. Op kerstavond hadden we het traditionele kerstspel, dit jaar in een nieuw jasje door Annette Koops (en anderen van de leiding van de kinderkring).

Op oudejaarsdag hadden we zangdienst, voorbereid door Tineke Boudestein en Jan Nienhuis.

Veel complimenten voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 7 januari bedankten we de vrijwilligers van de Johannesmaaltijd, de Johannesmail en het voorbereidingsgroepje voor het Johannesweekend. In deze dienst vroegen we ook de zegen voor het werk van het pioniersteam dat verantwoordelijk is voor het pioniersproject Caf;e Veerkracht. Dit is eind januari echt gestart met een eerste bijeenkomst. De jaarvergadering is op dinsdag 12 maart 2024.

De kerkenraad sprak met Johanneke Maris van de Groene Johannes en Tineke Boudestein van de werkgroep liturgie over bloemen in de dienst. We willen heel graag toewerken naar alleen duurzame bloemen. Zie verderop in de Johannesbrief voor meer informatie.

De statuten van de Stichting Johanneskerk (voorheen SFS) zijn afgerond door de notaris. Dat betekent dat het reglement en de statuten nu weer klaar zijn voor de nieuwe tijd. Totdat we weer een wijziging willen aanbrengen omdat de nieuwe tijd anders is dan de huidige tijd! Wie de stukken digitaal wil hebben, kan ze opvragen bij de secretaris.

In december heeft de kerkenraad, na overleg binnen de drie denominaties, besloten over te gaan op één bankrekening waarop leden en vrienden hun bijdrage kunnen storten. We besparen hiermee op de bankkosten.

In december hebben we, in vervolg op de ledenvergadering van 12 november, twee

bijeenkomsten gehad met gemeenteleden over de samenwerking met de Ruimteviering. Het doel hiervan was de resultaten van de enquête te wegen en te verdiepen. Wat zit er achter een mening van iemand? Er waren in totaal 21 mensen. De kerkenraad denkt dat de bijeenkomsten hebben geleid tot een genuanceerder beeld. Iedereen kon zich uitspreken en er werd goed geluisterd. We begrijpen nu beter waarom mensen een bepaald standpunt of gevoel hebben. Het werd vooral duidelijk dat achter een bepaald standpunt geheel verschillende overwegingen schuil kunnen gaan. En dat mensen vanuit dezelfde overwegingen of hetzelfde gevoel tot een ander standpunt kunnen komen.

In januari heeft de kerkenraad veel tijd besteed aan het voorbereiden van het gesprek met de Ruimteviering, en aan de vraag hoe we dit onderwerp gaan voorleggen aan de ledenvergadering. Hierover meer in de volgende Johannesbrief.

Heb je vragen of opmerkingen over het werk van de kerkenraad? Mail, bel of app dan even met de secretaris, Laura van Rossum du Chattel, 06 1587 5667, secretaris@johanneskerk.nl

JAARVERGADERING

De jaarvergadering is dit jaar op dinsdag 12 maart 2024.

Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen zoals jaarverslag van de secretaris en de predikant, de financiële jaarstukken, het verslag van de Financiële commissie, de vaststelling van de richtlijn voor de bepaling van de vrijwillige bijdragen en de minimumbijdrage, en het verslag van de diaconie.

Tot slot besluiten we over de samenwerking met de Ruimteviering.

De stukken worden begin maart verstuurd via de Johannesmail.

Laura van Rossum du Chattel, secretaris

BRIEF KERKBALANS

In deze Johannesbrief is de jaarlijkse kerkbalansbrief toegevoegd met het verzoek om uw vrijwillige bijdrage over te maken. Mocht u de brief niet aangetroffen hebben, dan kunt u contact opnemen met jan.r.nienhuis@gmail.com.

Het is ons streven om te gaan bankieren bij een groene bank. Bij ASN lukt dat niet omdat deze bank geen stichtingen bedient. Bij Triodos lijkt dit wel te gaan lukken, maar hier duurt de procedure zes weken tot drie maanden. U vindt daarom in de kerkbalansbrief ons bekende nummer NL 54 ABNA 0432 092 587, t.n.v. Stichting Financiële Samenwerking.

DUURZAME BLOEMEN IN DE DIENST

In de Johannesbrief van augustus heeft een stukje van Johanneke Maris gestaan over duurzame bloemen in de dienst. Johanneke schreef daarin op persoonlijke titel maar vanuit het gedachtengoed van de Groene Johannes over hoe vervuilend bloemen kunnen zijn (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, uitstoot van CO2 door vervoer vanuit andere landen). Dit heeft nogal wat reacties opgeroepen. De kerkenraad heeft toen aan de Groene Johannes en de werkgroep Liturgie gevraagd om dit punt uit te werken en met oplossingen te komen. Vervolgens heeft de kerkenraad in december gepraat met Johanneke Maris en Tineke Boudestein. We zijn tot een aantal conclusies gekomen.

De kerkenraad erkent het probleem. Het voelt niet goed om elke week bloemen in de dienst te hebben die de wereld meer kwaad dan goed doen. Anderzijds vinden we het heel belangrijk om bloemen in de dienst te hebben. Bloemen dragen, omdat ze mooi en levend zijn, bij aan een mooie avondmaalstafel en daardoor aan een fijne kerkdienst. Het is ook fijn om bloemen vanuit de dienst aan een gemeentelid te kunnen geven, als troost, bemoediging of bedankje. We willen hiermee doorgaan.

We hebben gezamenlijk manieren besproken om de goede kanten van bloemen te behouden terwijl we de schadelijke kanten zoveel mogelijk beperken. Daaruit volgde dat we geen plastic kunstbloemen op de tafel willen zetten, en ook

niet gemeenteleden in plaats van bloemen een klein cadeautje willen geven. Kleine presentjes zijn namelijk vaak ook niet duurzaam, en hebben minder gevoelswaarde.

Uiteindelijk willen we geen vervuilende bloemen meer in de kerk. We willen daar stapsgewijs naar toe groeien.

In de zomerperiode, globaal tussen mei en half oktober, is het mogelijk om duurzame bloemen te gebruiken. We kunnen die plukken in de tuin of in de natuur, of kopen in een biologische winkel. Voorwaarde is wel dat de bloemen mooi genoeg zijn voor in de dienst en mooi genoeg om weg te geven. Dat bloemen niet altijd een hele week staan, is niet erg.

Voor de winterperiode formuleren we voorlopig nog geen concrete ambitie. Wel zou het mooi zijn als we meer gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld takken.

We hebben een groep van 26 gemeenteleden die bij toerbeurt voor de bloemen in de kerk zorgen. We beginnen nu om in februari met deze groep te praten over de wens om duurzame bloemen te gebruiken. Waar kan je die bloemen kopen? Wat voor soort bloemen kan je plukken en waar? Wat is haalbaar voor een ieder? We houden jullie op de hoogte. Wil je graag iets zeggen over dit onderwerp? Heb je praktische ideeën? Of heb je misschien een heel andere mening? Ga dan even naar iemand van de kerkenraad, naar Johanneke of naar Tineke toe en geef je mening!

Johanneke Maris, Tineke Boudestein en Laura van Rossum du Chattel

COLUMN: MES

Jongeren die de school kiezen waar ik werk doen dat meestal omdat het een kleine veilige school is. In Woerden. Goed te bereiken, overzichtelijke omgeving en een studentenpopulatie die, zal ik maar zeggen, wezenlijk anders is dan in Zoetermeer of Utrecht. Ouders willen dat. Maar, de droom is stuk. Ineens blikkerde in de aula een mes omdat er vies gekeken werd. Harde klappen beukten op de hoofden en lijven van jongemannen omdat er in het voorbij gaan aangeraakt werd. Jonge meiden stoven alle kanten op met verbijsterde gezichten vol van angst.

De rust keerde weer toen de beveiligers de-escalleerden. Gelukkig werd er niet daadwerkelijk gestoken. Het proces van straf, verwerking en nazorg begon. Plaats, oorzaak en de geweldsexplosie zullen nog enige tijd onderwerp van gesprek blijven. Dat er een nare vlek op onze school zit is jammer maar niet het ergste. Dat mes wel. Ik stel mij de jongere voor die 's avonds naar bed gaat en alvast zijn spullen voor de schooldag morgen klaar legt; laptop, pennetje, pet, blijke fris, geld voor het broodje...., en, oh ja, mijn mes.... Niet een zakmes voor het schillen van een stukje fruit of zo, nee een jachtmes. Wel inklapbaar en een snijvlak, daarom formeel legaal. Maar toch een flink mes. Wat gaat er in het hoofd om van een student waardoor het noodzakelijk is om dat mes mee naar school te nemen. Stoerheid? Gevoel van onveiligheid? Of zelfs bewust om een statement te maken? Wat? Hoe dan ook niet in staat tot reflectie op de gevolgen van het dreigen met opengeklapt mes. Want het is meteen einde opleiding ook al ben je bijna klaar na vier jaar studie.

Elke studie in het MBO kent het vak Burgerschap en Sociale Vaardigheden. Er wordt gesproken over normen en waarden. De didactiek daarbij is niet frontaal klassikaal, luisteren en onthouden maar juist interactief, met gastsprekers, projecten en excursies. Woorden als respect, begrip, acceptatie, zinloos geweld en noem maar op worden in elke les wel gebruikt. En toch dat mes. Domme actie van een enkeling zou je dan kunnen denken. Maar dat is het niet. Sociale storingen, nog als gevolg van de coronapandemie? Nee, ik hoor het in de media wel maar ik zie en voel het niet. Het ligt dieper, veel dieper. Jongeren worstelen met het leven zelf, de zin ervan. De prestatiedruk op alle fronten (bewust dit woord) is nog nooit zo hoog geweest. Druk heeft tegendruk nodig omdat anders verpletterd wordt. Dat is wat nu aan de hand is bij alle jongeren, in meerdere of mindere mate. Tegendruk is nodig. Van binnenuit, kracht gevoed door overtuiging, grondwaarden. Mag ik God zeggen? Inclusief het spreekwoordelijke heilige vuur. Dat is niet te vervangen door likes op X of TikTok. Ik ben niet naïef, incidenten zullen er altijd zijn, met zichzelf worstelende jongeren ook. Maar laten we vooral alle jongeren het gevoel geven dat ze er mogen zijn, dat ze belangrijk zijn en zeker niet de wereld alleen hoeven te veranderen. Gun ze ook een blik op ons fundament. Zolang het kan zal ik dat ook doen op mijn dorpsschool.

Roland Loos

HET LIED DAT ME RAAKTE

Op de Ruimteviering van december hoorde ik een paar zinnen uit twee liederen die me raakten.

Het eerste lied was voor mij onbekend, een lied van Ellen Faber. Het ging zo:

*Als ze je vragen, waar kom je vandaan
Zeg hun dan, ik kom uit het licht
Van de plaats waar het licht uit zichzelf is
ontstaan
Het ging staan en verscheen, mijn evenbeeld.*

In lied 561, Nacht van droom en verlangen, trof mij de zin:

Wij lopen recht op kronkelpaden naar jou toe.

Allebei teksten die zich niet meteen laten kennen, maar waar je wat op moet kauwen.

Laura vRdCh

RAAD VAN KERKEN IN AMERSFOORT

Al een aantal jaren vertegenwoordig ik de Johanneskerk in de Amersfoortse Raad van Kerken. Toch zouden de meeste leden niet zo direct kunnen zeggen wat ze zich daarbij voorstellen. Daarom weer eens een inkijkje in de afgelopen periode.

Wat is eigenlijk het uitgangspunt van het beleid? Het is bij de veelheid aan Amersfoortse kerken niet zo eenvoudig om een overkoepelend beleidsplan op te stellen, maar het gebeurt wel ieder jaar. De insteek is die activiteiten te initiëren of te ondersteunen, waarvoor het een meerwaarde heeft als kerken dat gezamenlijk doen.

Een voorbeeld daarvan is het drie keer per jaar aanwezig zijn bij de kennismakingsmiddag voor nieuwe inwoners van Amersfoort, georganiseerd door de gemeente. We staan daar dan met flyers waarop heel veel Amersfoortse kerkgebouwen te vinden zijn, zodat bezoekers zelf hun weg daarheen kunnen vinden. Natuurlijk beantwoorden we ook vragen, zoals waar staat de dichtstbijzijnde RK kerk? De laatste keer in december waren er opeens opvallend veel jonge mensen, ten dele ook Engelstalig.

Ook in Amersfoort zijn er veel mensen die moeilijk rond komen, en dus werd besloten tot stimuleren van acties met de Voedselbank. De kerken konden natuurlijk zelf bepalen of ze dat wilden doen, maar er werd een signaal gegeven. Ook in dezelfde sfeer lag de vorig jaar gestarte actie "Amersfoort geeft Warmte". Dat werd zo'n succes dat is besloten, in enigszins gewijzigde vorm, hier mee door te gaan zolang er donaties binnenkomen.

Een nieuwe activiteit dit jaar betreft kerkoverstijgend jeugdwerk. In het inhoudelijk gesprek, waarmee onze vergaderingen steeds beginnen, bleek het thema breed te leven, dus werd een oriënterende bijeenkomst gehouden. Dat leverde zoveel deelnemers op dat er besloten is een coördinator Jeugd- en jongerenwerk aan te stellen. Hier wordt nu voor geworven. Het was verrassend en bemoedigend! Inmiddels is een Taakgroep Kerk en Jongeren opgezet. Wordt vervolgd.

Tenslotte iets wat wellicht wat buiten het gezichtsveld van veel kerkgangers ligt, maar juist daarbuiten veel mensen bereikt: de gratis openstelling van de Joriskerk, nu alle zondagmiddagen van het jaar. Ooit begonnen in de maanden mei tot oktober, onder de naam Momentum, naar de twee kleine meditatieve bijeenkomsten, omlijst met prachtige muziek, in de loop van de middag. De Raad van Kerken levert daarvoor steeds de gastvrouwen en -heren en regelt voorgangers en muziek.

Inmiddels is er met de Joriskerk overeengekomen om de openstelling, maar dan zonder liturgisch moment, ook in de wintermaanden voort te zetten. Het levert meestal meer dan 100 bezoekers per zondag op en veel mooie gesprekken. Hartelijk welkom

Susien Lenselink

INTERVIEW MET MAJA TEN HAVE

Er zijn zichtbare vrijwilligers in de Johanneskerk, maar nog veel meer werk wordt met grote trouw door minder zichtbare vrijwilligers gedaan. Vandaag mag ik op bezoek bij een van hen, Maja ten Have.

Zij heeft jarenlang de prachtige verjaardagskaarten getekend. Het tekenen gaat haar nu wat minder makkelijk af en daarom heeft ze deze taak aan een ander overgedragen. Ze voelt zich verder goed en er gaat geen dag voorbij of ze maakt een wandelingetje in de mooie omgeving rond haar huis. Ergens tijdens mijn bezoek vertelt Maja dat ze binnenkort 90 jaar zal worden, ik kan het nauwelijks geloven! Maja is geboren als boerendochter in Middelstum. Ze vond het fijn op de boerderij, maar ze herinnert zich vooral dat ze heel ver moesten lopen voor school. Leren ging haar makkelijk af en kwam ook tegemoet aan haar honger naar kennis. Na de oorlog mocht ze naar de middelbare school in Groningen. Consequentie was dat ze dan 'in de kost' moest bij een gezin. Het meisje van 12, dat ze toen was, vond dat heel gewoon.

Na die middelbare school verhuist ze naar Amsterdam, ook 'in de kost', om Kinderverzorging en Opvoeding te gaan doen, en daarnaast ook een opleiding beeldende vorming te volgen. Dat was helemaal in de roos. Als klein kind tekende ze al veel en hier leerde ze ook andere technieken en materialen kennen. Ze krijgt een baan in Schoonhoven, juf kunstzinnige vorming op een school, en ontdekt dat ze het lesgeven aan jongeren erg leuk vindt. Maja geniet van alles wat met kunst te maken heeft. Ze bezoekt nog steeds graag lezingen en volgt kunstprogramma's op de televisie. Toen de drie kinderen geboren werden, is ze tijdelijk gestopt met betaald werken, maar stilzitten was er niet bij. *'Ik weet goed wat ik allemaal gedaan heb, maar niet meer precies wat ik wáár gedaan heb'*. Lachend voegt ze eraan toe dat ze in haar leven zeker 16 keer verhuist is (o.a. naar Leiden, maar ook naar Frankrijk).

Maja geeft aan dat ze een mooi leven heeft gehad, maar vertelt ook over indrukwekkende en verdrietige gebeurtenissen in die bijna 90



jaar. Van haar ouders op de boerderij heeft ze geleerd aan te pakken en niet bij de pakken neer te zitten, maar *'dat was niet altijd makkelijk'*.

En toen verhuisde ze 20 jaar geleden naar Amersfoort. Ze woont nog steeds in het genoeglijke appartement onder het huis van haar dochter en schoonzoon.

Vanaf het eerste bezoek aan de Johanneskerk heeft ze zich welkom en thuis gevoeld. Wellie Rem heeft haar geïntroduceerd bij andere kerkbezoekers. Al snel waren meerdere mensen op de hoogte van het tekenwerk van Maja en heeft Jeanne haar gevraagd of zij de verjaardagskaarten zou willen tekenen.

En zo is het gekomen.....iedereen heeft wel een kleurige kaart van Maja door de brievenbus gekregen. Ze is bescheiden over haar tekentalent, zo ook over de schilderijen aan de muur en de beelden in de vensterbank. *'Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen'*. Het schrijven van de kaarten was het begin van een hechte vriendschap tussen de 'kaartschrijvers'. Met een vast viertal speelt ze ook al jaren met veel plezier Mahjong.

Maja volgt alles van de Johanneskerk, door haar contacten/vrienden, maar ook via de mail en de Johannesbrief. Met de online kerkdiensten is ze erg blij *'dat heeft Corona ons wel opgeleverd'*, maar *'er gaat niks boven zelf in de kerk aanwezig zijn'*.

Het was een eer om met deze geïnteresseerde, gastvrije, aardige vrouw in gesprek te gaan over haar leven en haar prachtige kunstkaarten.

Dankjewel Maja!

Trudy Leeuwendal

ACTIVITEITEN

TAIZÉREIS VOOR JONGEREN

Van Jeugd en kerk Amersfoort ontvingen wij de oproep voor jongeren van 16 tot 25 jaar om zich aan te melden voor een reis naar Taizé, de kloostergemeenschap in Frankrijk. Op woensdag 7 februari aanstaande is er een informatieavond in de Fonteinkerk om 20.00 uur.

De week is van 13 tot 21 juli en kost tussen de €100 en €200. Voor meer informatie:

Taizéreis@pkn-Amersfoort.nl

Jongerenwerker Elise Folmer heeft de reis zelf al eens gemaakt en kan ook informatie geven.
elisefolmer@gmail.com

AMERSFOORT GAAT NAAR TAIZÉ! JONGERENREIS 2024



Ben jij tussen 16 en 25 jaar en wil je graag een keer naar Taizé? Dit is je kans! In de eerste week van de zomervakantie gaan we weer samen onderweg voor een week van ontmoeting en bezinning met duizenden jongeren uit heel Europa. Ga je mee? Wat is Taizé? Scan de QR voor meer informatie of bezoek de website www.taize.fr/nl

PRAKTISCHE INFORMATIE: WANNEER: 13 TOT 21 JULI 2024
KOSTEN: zullen ongeveer € 100-200,- zijn. Laat de kosten geen belemmering zijn om je op te geven, daarvoor vinden we een oplossing. Wij vragen subsidie aan bij de PGA, zodat kosten zo laag mogelijk blijven. **DEADLINE VOOR AANMELDINGEN: 15 MEI 2024**

HEB JE VRAGEN OF WIL JE ALVAST LATEN WETEN DAT JE INTERESSE HEBT?
INFORMATIEAVOND: woensdag 7 FEBR 2024 om 20 UUR in de Fonteinkerk (R. Kochstraat 2-4). Contact met de organisatie: Taizéreis@pkn-amersfoort.nl

ONTMOETING EN LUNCH

22 februari is de volgende ontmoetingsochtend, om 11 uur. Blijf lunchen, en neem je boterham mee. Of er al een thema is? Dat weet ik nu nog niet. Je kunt iets voorstellen. Ik kondig het thema aan in de Johannesmail.

Alke Liebich

PLUSZEGELS VOOR DE VOEDSELBANK

Supermarkt PLUS heeft weer een spaaractie voor een boodschappenpakket. 10 euro boodschappen = 1 zegel en bij 65 zegels ontvang je een pakket t.w.v. 55 euro. De diakenen van de Joriskerk zijn een inzameling gestart zodat ze straks veel mensen blij kunnen maken met zo'n pakket. De diaconie van de Johanneskerk helpt graag mee. Heeft u zegels over of zelf niet nodig? Dan mogen ze t/m zondag 18 februari in de collectezak gedaan worden. Wij zorgen ervoor dat de zegels bij de diakenen van de Joriskerk terecht komen. Digitale zegels kunnen rechtstreeks naar de diakenen van de Joriskerk, daarvoor graag contact opnemen met diaken Jelle Rients Jacobs

- jellerientsjacobs@sintjoriskerk-amersfoort.nl -
0610408826.

WERELDWINKEL IN DE KERK

Op 25 februari komen de medewerkers van de Wereldwinkel weer op bezoek om leuke producten te verkopen. Kaarsen, zeepjes, servetten, kaarten: voor elk wat wils!. Ze hebben een pinapparaat bij zich maar contant betalen blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk.

Houd de aankondiging in de Johannesmail in de gaten.

HET VRIJE LIED.

Gaat het U net zoals mij? Waar komen al die afspraken in mijn nieuwe agenda vandaan? Gaat de tijd echt zoveel sneller als je ouder wordt? Ik heb niet eens al mijn oude verplichtingen afgehandeld, zoals iets vertellen over de achtergronden van de derde editie van het Vrije Lied! Gelukkig is die taak niet aan tijd gebonden, dus die kan vandaag ook worden uitgevoerd. Hoe zat het ook al weer? De Remonstranten deden een oproep tot het schrijven van een nieuwe tekst voor een kerklied. Aan iedereen die dat wilde, uit een kerk of van daarbuiten. Je kon er een bescheiden prijs mee winnen, maar de opzet was vooral vernieuwing bewerkstelligen. De tekst was dus ook niet remonstrants bepaald. Er werd wel een aantal mogelijkheden aangereikt, zoals een nieuwe tekst op een bestaande melodie, een tekst voor bv. begin of slot van een kerkdienst, een gebed, een vertaling van een dierbaar lied in een andere taal, of een geheel nieuw onderwerp. Ook de vorm was vrij, rijmend of niet, met refreinen, in canon, enz. Die Vrijheid, dat hebben we geweten! Meer dan 150 teksten stroomden binnen, en aan de jury de taak daaruit de 20 meest geschikte te zoeken. 10 van de 20 zouden op muziek worden gezet, de andere 10 zouden als leestekst/gedicht in het nieuwe bundeltje worden opgenomen. Het was heel prettig werken, zonder de zoombeperkingen van de vorige editie in coronatijd. We konden direct met elkaar spreken, de aarzelingen herkennen of gezamenlijk tot een oplossing van een vraag komen. De jury bestond uit Andries Govaert, voor velen van u bekend vanwege zijn vele bijdragen aan het Liedboek. Hij is professioneel met kerkliederen bezig en keek naar het lied als geheel. Ook is hij een behendig vertaler. Claartje Kruijff, predikant in de Geertekerk in Utrecht, las vooral met het oog op liturgisch gebruik in diensten of bijeenkomsten. Maarten van der Bijl, de cantor/organist van de Geertekerk, keek naar muzikale mogelijkheden: kan ik dit door de gemeente laten zingen? En zelf las ik vooral tussen de regels door: wat voor gevoel of

associatie roept de tekst op: lees maar, er staat niet wat er staat (M. Nijhoff). We hadden dus heel eigen benaderingen en dat gaf boeiende gesprekken, en tenslotte hadden



we onze selectie gemaakt. Wel hadden we alle vier nog als taak om met enkele inzenders te overleggen over kleine aanpassingen in hun tekst. Ook dat was een leuke ervaring! Op 21 oktober vorig jaar was de presentatie van deze derde editie van het Vrije Lied. Alle teksten werden gelezen, er was een jurywinnaar en een publieksprijs en alle liederen werden samen met een ad hoc cantorij gezongen. Een hele mooie middag! Ik hoop dat wij deze liederen ook in onze diensten gaan zingen!

Susien Lenselink

NB: U kunt deze derde editie, maar ook de beide vorige, bestellen bij het Bureau van de Remonstranten, (10 euro), maar op verzoek wil ik ook wel een exemplaar voor u meenemen uit Utrecht.

SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTE PER 31 DECEMBER 2023

Tabel 1

	LEDEN							VRIENDEN							
jaar	2004	2019	2020	2021	2022	2023		2004	2019	2020	2021	2022	2023		
Do	66	29	24	24	21	20		10	6	9	6	6	7		
Re	120	49	48	45	39	36		14	19	18	17	17	22		
PKN/VP	114	70	71	70	68	63		15	-	-	-				
Vr-DRVP								10	34	32	31	26	31		
Totaal	300	148	143	139	128	119		49	59	59	54	49	60		
	Totaal							Procent							
jaar	2004	2019	2020	2021	2022	2023		2004	2019	2020	2021	2022	2023		
Do	76	35	33	30	27	27		22	17	16	16	15	15		
Re	134	68	66	62	56	58		38	33	33	32	32	33		
PKN/VP	129	70	71	70	68	63		37	34	35	36	38	35		
Vr-DRVP	10	34	32	31	26	31		3	16	16	16	15	17		
Totaal	349	207	202	193	177	179									

Tabel 2

Leeftijd	Jaar	Aantal	Procent
80+	2004	100	29
	2020	68	34
	2021	70	36
	2022	58	33
	2023	55	31
	70 - 79	2004	75
2020		45	22
2021		45	22
2022		46	26
2023		47	26
60 - 69		2004	69
	2020	38	19
	2021	33	17
	2022	27	15
	2023	34	19
	50 - 59	2004	38
2020		29	14
2021		24	12
2022		25	14
2023		20	11

40 - 49	2004	39	11
	2020	11	5
	2021	12	6
	2022	10	6
	2023	10	6
t/m 39	2004	23	7
	2020	11	5
	2021	12	6
	2022	11	6
Totaal	2004	344	
	2019	207	
	2020	202	
	2021	193	
	2022	177	
	2023	179	

Tabel 3

Leeftijd	Jaar	Aantal	Procent	Leeftijd	Jaar	Aantal	Procent
60+	2004	244	71	70+	2004	175	50
	2020	151	75		2020	113	56
	2021	145	75		2021	112	58
	2022	131	74		2022	104	59
	2023	136	76		2023	102	57
60-	2004	100	29	70-	2004	174	50
	2020	51	25		2020	89	44
	2021	48	25		2021	81	42
	2022	46	26		2022	73	41
	2023	43	24		2023	77	43

Toelichting

Voor het eerst in jaren is het aantal betrokkenen bij de Johanneskerk niet gedaald. We stijgen van 177 naar 179. In 2023 zijn er zes leden van de Johanneskerk overleden. Dat verklaart mede waarom er een flinke verschuiving is van leden naar vrienden. Het aantal leden daalde met 9 en het aantal vrienden steeg met 11.

Gedurende enkele jaren waren de doopsgezinden en de vrienden van de Johanneskerk ongeveer even groot. Het ziet er nu naar uit dat de doopsgezinden definitief de kleinste geleding binnen de Johanneskerk zijn geworden.

Het aantal Remonstrantse leden vermindert met drie, maar er zijn vijf vrienden gewonnen. Ook valt het verlies van vijf betrokkenen bij de PKN/VP op.

In de leeftijdsopbouw valt de groei van de zestigers op. Voor conclusies over een verandering van de gemiddelde leeftijd is het nog te vroeg.

Jan Nienhuis

IN MEMORIAM: DICK TOMMEL

Tijdens de uitvaartdienst, 21 december in de Johanneskerk, zagen we Dick als een bevlogen, bewogen, gedreven mens – en een uitgesproken levensgenieter.

Meer nog dan een echte levensgenieter was Dick met hart en ziel doopsgezind. Wat hem bij de Dopers aantrok, was het ontbreken van dogma's en de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. "Doen wat er gedaan moet worden". Ook heel belangrijk voor Dick: het pacifisme van de doopsgezinden. Als Dick niet vanwege zijn gezondheid was afgekeurd, was hij dienstweigeraar geworden.

Jan Nienhuis over hem: "Voor Dick was Jezus, geheel in de Doperse traditie, de inspiratiebron van zijn leven en het licht van de wereld. Vandaar zijn keuze voor de lezing van het begin van het Johannesevangelie tijdens de afscheidsdienst. Net als Jezus voelde Dick de behoefte om recht te doen en de wereld te verbeteren."

Jan, die veel met Dick heeft samengewerkt, noemt twee belangrijke eigenschappen van hem. Dick was uitermate doortastend en, in de woorden van Jan, gericht op het 'irenische', op het in stand houden van de goede relaties. Zijn verbindend vermogen zette Dick ook in als voorzitter van al die organisaties waarbij hij betrokken was.

Tijdens de afscheidsdienst sprak Dineke Spee over Dick als penningmeester van de diaconie. Zo zei ze: "De vaak lastige situaties die ons onder ogen komen, benaderde Dick met een open en wijze blik. En hij was de eerste om mensen een tweede kans te gunnen, waar mogelijk vergezeld van een redelijke financiële buffer. Er bleek altijd geld te zijn voor een noodsituatie, voor de mensen die het echt nodig hebben. We gedenken met warmte zijn verbindend optreden. We denken terug aan een bijzonder mens die bijzonder bescheiden was en die zijn financiële verslagen vaak eindigde met de ondertekening: Uw dankbare penningmeester."

Samen met Arriën Kruyt heeft Dick alles gedaan om de IND te overreden onze Iraanse jongeman een verblijfsvergunning te geven. Met succes, waarna Dick eenvoudig zei: "We zijn gezegende mensen".

In de zomer van 2021 werd duidelijk dat Dick vanwege zijn bloedziekte rekening moest gaan houden met de mogelijkheid van een nabij levenseinde. In de mailwisseling die wij daarna hadden, meldde Dick hoe zijn toestand was, gaf daarbij altijd blijk van hoop en goede moed, benoemde altijd de lichtpuntjes en schreef ook altijd over mooie dingen: een bijzondere ontmoeting, een vakantie, of het plan voor nog een vakantie.

In januari vorig jaar werd hij opgenomen wegens zeer ernstige rugproblemen. Tijdens een pittig revalidatietraject heeft hij ervoor geknokt weer zo mobiel te worden dat hij zelfstandig naar de kerk kon. Begin van de zomer was hij weer in de dienst- en daar was hij dan ook elke zondag.

In zijn laatste mail, 7 december, schreef hij dat zijn ziekte onverwacht en hard toegeslagen had en dat de week erna uitgebreid onderzoek zou moeten uitwijzen hoe groot het risico op een acute leukemie was. Dick eindigt zijn mail op een manier die hem ten volle typeert: 'Intussen tel ik ook mijn zegeningen' en noemt een paar plezierige uitstapjes. Zijn laatste zin is: "Last but not least: Ik kon iedere woensdag naar mijn schaakclubje in Amicitia en iedere zondag naar de kerkdienst."

Op zondag 10 december zat Dick nog één keer in ons midden, op zijn vertrouwde plek, naast Tineke Pomper.

Peningmeester van de diaconie was hij tot het allerlaatst. Op 13 december, de dag waarop hij overleed, kreeg de diaconie het bericht dat voor Dick de tijd gekomen was het penningmeesterschap uit handen te geven.

Boven de kaart staat: *Sterven is het verhuizen van de buitenwereld naar het hart van iedereen die van je houdt.* En daar is hij nu.

Noor Naaborgh

MUTATIES

Overleden:
Dick Tommel

Opgezegd als vriend van de Johanneskerk:
Bert Kuipers uit Boedapest

Verhuisd:
Binnen de Koperhorst is mevr. Van Steenwijk
verhuisd naar k 609.

Wijziging telefoonnummers:
Het vaste nummer van Desiree Berendsen is
opgeheven.
Annemieke Landkroon gebruikt een mobiel
nummer.

Meer informatie bij jan.r.nienhuis@gmail.com

Lied bij de voorbede

Hun namen, hun gezichten
houden mij wakker in de nacht,
wie houdt er over hen de wacht,
tot wie kan ik mij richten?

keervers

Behoed wie ons ter harte gaan
Gij goede grond van ons bestaan
wees hen nabij.

Wie sterven, wie nog leven,
wat moet een mens zien te doorstaan –
en hoever kan ik met hen gaan
hoeveel heb ik te geven? *keervers*

De zieken, de vermoelden,
het groot verlies, de kleine pijn,
de onmacht en het scherp venijn
de liefde die verbloeiëde. *keervers*

Wek diep in ons het weten
van liefde die ons falen draagt
die ons in vol vertrouwen vraagt
elkaar niet te vergeten. *keervers*

Barbara de Beaufort
(Uit: Het Vrije Lied, 2023)

VASTE ADRESSEN

KERKGEBOUW: JOHANNESKERK

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St. Jorisplein).

Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.

Beheercoördinator: J. Nienhuis

Website: www.johanneskerk.nl

Beheer website: K. Meinema

PASTORAAT

Bij dringende pastorale zaken graag contact opnemen met dhr. K. Meinema

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien: Elise Folmer

Coördinatie Esther van der Steeg

Kinderkring: Geertrui Meinema

ORGANISTEN

Dhr. H. van Haften, Dhr. W. Jonkers en Mw. A. van Eldik

PENNINGMEESTERS

KERKENRADEN

Doopsgezind

Mw. P.M. de Jong-van de Gevel,

IBAN: NL80 INGB 0000 156 108

t.n.v. 'Penningmeester Doopsgez. Gemeente Amersfoort'

Remonstrant

Mw. K.J. van Dijk,

IBAN: NL12 INGB 0000 122 800, t.n.v. 'Penn.

Remonstrantse Gemeente Amersfoort'.

Vrijzinnig Protestant

Dhr. R. loos

IBAN NL 46 INGB 0000 324045 t.n.v. Vereni-ging

Vrijzinnig Hervormden te Amersfoort,

IBAN NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v. Protes-tantse

Wijkgemeente van Bijz. Aard te Amersfoort

Stichting Financiële Samenwerking

DoReVP

Dhr. J. Nienhuis

IBAN: NL54 ABNA 0432 092 587

t.n.v. 'Stg Financiële Samenwerking'

DIACONIE

Contactpersonen

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

Penningmeester

Dhr. D.K.J. Tommel

Rekeningnummer: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v.

'Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort'

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Mw. T. Leeuwendal

Dhr. F. van den Akker

INLEVEREN KOPIJ

Inleverdatum volgend nummer 11 augustus

Graag in een Word-bestand, per e-mail aan johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

Ophalen is donderdag 24 augustus en de Johannesbrief verschijnt op 27 augustus.

SECRETARIAAT KERKENRAAD

Mw L. van Rossum du Chattel

KERKDIENSTEN

4 februari – Jan Nienhuis

Jan Nienhuis is voorzitter van de kerkenraad van de doopsgezinden en penningmeester van de Stichting Johanneskerk. Deze dienst in de Johanneskerk valt samen met het Johannesweekend. Het thema van de dienst is: *Wie niets te verliezen heeft, durft alles te wagen.* Uit het Oude Testament lezen we van Mozes in het biesen mandje.

In het Johannesweekend leidt ds. Alke Liebich de dienst.

11 februari – Daan Gutter

18 februari - Ruimteviering 10.30 uur

25 februari – Harm Dane

Harm Dane is sinds 1992 lid van de Johanneskerk. Op suggestie van de toenmalige dominee Jan Roelof Nienhuis gaat hij met enige regelmaat voor in de Johanneskerk. Het thema waar hij op in zal gaan, is *Gastvrijheid*.

Naar Pasen

De oecumenische gebedsweek in januari ligt net achter ons, en we hebben samen liederen van Huub Oosterhuis gezongen; hij was een verbindende inspiratiebron over kerkgrenzen heen. Voorheen hielden vier kerken een gezamenlijke viering – dat was vóór corona. Wij willen niet terug naar deze oude traditie. Een nieuwe is er niet zomaar. Maar wat er wel is: al lang is de Aswoensdag viering een samenwerking. Sinds enkele jaren vindt de viering in de St. Joriskerk plaats. Ook de Johanneskerk is nu een van de organiserende kerken, naast de Amersfoortse zwaan, de Oudkatholieke parochie, de rooms-katholieke Sint Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap en de Bergkerk. Je ontvangt – voor wie wil – een askruisje op het voorhoofd. Niet zichtbaar voor jezelf, maar voor diegene die jou ontmoet. Een blijvende herinnering aan de oproep om zichtbaar te zijn, en zo een waardevol gezamenlijk begin van de 40 dagentijd. Van harte welkom dus op 14 februari om 19.30 uur in de St. Joriskerk.

We zullen de weken naar Pasen toe een hongerdoek in de kerk ophangen, zoals vaker gebeurde. Elke zondag is dan een thema van het doek aan de orde. Op dit moment is nog niet bekend welk doek het wordt. We gaan het lenen en weten nog niet wat beschikbaar is. Meer informatie begin februari op de website en in de Johannesmail.

Alke Liebich

drukwerk

Aan de heer / mevrouw
