
JOHANNESBRIEF



IN DIT NUMMER O.A

Bijeenkomsten over	
Ruimteviering	6
Ledenbijdragen	7
Johannesweekend	7
Interview met Nicolas Joël	9

KERKDIENSTEN

3-dec	Alke Liebich
10-dec	Trinette Verhoeven
17-dec	Ruimteviering
24-dec	Alke Liebich
24-dec	Kerstavond
25-dec	Alke Liebich
31-dec	Zangdienst
2024	
7-jan	Alke Liebich
14-jan.	Nog onbekend
21-jan	Ruimteviering .
28-jan	Gerdienke Ubels
4-feb	Alke Liebich



TER OVERWEGING

HOOPVOL HET DUISTER BESTRIJDEN

Vlak na 7 oktober, de inval van Hamas in Israël, zat ik bij elkaar met leden van het platform voor religies en levensbeschouwing en met mensen van de Raad van Kerken. Het was beter om samen het hoofd te schudden en de handen ten hemel te heffen, dan dat ieder dat voor zichzelf gaat doen. Al wisten we nog niet waartoe deze bijeenkomst zou leiden. Een collega stak een kaars aan bij het begin. Een lid van de moskee vroeg: kun je mij dat uitleggen? Ik ken dat ritueel niet. Waarom steek je nu een kaars aan, wat betekent dit?

Wat ben ik altijd blij met deze eenvoudige vragen. Vooral over dingen die zo vanzelfsprekend lijken. Ik ben vergeten wat de collega antwoordde; er zijn zo vele mogelijkheden. We kunnen verwijzen naar het licht de wereld en naar Johannes 1, waar staat dat het goddelijk licht niet door het duister overwonnen kan worden. We kunnen vertellen van het scheppingslicht. In de bijbel is dit het eerste woord, de eerste daad van God: licht. Licht roept Gods aanwezigheid aan, en verspreidt hoop. Er zat ook een lid van de synagoge bij, en zijn antwoord weet ik nog. Hij verwees naar het licht dat in ieder mens brandt. Licht als goddelijke kern van een mens. Je bent een beetje God van binnen, en zo zijn we hier bij elkaar. Het was een goed begin van een belangrijke bespreking, volgend op onzalige gebeurtenissen waarvan

er sindsdien nog zo vele zijn gevolgd. Toch blijft dat licht: het is een krachtig ritueel.

De bespreking heeft geleid tot een bijeenkomst voor verbinding en tolerantie (op 4 november), waarbij ook kaarsen zijn aangestoken. De man van de moskee heeft daarvoor zijn puberzonen meegenomen. Alle drie waren ze in gebedskleding gekomen, zoals ze doorgaans naar het vrijdaggebed gaan. De toewijding die daaruit sprak, raakte mij. Die had je ook nodig, want het regende pijpenstelen. Ondanks dat werden door velen kaarsen aangestoken. Bedreigd licht, maar niet gedoofd. In de adventsweken steken we iedere week een extra kaars aan. Want duister kan je alleen maar met licht bestrijden.

In een vredeskapel bij het drielandenpunt Schengen (Luxemburg), op een hoopvolle plek dichtbij de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, las ik een eenvoudige uitnodiging tot gebed. Het raakte mij – vooral ook omdat de aarde daaromheen nog zo de tekenen droeg van de oorlog. Nu ik het herlees is het niet zo bijzonder. De plek en het moment maakte het bijzonder. Net als boven.

Waarom zou je een kaars aansteken?

Kaarsen kunnen zeker niet bidden, maar ze kunnen wel de stemming voor gebed bepalen. Kaarsen hebben verschillende betekenissen in het leven van mensen: elk kaars is een weerspiegeling van het licht dat in de duisternis van onze wereld in Bethlehem kwam. De kaars herinnert ons aan de doop, het begin van onze reis met Christus.

En hoe doe je dat dan?

Misschien met een eenvoudig gebed:

Voor mij staat een kaars.

Hij brandt onrustig,

Soms met een klein vlammetje, en dan weer met een grote.

Heer, ook ik ben vaak onrustig. En dan weer kalm, net als de kaars.

De kaars wordt kleiner en verbruikt zichzelf in haar dienst.

Laat mij een dienaar worden, een licht om anderen aan te steken.

De tekening is van een kind, op de vraag: hoe stel je je God voor?

Alke Liebich

ARAMEES JEZUSGEBED

Een alerte kerkganger vroeg om plaatsing van dit Aramees Jezusgebed, gebruikt door Renske van Berkel, in de Johannesbrief omdat het zo veel indruk maakte. Goede vraag!
Het Aramese Jezusgebed (in de hertaling van Bram Moerland)

Allen:

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij – maak mij nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,

Uw enige verlangen, dat handelt dan samen met het onze.

Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,

Opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:

De alwerkzame wil,

De levende kracht om te handelen,
En het lied dat alles verfraait
En zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.

**Aramees was de taal die Jezus sprak. Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke. Dit Jezus-gebed benadrukt de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen, waar die verstoord is geraakt.*

Aramees was de taal die Jezus sprak. Je mag op goede gronden veronderstellen dat de Aramese versie van het Jezus-gebed dichter bij het oorspronkelijk door Jezus uitgesproken gebed staat dan het 'Onze Vader', zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie.

God, als bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk 'Onze Vader' maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke.

Dit Jezus-gebed benadrukt de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt.

DIACONIE

BIJ DE COLLECTES: DECEMBER

Het collectedoel voor de maand december is de organisatie The Olive Branch For Children, in Mbeya, Tanzania. Ik heb van augustus tot oktober vrijwilligerswerk bij deze organisatie gedaan en ik ben erg onder de indruk van wat ze met weinig middelen bereiken. Deze organisatie ondersteunt de bevolking in een afgelegen district van Tanzania om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Het programma is breed en omvat onder andere gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid, gendergelijkheid en toegang tot water.

In mijn vrijwilligerswerk heb ik me vooral gericht op onderwijs. The Olive Branch For Children wil jonge mensen opvoeden tot mondige burgers die voor hun mening uit durven komen. Dit is opvallende keuze in Tanzania waar het onderwijs zich vooral richt op respect, discipline en het nazeggen van wat je voorgezegd wordt. Ik heb gewerkt aan het trainen van leerkrachten op één Montessoribasisschool en op 19 Montessorikleuterschooltjes. Daarvoor heb ik eerst een paar weken geobserveerd wat ze al deden en daarop aansluitend heb ik een training ontwikkeld en gegeven. Het was goed om te

merken dat de leerkrachten meteen toepasten wat ze geleerd hadden.

Het trainen van leerkrachten is één van de manieren om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Andere manieren zijn het zorgen voor de juiste omstandigheden waaronder het onderwijs gegeven kan worden. En hiervoor vraag ik jullie hulp. Zoals jullie misschien in de Johannesbrief van oktober gelezen en gezien hebben ontbreekt er nogal wat op die schooltjes. Ja, er is een meester of een juf en muren en een dak, maar de wind waait door het gebouw omdat er geen glas in de ramen zit en de kinderen zitten op de grond omdat er geen tafels en stoelen zijn.

Met deze collecte willen we geld inzamelen zodat er voor één of twee kleuterschooltjes die geen meubels hebben tafels, stoeltjes en kasten gemaakt kunnen worden. Alle kleuterschooltjes willen we een klein bedrag geven waarmee ze naar eigen inzicht lesmaterialen kunnen maken of kopen. Voor het team van de basisschool



willen we een computer aanschaffen zodat ze meer toegang hebben tot informatie en op die manier het onderwijs kunnen verbeteren. Tenslotte willen we herbruikbaar maandverband aanschaffen zodat meiden niet elke maand een paar dagen school hoeven te missen wanneer ze ongesteld zijn.

Jullie zien het; een lange wensenlijst. Met elkaar kunnen we dit mogelijk maken! Daarom beveel ik dit collectiedoel van harte bij jullie aan. Als jullie vragen hebben over het werk van de organisatie en over mijn tijd daar dan weten jullie mij te vinden. Ik zal hierover vertellen tijdens de Adventsmiddag en na afloop van de Johannesmaaltijd in januari. Zie elders in deze Johannesbrief.

Giften kunnen ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van TOBFC.

Karin van Dijk

BIJ DE COLLECTES: JANUARI

In januari collecteren we voor een groen doel. Dit jaar is dat Justdiggitt. Dit is een internationale organisatie die vooral in Afrika werkt. Ze willen wel hun ervaringen delen met de hele wereld. Je ziet ze daarom af en toe voorbij komen op tv. Ik citeer uit de informatie van hun website: *De aarde warmt steeds sneller op. Het is tijd om haar weer af te koelen! Samen moeten we de komende 10 jaar onomkeerbare schade aan onze planeet voorkomen en zorgen dat de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2°C blijft.*

Justdiggitt organiseert projecten op lokaal niveau maar wel op een enorme schaal. Per plek zoeken ze uit wat werkt en vervolgens wordt die techniek op grotere schaal toegepast.

Bij deze projecten werken ze nauw samen met lokale partners en gemeenschappen om uitgedroogd land te herstellen. Hierbij maken ze gebruik van erkende vergroeningstechnieken als regenwateropvang (door dijken te graven), het terugbrengen van bomen en het ontwikkelen van graszaadbanken. Al deze projecten worden lokaal beheerd en uitgevoerd

Zo kunnen ze miljoenen kleinschalige boeren en herders in Afrika inspireren en mobiliseren om hun eigen land te gaan vergroenen. Een win-win.

Voor hen, en voor de rest van onze planeet: door gedegradeerd land in Afrika op grote schaal te vergroenen kunnen we de aarde namelijk weer afkoelen.



Als Groene Johannes weten we dat meer groen helpt om CO2 te binden en om de temperatuur in bij voorbeeld de binnenstad van Amersfoort te verlagen in warme periodes. En je wordt er nog vrolijk van ook! Voor de mensen in Afrika is deze vergroening van levensbelang, ze hebben last van het veranderende klimaat (waar ze zelf niet zo veel aan bijdragen) en van te veel begrazing. Zoals het vroeger ging werkt het nu niet meer. Maar hoe moet het nu dan? Met wat hulp van buitenaf kunnen ze de woestijn weer veranderen in een groene vlakte- letterlijk. Daar doen wij aan mee natuurlijk!

De Groene Johannes

Giften kunnen ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van Olive Branch of Justdiggitt

FINANCIEN VAN DE DIACONIE

In oktober collecteerden wij voor Geloof en Samenleving. De opbrengst van collectes en giften bedroeg € 1.118,40. Die zal grotendeels gaan naar de speerpunten: vluchtelingen en klimaat.

Door giften is ons Noodfonds weer beter gevuld. Het bevat nu € 462. Hulp aan de bewoners in Gaza kunnen wij uit het Noodfonds niet geven omdat de hulpgoederen niet in Gaza kunnen komen. Dat is wel frustrerend. Er is daar volgens de VN op zeer korte termijn \$ 1.5 mld. nodig. Namens de diaconie, Dick Tommel

DE VREDESDUIF BIJ PITSTOP

Op de laatste zondag van september heeft de diaconie verteld dat de vredesduif binnenkort naar een nieuwe leefplek gebracht zou worden, namelijk naar Pitstop. Die zondag kon er niemand van Pitstop aanwezig zijn om de duif mee te nemen, maar deze is later naar de Graaf Hendriklaan gebracht.

Pitstop biedt woonruimte aan jongeren die willen leren om zelfstandig te wonen. Er zijn daarvoor verschillende locaties in Amersfoort beschikbaar. Een twintigtal jongeren heeft aan de Graaf Hendriklaan ieder een eigen flatje. In het woongebouw is een informatiepunt gevestigd waar bewoners met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Meestal is er aan het eind van de middag en 's avonds iemand van de begeleiding aanwezig. Uiteraard is Sovee, waar Pitstop onder valt, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, ook in de weekenden. De duif uit de Johanneskerk zal in de ruimte van het informatiepunt een plekje krijgen.

Bij de overhandiging is erover gesproken dat de duif een mooi symbool is om het gesprek met jongeren over vrede op gang te brengen. Zeker in deze stormachtige tijden met oorlogen. Jongeren zijn op zoek naar spiritualiteit en dan

kan zo'n beeldje als de duif daarbij behulpzaam zijn.

Het is de bedoeling dat we op een later moment een paar begeleiders en jongeren in een zondagse viering ontvangen om nader met elkaar kennis te maken. Op de Graaf Hendriklaan wordt er met enige regelmaat gezamenlijk gegeten, en daar zouden we misschien ook een keer kunnen aanschuiven.

We zullen zien welke ontmoetingen de vredesduif ons weer biedt!

Onze kerkelijke gemeente kent sinds enkele jaren de traditie van een zogenaamde 'vredesduif' die ieder jaar in september naar een nieuwe plek wordt gebracht. Het is een duif van aardewerk die symbolisch vrede brengt en contact legt tussen onze kerk en de plaats waar zij haar nest heeft. De duif zoekt altijd in september een nieuwe plek omdat dan in de kerk de Vredesweek wordt gevierd.

De duif is eerder geweest bij het Diaconaal Aandachtscentrum, bij de Straatadvocaat, bij ontmoetingscentrum Beytna in de wijk Nieuwland, in Randenbroek bij buurtcentrum Entree, en bij coöperatie De Blauwe Paraplu in de Kruiskamp.

Diaconie

GEMEENTENIEUWS

BESTUURLIJKE ZAKEN

De kerkenraad bereidde de ledenvergadering van 12 november voor. Inmiddels is deze geweest. Er is het volgende besloten: het reglement en de statuten zijn nu definitief goedgekeurd. Harm Heimensen, José Matthijse en Henk Diephuis zijn benoemd in de Financiële Commissie. Over het voorstel om het aantal bankrekeningen te verminderen tot twee is besloten om hierover eerst door te praten binnen de drie participanten, in een vergadering of via de mail. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal de kerkenraad besluiten. Wat betreft de samenwerking met de Ruimteviering is besloten dat de gemeente in december onderling in gesprek gaat om de uitkomsten van de enquête te verdiepen en te wegen. De punten die uit deze bespreking komen, gaat de kerkenraad vervolgens in januari bespreken met de Ruimteviering. Daaruit kan commitment

komen vanuit de Ruimteviering om bepaalde zaken te wijzigen, of er kan de conclusie uit komen dat de Ruimteviering dat niet wil. Voor de bijeenkomsten in december staat hieronder een uitnodiging.

We zijn heel blij te kunnen melden dat Henk Diephuis volgend jaar het preekvoorzienerschap wil overnemen van Tineke Boudestein. Tineke heeft dit jaren gedaan, en vond het nu tijd het stokje over te dragen. Heel veel dank Tineke voor je jarenlange inzet voor deze belangrijke, essentiële taak.

Alke informeerde ons over de voortgang van het pioniersproject Café Veerkracht. Het pioniersteam is uitgebreid met drie personen. Een hoopvolle ontwikkeling.

De kerkenraad heeft met instemming van de ledenvergadering besloten tot de aanschaf van een meer professionele beamer die vast in de

kerk komt te hangen, zodat er altijd films of foto's geprojecteerd kunnen worden als de voorganger dat wenselijk vindt. Ook voor de verhuur is dat handig.

Het adviescollege heeft een advies uitgebracht over de toekomst van de bestuurlijke structuur van de Johanneskerk. Hiervoor is niet een bepaalde concrete aanleiding; de Johanneskerk is een levende en financieel gezonde kerkgemeente met een goed bestuur. Toch vindt de kerkenraad het wenselijk dat we scenario's doordenken, gegeven het teruglopende ledental en het hoger worden van de gemiddelde leeftijd van leden en vrienden. We hebben nu nog alle tijd daar vast rustig en ongehaast over na te denken, zonder dat we gedwongen zijn tot bepaalde keuzes. De

kerkenraad gaat dat doen, en schakelt graag na verloop van tijd het adviescollege weer in. In december gaat de kerkenraad praten met vertegenwoordigers van de Groene Johannes en de werkgroep liturgie, over de rol van de bloemen in de dienst, en hoe we er voor kunnen zorgen dat de bloemen een duurzame bijdrage zijn aan een betere wereld.

De kerkenraad heeft ingestemd met een aanbieding van de PGA om mee te doen met een inventarisatie door de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van het Catharijne Convent; deze afdeling brengt de inventaris van kerken in kaart.

Heb je vragen of opmerkingen over het werk van de kerkenraad? Mail, bel of app dan even met de secretaris, Laura van Rossum du Chattel, 06 1587 5667, secretaris@johanneskerk.nl

Bijeenkomst over de Ruimteviering op woensdag 6 en vrijdag 15 december 2023

Tijdens de ledenvergadering op zondag 12 november is met betrekking tot agendapunt 9 (samenwerking met de Ruimteviering) besloten om in gesprek te gaan met de Ruimteviering. Het eerste gesprek is voor leden en vrienden van de Johanneskerk. Er zijn twee bijeenkomsten, een voor mensen die graag overdag willen en een voor mensen die liever 's avonds komen. De data zijn **woensdag 6 december 2023 om 20 uur** en **vrijdag 15 december 14 uur**, beide keren in de kerk. We bespreken daar of en hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Aanleiding daarvoor is de enquête over de Ruimteviering. Hieruit is namelijk gebleken dat de animo voor de gezamenlijke diensten met de Ruimteviering (negen keer per jaar) terug loopt.

Op grond van de enquête kwam de kerkenraad tot de vraag: *Wat is er voor nodig zodat wij ons geen gast voelen in onze eigen gemeente?* In de vergadering is besloten dat de kerkenraad in december met de gemeente in gesprek gaat om de uitkomsten van de enquête te verdiepen en te wegen. Bijvoorbeeld punten als het aanvangstijdstip, het feit dat de Ruimteviering niet meedoet met onze collectiedoelen, de processie, en de manier waarop er gebeden wordt. Natuurlijk kunnen we ook spreken over punten die wij zouden kunnen overnemen van de Ruimteviering in onze eigen diensten.

De punten die uit deze bespreking komen, gaan wij vervolgens in januari bespreken met de Ruimteviering. Daaruit kan commitment komen vanuit de Ruimteviering om bepaalde zaken te wijzigen, of er kan de conclusie uit komen dat de Ruimteviering dat niet wil.

Met de uitkomsten van dit overleg zal de kerkenraad de leden en vrienden een voorstel over de samenwerking met de Ruimteviering voorleggen op de jaarvergadering. Daar zal dan besloten worden voor de periode na de zomer. Tot einde van het seizoen (mei 2024) zal de Ruimteviering sowieso maandelijks een dienst op zondagmorgen hebben in de Johanneskerk.

LEDENBIJDRAGEN BLIJVEN ACHTER

De belangrijkste inkomstenbron van de Johanneskerk wordt gevormd door de ledenbijdragen. De verhuur is ook belangrijk, maar vorig jaar is bijna 60% van de inkomsten door de leden opgebracht. Ten opzichte van vorig jaar blijven de inkomsten echter flink achter, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

Lijstje inkomsten	okt-22	okt-23
Vp	25552	23910
DRPvrienden	6399	6367
Re	22513	17693
Do	17200	14350
Totaal	71664	62320

U zult niet verrast zijn dat we afstevenen op een tekort over 2023 wanneer de ledenbijdragen de komende weken (meer is het niet tot het einde van het jaar) niet aantrekken.

Namens de penningmeesters, Jan Nienhuis

JOHANNESWEEKEND

In de Johanneskerk houden we jaarlijks een Johannesweekend, dat is een gemeenteweekend voor jong en oud. Meedoen met dit weekend is een goede gelegenheid om anderen te leren kennen. Samen afwassen, wandelen of bij een kampvuur zitten is weer anders dan elkaar alleen op zondagochtend ontmoeten. Nieuwe gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte welkom, ook als je niet zo 'kerkelijk' ingesteld bent.

Het volgende Johannesweekend is op **3 en 4 februari 2024** in het Nivonhuis de Bosbeek in

Bennekom. Hier waren we in 2023 ook en het huis en de mooie omgeving bevielen goed. Het thema is dit keer een vervolg op de adventsmiddag: "Ver weg en dichtbij". Het programma houdt globaal in: aankomst zaterdag om 10 uur, 's morgens kennismakingsspel, 's middags workshops (oa van Frits van Kempen over woorden en het Woord (met poëzie en beweging); Luca Ottens geeft een creatieve workshop met kralen) en kampvuur, 's avonds een spreker en discussie. Zondag morgengebed, wandelen en een kerkdienst. Aan het begin van de middag gaan we weer naar huis. Het programma is bijna rond, maar als je nog een idee hebt voor een activiteit, dan horen we dat graag.

Als je mee wilt gaan, wil je je dan snel, **voor 7 januari**, opgeven. Dat is nodig omdat de Bosbeek het aantal kamers vroeg wil weten. Je kan je opgeven per mail (secretaris@johanneskerk.nl), app of telefoon (06 1587 5667), of schiet Laura van Rossum du Chattel even aan in de kerk.

Wil je bij je opgave aangeven:

- Dieetwensen
- Of je als alleen komend persoon eventueel ook een kamer wilt delen. We moeten dit jaar namelijk een toeslag betalen als een twee-persoonskamer wordt bezet door één persoon.
- Andere wensen met betrekking tot je kamer (bv begane grond; vlakbij toilet)
- Of je met iemand wilt meereizen of dat je mensen mee kan nemen

De kosten zijn afhankelijk van je draagkracht tussen de € 50 en € 75. Kinderen € 20. Alleen de zaterdag kost €25. Als de kosten een bezwaar zijn, kan je dit vertrouwelijk bespreken met de diaconie.

Het voorbereidingscomité, Nicolas Joël, Karin van Dijk en Laura van Rossum du Chattel

COLUMN: SCHERPENZEEL

In 1982 stuurde ik vanuit de Dordogne een romantisch telegram naar mijn geliefde in Scherpenzeel. Geen idee dat er in Friesland nog een Scherpenzeel is. Dus toen de postbesteller op de Mobylette het telegram bezorgde was het eerst naar het Noorden gebleeft. En ja, de geste werd gewaardeerd want mijn geliefde van toen is ook mijn geliefde van nu. In Scherpenzeel Gelderland. Als jongen zonder roots, want mijn ouderlijk gezin verplaatste als vaders werk dat met zich meebracht, had ik geen idee van Scherpenzeel, de Gelderse Vallei en de mores in deze streken. Ons eerste huis lag aan de rand van het dorp. Op een mooie zondagochtend ging ik opgewekt aan de slag met een sopje en een spons om de Talbot Horizon te wassen. Een groepje zwart geklede volwassenen sprak mij onverwachts aan. Het bleek niet in de haak dat ik op de Dag des HEREN mijn auto poetste, ik was van Het Avondlicht. Het groepje bleek op weg naar de kerk, lopend vanuit de ommelanden. Ons huis lag op de route. Het was trouwens ook de tijd dat de Dorpsstraat in Scherpenzeel rond kerktijd (dus maal twee vv) niet toegankelijk was voor doorgaand verkeer. Officieel wel maar de straat werd breed in beslag genomen door lopende kerkgangers. Toeterende bestuurders riskeerden een kiezel tegen het voertuig. Kerkgangers die toch echt te ver weg woonden voor de benenwagen kwamen met stationwagons vol kinderen (we hadden in die tijd autobedrijven die zich specialiseerden in die modellen) naar de kerk en parkeerden risicoloos onder de Verboden te Parkeren borden.

Qua leefomgeving en sociale contacten voelde ik me er eigenlijk best goed bij. Nog steeds. Rekening houden met elkaar betekende voor mij (ons) geen auto's meer wassen op zondag, niet grasmaaien, niet de witte was buiten, niet het huis verven. Geen probleem. Zondagsrust. Helemaal goed, weldadig zelfs. Nog altijd zijn de winkels in Scherpenzeel dicht op zondag maar vergeten boodschappen kunnen nu in Leusden bemachtigd worden. Het zwembad is in de zomer op zondag pas open na kerktijd, en weer dicht voor de tweede ronde. De SGP heeft als vanouds een stevige vinger in de politieke pap.

Ik kwam er als onwetende buitenstaander en trof een cultuur waar ik me wonderwel goed bij voelde. Mijn Christelijke ontwikkeling zorgde voor steeds meer begrip voor de geloofsovertuiging en levenswijze van veel van mijn dorpsgenoten. Buitenstaanders zien die als beknellend, bevreemdend, dogmatisch. Ik kan niet alles meevoelen maar begrijp het wel. Ik voel de geborgenheid, de structuur, het sociale en vooral ook de absolute overtuiging. Ik woon nu vlakbij de Sionkerk in Scherpenzeel, een grote kerk. Ik merk er niet veel van. Op zondag ben ik zelf al onderweg naar de Johanneskerk als daar de dienst begint. Ik rijd tegen de stroom in als het ware maar loop geen risico meer op een steen tegen mijn MINI. Of dat er tegen me geroepen wordt dat ik van het Avondlicht ben. Weet iemand trouwens wat dat is? Of is het een oerkreet uit de Vallei?

Roland Loos

INTERVIEW MET NICOLAS JOËL

Het duurt nog wel even, maar de voorbereidingen voor het Johannesweekend zijn al gestart. Het thema is op het moment van het interview nog niet bekend, maar 3 en 4 februari in Bennekom staat al in vele agenda's. Op een koude herfstachtige morgen heb ik een gesprek met een van de organisatoren, Nicolas Joel. Nicolas is ondertussen een bekend gezicht in de Johanneskerk, en dat heeft alles te maken met zijn creatieve ideeën en zijn inzet. Nicolas is geboren in Troyes een stad in de buurt van Parijs. Met warmte vertelt hij over zijn gezin, vader, moeder, broer en zus. Maar hij wilde meer, de wereld ontdekken, avonturen opzoeken. Na een reis naar New York was het vuur aangewakkerd, en ondanks dat hij wist dat zijn moeder (zijn vader is jong overleden) hem erg zou missen, is hij bedrijfskunde in Breda gaan studeren. In 2010 had hij zijn internationaal businessdiploma op zak.

Als 20-jarige voelde hij zich thuis in Nederland, de sfeer, de rechtspositie van alle burgers *'Inclusie en diversiteit zijn hier meer verankerd in het dagelijks leven dan in Frankrijk'*.

Hij moet wel een talenknobbel hebben, hoewel hij daar zelf wat anders over denkt, want met het kleine beetje Nederlands dat hij op de middelbare school heeft gehad, leerde hij zich in korte tijd goed redden in Nederland. Binnenkort wordt hij Nederlands staatsburger!

Nicolas benadrukt een aantal keer dat hij van stages en werk veel geleerd heeft, zeker ook van de chauffeurs die hij ontmoette tijdens een van zijn banen. Lachend moet hij toegeven dat die ontmoetingen heel goed waren voor zijn taal en taalgevoel.

Toch wilde hij nog wat anders. Hij heeft zijn docentenopleiding gehaald en is nu docent Frans aan het Vathorstcollege, een school met ruimte voor kunst en creativiteit. Nicolas voelt zich er thuis en het lesgeven gaat hem goed af. Het tekent zijn manier van in het leven staan, als hij benadrukt dat als het een keer wat minder gaat, *'het blijven pubers'*, dat dat later wel weer goed komt. Wel geeft hij ook aan dat de herfstvakantie een 'welcome rustperiode' is. In deze herfstvakantie gaat Nicolas nog werken aan zijn website: expatpaysbas.com en gaat hij nog een paar dagen naar Duitsland (één van zijn contacten door alle internationale opleidingen).



Voor hem is het belangrijk steeds een goed evenwicht te zoeken tussen werk, zijn partner, familie én persoonlijke verdieping. Hij studeert graag, leest veel, denkt na over zijn belijdenis in de Johanneskerk. Hij benoemt dat als een mooie stap in zijn ontwikkeling. Hij is thuis opgevoed met de Islam (een Algerijnse vader), is een periode 'zoekend' geweest en voelt zich nu welkom in de Johanneskerk. Hij geeft aan dat hij blij is met zijn leven, hij woont fijn met zijn vriend, werk is leuk, met regelmaat gaat hij bij zijn moeder langs én hij weet zeker dat er nog veel moois op hem ligt te wachten. Nicolas heeft zin in het Johannesweekend. En met hem vele anderen, zo schat hij in....De ervaring van het afgelopen jaar heeft hem enthousiast gemaakt. Het weekend geeft ruimte voor ontmoetingen en verdieping. Grote onthullingen zullen we nu van Nicolas nog niet krijgen, wel verwachtingsvol uitkijken naar de echte start van de voorbereidingen. Veel succes met je levensplannen en fijn dat je steeds de ruimte vindt om gemeenteleden mee te laten genieten van je enthousiasme en creativiteit!!

Dank, Nicolas voor je openhartigheid en je boeiende verhaal.

Trudy Leeuwendal

NOG MEER OVER DE GRENZEN

Omdat er vragen onder onze leden over dit onderwerp leven, en de doopsgezinden deel uitmaken van onze gemeente nu toch een artikel wat over een probleem gaat wat heel ver van ons af ligt- of toch heel dichtbij is?

Recent kwam ik op het spoor van een dreigende ontbossing in het Amazonewoud. In Suriname wil zich een kolonie Mennonieten vestigen (afkomstig uit Belize, Bolivia en Mexico) om grootschalig mais en soja te gaan verbouwen. Het gaat nu om een proefperiode van drie jaar, 50 families en 400 ha, maar uiteindelijk is het doel 100.000 ha. Milieubeschermers en oorspronkelijke bewoners maken zich grote zorgen. Men voelt zich niet beschermd: in Suriname is voor geld alles te koop, en geld is voor deze groepen geen probleem. De Mennonieten zouden reeds \$600.000 geïnvesteerd hebben.

Later bleek de ontbossing van het Amazonegebied door kolonies Mennonieten nog veel ernstiger te zijn. In Peru bijvoorbeeld vestigden zich sinds 2017 vier nieuwe kolonies, die bijna 4.000 ha bos in vlammen op lieten gaan. In dit land zijn de Mennonieten de belangrijkste oorzaak van georganiseerde grootschalige ontbossing. Maar deze Mennonieten zijn ook in meerdere andere Zuid-Amerikaanse landen actief, met soortgelijke effecten.

Wat zijn dit voor groepen? Het gaat om afstammelingen van (Neder)Duitse Mennonieten, die in de loop van de tijd steeds weer werden verdreven of uit eigen beweging vertrokken. Eerst naar Polen, toen Oekraïne.

Later vooral naar Paraguay (dat was het enige land dat de hele gemeenschap wilde opnemen, niet alleen de mannen) en Canada. Van daaruit zwerven zij verder. In Zuid-Amerika bezitten zij gezamenlijk een gebied dat bijna zo groot is als Zwitserland. Het zijn grotendeels zeer conservatieve groepen waarmee de Nederlandse Doopsgezinden niet meer gemeen hebben dan de afkomst. Ze integreren heel bewust niet in de samenleving, en hebben het karakter van een sekte. Het zijn agrariërs, en daarin excelleren ze op de klassieke manier nl. door hoge opbrengsten. Daarom zijn ze welkom in Suriname, dat graag de groentetuin van het omringende gebied wil worden.

Wat nu te doen? Doopsgezinde gemeenten zijn autonoom, wij nemen elkaar niet de maat. Maar dit is zo ernstig dat het hier niet bij kan blijven. Gelukkig heeft de landelijke organisatie van Doopsgezinden, de ADS, besloten om er aandacht aan te schenken. Men overweegt contact op te nemen met groepen in de omgeving waar deze problematiek speelt, en om een informatief artikel op te stellen in een van de Doopsgezinde media.

Dit alles is vanaf Curacao aangezwengeld door Carel de Haseth: natuur- en cultuurbeschermer, schrijver, natuurfotograaf. Wij maakten kennis in het eerste Paarse Kabinet, hij was toen Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen. Sindsdien zijn onze onderlinge betrekkingen altijd heel goed gebleven. Hij verdient lof voor zijn initiatief.

Dick Tommel



Chaos. Verplettering. Puin. Rook. Stof. Staal. Vergruisd beton.

Ik was verpletterd door het beeld in de Volkskrant, ergens in november, op de tweede pagina, op een doordeweekse dag, voor ik me klaar maakte om naar m'n werk te gaan.

En ik viel stil, in mezelf, niet om wat ik zag aan vergruisd beton, aan staal, stof, rook, puin, verplettering en chaos, maar om de hand van het ene kind op de schouder van het andere kind. Elkaar vasthoudend.

In al dat vergruisd beton, het staal, de verplettering, de chaos, het puin, de rook en het stof: nabijheid, zorg, gedragen worden, hulp.

Ik heb er geen woorden voor.

Marie Christien Overdulve

BETHANIË

Via Wellie Rem kregen we de Nieuwsbrief van Diet Koster van het kinderkuis Bethanië in Palestina. Diet Koster schrijft hierin hoe zij het leven ervaart sinds 7 oktober. "Wat moeten wij doen" Ja, het is erg klein...verder leven! Niet meer de hele dag het nieuws horen, drie keer per dag is genoeg. Bidden! De hoop niet opgeven! De scholen zijn hier in Palestina weer open, behalve natuurlijk als er uit solidariteit gestaakt wordt of als er dagen van bijzondere droefheid uitgeroepen worden. De meeste buitenlanders, niet alleen de toeristen, hebben het land in de eerste week van deze oorlog verlaten. Het is leeg geworden in de gemeente, maar ook op de straten van Jerusalem en Aizaria. Als je niet beslist moet, ga ja niet uit je huis. (...) We kunnen de situatie niet veranderen, we moeten er mee leven of we willen of niet, ook al zijn we hier in Palestina/Westbank niet zo lichamelijk bedreigd als in Gaza. (...)

Niet opgeven, blijven hopen, al is het klein. Geloven dat onze opgave is de wereld bewoonbaar te maken voor alle mensen.

VRIJWILLIGERS IN DE KERK

De Johanneskerk is een vrijwilligersorganisatie. Ongeveer de helft van de leden en vrienden doet een of meer taken binnen de Johanneskerk. Dit vrijwilligerswerk is van het grootste belang! Zonder de inzet van zoveel vrijwilligers kan de Johanneskerk niet bestaan. Complimenten en dank daarom aan allen!

Het vrijwilligerswerk kan heel incidenteel zijn, zoals het vervangen van het luidtouw. Dat touw moet nu voor het eerst in 60 jaar vervangen worden. Er zijn taken die eens per jaar voorkomen zoals de organisatie van het Johannesweekeinde en het versieren van de kerstboom. Naast de taken die eens per jaar aandacht vragen, zijn er taken die iedere maand terugkomen, zoals het rondbrengen van de Johannesbrief. En er zijn taken die soms dagelijkse aandacht vragen, zoals het gebouwbeheer en de verhuur. Er is werk waarbij je veel gemeenteleden leert kennen, zoals de koffiedienst. En zijn taken die je meer in afzondering doet, zoals de boekhouding. Sommige taken zijn goed te combineren, zoals collecteren in de dienst en zorgen voor de bloemen.

Naast het doe-werk, is er ook werk voor denkers in de kerk. Incidenteel krijgt het Adviescollege

een vraag voorgelegd. Ook de financiële commissie wordt niet maandelijks geraadpleegd. Maar er zijn ook overlegorganen die periodiek bijeenkomen zoals de kerkenraad, de diaconie, de werkgroep liturgie en de Groene Johannes. Voor al deze groepen zijn vrijwilligers nodig die een deel van hun tijd, vaak voor enige jaren, aan de Johanneskerk willen besteden. Opvallend is dat we juist op dit gebied verscheidene vacatures hebben.

En voor alles geldt: alle inzet is tijdelijk. Het is heel belangrijk dat je het naar je zin hebt in het werk dat je doet. Wanneer je het niet leuk meer vindt, of het lukt niet meer, dan houd je er mee op en zeggen we dank je wel. Dat geldt ook voor taken die voor een bepaalde periode aan je zijn toevertrouwd.

Recent is mij de taak van vrijwilligerscoördinator gegund. Dat betekent dat ik binnen de gemeente vraag en aanbod bij elkaar probeer te brengen. Ik nodig coördinatoren van groepen uit om vacatures aan mij door te geven en ik nodig mensen die graag wat (anders) willen doen uit zich bij mij te melden. Mijn mailadres is jan.r.nienhuis@gmail.com

Jan Nienhuis

ACTIVITEITEN

ADVENTSMIDDAG "VER WEG EN DICHTBIJ"

Op zaterdag 9 december is iedereen van harte welkom op de jaarlijkse Adventsmiddag. Het thema is dit jaar: Ver weg en dichtbij.

Vanaf 14 uur kunnen er brieven geschreven worden voor Amnesty International. Dat is inmiddels een zinvolle traditie geworden, in aansluiting op de Dag van de Mensenrechten op 10 december. We schrijven brieven voor onder andere: iemand in een van de townships van Zuid Afrika die opkomt voor betere rechten van bewoners, iemand in Kirgizië die protesteerde tegen een onrechtvaardige waterovereenkomst met buurland Oezbekistan, en iemand in de Verenigde Arabische Emiraten die gevangen zit

omdat hij een andere mening uitte dan de regering. De brieven die we schrijven zijn gericht aan de autoriteiten en kunt u overschrijven van voorbeeldbrieven. Ook liggen er kaarten die u kunt sturen aan de personen zelf ter bemoediging.

Intussen is er koffie en thee met wat lekkers.

Om 15 uur volgt het volgende deel van het programma, met aandacht voor Advent. Karin van Dijk zal ons over haar ervaringen in Tanzania vertellen. Ze heeft een paar maanden vrijwilligerswerk gedaan bij de organisatie: The Olive Branch For Children (TOBFC). Karin heeft haar deskundigheid in het Montessori-onderwijs en in het aanleren van een tweede taal goed kunnen gebruiken.

Net als vorig jaar zal er op deze middag een gedicht (in drie haiku) worden gepresenteerd dat betrekking heeft op het thema. En we gaan natuurlijk heel veel zingen, onder leiding van Marie Christien Overdulve en met begeleiding van Annerose Korporaal.

We sluiten rond half 5 af met een glaasje glühwein of sap.

Iedereen van harte welkom, het is niet nodig je vooraf aan te melden.

De Diaconie

SAMEN MAAR OP AFSTAND

Vorig jaar waren stiltemomenten met muziek en woorden, in de aanloop naar kerst. Mijn indruk is dat de donkere tijd van het jaar het moeilijk maakt om hiervoor de deur uit te gaan. Dezelfde opzet loopt in de stille week namelijk beter. Daarom heb ik een ander plan: op je eigen tijdstip, of/en via zoom. In de Johannesmail en op de website (kijk op agenda) komt elke week een tekst. Via de Johannesmail komt een uitnodiging om met een zoomverbinding, dus via beeldscherm verbonden, hier samen bij stil te zijn, en elkaar te spreken. Voor mij is donderdagavond de enige mogelijkheid, om 19:00. We beginnen op 7 december. Als je je aanmeldt krijg je een link voor de Zoom

Alke Liebich

ONTMOETING OP DONDERDAG

Wil je samen een thema bespreken, en daarna misschien ook samen lunchen? Een tijd geleden deden we dat, en we willen het weer oppakken. De eerste keer is op **maandag 18 december**. Het is leuk als het thema door deelnemers wordt aangedragen. Spreek mij aan met een idee. Het thema komt dan de week ervoor in de Johannesmail. Vanaf januari gaan we naar de vierde donderdag van de maand: dat is 25 januari. Steeds om 11:15 uur.

Alke Liebich

KERSTAVOND IN JOHANNESKERKE

Op Kerstavond, 24 december om 19.00, kunt u in de Johanneskerk genieten van een Kerstspel

voor en door jong en oud. Het verhaal gaat over het stadje Johanneskerke in de donkere dagen voor Kerst. Iedereen in Johanneskerke is druk bezig met de voorbereidingen voor Kerst, maar hebben de mensen nog wel oog voor elkaar in alle drukte? Uit onverwachte hoek komt licht dat zorgt dat alles en iedereen samen komt. We zullen samen zingen, luisteren naar het Kerstverhaal en vieren.

Er is voor iedereen een plek en rol in Johanneskerke.

Vind jij het leuk om mee te spelen? Niemand is te jong of oud. Wil je meedoen? Laat het ons dan vooral weten, neem dan contact op met annettekoops@gmail.com
Na de viering is er voor iedereen warme chocolademelk.

ZANGDIENST 31 DECEMBER

*Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.*

Liedboek 657

De laatste viering van het kalenderjaar wordt volgens traditie door de Werkgroep Liturgie ingevuld. Dit jaar valt deze op zondag 31 december. We hebben ervoor gekozen deze keer een zangdienst te houden.

U kunt allemaal een lied aandragen dat u graag zingt. Graag een lied met een bekende melodie die gemakkelijk gezongen wordt. Mocht het lied niet in het Liedboek staan, dan graag de tekst met de melodie aanleveren.

We vragen u te melden wat uw inspiratie is voor deze keuze. U kunt dat zelf kort toelichten in de dienst, wij kunnen dat ook namens u vertellen. Zonodig zal de voorbereidingsgroep een keuze maken uit de verzoeken.

Gezocht zal worden naar een goede liturgische opbouw en variatie naar vorm en inhoud.

Samen het jaar uitzingen, doet u mee?

Stuur uw lievelingslied in als bijdrage aan deze zangdienst uiterlijk **15 december** naar Tineke Boudestein acboudestein@hotmail.com

Chantal Jansen, Jan R. Nienhuis, Tineke Boudestein

JOHANNESMAALTIJD

De volgende maaltijd is op **dinsdag 9 januari**. Inloop met glaasje vanaf 18.00 uur. De maaltijd begint om 18.30 uur. Alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd, zijn welkom, evenals gasten. Eenvoudige maaltijd (vegetarisch) met spirituele tint. Er is een vrijwillige bijdrage. Richtprijs € 5,=. Voor de maaltijd kunt u zich tot en met de voorafgaande zondagmiddag opgeven bij Jos Rot, 033-4638337 of Corrie Bongers-Bos 033-8885103 of per e-mail aan: johannesmaaltijd@hotmail.com.

VROUWENGROEP 60+

De groep komt weer bij elkaar op **vrijdag 26 januari 2024 om 14 uur**. Het onderwerp is: Hoe ga je om met conflicten en is dat veranderd in de loop van de tijd. Het is bij Laura thuis. Voor meer informatie: laura@hupkes.net Na afloop van de maaltijd zal Karin van Dijk iets vertellen en laten zien van haar vrijwilligerswerk bij The Olive Branch For Children in Tanzania. Iedereen is welkom, ook als je niet bij de maaltijd aanwezig bent. De presentatie begint om 19.30 uur. Op **vrijdag 9 februari** verzorgen de jongeren van Supertwien de Johannesmaaltijd, nadere informatie volgt.

MUTATIES

Het is beleid dat we voorzichtig omgaan met contactgegevens van leden. Daarom vermeld ik in de rubriek Mutaties geen contactgegevens. Mocht iemand die nodig hebben, dan staat mijn mailadres in de rubriek vermeld. Het gaat wel eens mis, maar het is goed te weten waarom er weinig persoonlijke gegevens te vinden zijn in de Johannesbrief. Deze maand waren er overigens geen mutaties

Jan Nienhuis

JOHANNES LEEST

Johannes lees komt bij elkaar op **donderdag 25 januari** 19.30 uur in de kerk. We bespreken dan het boek De stilte van de vrouwen van Pat Barker uit de boekenkast van de bibliotheek die in week 51 komt. Belangstellenden welkom, voor meer informatie laura@hupkes.net

LESSONS AND CARROLS

Bij uitzondering een bericht over iets wat er niet is De Lessons and Carols viering. van 17 december om 19.30 uur in de Xaveriuskerk gaat niet door wegens omstandigheden

NA ONS DE ZONDVLOED

'Na ons de zondvloed', één van de uitdrukkingen die direct te maken hebben met het verhaal van de grote vloed zoals we dat kennen uit Bijbel en Koran. Een verhaal dat nog steeds tot de verbeelding spreekt, en gezien de klimaatvragen heel actuele aspecten heeft. De afgelopen maanden heb ik met een paar anderen de teksten van de overlevering en van rabbijnse commentaren doorgeploegd en omgewerkt tot een serie van vier bijeenkomsten. En dan begrijp je beter waar het 'kraaiennest' vandaan komt en die uitdrukking: 'bedekken met de mantel der liefde'. Er doen al een paar mensen uit de Johannes mee. Voor wie belangstelling heeft: Begeleiding: Paul van der Harst, Dineke Houtman, Jan Roelof Nienhuis Tijd en plaats: woensdag 24 en 31 januari en 7 en 14 februari 2024 (10.00 – 12.00 uur). Huis van Zuid, Robert Kochlaan 4 Amersfoort Bijdrage € 15,- ; Opgave via: leerhuisamersfoort@kpnmail.nl zie ook: www.zindex033.nl

VASTE ADRESSEN

KERKGEBOUW: JOHANNESKERK

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St. Jorisplein).

Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.

Beheercoördinator: J. Nienhuis

Website: www.johanneskerk.nl

Beheer website: K. Meinema

PASTORAAT

Bij dringende pastorale zaken graag contact opnemen met dhr. K. Meinema

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien: (vacature)

Coördinatie Esther van der Steeg

Kinderkring: Mw. D. Berendsen

ORGANISTEN

Dhr. H. van Haeften, Dhr. W. Jonkers en Mw. A. van Eldik

PENNINGMEESTERS

KERKENRADEN

Doopsgezind

Mw. P.M. de Jong-van de Gevel,

IBAN: NL80 INGB 0000 156 108

t.n.v. 'Penningmeester Doopsg. Gemeente Amersfoort'

Remonstrant

Mw. K.J. van Dijk,

IBAN: NL12 INGB 0000 122 800, t.n.v. 'Penn.

Remonstrantse Gemeente Amersfoort'.

Vrijzinnig Protestant

Dhr. R. loos

IBAN NL 46 INGB 0000 324045 t.n.v. Vereni-ging

Vrijzinnig Hervormden te Amersfoort,

IBAN NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v. Protes-tantse

Wijkgemeente van Bijz. Aard te Amersfoort

Stichting Financiële Samenwerking

DoReVP

Dhr. J. Nienhuis

IBAN: NL54 ABNA 0432 092 587

t.n.v. 'Stg Financiële Samenwerking'

DIACONIE

Contactpersonen

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

Penningmeester

Dhr. D.K.J. Tommel

Rekeningnummer: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v.

'Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort'

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Mw. T. Leeuwendal

Dhr. F. van den Akker

INLEVEREN KOPIJ

Inleverdatum volgend nummer 11 augustus

Graag in een Word-bestand, per e-mail aan johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

Ophalen is donderdag 24 augustus en de Johannesbrief verschijnt op 27 augustus.

SECRETARIAAT KERKENRAAD

Mw L. van Rossum du Chattel

KERKDIENTEN

3 december 1^e advent – ds. Alke Liebich

Advent begint met de aankondiging dat het anders moet. Johannes de Doper kondigt Jezus aan, en daarmee dat God een andere weg in wil slaan. Dat lukt niet zonder eerlijkheid en omkeer. We beginnen met een andere profeet, Jesaja, en zijn 'schorrie morrie'. Dat zijn de os en de ezel. Die kennen we van de kerststal, dankzij dezelfde Jesaja. Wij lezen Jesaja 1: 1-3 en 10-17. Organist Alice van Eldik

10 december 2^e advent – ds Trinette Verhoeven
Organist Hans van Haeften

17 december 3^e advent - Ruimteviering. In de serie goede gesprekken: de evangelist Johannes schetst de nachtelijke ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus (Johannes 3). Kan er iets het daglicht niet verdragen? Mag er iets aan het licht komen?

24 december 4^e advent – ds. Alke Liebich

Voor kerstmis komt de vierde advent. Dit jaar valt dit vrijwel samen, maar toch gaat zondag ochtend de vierde kaars aan. We zingen, zijn stil en bidden. Thema is: dragen en gedragen worden. Ons rolmodel daarbij is de ezel. Organist Alice van Eldik

24 december – kerstavond met kerstspel

25 december – Kerstmis – ds. Alke Liebich
Organist Alice van Eldik

31 december zangdienst – dhr Jan Nienhuis

7 januari – ds. Alke Liebich

De zondag begint met een nieuwjaarsreceptie om 10:00, waar weer vrijwilligers worden bedankt. De dienst begint daarna. De ontmoeting met koffie is dus vóór de dienst. We lezen Jesaja 60: 1-6. Over licht worden: een stevige oproep om dat maar gewoon te doen. Daarbij past heel goed dat de gemeente in deze dienst het pioniersteam van Café Veerkracht

(nog altijd een werktitel) met een zegen op pad zal sturen. U heb erover gelezen: de ontmoetingsplek voor 20ers en 30ers krijgt vorm. In januari gaan we ermee van start.

14 januari – voorganger nog onbekend. Zie de Johannesmail

21 januari Ruimteviering. Vanaf januari is er een nieuw thema voor de ruimtevieringen. Dit is nu nog niet bekend. Volg hiervoor de Johannesmail en de website.

28 januari – ds. Gerdienke Ubels
Organist Alice van Eldik

4 februari – ds. Alke Liebich
Organist Hans van Haeften

drukwerk

Aan de heer / mevrouw
