



# Johannesbrief





# Vaste adressen

## KERKGEBOUW

### **Johanneskerk:**

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein). Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: J. Nienhuis
- Website: [www.johanneskerk.nl](http://www.johanneskerk.nl)  
beheer website: K. Meinema

## PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich

## JEUGD- EN JONGERENWERK

### **Supertwien:**

(vacature)

### **Kinderkring:**

Mw. D. Berendsen

## ORGANIST

(vacature)

## SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel

## DIACONIE DOREVH

### **Contactpersonen:**

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

mailadres: [diaconie@johanneskerk.nl](mailto:diaconie@johanneskerk.nl)

### **Penningmeester:**

Dhr. D.K.J. Tommel

## LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

## AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

*Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.*

## REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Mw. T. Leeuwendal

Dhr. F. van den Akker

## INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

**vrijdag 13 januari 2023**

Aan de redactie sturen:

[johannesbrief@johanneskerk.nl](mailto:johannesbrief@johanneskerk.nl).

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op 29 januari 2023.

## INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 4
Dienen	pag. 6
Aan de gemeente	pag. 10



# Leren

## TER OVERWEGING – GURE WIND BLAAST DOOR DE STAL

Hoe verrassend kan het kerstfeest zijn? Deze kerst zal natuurlijk net zo worden als ieder jaar. Je gaat je kerstversiering weer van zolder halen. En natuurlijk weer te laat beginnen met kerstkaarten schrijven. Of je bent er met Sinterklaas al klaar mee - dat hangt ervan af wat voor type je bent. De school organiseert een kerstontbijt, en op je werk is er de kerstborrel. De kinderen van vele kerken studeren weer een kerstspel in, en het koor werkt toe naar een muzikaal hoogtepunt. We zullen ons weer warmen aan elkaars enthousiasme. Net als vorig jaar.

Deze kerst zal anders zijn dan vorig jaar. Er is ons een koude winter in het vooruitzicht gesteld. Het kerstdiner valt schraal uit dit jaar. We moeten de gordijnen sluiten en dicht tegen elkaar aankruipen. Dat maakt alle verschil: sta je in de kou, of heb je iets om je aan te warmen? Het is afwachten of de herders van de partij zijn: zij voelen zich in de kou staan en willen niet zomaar opdraven als ieder jaar. Daarom de kerstster al op zijn kop opgehangen. Dat valt niemand op, maar zij willen de sfeer ook niet helemaal verpesten. Er slapen mensen buiten in de kou. Er slapen mensen binnen in de kou. De engelen moeten een extra wollen vestje aan, overal hoor je de breipennen klikken. Voor velen is dat vestje of een kom soep en meer wel goed geregeld. Gelukkig. Voor velen ook helemaal niet.

Deze kerst zal hetzelfde zijn als ieder jaar. We leven met elkaar mee. Er wordt gekookt voor thuislozen en eenzamen. Er wordt geld opgehaald voor vele noden. We kopen weer een stukje schuldgevoel af dat het ook afgelopen jaar weer niet gelukt is om de diepe kloven te overbruggen. Die kloof is dit jaar wel erg aanwezig, maar nieuw is 'ie niet. We weten het nog van vorig jaar.

Deze kerst zal anders zijn dan vorig jaar. Wij zijn in de stal terecht gekomen, waar de gure wind doorheen blaast. We kunnen niet meer

schuilen maar zijn zelf op de vlucht zijn geraakt. Door alles wat zo anders is, lijkt de wereld onherbergzaam geworden. Ze verandert zo snel dat je je in je eigen omgeving vreemdeling voelt. We zijn op de vlucht en op zoek naar een herbergzame plek. God zwerft al eeuwen over de wereld als kwetsbaar kind, en dit jaar des te zichtbaarder. Dit jaar zwerven we met haar mee. Dit jaar zijn we dicht bij, we voelen ons kwetsbaarder dan ooit gedacht.

Deze kerst zal God onder ons wonen, deze kerst dichtbij. We zullen het zien. Eindelijk.

Alke





# Vieren

## JOHANNESMAALTIJD



In november was er een gezellige en goedbezochte Johannesmaaltijd. Einar en Geertrui hadden roti voor ons gemaakt. Er waren 16 deelnemers, in leeftijd variërend van 16 tot 86 jaar!

- Wanneer? Op een avond in de eerste week van de maand. De eerstvolgende Johannesmaaltijd is op **vrijdag 2 december**, in het nieuwe jaar op **woensdag 4 januari** en dan op **dinsdag 7 februari**.
- Hoe laat? Inloop met glaasje vanaf 17.30 uur.  
De maaltijd begint om 18.00 uur.
- Voor wie? Voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd. Gasten welkom!
- Programma? Eenvoudige vegetarische maaltijd met nadruk op ontmoeting
- Kosten? Vrijwillige bijdrage. Richtprijs € 5

Opgeven voor de maaltijd kan tot 18.00 uur twee dagen voorafgaand aan de maaltijd. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Jos of Wellie of per e-mail aan [johannesmaaltijd@hotmail.com](mailto:johannesmaaltijd@hotmail.com).

Na afloop van de maaltijd van januari zal Karin van Dijk vertellen over haar werk op de Taal-school, en over het leren van Nederlands als tweede taal. Ook als je niet komt eten ben je daarbij van harte welkom, om 19.30 uur.

## BIJ DE DIENSTEN

### 4 december, 2<sup>e</sup> zondag van advent.

In de dienst van 4 december, tweede adventszondag, zal Renske voorgaan. In deze dienst speelt een aantal vragen: waar zien we nu eigenlijk naar uit in de adventstijd? vanuit welk perspectief kijken we naar de geboorte van Jezus? Hoe geven we de adventstijd een bijzondere en persoonlijke invulling?

Organist is Alice

### 11 december, 3<sup>e</sup> zondag van advent, ds. Alke Liebich

Geboorteverhalen zijn er vele in de bijbel. Dit jaar staat in oecumenisch georiënteerde kerken het Matteüsevangelie centraal. Dit evangelie begint met de stamboom van Jezus. Een opvolging van geboortes, met vele bijzondere verhalen ertussen. Wij lezen de stamboom, en bekijken een enkel verhaal van dichtbij.

In deze viering delen wij brood en wijn.

Organist is Wibren.

### 18 december, Dienst met de Ruimteviering

Centraal staat het verhaal van Zacharias en Elizabeth. Het is de laatste zondag van de najaarsreeks over 'Hoop die niet sterven mag'. Prikkelende vraag is: 'Is hoop verplicht?'

### 24 december, Kerstavond 19.00 uur. De fluit van de herdersjongen

We kunnen dan met elkaar zingen en genieten van het kerstspel van de kinderen. Dat heet dit jaar "De fluit van de herdersjongen". Het verhaal leert ons dat iedereen kan meespelen. Ook als je fluit niet meer zuiver speelt of je je noten vergeten bent of je het verloren schaapje nog steeds niet gevonden hebt.... In de stal bij de kribbe komt het goed.

Het kerstspel staat onder regie van Geertrui en Geke.

Chocomel na afloop

**25 december, kerstmis**, ds. Alke Liebich  
Een feestelijke kerstmorgen met de cantorij onder leiding van Marie Christien.

Organist is Alice.

**1 januari**, ds. Marcel Kemp, emeritus PKN, lid van onze gemeente, is op 31 december 50 jaar dominee. Om dit te vieren gaat hij graag voor in de eerste dienst van het Nieuwe Jaar.

**8 januari, 1e zondag na Epifanie**, ds. Alke Liebich.

In dit Matteüsjaar moeten we natuurlijk van de drie wijzen lezen (dit verhaal staat alléén bij Matteüs). Die wijzen zijn op zoek naar een ándere koning dan die in het paleis. Koning Herodes in dat paleis laat zich adviseren door de-in de schrift van het verleden-geleerden. De wijzen laten zich wijzen door de ster die hun verlangen heeft gewekt. Waarop vallen we terug als we het niet meer weten?

**15 januari**: we kunnen kiezen uit twee diensten. In de Johanneskerk is er dienst met de Ruimteviering 10.30 uur. Tegelijk is er in de Franciscus Xaveriuskerk een gezamenlijke viering van de binnenstadskerken, ook om 10:30. Thema van de oecumenische gebedsweek 2023 is: Doe goed, zoek recht. Jesaja 1:17.

**22 januari**. Alke gaat mee met het Johannesweekeinde in Bennekom. In de Johanneskerk is ook een dienst; voorganger nog onbekend.

**29 januari**, ds. Gerdienke Ubels. Zij is Remonstrants predikant in Alkmaar. We kennen haar van haar stage bij ons in 2020.

### MEDITATIEF VERWACHTEN IN ADVENT

De kerk is open vanaf 18.45 uur voor een half uur muziek en stilte. Er zijn enkele teksten die we samen lezen. Wie wil kan deelnemen aan een contemplatief gesprek. Een gesprek waarbij we

#### Ik je boom

Niet jij moet mijn problemen oplossen  
maar ik de jouwe god van de asielzoekers  
Niet jij moet de hongerigen verzadigen  
maar ik zal je kinderen behoeden  
voor de terreur van banken en militairen  
niet jij moet ruimte geven aan vluchtelingen  
maar ik zal je opnemen  
moeizaam verstopte god van de ellendigen

Jij hebt mij gedroomd god  
hoe ik mij in de oprechte gang oefende  
en leerde te knielen  
mooier dan ik nu ben  
gelukkiger dan ik durf te denken  
vrijer dan het bij ons is toegestaan

Houd niet op mij te dromen god  
ik zal niet ophouden mij te herinneren  
dat ik jouw boom ben  
geplant aan de wateren  
des levens

Uit: Loben ohne lügen, Dorothee Sölle, Verlag Wolfgang Fietkau, Berlin 2000

luisteren naar de tekst, naar elkaar en naar onszelf. Voel je vrij om mee te doen. De teksten komen uit de poëzie en de mystieke traditie. Denk aan Etty Hillesum, Rumi, Rainer Maria Rilke. Ik moet de keuze nog maken.

Het kan zijn dat de kerk niet verwarmd is, je kunt de jas beter aanhouden. Data en tijden zijn:

25 november, 18:45uur

2 december, 18:45uur

9 december, 18:45uur

16 december, 18:45uur



## Dienen

### BIJ DE COLLECTES

*Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.*



#### **Adventscollecte: voor de Voedselbank**

Vanaf de eerste adventszondag collecteren we voor de Voedselbank in Amersfoort.

In Amersfoort, aan de Argonweg 10, worden wekelijks ruim 500 mensen voorzien van een voedselpakket. Deels stellen ze dat zelf samen, maar ze moeten het ook doen met het aanbod dat er ligt. De producten worden aangeboden aan de voedselbank door supermarkten, bakkerijen en ook groothandels. Zij geven vaak producten die nabij de uiterste verkoopdatum zijn. Vrijwilligers van de voedselbank rijden zelf langs de bedrijven om het voedsel op te halen of ze halen het bij een centraal magazijn van Voedselbanken Nederland. Verse groenten en fruit zijn er vaak weinig, maar worden in het seizoen ook wel door omliggende boerderijen naar de voedselbank gebracht. Dan zijn er vrijwilligers die het aangeboden voedsel sorteren en bij de uitgifte zijn, en natuurlijk zijn er ook vrijwilligers actief bij de aanmelding en intake. Er zijn slechts twee (parttime) krachten bij de voedselbank die betaald worden, voor de logistiek en voor de directie.

Soms krijgt de voedselbank gratis bonnen van winkels om uit te delen aan hun klanten. Dan kunnen ze zelf ter plekke gaan winkelen

en wat uitkiezen. U begrijpt: het zelf kunnen kiezen is prettig vergeleken met "tevreden moeten zijn met wat je krijgt".

Naast voedsel worden er ook andere zaken aangeboden. Zo is er momenteel een energie-actie bezig waarbij klanten geholpen worden om hun huis energiezuiniger te maken.

In het zomerseizoen krijgt de voedselbank vaak bonnen voor uitstapjes of vakantie-weekjes om uit te geven, bijvoorbeeld van de dierentuin of de Efteling.

Er is ook een speciaal fonds bij de voedselbank wat mensen helpt om het laatste stukje van hun schuld in te lossen. Ze zijn dan eerder weer schuldenvrij, wat een hele opluchting is. Uit dit fonds kunnen mensen ook een bijdrage krijgen als ze nét buiten een regeling vallen voor bv. energiekosten. Voor dit fonds is de collecte dit jaar bedoeld.

WARM aanbevolen!



## **Vanaf Kerst: Collecte voor Naomi/QRT - Quick response team**

Vanaf Kerst en de hele maand januari 2023 gaan de collecte-opbrengsten naar het vluchtelingenproject Naomi in Thessaloniki waar Alke twee jaar geleden als vrijwilliger een paar maanden is geweest. Ze werkte er in het inloophuis Casa Base met vrouwen en meisjes uit de opvangkampen.

In het inloophuis worden lessen Engels en Duits gegeven waar veel vraag naar is. Ook wordt er veel gedaan aan medische hulpverlening. Daarvoor zetten artsen en paramedici zich als vrijwilliger in. En verder is er een divers aanbod aan ontspanningsactiviteiten zoals schilderen, fotografie of sport. Er is momenteel een fotoproject gaande waarvan Alke prachtige foto's heeft gekregen, **die ziet u op de volgende twee pagina's.**

Het is voor de mensen die in een opvangkamp moeten verblijven een welkome plek om even te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid van het leven binnen de hoge muren van het kamp.

Helaas is de aandacht voor de omgang met de vluchtelingen in Griekenland nogal verslapt door de andere crises die onze aandacht opeisen. Maar dat betekent niet dat het daar nu beter gaat, integendeel. Daarom vragen wij wederom, net als vorig jaar, aandacht en geld voor dit doel!

Van uw donaties worden de medicijnen bekostigd, en voedselbonnen en materialen voor de creatieve activiteiten.

## **VOORTZETTING ACTIE 'AMERSFOORT GEEFT WARMTE'**

Amersfoortse kerken namen begin 2022 het initiatief voor de 'Actie herverdeling energiecompensatie'. Deze solidariteitsactie waaraan iedereen kan meedoen, startte op 6 maart en blijft doorlopen zolang als nodig. Het is fijn dat er nog steeds bedragen binnenkomen.

Met het oog op de stijging van de energiekosten is er alle reden om de actie voort te zetten. De inflatie en energierekeningen rijzen immers de pan uit.

Alle huishoudens in Nederland met een elektriciteitsaansluiting krijgen in november en december via hun energiebedrijf een bijdrage van €190 per maand. Via onze actie willen wij ook nu weer



ieder die het geld kan missen, in staat stellen én oproepen om de ontvangen bijdrage te doneren aan huishoudens die het echt hard nodig hebben.

Donaties zijn nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. "Amersfoort geeft Warmte". Dit is een ANBI rekening.

## **FINANCIËN VAN DE DIACONIE**

In de vorige Johannesbrief las u dat wij de huur van ons kerkgebouw voor onze rekening hebben genomen voor een benefietdiner ter herinnering aan de scheepsramp bij Lampedusa in 2013, waarbij ongeveer 350 migranten om het leven zijn gekomen.

Dat diner is een groot succes geworden, de opbrengst was meer dan € 700. Die gaat naar Sea Watch en MiGreat.

Wij maakten € 1.131 over naar "Geloof en samenleving" voor hun werk voor vluchtelingen en voor bestrijding van de opwarming van de aarde. Het was de opbrengst van de collectes in oktober en de giften voor dit doel.

Voor het "noodpotje" kregen wij € 250, en voor het werk van de diaconie € 205!

Uw dankbare penningmeester, Dick



Deze vier foto's zijn gemaakt door een deelnemster aan het fotografieproject van het vluchtelingenkamp in Thessaloniki. Zie het collectiedoel van kerstmis tot en met januari (pag. 7).







# Aan de gemeente

## UIT DE KERKENRAAD



In november is de kerkenraad bezig geweest met het voorbereiden van de ledenvergadering over de samenwerking met de ruimteviering. We hebben gezocht naar een proces waarbij iedereen tot zijn recht zou komen. We bespraken ook het vervelende punt dat de vrienden van de Johanneskerk, waarvan sommigen zeer actief zijn in de gemeente, geen stemrecht hebben. Op dit moment is daar nog niets aan te doen. We werken aan de wijziging van het reglement dat daarvoor nodig is; een concept hebt u via de Johannesmail al gekregen. We horen graag commentaar.

Inmiddels is de ledenvergadering geweest, en kunnen we melden dat het voorstel van de kerkenraad om in 2023 negen keer een dienst samen met de Ruimteviering te houden is aangenomen.

Het voorstel van de kerkenraad om in 2023 negen keer een dienst samen met de Ruimteviering te houden is aangenomen. Van de stemgerechtigden waren er twaalf tegen en vier onthoudingen, en van de niet stemgerechtigden was iedereen voor. Er waren in totaal 41 mensen aanwezig waarvan zes zonder stemrecht, en acht mensen hadden iemand gemachtigd voor hen te stemmen.

Vooruitlopend op het verslag kunnen we vast melden dat de kerkenraad aan de slag gaat met de volgende punten die naar voren zijn gebracht in de vergadering. We zullen deze punten bespreken met de mensen van de Ruimteviering:

- De wens dat de Ruimtevierders altijd worden uitgenodigd om met bepaalde activiteiten van of met de Johanneskerk mee te doen, zoals de lichtjesticht of diaconale zaken.
- De wens om te weten wie van de Ruimteviering de overdenking doet.
- De wens om in een vroeg stadium te weten wanneer de voorbereidingsgroep bij elkaar komt, zodat wij ons tijdig kunnen aanmelden en vanaf het begin kunnen meedoen.

- De wens dat Ruimtevierders zich aanmelden voor de Johannesmail en omgekeerd dat mensen van de Johanneskerk zich aanmelden voor de mail van de Ruimteviering.
- De wens om het liturgisch bloemstuk van de Ruimteviering te laten harmoniëren met de bloemen van de Johanneskerk.

Het was een open respectvol gesprek over de samenwerking. De kerkenraad realiseert zich dat niet iedereen in de Johanneskerk voorstander is van samenwerking. We zullen hier in de toekomst zoveel mogelijk rekening mee houden, en nodigen ook hen uit zich in de discussie te blijven mengen.

Begin november hadden we een bijzondere dienst met Kees Posthumus. Er waren veel mensen en iedereen was erg enthousiast. Veel dank aan de Groene Johannes die dit georganiseerd heeft.

De vacatures voor organist en jongerenwerker zijn nog niet vervuld. De kerkenraad overlegt binnenkort met de ouders van Supertwien over hoe nu verder. Wat betreft de vacature voor organist is de stand van zaken dat we in ieder geval twee organisten hebben gevonden die regelmatig willen spelen. We zijn nog in een gesprek met een derde organist. Daarmee zijn we blij, en hopelijk is het rooster straks rond.

De kerkenraad heeft over het PR-beleid gesproken. Het blijft moeilijk om bijvoorbeeld steeds de website actueel te houden. Het lijkt zo eenvoudig, pas alles "gewoon" aan aan wat we doen in de Johanneskerk. Maar helaas moeten we steeds constateren dat er nog dingen niet goed gaan en verkeerd op de site staan. We werken er aan!

Naar aanleiding van de besluitvorming binnen de VVHA (dat zij liever de PWBA als participant in de SFS zien dan hun eigen organisatie) werkt de kerkenraad gestaag verder aan aanpassing van reglement en statuten. We hopen daar in januari op terug te komen.

De nieuwe ledenlunch is op 12 februari na de dienst.

Dan de kinderopas tijdens de dienst. We constateren enerzijds dat er te weinig mensen zijn die willen oppassen, en anderzijds dat er eigenlijk nooit gebruik van gemaakt wordt. Vanaf januari is daarom het beleid dat wie oppas wil voor kleine kinderen, dat vijf dagen te voren moet melden bij de secretaris. Die zoekt dan een oppas. Het is erg jammer dat het zo moet, maar we zien geen andere oplossing.

Hebt u vragen of opmerkingen over het werk van de kerkenraad? Mail, bel of schrijf dan naar de secretaris, Laura, [secretaris@johanneskerk.nl](mailto:secretaris@johanneskerk.nl)

## SAMEN VIEREN MET DE RUIMTEVIERING

*Op de ledenvergadering van 13 november hield Karin een inleiding over de samenwerking met de Ruimteviering. Deze inleiding geeft een goed beeld van wat er speelt rond de samenwerking, en daarom vond de kerkenraad het een goed idee deze inleiding in de Johannesbrief op te nemen. Zo kan iedereen er kennis van nemen.*

Lieve mensen,

Als ik om me heen kijk wie hier zitten dan zie ik allemaal betrokken kerkgangers die al bij verschillende vieringen en bijeenkomsten zijn geweest. Ik denk niet dat ik de hele tijdslijn van onze relatie met de RV hier hoeft te benoemen, maar even een paar punten:

- In mei 2020 kon de Ruimteviering niet meer terecht in de Aegtenkapel, toen zijn verschillende diensten in de Johanneskerk gehouden, in tijden van corona in de middag of via de stream, dit waren nog echt 'hun' diensten,
- In 2021 kwam er meer samenwerking op gang, mensen van de Johanneskerk zaten in de voorbereidingsgroep van de Ruimteviering. Nog wel beperkingen vanwege corona. Online is er een peiling en een enquête geweest, waarbij de meerderheid zich heeft uitgesproken om door te gaan.
- Tijdens de ledenvergadering van maart 2022 hebben we besloten de samenwerking voorlopig voort te zetten en in te zetten op het beter leren kennen van elkaar. Ook is besproken om na een half jaar te evalueren (dus nu).
- In juni zijn de mensen van de Ruimteviering bij elkaar gekomen. Zij hebben toen besloten dat

ze door willen gaan met de samenwerking tussen de Ruimteviering en de Johanneskerk.

- Sinds de ledenvergadering in maart jl. zijn er verschillende Ruimtevieringen geweest: met Pasen, in de Elleboog kerk en recenter, in september en oktober, deels voorbereid in samenwerking met mensen uit de Johanneskerk. In september en oktober is er een nagesprek geweest. Hierin is gesproken over de vieringen, wat spreekt je aan, hoe is het ontstaan, wat schuurt. Dit waren open en eerlijke gesprekken, met ruime belangstelling van beide kanten.

Nu staan we dus op een punt dat we opnieuw een besluit willen nemen. Niet voor eeuwig, maar voor het komende kalenderjaar. De kerkenraad stelt voor dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Dat betekent dat we in 2023 negen keer een dienst houden in samenwerking met de Ruimteviering (elke derde zondag van de maand met uitzondering van de zomermaanden), en dat we verder gaan met elkaar beter leren kennen.

Dit voorstel komt voort uit ons beleidsplan. Daarin staat als eerste punt: "We stimuleren het vieren in diverse vormen". Door het organiseren van diensten samen met de Ruimteviering krijgen we meer diversiteit in de vieringen. De kerkenraad ziet dit als een verrijking. Wij verwachten dat samenwerking met de Ruimteviering leidt tot een verbreding van de Johanneskerk. Als gemeente verbinden wij ons met een oecumenisch vrijzinnig initiatief in Amersfoort.

Natuurlijk schuurt het ook. Niet alles is prettig, en daar zijn we ons van bewust. Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld moeite met de processie waarbij de bijbel binnengedragen wordt. Toch vind ik als totaalpakket de samenwerking met de Ruimteviering een aanwinst voor onze gemeente.

We moeten ons ook realiseren dat elke Ruimteviering uniek is. Het is misschien niet elke maand heel vrijzinnig of heel vernieuwend. Elke keer wordt de dienst voorbereid door een voorbereidingsgroep en de kwaliteit is niet constant (maar dat is die bij ons ook niet). Het is opvallend dat in de viering van oktober niemand van de Johanneskerk in de voorbereidingsgroep zat, maar dat die het minst 'ruimtevieringachtig' was van alle diensten. Zij denken van hun kant ook na over hoe de dienst op ons overkomt.

Samenwerken is geven en nemen. Het is belangrijk om ons hiervan bewust te zijn. In dit gesprek van vandaag kunnen we peilen in hoeverre het

voor een ieder geven is en hoeveel we nemen, en wat onze grenzen zijn.

Karin

## **JOHANNESWEEKEND 21 EN 22 JANUARI 2023**

Eindelijk na twee jaar is er weer een Johannesweekend. Het is dit keer niet in het vertrouwde Nivon ABK-huis in Hall, omdat daar nu Oekraïners wonen. Dat betekent dat we in een ander Nivon huis terecht zijn gekomen, dat groter is en heel mooi in het bos ligt. Het is het huis de Bosbeek in Bennekom.

Het doel van het weekend is om de gemeente onderling te verbinden en elkaar beter te leren kennen in een ontspannen setting. Het thema dit keer is Johannes, Johanna en alles daartussenin.

Er zijn de bekende traditionele onderdelen zoals workshops, kampvuur en een dienst, en er is veel ruimte voor gezelligheid, eten en drinken.

Het programma begint op zaterdagmorgen rond half elf. We maken kennis met elkaar, en 's middags zijn er workshops, onder andere over het enneagram (Renske heeft hier veel ervaring mee en schreef er een boek over) en een schrijfworkshop. 's Avonds is er een inleiding met discussie door ons lid Esther, over het onderwerp gender. Esther is seksuoloog en pedagoog, docent en consulent. Ze zal alles uitleggen over gender en wat daar bij komt kijken: Johannes, Johanna en alles daartussenin. Mannelijk en vrouwelijk, wat is dat eigenlijk? Hoe voelen we ons, en is dat anders bij jongeren?

Zondag gaan we wandelen en/of de dienst voorbereiden. We sluiten het weekend af met een dienst en een lunch.

De kosten zijn afhankelijk van je draagkracht tussen de ca. € 40 en € 75. Dat is inclusief vier maaltijden. Kom je alleen de zaterdag dan kost dat €25. Als de kosten een probleem zijn, kan je bij de diaconie vragen of zij de kosten willen betalen.

Zouden jullie je zo snel mogelijk willen opgeven? Dit omdat we zo snel mogelijk het aantal kamers moeten doorgeven aan het huis.

Opgeven kan het makkelijkste via een mailtje aan de secretaris, [secretaris@johanneskerk.nl](mailto:secretaris@johanneskerk.nl).

Vermeld je naam, met hoeveel volwassenen en kinderen je komt, of je specifieke wensen hebt ten aanzien van je kamer (bijvoorbeeld op de begane grond, of een kamer delen met een specifiek persoon), of je vervoer nodig hebt of dat je mensen mee kan nemen.

Je kan ook even bellen.  
Laura en Nicolas

## **NIEUWE VROUWENGROEP 60+**

De nieuwe vrouwengroep 60+ komt bij elkaar op vrijdag 16 december om 14 uur, bij Noor Naaborgh thuis.

## **VAN DE REDACTIE**

*Dit dubbele kerstnummer is de laatste Johannesbrief waaraan Jeanne en Einar meewerkten. Jaren hebben zij de lay-out verzorgd.*

*De redactie is enorm dankbaar voor dit werk, dat zij zeer consciëntieus en zonder ooit te verzaken hebben verricht.*

*Jeanne stopt ook met haar werk als coördinator van de contactleden. En zij stopt met het maken van de stapels Johannesbrieven voor de contactleden en andere bezorgers van de Johannesbrief. Daarvoor is nu een nieuwe systematiek bedacht, zoals vermeld in de vorige Johannesbrief. Hetty is hiervoor de coördinator.*

*Het laatste nieuws is dat Gerard zich heeft aangemeld om vanaf volgend jaar de lay-out te doen. We zijn daar heel erg blij mee.*

*De redactie, Alke, Trudy, Frans en Laura*

## ADVENTSMIDDAG 10 DECEMBER 2022

Op zaterdag 10 december vanaf 14 uur staat de deur van de Johanneskerk open voor het vieren van onze Adventsmiddag. U bent allen van harte welkom!

We willen ook nu weer het eerste uur aandacht besteden aan Amnesty International, net als vorig jaar. Het is immers op 10 december de Dag van de Rechten van de Mens, én we leven toe naar het feest van de komst van Jezus die recht en vrede wil brengen.

Vanaf 14:00 uur kunt u een voorbeeld brief overschrijven, of een geprinte brief ondertekenen. Er is dan ook al thee en koffie met wat lekkers.

De brieven die we gaan schrijven worden gericht aan overheidsinstanties, niet aan de gevangenen zelf. U kunt naast de brief aan de instanties wel een neutraal vriendelijk kaartje sturen aan de gevangene om te laten weten dat er aan hem of haar gedacht wordt.

De actie heet Write for Rights. Op de website van Amnesty staan voorbeelden om een indruk te geven van een dergelijke schrijfactie. Bijvoorbeeld: een actie voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebieden die met de dood wordt bedreigd omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp, of voor Mikita uit Oekraïne die zwaar werd mishandeld in de gevangenis en daar alleen maar zit omdat hij op het verkeerde moment op

de verkeerde plek was. Vorig jaar schreven we o.a. voor Bernardo uit Guatemala die in de gevangenis zat omdat hij de natuur wilde beschermen; hij is nu weer op vrije voeten gesteld!

Op 10 december wordt er wellicht voor andere situaties geschreven, maar deze voorbeelden laten zien waarom het gaat.

Wie niet wil of kan schrijven, is welkom vanaf 14:45 uur. Ook dan is er thee en koffie, en om ongeveer 15:00 uur wordt u officieel welkom geheten.

Muziek! We zullen die middag samen zingen en ook genieten van de zang van een projectkoor onder leiding van Marie Christien.

Straatpastor Bernadette van Dijk zal met ons een korte adventsoverdenking delen.

De bijeenkomst wordt besloten met een glaasje glühwein.

14:00 uur: inloop met schrijven voor Amnesty International

14:45 uur: tussentijdse inloop om mee te doen met het muzikale programma

16:30 uur: einde

We hopen velen te kunnen begroeten!

De middag wordt georganiseerd door Dineke en Johanneke (diaconie).

## IK BUIG MIJN HOOFD EN HEF MIJN HANDEN MET AL WAT ADEM HEEFT

Zaterdag 12 november was de dag rond het doorgeven van de aarde aan onze kinderen en kleinkinderen, georganiseerd door de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Reden om er met mijn dochter, zelf moeder van drie kinderen, aan deel te nemen. Ik ben al geruime tijd werkzaam binnen de verduurzaming en zie daardoor veel bevlogenheid van ambtenaren, bedrijven en organisaties. Passie om vanuit bewustzijn verandering te brengen en de handen uit de mouwen te steken. Dit varieert van natuurbeleving tot beleidsontwikkeling en veel onderzoek naar duurzame technologie. Tegelijk krijg ik daardoor veel

informatie over de actuele status van de duurzaamheid en de complexe gordiaanse knoop die verduurzaming is. Trek je aan een touwtje dan blijken er onverwachte effecten bijvoorbeeld op het gebruik van ruimte of toch op milieu of een negatieve impact voor een kleine groep gebruikers. Om toch geïnspireerd te blijven pak ik geregeld de tekst van het Zonnelied van Franciscus, proef de Italiaanse klanken van dit loflied op de schepping zo dichtbij als onze eigen huid. Lees over broeder zon, stralend en krachtig; over zuster maan, helder en mooi, zuster water, zo essentieel en toch nederig, broeder wind die met de lucht in alle seizoenen voor eenieder zorgt, over broeder vuur, stoer en sterk, en over moeder aarde de voedster en bron, over de lof op alles wat geschapen is. De tekst verwarmt me en verbindt me met het verleden en toekomst met

iedereen die het ontzag voor de natuur ervaart, zodat ik weer nieuwe adem krijg om door te gaan.

Meer info over het zonnelied bv. in Adrem 2016 juli -aug te vinden op [www.remonstranten.nl](http://www.remonstranten.nl) In het liedboek voorheen gezang 400 nu gezang 742: Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen / met al wat adem heeft.

Frans

### CHAUFFEURS BEDANKT!

Zoals de meesten van jullie wel weten werk ik als leerkracht op een Taalschool. Dit is een school waar nieuwkomers Nederlands leren. Dit zijn kinderen in de basisschoolleeftijd die korter dan een jaar in Nederland wonen. Kinderen uit het AZC (AsielzoekersCentrum), Oekraïense kinderen, kinderen van arbeidsmigranten en andere kinderen.



*Auto met chauffeur en kinderen, getekend als dank door één van de jonge leerlingen.*

De kinderen van het AZC werden altijd met taxibusjes gebracht en gehaald. In september en oktober had het taxibedrijf niet genoeg personeel en hebben de kinderen vier weken thuis gezeten. Dit was heel vervelend, omdat het leven op het AZC geen pretje is en de kinderen graag naar school gaan. Na een noodkreet van mij zijn Arriën en Jan in actie gekomen en hebben ze een tijdelijke vervoersdienst opgezet.

Met meer dan 20 vrijwilligers zijn de kinderen gebracht en gehaald. Elke schooldag om 8 uur stonden er 4 auto's klaar bij het AZC en om 2 uur stonden er weer 4 auto's bij school. Deze vrijwilligers waren van binnen en buiten de kerk. Sommigen reden wel 4 keer per week. Dit hebben ze twee weken gedaan. De kinderen waren heel blij dat ze weer naar school konden! Gelukkig is er weer een taxibedrijf gevonden en sinds de herfstvakantie worden de kinderen weer met de taxi gebracht (een touringcar in dit geval, daar is maar één chauffeur voor nodig).

Ik wil graag alle vrijwilligers heel erg bedanken, ook namens het hele team van Wereldwijzer Taalklassen, de ouders en de kinderen van het AZC.

Wil je meer horen over onze school en over het leren van Nederlands als tweede taal? Kom dan op woensdag 4 januari naar de bijeenkomst na afloop van de Johannesmaaltijd.

Karin



## ADVENT EN DE FRANS EN HILDEHOF

Midden in Amersfoort ligt een labyrint, centraal in de tuin die de naam draagt van Frans en Hildehof. Deze ligt aan de achterkant van de Franciscus Xaverius kerk, voorbij de parkeerplaats met de ingang in de Sint Agathastraat. Zie ook [www.fransenhilde.nl](http://www.fransenhilde.nl). Een labyrint is een geometrisch ontworpen wandelpad dat van en naar een centraal punt leidt. Het is geen doolhof, je kunt niet verdwalen en er zijn geen doodlopende wegen.

Vorig jaar heb ik deelgenomen aan een programma 'Schrijven Rond Het Labyrint' die mijn interesse voor deze eeuwenoude symboliek verder heeft versterkt. Als je je laat leiden door het pad kom je vanzelf in het midden terecht, je kunt huppelen, zingen, hand in hand lopen of rustig mediterend wandelen. In de advent kunnen we het labyrint lopen als een weg naar het licht dat tijdens het lopen steeds dichterbij komt maar dan toch weer ineens ver weg is. Traditioneel begint de advent met zondag Levavi: Tot u heb ik mijn ziel

opgeheven. Wijs mij, heer uw wegen en leer mij u paden kennen (Psalm 25). Een mooie uitnodiging om met deze tekst in gedachte het labyrint eens te bezoeken, alleen of met een groep

Frans

## COLUMN: STEPHEN EN ROLAND

De grote vragen. Kent u die?

De vragen die raken aan de aard en de zin van ons bestaan. Vermoedelijk zijn er maar heel weinig mensen die daar niet af en toe bij stilstaan. Zonder per se antwoorden te verwachten, in elk geval niet direct en definitief. Dan, plots, verschijnt er een boek die al het zoeken en tobben uit de weg ruimt. Zo lijkt het.

Nee, ik ga niet weer een boekbespreking doen maar toch kan ik het niet laten om te schrijven over het boek van Stephen Hawking "De antwoorden op de grote vragen".

Perfekte titel voor een commercieel succes want wie wil nu niet de antwoorden op de grote vragen. Vooral als de geniale wetenschapper het eerste hoofdstuk start met de titel "Bestaat er een God?". Zo! Dacht ik. Nu gaan we het weten, het finale oordeel. Met onderbouwing. Tientallen jaren gezocht, gedacht, gesproken, ervaringen opgedaan, gewikt en gewogen. En dan is daar ineens het antwoord van de man die alles lijkt te weten.

Stephen Hawking, de man die de ziekte ALS langer overleefde dan wie ook ter wereld. Alleen al daardoor zou je denken dat hij een speciale band had met God. Of is het cynisch als ik dat schrijf? Nou, snel bladeren maar. Helaas, teleurstelling! Vooral vanwege het vooraf te verwachten antwoord op wat een retorische vraag blijkt te zijn.

Ik citeer:

*"Ieder van ons staat het vrij te geloven wat hij of zij wil en naar mijn mening is de eenvoudigste verklaring dat er geen god is. Niemand heeft het heelal geschapen en niemand bepaalt ons lot. Dat leidt me tot een diepgaand inzicht: er is dan vermoedelijk ook geen hemel en hiernamaals. Volgens mij is geloven in een hiernamaals slechts wishful thinking. Er is geen enkel bewijs voor en het gaat in tegen alle wetenschappelijke kennis. Ik denk dat we na onze dood terugkeren tot stof. In één opzicht leven we echter door, en dat is door onze invloed en in onze genen die we aan onze kinderen doorgeven. We hebben dit ene leven om het grootse ontwerp van het universum te kunnen waarderen en ik ben daar bijzonder dankbaar voor."*

Ik ben zo vrij om te denken en te vinden dat dit geen nieuw antwoord is op een grote vraag en al helemaal geen diepgaand inzicht. Het is het antwoord, de mening, van zoveel wetenschappers, en al zolang. Vandaar mijn teleurstelling. Want Stephen Hawking was werkelijk een grootse wetenschapper en ik had een stille hoop dat hij ook die andere kant had weten te bereiken om van daar uit de wetenschap te verweven tot een werkelijk diepgaand inzicht (dat per saldo tot elke conclusie zou kunnen leiden).

Andere kant? Zeker. Ik noem dat nu maar even de Roland kant. Ik spreek elke dag met God. De antwoorden die ik krijg op mijn vragen zijn niet altijd de antwoorden die stroken met wishful thinking. Spreken met God, hoe dan? Nou, andersom eigenlijk, God is begonnen met mij te spreken toen ik er eindelijk echt voor open stond. Zoeken, worstelen, vallen en opstaan. Tot het genoeg was en er ten slotte een gedachtestroom (in

woorden en beelden) in twee richtingen ontstond. Inclusief het weten (alleen de toevoeging "schap" ontbreekt...), rust, innerlijke vrede. Ik schrijf dit vrijmoedig in het besef dat het beeld dat ik oproep ook als vreemd ervaren kan worden. Maar wees er zeker van dat ik met beide benen op de grond sta en een scherpe geest heb.

Stephen Hawking ontkent in de slijpstream van zijn afwijzen van God ook het hiernamaals, de hemel (de hel dus ook, neem ik aan). Wel, uit mijn gesprekken met God is duidelijk geworden dat het lichaam tot stof zal vergaan maar de geest trekt verder als in een eindeloos bewustzijn. Broeder Jezus wijst de weg en ik geef me over. Is het een verregaande brutaliteit om mezelf naast Stephen Hawking te zetten?

Nou, ik doe dat ook niet. Ik plaats slechts een kanttekening bij zijn idee over God. Omdat ik het hem, zeker gezien zijn fysieke omstandigheden, gegund zou hebben het communicatiekanaal met God gevonden te hebben. Waarmee ook de prachtige mix had kunnen ontstaan tussen feitelijk weten en religieus weten.

Ik gun dat iedereen. Maak jezelf stil, echt stil en laat God nu eens wat zeggen. Dat is eigenlijk alles. Maak het vooral los van alle regeltjes, opvattingen, gedoe. Ik moet ineens denken aan wat er gezegd wordt over "zoeken en vinden".

Tsja, zo is het toch maar net. Wie oren heeft die hore.....

Roland

## GROENE ZONDAG 6 NOVEMBER.

We hadden als groene kerk voor de dienst iemand van buiten erbij gehaald, nl. de verhalenverteller, kerkjournalist en dagvoorzitter Kees Posthumus.

We kwamen hem op het spoor door zijn boekje "geloof en een hoop zonnepanelen".

Het was in wezen een gewone dienst, waar leden van de Groene Johannes een aandeel in hadden. Maar in plaats van de preek waren er drie verhalen, die Kees Posthumus ons vertelde. Aan de ene kant heel opwekkend, aan de andere kant ook confronterend. Maar wat wil je ook in de week, waarin de klimaat-wereldtop in Egypte wordt gehouden! Allemaal grote woorden, maar





wat komt er uiteindelijk van terecht als de echte wil bij een aantal landen helemaal ontbreekt en andere landen aarzelen?

Iemand die er niet bij kon zijn schreef mij: "Ik heb zojuist de dienst met Kees Posthumus meebeliefd via de stream. Dat komt binnen. Een krachtige mix van blijdschap en verwondering enerzijds, en anderzijds het besef dat 'we' als mensen enorm tekortschieten ten opzichte van alles wat leeft in de schepping".

We werden aan het denken gezet en kregen een stimulans om door te gaan met ons werk als groene kerk.

In de week ervoor lazen we ook met zes mensen het boekje van Karen Amstrong getiteld "de heilige natuur". Het is goed om je ook verder te bezinnen op de vraag hoe we de relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen. Het is wat meer bezinnend dan het boekje "geloof en een hoop zonnepanelen" van Kees Posthumus, waar concrete tips in staan. U kunt het exemplaar lenen van de Groene Johannes. Het ligt in de kerkenraadskamer.

Alles bij elkaar werden we geïnspireerd om te werken aan een groene schepping!

Namens de Groene Johannes, Gerard



## BERICHTEN VAN DE WERKGROEP LITURGIE

### Kerstnachtviering

In de Johanneskerk is dit jaar net als andere jaren weer een kinderkerstdienst. Wij zijn de enige kerk in de binnenstad die een speciale kerstavonddienst voor kinderen heeft. Er komen vaak mensen uit andere kerken met hun (klein)kinderen.

Mensen die naar een latere kerstnachtdienst willen gaan, wijzen we op de vele diensten die er in andere kerken worden gehouden. Soms is het moeilijk om alleen naar een onbekende kerk te

gaan. Vraag eens aan andere gemeenteleden wie er ook naar een kerstnachtdienst wil en misschien is het dan mogelijk om met iemand anders of met een groepje uit de Johanneskerk naar een kerstnachtdienst te gaan in een andere kerk. Wij zouden het leuk vinden als mensen deze ervaringen delen, bij de koffie of met leden van de werkgroep liturgie.

### **Brainstormdag liturgie**

De werkgroep liturgie wil graag in gesprek over de liturgie in de Johanneskerk. Het doel van het gesprek is om te kijken of de liturgie zoals we die nu hebben nog voldoet en wat er eventueel anders kan. We denken aan vragen als: wat vinden we goed, prettig, wat zouden we anders willen? Voldoet de liturgie aan onze roeping? Wat is nodig in de liturgie om een goede viering te hebben? Wat zoek je in een viering, wanneer is een viering geslaagd?

We willen in gesprek met afgevaardigden van de organisten, koster, lectoren, kerkenraad, kinderkring en jeugd. Andere gemeenteleden zijn ook van harte welkom!

De bijeenkomst is in de Johanneskerk op zaterdag 11 februari. Madelief Blok, dan afgestudeerd aan het remonstrants seminarie, zal deze middag leiden. Zij is een aantal keren bij ons voorgegaan. Meer details over deze bijeenkomst volgen in de Johannesmail. Belangstellenden kunnen deze middag vast in hun agenda zetten. We willen om 12 uur beginnen en met elkaar lunchen.

namens de werkgroep liturgie, Irene

## **COLUMN: BERICHTEN VAN ONDERWEG**

Na lange tijd was ik weer eens op een symposium. Wat ik meekreeg probeer ik in kort bestek met jullie te delen.

‘Onder de Vijgenboom’ is een activiteit van de Bergkerk gericht op zinvol ouder worden. In dit kader werd dit jaar voor de tiende keer een symposium georganiseerd, met dit keer als thema: ‘Wijsheid in de Ouderdom’. Er waren vier sprekers, met intermezzi van muziek en theater.

Als eerste was prof. Frits de Lange aan het woord. Hij is moraaltheoloog en houdt zich al jaren bezig met zinvol ouder worden. Dit jaar werd hij 67, dus hij spreekt niet meer als observeerder, maar als deelgenoot. Hij stelt dat het lijkt dat je

als ouder wordende mens in een tijd waar jeugdcultuur hoogtij viert, of kan kiezen om de lijn van groei en presteren voort te zetten, ‘forever young’, wat bewondering oproept; of om meewarig achter de geraniums alle verlieservaringen te verwerken en te wachten op de dood. Hij pleit voor een middenweg, waarbij we onze gezondheid serieus nemen, maar wel ons ego durven te verkleinen, en het teruggeworpen zijn op onszelf meer ervaren als bevrijdend dan als beangstigend. Een verengend perspectief leidt tot het inzicht dat verbondenheid met mensen uiteindelijk het meest waardevol is. Bij die zelfrelativering hoort het vertrouwen in de volgende generatie.

Els van Wijngaarden als onderzoeker op zorgethisch gebied. Zij onderzoekt hoe mensen omgaan met beslissingen rond het levenseinde. In deze voordracht legde ze de focus op twee aspecten. Ten eerste dat je van alles vast kan leggen in de behoefte de regie te houden. Maar de dood komt bijna altijd anders dan je had gedacht en dan zijn de scenario's niet van toepassing. Dus, stelt zij, is het belangrijker om de essentiële waarden te verwoorden. Zij pleit er dan ook voor om niet alleen de wensen rond het levenseinde schriftelijk vast te leggen, maar om dat met betrokken vertegenwoordigers echt te bespreken, zodat ook in onverwachtse scenario's adequaat kan worden gehandeld.

Wijsheid zit er in om niet de nadruk te leggen op individuele autonomie, maar om in samenspraak een richtlijn te bieden aan nabestaanden.

Johan Goud, onder andere emeritus Remonstrants predikant, hield een betoog over de houding van de dichter Rutger Kopland naar de ouderdom en de dood. In zijn poëzie wijst hij naar de vluchtigheid van het leven en het belang van onthechting. Wijsheid is het verlangen te begrijpen wat onbegrepen is. Van belang is het besef van vergankelijkheid, het kunnen leven in het nu en het oefenen in afwezigheid.

Als laatste sprak Willem Beekman, bioloog. Hij gebruikt voorbeelden uit de natuur om naar het gedrag van mensen te kijken. De groei van de eerste levenshelft slaat om naar rijping, waarbij de groei afneemt. Waar eerst harde waarden van belang zijn zoals kracht, ambitie, competitie, gaat het later om zachte waarden zoals begrip, vol-doening en wijsheid.

Wijsheid vraagt om reflectie. Dit symposium bood hiertoe alle kans.

Tineke

## HEAT AND EAT, NIEUW WARMTE-INITIATIEF

De diaconie kreeg bericht van een nieuw initiatief dat heet Heat & Eat. Horeca-ondernemingen die hieraan meedoen bieden mensen die door de energiecrisis en inflatie krap bij kas zitten, een gratis plek aan in hun café zonder dat ze een verplichte consumptie hoeven te bestellen. En met wat geluk zijn er tegoedbonnen waarmee zo'n consumptie gratis kan worden ...

Zo zegt men het zelf op de website:

“Heb je het koud of heb je honger? Hier kan je terecht! En als je geluk hebt vind je in de buurt van de kassa een gratis tegoedbon voor een kop koffie of soep, of misschien wel een maaltijd. Betaald door iemand die het kan missen, en het jou graag gunt!”

Pannenkoekenhuis Bergzicht aan de Doornseweg doet hier aan mee. Zij stuurden de volgende mail:

“Met onze pannenkoekenhuizen, waaronder Pannenkoekenhuis Bergzicht in Woudenberg, zijn wij sinds kort aangesloten bij het initiatief Heat and Eat. Dit betekent dat wij onze deuren open zetten voor mensen die thuis in de kou zitten, omdat zij moeite hebben om de energierekening te betalen. Bij ons kunnen ze zonder verplichte consumptie genieten van de warmte. Daarnaast hopen wij hen een gratis gedoneerde consumptie aan te kunnen bieden.

Wij willen graag de doelgroep bereiken die hierbij gebaat is, waarbij ik moest denken aan jullie werk binnen de diaconie. Wellicht kennen jullie heel direct mensen die hier gebruik van zouden willen maken. Laat hen vooral weten dat onze deur voor hen openstaat!”

## IN MEMORIAM TRIJNTJE JOHANNA

Op 9 oktober 2022 is ons doopsgezind lid Trijntje Johanna overleden. Zij is 92 jaar geworden.

Trijntje heeft in haar jeugd weinig warmte gekend. Er werd veel van haar verlangd, ook toen ze al volwassen was. Pas laat heeft zij ruimte en liefde ervaren. Vooral van Joop, haar echtgenoot. Hij was een opgeruimde, optimistische man die haar op sleeptouw nam. In het begin van hun huwelijk, kort na de oorlog, was er woningnood en zijn ze

bij haar ouders in Kortenhoef ingetrokken. Trijntje had een zeer nauwe band met haar enige kind, Yvonne. Ze respecteerde dat haar dochter en haar man hun eigen leven hadden, maar het speet haar zeer dat ze niet dichterbij woonden. Gelukkig was er veel telefonisch contact.

De laatste 25 jaar van haar leven woonde ze met haar man in de Koperhorst. Ze behoorden daar tot de langst wonende bewoners. Na het overlijden van haar man 2,5 jaar geleden, realiseerde ze zich hoeveel haar man altijd voor deed. Ze stond er nu alleen voor en dat viel niet mee. Dat kwam ook doordat haar geheugen achteruit ging en ze het bestaan slechts met moeite kon overzien. Haar laatste maanden heeft ze doorgebracht op de verpleegafdeling.

Trijntje was geen kerkgangster, maar zij genoot van alle aandacht die zij van de Johanneskerk kreeg.

Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

Jan



Locatie is de  
Johanneskerk,  
tenzij anders  
aangegeven.

Vrijdag 25 nov. 18:45 – 19:30 uur, meditatief moment olv Alke (zie pag. 5 en 6)

Vrijdag 2 dec. 17:30 uur, Johannesmaaltijd (zie pag. 4)

Vrijdag 2 dec. 18:45 – 19:30 uur, meditatief moment olv Alke (zie pag. 5 en 6)

Vrijdag 9 dec. 18:45 – 19:30 uur, meditatief moment olv Alke (zie pag. 5 en 6)

Zaterdag 10 dec. 14:00 – 16:30 uur, adventsmiddag (zie pag. 13)

Vrijdag 16 dec. 14:00 uur, Vrouwengroep 60+

Vrijdag 16 dec. 18:45 – 19:30 uur, meditatief moment olv Alke (zie pag. 5 en 6)

Woensdag 4 jan. 17:30 uur, Johannesmaaltijd (zie pag. 4), na de maaltijd vertelt Karin over haar werk

Donderdag 26 jan. 10:00 – 11:00 uur, contactledenbijeenkomst

Dinsdag 7 feb. 17:30 uur, Johannesmaaltijd (zie pag. 4.)

*Bij de voorplaat: Eén van de foto's van een deelnemer aan het fotografieproject van het vluchtelingenkamp in Thessaloniki. Zie ook pag. 7 en de foto's op pag. 8 en 9.*

## KERKDIENTEN

*Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.*

4 december: Mevr. Renske van Berkel.  
Organist Alice

11 december: ds. Alke Liebich, met maaltijdviering. Organist Wybren

18 december, **10:30 uur**: Ruimteviering

24 december, **19:00 uur**: Kerstavond voor jong en oud

25 december: Kerstmis, ds. Alke Liebich.  
organist Alice en cantorij olv Marie Christien

1 januari: ds. Marcel Kemp

8 januari: ds. Alke Liebich

15 januari,  
**10:30 uur**: Ruimteviering in de Johanneskerk

**10:30 uur**: gezamenlijke dienst van de binnenstadskerken in de Xaveriuskerk

22 januari: Johannesweekend in Bennekom.  
voorganger in de Johanneskerk nog onbekend

29 januari: ds. Gerdienke Ubels

### drukwerk

Aan de heer / mevrouw

---

---

---