



Johannesbrief





Vaste adressen

KERKGEBOUW

Johanneskerk:

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein).
Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: dhr. J. Nienhuis
tel. 06 28 36 77 49,
e-mail jan.r.nienhuis@gmail.com.
- Website: www.johanneskerk.nl.
Beheer: dhr. K. Meinema, tel. 06 50 21 35 25

PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich,
e-mail: a.liebich@kpnplanet.nl,
tel. (033) 25 83 613

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien en Supertrek:
(vacature)

Kinderkring:

Mw. D. Berendsen, tel. 06 83 33 58 67
e-mail: desiree.berendsen@online.nl

ORGANIST

Dhr. W. van Twillert, tel. (033) 45 53 256,
e-mail: twillerttwillert@hotmail.com

Dhr. F. van Gils, e-mail: florisvangils@live.nl

SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel, tel. 06 15 87 56 67
secretaris@Johanneskerk.nl

PENNINGMEESTERS KERKENRADEN

Doopsgezind:

Mw. P.M. de Jong-van de Gevel,
IBAN: NL80 INGB 0000 156 108
t.n.v. 'Penningmeester Doopsg. Gemeente Amersfoort'

Remonstrant:

Mw. K.J. van Dijk,
IBAN: NL12 INGB 0000 122 800, t.n.v. 'Penn. Remonstrantse Gemeente Amersfoort'

Vrijzinnig Protestant:

Dhr. R. loos

- IBAN NL 46 INGB 0000 324045 t.n.v. Vereniging Vrijzinnig Hervormden te Amersfoort,
- IBAN NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente van Bijz. Aard te Amersfoort

Stichting Financiële Samenwerking

DoReVP:

Dhr. J. Nienhuis
IBAN: NL54 ABNA 0432 092 587
t.n.v. 'Stg Financiële Samenwerking'

DIACONIE DOREVH

Contactpersonen:

Mw. J. Maris
Mw. D. Spee
mailadres: diaconie@johanneskerk.nl

Penningmeester:

Dhr. D.K.J. Tommel, tel. (035) 20 82 950
Rekeningnummer: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. 'Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort'.

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis, tel. 06 28 36 77 49
e-mail: jan.r.nienhuis@gmail.com

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer, tel. (033) 46 26 394
Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen (033) 25 40 058
Mw. L. van Rossum du Chattel 06 15 87 56 67
Mw. T. Leeuwendal (033) 48 04 482
Dhr. F. van den Akker 06 25 04 19 22

INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

vrijdag 11 november 2022

Aan de redactie sturen:
johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op
27 november 2022.

INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 4
Dienen	pag. 5
Aan de gemeente	pag. 6



Leren

TER OVERWEGING – "ARBETN OIF ZIKH" - WERKEN AAN JEZELF

18 september was het precies 20 jaar geleden dat ik aan de VU promoveerde op een studie over de joodse uitleg door de eeuwen heen van Genesis 1:26: "Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken". Een tekst die mij van jongs af aan fascineerde. Hoe kan het dat het wezen met een dergelijke oorsprong zich af en toe zo beestachtig gedraagt?

Eén van de 20e-eeuwse joodse denkers die mij bij die intellectuele zoek- en ontdekkingstocht had geïnspireerd was Abraham Joshua Heschel, de uit Polen gevluchte joodse theoloog en filosoof die in zijn nieuwe thuisland Amerika rabbijn werd en daar o.a. samen met Martin Luther King vooraan liep in de beroemde mars op Alabama. Heschel was afkomstig uit het verdwenen chassidische Oost-Europese milieu. Die wereld van de joodse mystiek en kabbala heeft mij sindsdien nooit meer losgelaten en ik houd de literatuur hierover dus een beetje "bij".

Een quarantaineweek binnenshuis vanwege Corona bracht me eind september tot inspectie van mijn boekenkast waarin veel staat dat ik nog niet heb gelezen. Ik zal het maar eerlijk bekennen: ik ben een verzamelaar, op thema of onderwerp. Ik houd ervan iets 'in de kast te hebben staan' voor als ik het nodig heb. Dus stuitte ik op een in 2003 verschenen (maar nog niet gelezen) werk van een gerenommeerd kenner van de joodse mystiek, Arthur Green: "Ehyeh. A Kabbalah for Tomorrow". En ik begon te bladeren en te lezen. Green was vier jaar lang leerling geweest van Abraham Joshua Heschel en schrijft begeistert over diens uitleg van de beroemde Genesis-tekst over de mens als beeld van God. Waarom mag je geen gesneden beeld maken van God? Dat is niet omdat een afbeelding van de Eeuwige buiten alle idee van 'beeld' zou vallen en er dus geen beeld van Hem zou bestáán. God *heeft* wel degelijk een imago, een beeld: dat beeld *ben* jij! Je mag geen beeld van God maken omdat jij zelf dat beeld *bent*. De enige manier waarop je Gods beeld vorm kunt geven is door de wijze waarop jij je leven leidt en dat is precies waartoe je wordt opgeroepen. Alles wat je doet of zegt, elk moment in je leven en de manier waarop je dat gebruikt (of voorbij laat gaan...), dat alles samen maakt deel uit van de wijze waarop jij werkt aan

het beeld van God dat je *bent*. Dat wij op God lijken is iets dat gaandeweg in ons leven gestalte krijgt. We zijn te vergelijken met kunstenaars die iets *scheppen*. En we doen daar dus een leven lang over.

Direct in aansluiting op deze inspirerende woorden over ons leven-als-kunstwerk waarin iets zichtbaar wordt van de Eeuwige, vertelt Green een anekdote die ik ons - moderne zoekers naar zin - door wil geven. Toen Green eind 70-er jaren kort les gaf aan de universiteit van Berkeley, California, kwam hij dagelijks langs een spirituele (wij zouden zeggen New Age-achtige) boekwinkel. Vlak voor de ingang stond een bord waarop met grote letters te lezen stond: "*Scientology werkt niet*", daaronder in iets kleinere letters: "*Yoga werkt niet*", daaronder in weer kleinere letters: "*Christendom werkt niet*" en "*Soefisme werkt niet*" en tenslotte daaronder, nu weer in grote letters: "**Jij werkt**". En dat, aldus Green, deed hem denken aan een gezegde van de Kotzker Rebbe, één van de strengste 18e-eeuwse chassidische leiders. Toen aan de Rebbe gevraagd werd wat het betekent een chassied te zijn, antwoordde deze: "*Arbetn oif zikh*", *werken aan jezelf*. "Leven", aldus Green, "vorm geven aan het beeld van de Eeuwige dat jij *bent*, is een full time job". En zo is het. Ik realiseerde me plots kasten vol diep-zinnige boeken verzameld te hebben - maar niets *werkt*, zonder dat ik werk aan mezelf... Tenslotte bracht iets kwaads (Corona) mij ook iets troostends en relativerends: het houdt een keer op met die boeken en met het verzamelen van ongelezen mooie gedachten, maar de opdracht om van ons leven een kunstwerk te maken blijft tot de laatste ademtocht.

Marcel



Vieren

JOHANNESMAALTIJD



- Wanneer?** Op een avond in de eerste week van de maand. De eerstvolgende Johannesmaaltijd is op **dinsdag 1 november**, daarna op **vrijdag 2 december** en in het nieuwe jaar op **woensdag 4 januari**.
- Hoe laat?** Inloop met glaasje vanaf 17.30 uur.
De maaltijd begint om 18.00 uur.
- Voor wie?** Voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd. Gasten welkom!
- Programma?** Eenvoudige vegetarische maaltijd met nadruk op ontmoeting
- Kosten?** Vrijwillige bijdrage. Richtprijs € 5

Opgeven voor de maaltijd kan tot 18.00 uur twee dagen voorafgaand aan de maaltijd. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Jos of Wellie of per e-mail aan johannesmaaltijd@hotmail.com.

Het zou leuk zijn om na de maaltijd weer eens een activiteit te organiseren, een lezing of een film of zo. Wie vindt het leuk om dat te organiseren? Zie ook de 'vacature' elders in deze Johannesbrief.

BIJ DE DIENSTEN

6 november

Geloof en een hoop zonnepanelen

Op zondagochtend 6 november werkt verhalenverteller Kees Posthumus mee aan een kerkdienst over geloof en duurzaamheid in de

Johanneskerk. Hij vertelt er drie 'vrome en vrolijke' verhalen over de schoonheid van de schepping en de opdracht goed voor onze aarde te zorgen. De verhalen worden omlijst door Bijbelteksten, passende liederen en gebeden.

Kees Posthumus is verhalenverteller, kerkjournalist en dagvoorzitter.

De Johanneskerk is een van de 400 Groene Kerken in Nederland. Dat betekent dat de kerk zich inzet voor duurzaamheid. In opdracht van Groene Kerken schreef Kees Posthumus het boek 'Geloof en een hoop zonnepanelen'.

In het boek staan interviews met Groene Kerken uit verschillende geloofstradities. Van Jodendom, via de oecumene, diverse christelijke kerken en de evangelische beweging tot aan de islam. Enthousiaste pleitbezorgers van duurzaamheid vertellen over wat het praktisch betekent om een Groene Kerk te zijn. Theologen en kerkleiders leggen uit waarom gelovigen zich inzetten voor duurzaamheid. Het is een gevarieerd boek, met naast interviews verdiepende artikelen, reportages, vegetarische recepten, liturgische teksten en cartoons. Er staan ook een aantal eigen scheppingsverhalen in.

13 november

De eerste dienst waarin ik, Alke, na mijn ziekteverlof weer voorga. Inhoudelijk ben ik nog zoekend waar ik bij aan zou sluiten. Daarom heb ik nog geen thema en lezing gekozen. Tegen die tijd leest u dat op de website of op de Johannesmail.

Of ik dan al helemaal hersteld ben weet ik bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet. Maar ik ben heel blij om weer in jullie midden te kunnen staan.

20 november **Gedenken van de overledenen**

Gedenken is krachtiger dan herdenken, het is meer dan 'denken aan' maar heeft betekenis voor het nu. We lezen uit Lucas 20: 27-38, met daarin de mooie zin: Voor God leven zij allen. Hoe leeft diegene die er niet meer is? Het gaat meer over het heden dan over een hiernamaals.

27 november: 1e Advent. Afscheid van Willem van Twillert (zie verderop)

Thema voor advent: ... wat geboren moet worden
Waar ontstaat iets nieuws, het nieuwe leven? We leven in de buik van de toekomst, je ziet niks van wat er gaat komen. Maar ergens weten we dat het niet zo kan blijven als het nu is. Maar wat het gaat worden? Geboorte hoort een feest te zijn, maar soms begint het met chaos en donkerte. Waar schijnt dan het licht, is hoop te vinden? Kan daaruit ook iets nieuws geboren worden? Naast de onzekere tijd waarin wij leven, heeft iedereen zo zijn eigen proces en ervaring.

Ik, Alke, heb mijn eigen donkerte ervaren. Dit zal meeklinken in dit thema. We volgen enkele verhalen van verwachting en zingen een dichtregel van Gerrit Achterberg: Maar een geboorte is niet meer te stuiten! Hoe ook de wolf verscheurt het lam.

Op de eerste advent lezen wij onder meer uit Openbaring 12.

27 november zal de laatste keer zijn dat Willem als vertrouwde organist de dienst muzikaal leidt. Na de (korte) dienst is er extra lekkers bij de koffie, en zullen we Willem toezwaaien en toezingen.

MEDITATIEF VERWACHTEN IN ADVENT

In de stille week van dit jaar hielden wij een meditatief gesprek met elkaar over een tekst. Dat was goed bevallen, daarom pakken we dat in de Advent weer op.

De kerk is die dagen open vanaf 19.00. Tot ongeveer 19.30 is er muziek en stilte. Er zijn enkele teksten die we samen lezen. Wie wil kan deelnemen aan een contemplatief gesprek, een gesprek waarbij we luisteren naar de tekst, naar elkaar en naar onszelf. Voel je vrij om mee te doen. De teksten komen uit de poëzie en de mystieke traditie. Denk aan Etty Hillesum, Rumi, Rainer Maria Rilke. Ik, Alke, leid de gesprekken en kies de teksten. Ik moet de keuze nog maken.

25 november, 19:00

2 december, 19:00

9 december, 19:00

16 december, 19:00

>> *Mogelijk verschuiven de tijden, houdt de Johannesmail en de agenda op de website in de gaten !!* <<

Alke



Dienen

BIJ DE COLLECTES

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.



Collectedoel november 2022

Kwintes: onze hulp duurt zo kort als het kan en zo lang als mogelijk

Kwintes biedt in onze regio ondersteuning aan mensen met psycho-sociale of psychiatrische problemen. Ieder jaar collecteren we voor deze non-profit stichting. Eerder werd daarbij aandacht gevraagd voor de nachtopvang van daklozen en voor opvang van vrouwen. Maar Kwintes biedt ook ondersteuning aan jongeren.

Het gaat onder meer over hulp voor jongeren tot en met 27 jaar, die schulden hebben. Daarbij gebruikt Kwintes soms een aanpak die door Stadsring51 werd ontwikkeld. Het bestaat uit vier onderdelen: de turbo-schuldregeling, het saneringskrediet, het bouwdepot, en 'op eigen benen'.

De eerste twee onderdelen zijn schuldregelingen. De turbo-schuldregeling wordt ingezet tot een

schuld van duizend euro, het saneringskrediet vanaf duizend euro. Bij beide regelingen koopt Stadsring51 de schuld af met middelen uit het Sociaal Fonds Amersfoort (SFA). De jongere lost het bedrag vervolgens af.

Vanaf maart is als proef het bouwdepot gestart. Tien jongeren ontvangen een jaar lang elke maand 1.050 euro. Met de financiële rust en ruimte die dat oplevert, kunnen de jongeren aan persoonlijke doelen werken. Bijvoorbeeld hun opleiding afronden, een baan vinden, schulden afbetalen en zo nodig een dak boven hun hoofd vinden.

Op eigen benen, tot slot, is het vierde onderdeel in de gereedschapskist. in Amersfoort. Hierbij gaat het om het verwerven van een eigen woonruimte.

Kwintes kan door deze aanpak ook jongeren met schulden helpen die bij de stichting aankloppen.

U kunt uw collectegift overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 1314 51 van de Diaconie DoReJogemeente, o.v.v Kwintes.



Aan de gemeente

UIT DE KERKENRAAD



Jeanne heeft aangegeven per januari te willen stoppen met haar werk als coördinator van de contactleden en als verantwoordelijke voor de verspreiding van de Johannesbrieven. Ze deed dit samen met Ria, die ook stopt, en tot voor kort met Peter. Natuurlijk accepteren we dit besluit. We zijn enorm blij met wat Jeanne, Peter en Ria steeds voor ons allen doen en gedaan hebben! De kerkenraad heeft zich beraden over hoe we het gat dat binnenkort ontstaat moeten opvullen. Wat betreft de verspreiding van de Johannesbrieven hebben we tot een vernieuwd proces besloten. Het ophalen is nog steeds op donderdagmorgen. Alke zal dan vaak maar niet altijd aanwezig zijn. Ook Hetty zal regelmatig aanwezig zijn. De contactleden en de bezorgers van de Johannesbrief pakken in het nieuwe systeem zelf het benodigde aantal Johannesbrieven, in plaats van dat er voor hen een stapeltje klaar ligt. Hetty zal er voor zorgen dat de contactpersonen en de bezorgers op de hoogte zijn van eventuele mutaties. Fijn Hetty, dat je deze taak op je wil nemen! Het nieuwe systeem zal eind november voor het eerst uitgetoetst worden.

De kerkenraad heeft ook gesproken over vorm en inhoud van de Johannesbrief. In het beleidsplan is hiervoor aandacht gevraagd. We hebben de afgelopen tijd de mening van leden en vrienden

gevraagd. Veertien personen hebben gereageerd. Hoewel alle standpunten vertegenwoordigd waren (van doe het maar digitaal tot verander s.v.p. helemaal niets) was de overheersende mening dat de inhoud goed is maar dat de vormgeving iets aantrekkelijker mag, als we dan niet in hoge kosten vervallen.

De redactie is nu bezig met denken over een nieuwe vormgeving. Daarover zullen we nader berichten. We willen de frequentie op tien houden, en bij voorkeur wel een gekleurde voorkant hebben. We willen streven naar kortere teksten zodat de Johannesbrief niet te dik wordt en aantrekkelijker om te lezen.

Einar stopt per januari met de opmaak van de Johannesbrief. Dat brengt ons op het volgende aandachtspunt: wie neemt het werk van Einar over en wil tien keer per jaar de opmaak doen? Hier kan eventueel een kleine (vrijwilligers) vergoeding tegenover staan. Graag melden bij de secretaris.

Het afscheid van Willem is op 27 november. Er is nog geen nieuwe organist aangenomen. Zie agenda kerkdiensten

De vereniging van vrijzinnig hervormden (VVH) heeft op 27 september vergaderd. Zie voor een verslag verderop in de Johannesbrief. De vereniging stelt voor de VVHA als participant in de SFS (Stichting Financiële Samenwerking DoReVP) te vervangen door de Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere Aard. Voor de kerkenraad

betekent dit dat wij het reglement en de statuten gaan aanpassen. En dat we volgend jaar ledenvergaderingen over dit onderwerp zullen uitschrijven. Voor de meeste leden betekent het besluit geen wijziging.

Van Baukje heeft de Johanneskerk een legaat ontvangen.

Op 13 november na de dienst is er een ledenvergadering over de samenwerking met de Ruimteviering. Zie ook hiervoor elders in de Johannesbrief.

Hebt u vragen of opmerkingen over het werk van de kerkenraad? Mail, bel of schrijf dan naar de secretaris, Laura, secretaris@johanneskerk.nl.

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Geachte leden en vrienden,

De kerkenraad nodigt u uit voor de ledenvergadering die wordt gehouden op:

**Zondag 13 november 2022 om 11.30 uur
na de dienst in de Johanneskerk**

De vergadering in de kerkzaal. Opgeven is niet nodig.

AGENDA

- 1 Opening door de voorzitter
- 2 Vaststellen agenda
- 3 Vaststellen notulen ledenvergadering 29 maart 2022 voor zover het de samenwerking met de Ruimteviering betreft (wordt verspreid via de Johannesmail, of op verzoek op papier)
- 4 Mededelingen en ingekomen stukken
- 5 Samenwerking met de Ruimteviering
De kerkenraad stelt voor om in 2023 negen keer een gezamenlijke dienst samen met de Ruimteviering op zondagmorgen te houden. Voor een toelichting zie hieronder.
 - a. Bespreken van dit voorstel
 - b. Stemmen over dit voorstel
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Laura van Rossum du Chattel, secretaris

Toelichting op agendapunt 5: Samenwerking met de Ruimteviering

Sinds de ledenvergadering in maart jl. zijn er verschillende Ruimtevieringen geweest: met Pasen, in de Elleboog kerk en recenter, in september en oktober, deels voorbereid in samenwerking met mensen uit de Johanneskerk. In september en oktober is er een nagesprek geweest. Hierin is gesproken over de vieringen, wat spreekt je aan, hoe is het ontstaan, wat schuurt. Deze gesprekken zijn voortgekomen uit de ledenvergadering van maart waarin we hebben besloten de samenwerking voorlopig voort te zetten en in te zetten op het beter leren kennen van elkaar. In de jaarvergadering is besproken om na een half jaar te evalueren. We hebben besloten dat niet via een enquête te doen maar door het houden van deze extra ledenvergadering.

In juni zijn de mensen van de Ruimteviering bij elkaar gekomen. Zij hebben toen besloten dat ze door willen gaan met de samenwerking tussen de Ruimteviering en de Johanneskerk.

Nu is het tijd dat wij als Johanneskerk ons opnieuw uitspreken over die samenwerking. De kerkenraad stelt voor dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Dat betekent dat we in 2023 negen keer een dienst houden in samenwerking met de Ruimteviering (elke derde zondag van de maand met uitzondering van de zomermaanden), en dat we verder gaan met elkaar beter leren kennen.

De kerkenraad komt tot dit voorstel omdat wij verwachten dat samenwerking met de Ruimteviering leidt tot een verbreding van de Johanneskerk. Als gemeente verbinden wij ons met een oecumenisch vrijzinnig initiatief in Amersfoort. Wij krijgen meer diversiteit in de vieringen. De kerkenraad ziet dit als een verrijking.

In november 2023 zal de samenwerking met de Ruimteviering worden geëvalueerd om te bepalen of de samenwerking moet worden bijgestuurd.

Als de meerderheid tegen het voorstel is, is de consequentie dat de Ruimteviering niet op zondagmorgen vieringen kan blijven houden in de Johanneskerk. Zij kunnen dan hun vieringen op zondagmiddag houden of uitwijken naar een andere locatie.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn maar wel hun stem willen laten horen kunnen iemand machtigen om tijdens de vergadering voor hen te stemmen.

VACATUREBORD

Lay-out Johannesbrief

- * Het opmaken van de Johannesbrief in Word of in een ander programma
- * 10 keer per jaar twee dagdelen

Coördinator gastorganisten

- * Contacten onderhouden met verschillende invalorganisten en een schema opstellen zodat er elke zondag een organist is. Deze functie is tijdelijk totdat we weer een vaste organist hebben
- * Enkele uren per maand

Coördinator contactleden

- * Mutaties vanuit de ledenadministratie doorgeven aan de bezoekers en de bezorgers van de Johannesbrief
- * 1 of 2 uur per maand

Coördinator Johannesmaaltijd

- * Het verzorgen van de afstemming en communicatie rond de Johannesmaaltijd en eventueel organiseren van een film, lezing of andere activiteit na afloop van de maaltijd.
- * 2 uur per maand

Kinderoppas

- * Oppassen op de kleine kinderen tijdens de dienst
- * 6 keer per jaar een uur op zondagochtend

Kerkenraadslid

- * Vertegenwoordigen van de Remonstrantse Gemeente Amersfoort in de kerkenraad en vervullen van kerkenraads-taken die aansluiten bij persoonlijke interesses en de behoeften van de gemeente.
- * Enkele uren per week met ingang van maart volgend jaar

Medeorganisator Lichtjesticht

- * Samen met Arriën Kruyt namens de Johanneskerk meedoen aan het organiseren van de Lichtjesticht van de binnenstadskerken
- * Enkele uren in december

Collectanten

- * Collecteren tijdens de dienst en tellen van het geld na afloop van de dienst
 - * 4 keer per jaar een half uur op zondagochtend
- (Zie de oproep op pag. 9)

Wil je meer weten over één van de onderstaande vacatures of wil je wel wat doen, maar staat er niets bij wat bij je past, neem dan contact op met Karin van Dijk of iemand anders van de Kerkenraad.

Betaalde vacatures

(Kijk voor de vacaturetekst op de startpagina van onze website www.johanneskerk.nl)

- * Jeugdwerker
- * organist

FINANCIËN VAN DE DIACONIE OKTOBER

Op 20 oktober werd in de Johanneskerk een benefiet diner georganiseerd ter herinnering aan de scheepsramp bij Lampedusa waarbij in 2013 ongeveer 350 migranten door brand of verdrinking om het leven zijn gekomen. De Graanschuur sponsort en kookt, en de opbrengst gaat naar Seawatch en MiGreat, twee uiterst nuttige organisaties. Dankzij de giften die wij regelmatig voor ons werk ontvangen konden wij de kosten van de huur van ons kerkgebouw voor onze rekening nemen, en wij steunen hierdoor niet alleen het initiatief maar ook de goede doelen.

Naar de vredesorganisatie Pax konden wij € 1.175 overmaken als opbrengst van de collectes en giften rondom de vredesweek. Het is bestemd voor de succesvolle door jongeren geleide partnerorganisatie RAIS, die in de regio Sonmatenga traditionele leiders van verschillende bevolkingsgroepen voor gesprekken en concrete acties bij elkaar brengt in een poging spanningen door stigmatisering en landconflicten (zoals ook elders in de Sahel: tussen nomadische herders en boeren) te beteugelen door meer onderling begrip.

Twee rampen kort na elkaar deden een gevoelige aanslag op ons noodpotje. De klimaatcrisis en het feit dat berichten over rampen sneller en breder worden verspreid maken het waarschijnlijk dat wij in de toekomst vaker ons noodpotje willen inzetten. Maar dat kent zijn grenzen, en dus spraken wij op een ochtend in een "moreel beraad" over de keuzes die misschien moeten worden gemaakt.

Bij welk bedrag wordt een bijdrage van de diaconie zo klein dat deze geen zin meer heeft? Moeten wij ons beperken tot de armste regio's, of tot alleen Christenen? Moeten wij actiever om bijdragen vragen?

Het leverde nuttige suggesties op, bv. om ons af te vragen of er andere manieren moeten worden ingezet om mensen te benaderen dan de johannesbrief en de johannesmail, bij voorbeeld Facebook, speciaal gericht op jongeren. Daar gaan wij over nadenken.

Maar de slotconclusie was voor ons: wat wij nodig hebben is vertrouwen. Wij moeten er bij het overmaken van een bedrag uit het noodpotje van uit durven gaan dat er weer voor het potje zal worden gegeven.

En zie: na de voorzichtige melding dat het noodpotje vrijwel leeg was ontvingen wij een groot aantal giften. In totaal voor € 725! Veel mensen maakten -ondanks de dure tijden hier- onbaatzuchtig geld over om snel mensen die voor hen volkomen onbekenden zijn, te kunnen helpen als ze door rampen worden getroffen; ongeacht ras, religie, geslacht, leeftijd, woonplaats of wat dan ook.

Soms zie je onverwacht een glimp van God's Koninkrijk, heel dichtbij.

Uw penningmeester, Dick

COLLECTANTEN GEZOCHT!

Het eind van het jaar is in zicht en daarmee wordt het langzamerhand tijd om te denken aan het collectantenrooster voor het nieuwe jaar. Om dat rooster weer netjes rond te krijgen zouden we graag een paar nieuwe collectanten in onze groep verwelkomen.

Als collectant wordt u globaal genomen één keer per kwartaal ingeroosterd. Bij het maken van het rooster houden we uiteraard rekening met speciale wensen en door het jaar heen kunt u altijd een dienst ruilen, als dat nodig blijkt te zijn. Maar het belangrijkste: het is zinnig werk, "de goede doelen varen er wel bij", om onze penningmeester Dick Tommel te citeren.

Wilt u meer weten of wilt u zich als collectant aanmelden, neem dan contact met me op.

Noor.

ATTENTIE VOOR DE KERSTATTENTIE!

Het is in de Johanneskerk een mooie traditie om in de Adventtijd een aantal mensen te verrassen met een attentie. Tot nu toe werd hiervoor uitsluitend een leeftijdsgrens gehanteerd: ieder die boven een zekere leeftijd kwam, ontving de attentie. Omdat onze gemeente steeds meer leden op leeftijd gaat tellen, wordt de groep van ontvangers steeds groter.

Daarom gaat de diaconie met ingang van dit jaar anders te werk. Leeftijd is niet meer het enige criterium. Er zijn senioren die regelmatig in de kerk komen, en die fijne sociale contacten hebben.

Een attentie van de kerk is dan plezierig, maar een beetje overbodig. Terwijl andere mensen die jonger zijn en minder gezond of mobiel, geen attentie ontvangen. De diaconie heeft nu een nieuwe lijst gemaakt met als criteria: leeftijd, mobiliteit, en gezondheid.

Het kan dus zijn dat u dit jaar geen advent-attentie meer krijgt (ondanks uw leeftijd), of dat u er juist wel één krijgt.

De lijst zal ieder jaar worden bijgesteld.

Dit jaar zullen de bezoekers van De Boeier, onze huurder, ook een kleine attentie ontvangen.

EEN INSPIREREND ETMAAL...

De Ring Midden Nederland nodigde alle Doopsgezinde Gemeenten van de Ring uit voor een bijeenkomst van één etmaal om de mogelijkheden te bespreken van samenwerking in de toekomst. Plaats van samenkomst: Dopersduin, het broederschapshuis in Schoorl

Het gaat daarbij dus om de Gemeenten Almere, Amersfoort, Baarn/Soest, Bussum/Naarden, Hilversum, Utrecht en Zeist. De bijeenkomst vond plaats op 1 en 2 juli 2022. Van zes gemeenten waren vertegenwoordigers aanwezig (in totaal 18). Van Hilversum helaas niet, al hadden ze wel informatie aangeleverd.

Lied 275: "Heer onze Heer hoe zijd gij aanwezig" werd het motto van de avond. We gingen in drie groepen van een grote tafel vol kleurenfoto's van diverse aard elk een foto uitzoeken die volgens ons het beste het belang van Gods aanwezigheid weergaf. In het groeps gesprek werd uitgewisseld waarom we juist die foto hadden gekozen. Zo werd duidelijk op hoe veel verschillende manieren God's aanwezigheid gevoeld kan worden.

In de daar op volgende plenaire bijeenkomst bracht ieder een woord dat voor zijn of haar gevoel belangrijk was voor het gemeente zijn, zoals: continuering, gezamenlijkheid, mede verantwoordelijkheid. We sloten de avond af met een paar liederen uit de speciale liederenbundels van Dopersduin en Iona.

Bij de inleiding op de tweede dag bleek een door de post bezorgde doos een belangrijke rol te spelen: "Niet open maken want hij is niet voor u bestemd, hij wordt weer opgehaald". Nog voor dat

de ophaler zich meldde werd de nieuwsgierigheid echter te groot. Bij het open maken scheen een licht naar buiten. Kort gezegd: Wie in de doos naar het licht stapt raakt doordrongen van het belang van een Gemeente. Samen willen we gaan bekijken welke hoop respectievelijk vrees we hebben bij het denken over het voortbestaan van onze Gemeenten de komende 10 jaar.

Over Hoop en Vrees

Er is over dit onderwerp al nagedacht omdat de aankondiging van deze bijeenkomst er al melding van maakte. Elke Gemeente zette de punten van Vrees en van Hoop op een flap-over-vel. De gemeenten hebben overeenkomsten en verschillen:

- De Gebouwen kunnen verschil maken: oud gebouw, modern gebouw, met ruimte er omheen of ingebouwd in de stad.
- Bijna overal: oudere generatie goed vertegenwoordigd, middelbaren matig en jong heel weinig. Wat te doen aan terugloop van het aantal leden en vrienden, is een huiskamer gemeente de toekomst?
- Waar zijn we samen mee bezig: gezelligheid of ook bezig zijn met ons geloof?
- Zijn we een bruisende groep die naar buiten zichtbaar is, of blijven we vooral intern dingen doen?
- Kan de samenwerking met andere doopsgezinde gemeenten nieuw elan geven of interessantere mogelijkheden?
- We moeten zorgen dat energie niet alleen gaat zitten in de vorm (ophalen van mensen om te gaan naar kerk of activiteit) maar ook in de inhoud
- Al is de groep leden/vrienden soms klein de betrokkenheid is bij de Gemeenten in het algemeen groot.
- Na de pauze kwamen de Belemmeringen en de en de Toevoegingen aan de orde.

Eerst de Belemmeringen:

- Pas op voor verdere belasting van actieve leden en versnippering: meer eilandjes. Samenwerking in DG-verband kan andere samenwerkingen in de weg zitten.
- Communicatie: Kan iedereen meekomen? Gaat het over geld of God? Om er maar een paar te noemen.

Toevoegingen:

- + Nieuwe ideeën: Ring activiteiten als gids/kalender verspreiden.
- + "Lopen op het water": gebruik maken van elkaar als je zelf tekortkomt.
- + Inspiratie door vernieuwende vormen, lekenpredikers begeleiding.

- + Predikantenpool op basis van expertise.
- + In een Platform van Gemeenten worden niet alleen zakelijke afspraken gemaakt maar ook een inspirerend programma opgezet in een ontspannen sfeer; Organisatorische en praktische zaken bundelen.
- + Jongerengroep?

Hoe nu verder?

Planning voor najaar: Mogelijkheden inventariseren en breed bekend maken. Ook: visieontwikkeling. Draagvlak creëren, dat is dit verhaal vertellen en het enthousiasme dat binnen deze bijeenkomst van één etmaal is ontstaan proberen door te geven.

Advies: zorg dat je niet in de stress komt wegens gebrek aan nieuwe leden.

Om 16.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten in een optimistische sfeer. We gaan werken op diverse niveaus aan een inspirerende Doopsgezinde Groep.

Wil je verdere informatie neem even contact met mij op.

Ria, op basis van een stuk van Frits, dg Zeist

VERSLAG LEDENBIJENKOMST VVH-A/PWBA 27 SEPTEMBER 2022

Aanwezig: 12 leden, afwezig met kennisgeving 5 leden.

Hans Wilschut, voorzitter van de VVH-A, opent de vergadering in de kerkzaal van de Johanneskerk en leest uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs hoofdstuk 12 verzen 4 t/m 12 voor.

Het eerste deel van de bijeenkomst is het tonen van een aantal sheets waarin de historie van de samenwerking wordt verduidelijkt en voor welke keuze wij als leden van de VVH-A en PWBA (Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard) staan. Daarna kunnen vragen gesteld worden, kan een discussie plaatsvinden en dient een besluit genomen te worden: blijft de VVH-A onderdeel van de SFS of wordt voorgesteld dat de PWBA de VVH-A binnen de samenwerking gaat vervangen.

Enkele vragen over een dubbellidmaatschap van zowel de VVH-A en de PWBA worden gesteld en er wordt gevraagd hoeveel leden van de VVH-A geen lid van de PWBA zijn.

Uit de ledenlijst blijkt dat er 5 personen zijn die wel lid van de VVH-A zijn, maar niet van de PWBA.

De discussie spitst zich nu toe of een peiling of een besluit genomen gaat worden over het voorstel. Het blijkt dat de aanwezigen nu een stemming en geen peiling willen houden om tot een besluit te komen (zoals ook in de uitnodiging staat). Van de aanwezigen zijn 11 personen voor om voor te stellen dat de PWBA de VVH-A gaat vervangen binnen de SFS en is er 1 onthouding.

Voorzitter deelt mede dat de afwezigen ook aangegeven hebben dat ze voor de het vervangen van de VVH-A door de PWBA zijn en dat gesteld kan worden dat er 16 stemmen voor en 1 onthouding is.

Het bestuur van de VVH-A en de Kerkenraadleden van de PWBA zullen deze uitslag doorgeven aan de gezamenlijke kerkenraad. Uiteraard zullen ook Doopsgezind en Remonstrant moeten instemmen met deze aanpassing in de statuten van de SFS en het reglement van de samenwerking.

De voorzitter sluit de vergadering

VREDESDUIF NAAR DE BLAUWE PARAPLU

Onze kerkelijke gemeente kent sinds enkele jaren de traditie van een zogenaamde 'vredesduif' die ieder jaar in september naar een nieuwe plek wordt gebracht. Het is een duif van aardewerk die symbolisch vrede brengt en contact legt tussen onze kerk en de plaats waar zij haar nest heeft. De duif zoekt altijd in september een nieuwe plek omdat dan in de kerk de Vredesweek wordt gevierd, dit jaar van 17 tot 25 september.

Dit jaar werd op zondag 25 september, de laatste zondag van de Vredesweek, onze Vredesduif overhandigd aan José van De Blauwe Paraplu.

De duif werd jaren geleden uit Paraguay meegebracht door Tineke, en verwijst ernaar dat wij 'er

zijn voor elkaar'. Een passend symbool voor vredeswerk dus.

José vertelde hoe zij zelf in aanraking was gekomen met De Blauwe Paraplu. Zij werkte lange tijd in de maatschappelijke sector maar ze raakte werkloos. Haar sollicitaties als 55-plusser hadden weinig succes. Ze ontwikkelde een plan om als zelfstandige een sociaal wijkrestaurant te starten. De Blauwe Paraplu, die werkt voor startende ondernemers met een bijstandsuitkering, hielp haar om alles wat daarvoor nodig was op een rijtje te krijgen.



Uiteindelijk is ze in een andere werkomgeving terecht gekomen, maar de contacten met De Blauwe Paraplu hebben haar geholpen om weer op eigen benen te staan. Zij is nu als vrijwilligster/bestuurslid bij de coöperatie betrokken.

Het doel van De Blauwe Paraplu is altijd dat de ondernemers uiteindelijk weer echt zelf aan de slag kunnen. Of dat nu met hun eigen onderneming is of doordat ze gewoon weer een nieuwe baan vinden. De sociale coöperatie verbindt ondernemers en maakt gebruik van elkaars individuele mogelijkheden.

We zullen in het komende seizoen de vredesduif bij De Blauwe Paraplu blijven volgen.

Dineke
www.blauweparaplu.org



De duif is eerder geweest bij het Diaconaal Aandachtscentrum, bij de Straatadvocaat, bij ontmoetingscentrum Beytna in de wijk Nieuwland, en in Randenbroek bij buurtcentrum Entree.

GASTEN IN DE DIENST



Op 2 oktober ontvingen we Giovanna uit Brazilië en Charity uit Myanmar. Na de dienst vertelden ze ons over de omstandigheden in hun land. Zo anders, onvrijer en onveiliger dan bij ons! Zij deelden hun indrukwekkende verhalen met ons.

Jan

19 NOVEMBER LIEDDAG: 'DAT GROOT MAG ZIJN ONS HART'

MuCoBra - Muziek Commissie Brandpunt – organiseert 19 november een lieddag rond liederen van Huub Oosterhuis en het Dominicus Muziekfonds.

Deze tijd vraagt ons om solidariteit, verbinding en heelheid. De lieddag krijgt daarom het thema mee 'Dat groot mag zijn ons hart'. Een middag zingen met hart en ziel!

Welkom

Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om met elkaar bekende en minder bekende liederen te zingen. Je hoeft geen lid te zijn van een koor of een bepaald niveau te hebben. We gaan een middag lekker meerstemmig zingen met elkaar, onder de bezielende leiding van dirigent Kees van Mechelen en begeleid door Dick van der Niet op vleugel en Anja van de Bedem op fluit.

Waar en wanneer

Op zaterdag 19 november 2022 van 13.00 tot 16.30 uur, in de kerkzaal van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 in Amersfoort. Verder info : 19 november Lieddag: 'Dat groot mag zijn ons hart' – Het Brandpunt

ADVENTSMIDDAG 10 DECEMBER 2022

Op zaterdagmiddag 10 december organiseert de diaconie weer een Adventsmiddag. Er is, net als vorig jaar, gelegenheid om brieven voor gevangenen te schrijven. De teksten komen van Amnesty International. Het is op 10 december ook de Dag van de Mensenrechten.

Uiteraard gaan we ook met elkaar zingen en is er ruimte voor een goed verhaal. We hopen dat er ook een projectkoor mee zal doen, onder de bezielende leiding van Marie Christien!

In het decembernummer van de Johannesbrief en in de Johannesmails van eind november volgen meer details over het programma.

VRIJ

Bram Vermeulen was de ene helft van het roemruchte cabaret duo Neerlands Hoop. Voor wie het niet kent: kijk eens op YouTube. Zelf was ik een zoekende jongvolwassene in de dagen dat een nummer als Scania Vabis door de luidspreker van de transistor schalde. Wat mij vooral aantrok aan het duo was het prikkelende spel op het begeleidende orgel. Dat was Bram. Ik had er toen nog geen idee van dat voormalig top volleybaler Bram Vermeulen ook een zoekende ziel was.

Hij is overleden in een Italiaans hotel op 4 september 2004, 57 jaar oud. Hij heeft gezocht maar ook gevonden. Hoe ik weet dat hij een zoekende ziel was? In 2005 kwam postuum van Bram Vermeulen het boek "Rust!" uit. Een verzameling van gedichten, denksels en korte verhalen met titels als "De avond valt", "Hemel en aarde", "Gewonnen tijd", "De wandeling" en "Voor eeuwig".

Bijzonder.

Want Bram Vermeulen was op de televisie in Nederland toch vooral te zien als een ruige kerel,

zelfs nog als hyperactieve spelshowleider. Beetje als een loser ook, want hij werd als cabaretpartner nogal bruusk aan de kant gezet door Freek de Jonge. Dat Bram die heel andere kant had was mij al duidelijk geworden toen ik de dubbel CD "De Beuk Erin" (1999) kocht. De subtitel van dat album is "Liederen van Verandering". Ik had bij het snuffelen in de platenzaak (weet u nog?) bij het zien van de naam Bram Vermeulen direct het orgeltje van weleer in mijn hoofd en hoopte dat de plaat er vol mee zou staan. Na de eerste keer draaien dacht ik daar niet eens meer aan! Omdat de stukken mij beklemden met teksten die overduidelijk vanuit het diepste van de ziel appelleerden aan verandering, vrijheid, opruimen, alleen zijn en alle valkuilen van het leven (inclusief drank). Met soms een sprank van hoop en licht zoals in het lied "Boven op de Berg" waarin hij in gesprek met zichzelf opgelucht zingt dat je nooit eenzaam kunt zijn als je altijd met jezelf bent. Bram Vermeulen schreef en zong prachtige ballads maar ook stevige rocknummers.

Het pompde "De Beuk Erin" spreekt mij erg aan. Alles moet weg zingt Bram. Alles moet nieuw....

En hij maakte alles nieuw! Als artiest heeft Bram in België de erkenning gekregen die hem in Nederland maar mondjesmaat ten deel viel, hij vond nieuwe liefde, nieuwe plaatsen. Hij zocht, hij vocht, hij viel, hij stond op, zocht door. Vond opnieuw en kreeg Rust.

En God?

In zijn boek staat een mantra, onder de titel "Vergeef me". Hij vraagt meermaals om Genade (inderdaad met hoofdletter). Hij legt de verbinding met mensen, met de aarde, met verlangen. Hoe dan ook treedt Bram buiten zichzelf, of juist meer en dieper naar binnen. Kwetsbaar.

En schrijft vervolgens (bron Rust! Erven Bram Vermeulen 2005):

*Het is niet de dood
waar ik bang voor ben
die staat voor mij wel vast.*

*Het is het doodgaan zelf
dat ik niet ken
en dat niet in dit leven past.*

*En het is dit leven
dat ik niet herken
en dat mij elke keer verrast.*

*Voorzichtig weet ik beter
wie ik eigenlijk ben.
Hou mijzelf hier niet meer vast.*

Tenslotte voelt Bram Vermeulen zich Vrij en heeft Rust!

Ik ben zo vrij om te denken dat hij zichzelf geen Christen zou noemen maar ik noem hem in gedachten broeder. Omdat ik tijdens mijn zoektocht naar wat er meer is in het leven ook heel wat paden afgelopen heb en vaak op mijn schreden terugkeerde, soms teleurgesteld, soms rennend vanwege de flauwekul die ik tegenkwam. De muziek en de teksten van Bram Vermeulen waren (en zijn nog steeds) een herkenning. Als muziek voor onderweg. Volgens mij heeft iedereen dat nodig. Zien en voelen dat je niet alleen bent op je weg in het leven. Tenslotte vond God mij en noem ik mezelf Christen en een broeder van Jezus. Een bevrijding. Vrij.

Ik hoop dat het gevoel dat daarmee gepaard gaat er voor iedereen is. Stiekem denk ik dat Bram Vermeulen het ook voelde. Zonder het etiket dat ik er zelf wel met plezier op geplakt heb.

Roland

IN MEMORIAM RIEK

Riek leerde ik kennen als een lieve, ontwikkelde en zelfstandige vrouw. Ze bleef fit met stoelyoga en wandelen.

Meestal belde ik haar tevoren op voordat ik naar haar toe fietste want Riek had een drukke agenda. Dan stond er thee klaar met iets lekkers. Ze had een warme belangstelling voor haar omgeving. Ze had een goed contact met haar familie en burens. Ze vroeg naar mijn werk en aansluitend vertelde ze over haar baan bij het RIVM, de onderzoeken en haar vrijwilligerswerk als akela bij de padvinderij in Amersfoort.

Riek stelde zich voor hoe het zou zijn om in deze wereld op te groeien en jong te zijn. Haar hart was bij de kinderen die het minder goed getroffen hadden. Ze vertelde dat ze na haar pensioen kunstgeschiedenis ging studeren. Samen met haar zus ging ze regelmatig op stap of een weekend weg om musea en tentoonstellingen te bezoeken.

Riek was goed op de hoogte van hoe ze haar computer kon gebruiken. Een keer vertelde ze me dat ze niet naar een uitvaart kon gaan. Het fijne van deze tijd was, gaf ze aan, dat ze dit wel kon streamen op haar computer.

Anderhalf jaar geleden, midden in de Coronatijd, werd de telefoon niet meer opgenomen. Ze was gevallen en ging tijdelijk naar een Zorgcentrum. Daarna weer naar een dagopvang. Ze werd gesteund door de burens, die o.a. om de beurt kookten voor haar.

Er kwam een moment dat ze niet meer alleen thuis wilde zijn. Ze verhuisde naar de Lindendorst, een kleinschalige woonvoorziening in Bunschoten. Daar genoot ze van het landelijke uitzicht en de goede zorgen. Zo kon ze op het terras met anderen een kopje koffiedrinken. Als ze wilde kon ze aan een activiteit deelnemen.

Ze liet in haar kamer een mooie grote foto zien, waar ze te midden van haar familie was. Wat was ze blij met hen. Ook zag ik kaarten van burens staan, die haar niet vergeten hadden.

Op een half jaar na is Riek 100 jaar geworden. Op 16 september was haar uitvaart, daarna is ze naar haar laatste bestemming uitgezwaaid.

Els

IN MEMORIAM NELLEKE

Dit in memoriam is tot stand gekomen met hulp van Marthe, Susien, Jaap en mijn naamgenoot ds. Jan Roelof.

Nelleke is geboren in 1925 als oudste dochter van Gerrit Hermanus Sterringa en Marianne Wijmans.

Haar vader was onderwijzer, eerst in Kedichem, dat ligt tussen Leerdam en Gorcum, en later in Hilversum. Nelleke is naar de HBS gegaan en heeft daarna de kweekschool (PABO) gedaan. Toen ze trouwde met Jan moest ze ophouden met werken. Dat ging zo in die tijd. Later heeft ze nog wel als invaljuf gewerkt, waarbij ze ook haar eigen zonen in de klas heeft gehad. Dat was voor haar zonen niet een onverdeeld genoegen.

Nelleke was getrouwd met Jan. Hij was leidinggevende bij de politie. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren, Jan Barend en Guus, die beiden gestudeerd hebben en carrière gemaakt. Nelleke was trots op ze!

Nelleke wordt beschreven als erudiet en zeer belesen. In haar huis staat het vol met boeken. Ook haar humor wordt geprezen.

Susien schrijft: Toen ik midden jaren '70 in de Kerkenraad kwam als jongste lid van de Remonstranten, waren Do en RE al een paar jaren samen en veel groter dan nu. De gemeente had twee predikanten, van beide smaken eentje en twee pastoraal werksters, Nelleke voor de Doopsgezinden en Ria voor de Remonstranten. Jarenlang volgden ze samen bij Zeilstra op Zon en Schild cursussen pastoraal werk. Daardoor kon Nelleke in noodgevallen een uitvaart begeleiden. Tot 1988 deed Nelleke dit werk voor de gemeente.

Nelleke is ook secretaris van de Doopsgezinden geweest. Wanneer het haar tegenzat, citeerde ze graag de doopsgezinde predikante Annetje: De ontmoediging is niet uit God!! Zo stond Nelleke in het leven.

Jaap schrijft dat Nelleke zich de laatste jaren vaak alleen voelde. Gelukkig kreeg ze regelmatig bezoek van haar zonen en van mensen van de Johanneskerk. Eens vroeg Jaap aan haar: 'En Nelleke, geloof je nog in God?' Het antwoord was: 'Soms wel, soms niet, Jaap.'

Hoewel Nelleke de laatste tijd lichamelijk bijna niks meer kon, was ze geestelijk nog steeds betrokken bij de kinderen, kleinkinderen, de kerk en de wereld om haar heen.

Afgelopen woensdag hebben we, met een grote delegatie uit de Johanneskerk, Nelleke de laatste eer bewezen.

Jan

VAN DE REDACTIE

We willen in de toekomst de Johannesbrief niet te dik laten zijn, liefst elke maand hetzelfde aantal pagina's. Dit heeft twee redenen: minder pagina's betekent minder papier en daardoor minder kosten, en de Johannesbrief wordt makkelijker en aantrekkelijker om te lezen.

Een minder dikke Johannesbrief kan alleen als de inzenders van stukjes goed letten op de omvang van hun stukje. We zijn heel blij met alle stukken die we van jullie krijgen. De redactie wil wel graag korte en bondige stukjes. Als het nodig is, zullen we een voorstel doen om een stukje in te korten. Maar het is voor iedereen het makkelijkste als alle schrijvers korte stukjes schrijven. Denk aan maximaal zo'n 400 woorden. Als je in Word werkt kun je dit gemakkelijk zien, het staat onderaan het scherm. Een overdenking kan wat langer zijn. Dit stukje is bijvoorbeeld 197 woorden.

Verder is de redactie op zoek naar iemand die regelmatig mooie foto's wil maken en aanleveren, bijvoorbeeld voor op de voorkant. We willen volgend jaar gaan werken met een gekleurde voorkant.

Ook zijn we op zoek naar iemand die elke maand de lay-out voor z'n rekening wil nemen.

De redactie hoopt op een ieders medewerking!



Locatie is de
Johanneskerk,
tenzij anders
aangegeven.

01-11 17:30 uur: Johannesmaaltijd (zie pag. 4)

12-11 10:30 uur: De aarde doorgeven. VVP
Ontmoetingsdag Alphen (zie www.vrijzin-nig.nl)

19-11 13:00 – 16:30 uur: Lieddag Brandpunt
Amersfoort (zie pag. 12)

24-11 10:00 – 11:00 uur: contactledenbijeen-
komst

02-12 17:30 uur: Johannesmaaltijd (zie pag. 4)

10-12 Adventsmiddag (zie pag. 13)

KERKDIENTEN

*Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur,
tenzij anders aangegeven.*

06 nov Kees Posthumus,
organist F. van Gils

13 nov Alke Liebich,
organist W. van Twillert
Na afloop van de dienst overleg over de
samenwerking met de ruimteviering

20 nov Alke Liebich,
organist W. van Twillert

27 nov Alke Liebich,
organist W. van Twillert

drukwerk

Aan de heer / mevrouw
