



# Johannesbrief

VREDE





# Vaste adressen

## KERKGEBOUW

### **Johanneskerk:**

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein). Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: J. Nienhuis
- Website: [www.johanneskerk.nl](http://www.johanneskerk.nl)  
beheer website: K. Meinema

## PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich

## JEUGD- EN JONGERENWERK

### **Supertwien en Supertrek:** (vacature)

### **Kinderkring:**

Mw. D. Berendsen

## ORGANIST

Dhr. W. van Twillert

Dhr. F. van Gils

## SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel

## DIACONIE DOREVH

### **Contactpersonen:**

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

mailadres: [diaconie@johanneskerk.nl](mailto:diaconie@johanneskerk.nl)

### **Penningmeester:**

Dhr. D.K.J. Tommel

## LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

## AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

*Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.*

## REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Mw. T. Leeuwendal

Dhr. F. van den Akker

## INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

**vrijdag 9 september 2022**

aan de redactie sturen:

[johannesbrief@johanneskerk.nl](mailto:johannesbrief@johanneskerk.nl).

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op  
Zondag 25 september 2022.

## INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 4
Dienen	pag. 5
Aan de gemeente	pag. 7



# Leren

## TER OVERWEGING – HOOP DIE NIET STERVEN WIL

"Stop Poetin, stop Zelensky, onderhandel!" Het zijn van die uitroepen die dagelijks door mij heen gaan. En dat is dan nog maar één van de vele brandhaarden in de wereld om bij stil te staan. Murw, moedeloos.

Omdat ik ook verbonden ben aan de Ruimteviering-groep was ik voor de zomer aanwezig op de slotmiddag met als onderwerp: 'Hoe nu verder'. Eén onderdeel was de vraag welk thema het komend jaar richting zal geven aan de voorbereidingen van de vieringen. Een van de voorstellen was: 'Hoop die niet sterven wil.' Velen van de aanwezigen gaven aan cynisch te worden door alle berichten die hen overspoelen.

De zin komt uit het lied van Marijke de Bruijne  
"Licht dat terugkeert  
Hoop die niet sterven wil  
Vrede die bij ons blijft"

Ook buiten deze groep ervaar ik machteloosheid; een buurman verderop in de straat is opgehouden het nieuws te volgen - behalve de sport! - en een vriendin heeft haar krant opgezegd. Als ik niet uitkijk gaat elk gesprek vooral over de verschillende crises die we zien in ons land en in de wereld. U herkent dit vast.

In het tijdschrift Volzin van mei las ik een interview met Derk Stegeman, directeur van STEK wat staat voor 'Stichting voor Stad en Kerk'. Zij werken in Den Haag met niet-gedocumenteerde mensen en proberen met perspectief en hoop hen te ondersteunen. Een taai gevecht. Het interview begint met het gedicht van Václav Havel over de Hoop. Daarin komt de zin voor: "Hoop is een bewustzijn en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt." Ga er maar aanstaan! Maar dat is nu net wat er van mij, van ons verlangd wordt. Hoe doe ik dat? Hoe doen wij dat?

Ook Derk Stegeman dreigt overwoekerd te raken door cynisme. Het zelfredzaamheidsideaal, de individualisering, het nastreven van welvaart en geluk, het brengt het omkijken naar de zwakkeren in de knel. Betrokken bij vluchtelingen zegt Derk Stegeman: "Hoe verder wij onze grenzen sluiten, hoe doodlopende onze weg wordt en hoe meer

onze wanhoop toeneemt." Hoop blijven koesteren en volhardend in het vizier houden koppelt hij o.a. aan het openen van jezelf: "Ik zie daarin de parallellen tussen grenzen en harten." Hij probeert de hoop te koesteren door o.a. met taal en gedichten bezig te zijn, de stilte op te zoeken en in gemeenschap te zijn met anderen. Ook ik merk dat ik moeite moet doen om positieve inspiratie te blijven zetten náást de verzengende (N.B.: dit woord is ingegeven door de 29 graden die rond mijn computer hangt!) gedachten van wanhoop. Waar haal ik die inspiratie vandaan? En dan .... dan is er af en toe opeens zo'n mooie ingeving! Kent u dat? Ik stond verloren voor mijn boekenkast. Mijn oog viel op 'Meister Eckhart, over God wil ik zwijgen' en 'Het Verzameld werk van C.O. Jellema'. Zij hebben mijn hart weer geopend.

Een paar regels van Eckhart aanhalen slaat eigenlijk nergens op want zijn mystiek heeft veel meer nodig. Maar toch wil ik een paar - van de vele - fragmenten opschrijven waar ik bemoediging uithaal.

"... Deze geboorte brengt voortdurend sterk licht in de ziel, want het is eigen aan de goedheid dat ze zich moet uitstorten, waar ze ook is. In deze geboorte stort God zich met licht zo in de ziel uit, dat het licht in de grond van de ziel zo rijk wordt dat het naar buiten dringt en overvloeit in de krachten en ook in de uiterlijke mens. Dit licht wordt de mens ook wel gewaar. Telkens als hij zich tot God wendt, schittert en glanst er in hem een licht en geeft hem te kennen wat hij moet doen en laten, en nog veel andere inzichten waarvan hij daarvoor niets wist en begreep. (...) De mensen zouden niet zo veel moeten nadenken over wat ze moeten doen; ze zouden veel meer moeten nadenken over wat ze zijn. Zouden zij goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn, dan zouden zij licht uitstralen, en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken. Als je rechtvaardig bent, dan is ook wat je doet

rechtvaardig. Denk niet dat je heiligheid kunt grondvesten op daden; veeleer groeit heiligheid uit de grond van je hele wezen. Want niet de daden heiligen ons, maar wij moeten de daden heiligen." ...

En een gedicht van O.C. Jellema.

### *Ontwaken in abstractie*

*De zonnige zondagmorgen  
verklaart de oorsprong  
van alle leven op de slaapwand  
van mijn kamer;*

*twee plekken licht,  
twee schijnwerpers op een lange dag,  
waarin nog niets te zien is  
en van alles gebeuren kan.*

*En met een vinger door de lucht  
trek ik een lijntje van de een naar de ander,  
dat begint en ophoudt, zomaar,  
tussen hoop en vrees, als een verzuchting.*

In een gespreksgroep over de preken van Meister Eckhart zei een deelnemer: "Bij alle verschrikkingen is het juist belangrijk om ook de schoonheid te blijven ervaren". Ik ben het daarmee eens.

Wat mij betreft blijven we elkaar benoemen waar we ons zo machteloos over voelen; privé en publiek. Voor onszelf maar ook voor de mensen die ermee te maken hebben. We mogen deze

mensen niet vergeten. Dat heb ik gemerkt bij 'de Wake van de Vluchteling' die we in onze kerk hebben gehouden. Door het oplezen van de namen – als ze bekend waren – en het noemen van de aantallen vluchtelingen per dag, die op hun tocht naar betere oorden gestorven zijn, worden ze niet vergeten.



*Frans en Gery tijdens de 'Wake voor de vluchteling'*

Maar daarnaast hebben we de schoonheid nodig, in welke vorm dan ook; in ontmoetingen, teksten, muziek, natuur, een goede preek, enz.. Ze zijn van belang om ons hart elke keer weer te laten openen.

"Hoop zit in onze ziel, in het hart gegrift, ligt voor anker voorbij de horizon."(Václav Havel)

Corrie



## Vieren

### JOHANNESMAALTIJD



Wanneer? Eerste vrijdag of woensdag van de maand. De eerstvolgende

johannesmaaltijd is op **Vrijdag 2 september**, daarna op **woensdag 5 oktober**

Hoe laat? Inloop met glaasje vanaf 17.30 uur.

Voor wie? De maaltijd begint om 18.00 uur. Voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd. Gasten welkom!

Programma? Eenvoudige maaltijd (vegetarisch mogelijk) met spirituele tint en mogelijkheid tot ontmoeting, gevolgd door een lezing of presentatie.

Kosten? Vrijwillige bijdrage. Richtprijs € 5

We beginnen weer een beetje in het ritme te komen: elke maand een Johannesmaaltijd, in de eerste week van de maand. In augustus met 11 mensen en af en toe met mensen van buiten de Johanneskerk. Leuk! De ontmoeting met anderen staat centraal en het is een goede gelegenheid om mensen te leren kennen. Clarine en Tieke koken om beurten.

Opgeven voor de maaltijd kan tot 18.00 uur twee dagen voorafgaand aan de maaltijd. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Jos of Wellie of per e-mail aan [johannesmaaltijd@hotmail.com](mailto:johannesmaaltijd@hotmail.com)

Graag tot ziens op één van de komende maaltijden, Tieke, Clarine, Karin, Jos en Wellie

## BIJ DE DIENSTEN

Omdat Alke Liebich met ziekteverlof is moesten een aantal diensten op korte termijn ingevuld worden. We zijn blij dat dat gelukt is. Onze eigen gemeenteleden behoeven geen extra toelichting.



## Dienen

### BIJ DE COLLECTES

*Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.*



Het collectedoel van de diaconie in september is gekozen in combinatie met de vredesweek. U leest hier meer over op pagina 15

### HET RESULTAAT VAN VAKANTIEGELD DELEN

In dit septembernummer geven we graag het voorlopige resultaat van de actie 'Vakantiegeld Delen' door.

De actie werd voor de 19e keer door kerken in Amersfoort gevoerd. Begin juli was er ruim 78.000 euro binnen. Het bedrag werd onder 221 adressen verdeeld. Deze adressen krijgen het vakantiegeld al begin juni, omdat de Protestantse Gemeente Amersfoort garant staat voor een eerste uitbetaling. De collecten uit de verschillende deelnemende kerken komen in de loop van juni, en die worden dan verrekend met de garantstelling.

Omdat er in juli nog enkele bedragen binnen kwamen, kon een bescheiden tweede ronde van giften worden gedaan. De definitieve afrekening wordt eind september bekend.

Ter vergelijking: in 2020 werd er plusminus 80.000 euro opgehaald; in 2021 90.000 euro. Al met al een mooi resultaat waar veel huishoudens blij mee konden worden gemaakt.

Diaconie

### DE VREDESDUIF ONDER 'DE BLAUWE PARAPLU'

In de maand september vliegt de Vredesduif van de Johanneskerk weer naar een nieuwe bestemming. De medewerkers van 'Entree', waar de duif het afgelopen jaar verbleef, deden de suggestie om de Vredesduif te laten nestelen bij 'De Blauwe Paraplu'. Na een kennismaking met deze organisatie bleek dit een goede suggestie.



**Blauwe  
Paraplu**

#### Wat is 'De Blauwe Paraplu'?

Kort gezegd: de organisatie werkt voor startende ondernemers met een bijstandsuitkering.

In 2016 is de Coöperatie De Blauwe Paraplu in Amersfoort opgericht, als spin-off van Stadslab033. Stadslab033 bemiddelt bij het zoeken van werk voor mensen met een bijstandsuitkering. Vaak leidt dat tot vrijwilligerswerk en/of tot een baan in loondienst. Maar in de praktijk bleek het zoeken van werk moeilijk voor (sommige) mensen die een onderneming willen starten. Als je een onderneming wilt starten, moet je aan allerlei voorwaarden voldoen, zoals een businessplan schrijven, een startkapitaal hebben, opdrachten binnenhalen. Niet iedereen heeft die vaardigheden in huis, en deze mensen konden niet door Stadslab033 worden geholpen.

Een extra hobbel is de landelijke regelgeving: als je een onderneming start en je gaat verdienen, dan vervalt meteen je bijstandsuitkering. Maar je verdiende geld heb je nodig om te investeren in je bedrijf... De medewerkers van Stadslab033 liepen tegen dit probleem aan en merkten dat ze niet de enigen waren. Zo kwamen ze op het spoor van het bestaan van Sociale Coöperaties.

Een Sociale Coöperatie verbindt ondernemers en maakt gebruik van elkaars individuele mogelijkheden. In Amersfoort werkt het zo: het geld dat beginnende ondernemers met een bijstandsuitkering verdienen, wordt in 3-en verdeeld: een deel houden ze zelf om te investeren, een deel gaat naar de Blauwe Paraplu (sociale coöperatie), en een deel gaat naar de sociale dienst van de gemeente.

De Blauwe Paraplu telt op het ogenblik zeven leden en twee aspirant-leden. Men heeft vanaf het begin in 2016 ongeveer 25 mensen kunnen helpen. Een participant heeft zich bijvoorbeeld gevestigd als communicatiedeskundige, een ander als grafisch vormgever, en een derde organiseert professionele rondwandelingen in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Soms kunnen deelnemers zonder de coöperatie als zelfstandig ondernemer verder gaan. De coöperatie is dan een tussenstation geweest.

Als iemand zich aanmeldt bij de Blauwe Paraplu (meestal via de sociale dienst), worden er gesprekken gevoerd om te kijken welke kant de beginnend ondernemer op wil, wat de mogelijkheden en talenten zijn enz.

Het hoofddoel van de coöperatie is: op enigerlei manier participeren in de maatschappij. Het hoofddoel is uitdrukkelijk NIET: uitstroom uit de uitkering. Want er zijn mensen in onze maatschappij die blijvend steun nodig hebben.

Er bestaan inmiddels ongeveer 25 Sociale Coöperaties in Nederland, vaak in de wat grotere steden. Er is ook een landelijk verband van Sociale Coöperaties.

De Blauwe Paraplu huurt kantoorruimte in wijkgebouw 'De Witte Vlinder' in Kruiskamp, van Galenstraat 30. De Blauwe Paraplu heeft 1 coördinator in parttime dienst, en er zijn 2 parttime begeleiders. Mw. Jessica de Ruijter is contactpersoon.

*Onze kerkelijke gemeente kent sinds enkele jaren de traditie van een zogenaamde 'vredesduif' die ieder jaar in september naar een nieuwe plek wordt gebracht. Het is een duif van aardewerk die symbolisch vrede brengt en contact legt tussen onze kerk en de plaats waar zij haar nest heeft. De duif zoekt altijd in september een nieuwe plek omdat dan in de kerk de Vredesweek wordt gehouden, dit jaar van 17 tot 25 september.*

*De duif is eerder geweest bij het Diaconaal Aandachtscentrum, bij de Straatadvocaat, bij ontmoetingscentrum Beytna in de wijk Nieuwland, en in Randenbroek bij buurtcentrum Entree.*

Dineke

## FINANCIËN VAN DE DIACONIE

Het was allesbehalve een rustige zomertijd voor de diaconie. Wij kregen in de afgelopen paar maanden meer (en soms dure) aanvragen voor individuele hulp dan in het gehele jaar 2021, en gaven hieraan ook veel meer geld uit dan normaliter in een heel jaar. Dankzij giften hoefden wij niemand teleur te stellen. Het ging om de meest uiteenlopende zaken, van het mogelijk maken dat een kind van gescheiden ouders in de zomervakantie zijn in het buitenland wonende vader kon bezoeken tot een paar kabelsloten om fietsendiefstal te voorkomen (alle fietsen van het gezin waren gestolen).

Soms leidt een aanvraag tot een ongedacht resultaat. Toen wij iemand aanboden om een bijdrage te verlenen voor een voor haar gezondheid heel belangrijke aankoop schreef zij ons:

“Dat u dit zou willen doen vind ik al heel bijzonder. Hulp van een medemens is mij niet zo bekend.” Het bracht haar op de gedachte dat er misschien meer mensen waren die haar belangeloos zouden willen helpen, en dat bleek het geval. Zij kreeg vertrouwen in zichzelf en de mensen om haar heen, en kon ook nog de vurig gewenste aankoop realiseren.

Opvallend was dat niemand bij de diaconie aanklopte met een probleem om de energierekening te betalen.

Ook een soort individuele hulp was de vraag van de gemeente Amersfoort aan de gezamenlijke kerken om het leefgeld bijeen te brengen voor 100 vluchtelingen voor wie in Ter Apel geen plaats was, en die gedurende een maand door de gemeente werden opgevangen in een sporthal in Zielhorst. Zolang vluchtelingen nog niet met de procedure zijn gestart (en dat kon niet vanwege de ontbrekende capaciteit bij de rijksoverheid) hebben ze geen recht op enige financiële bijdrage. Vanzelfsprekend hebben wij ons aandeel geleverd, en € 300 overgemaakt. Maar dat dit nodig was is wel diep treurig.

En dan waren er natuurlijk de collectes.

- Vakantiegeld delen, in mei, bracht aan giften en collectes ruim € 5.200 op, en wij mochten de zomer van 13 huishoudens met een bijdrage opvrolijken. Wat is deze gezamenlijke activiteit toch ieder jaar weer een groot succes!
- Ook voor de stichting Leergeld, waarvoor de collecte in juni was bestemd, werd gul gegeven. Giften en collectes telden op tot € 1.045,40.
- Het Arab Educational Institute kreeg de opbrengst van de juli collectes en giften. Wij

kregen per omgaande de volgende reactie: “Heel veel dank voor de geweldige bijdrage van 975 Euro aan het AEI in Bethlehem! Wij stellen dit enorm op prijs, juist ook in een tijd dat we het financieel moeilijk hebben. De bijdrage gaat geheel naar de jongeren- en vrouwenactiviteiten van het Soemoed Verhalenhuis.”

Ook de Rudolphstichting reageerde blij op de overschrijving naar hun bankrekening: “heel hartelijk bedankt voor de gift van € 1495,- die we vanuit uw diaconie, uw gemeente in de maand mei mochten ontvangen. Wat een prachtig bedrag, we zijn blij en dankbaar om zo uw betrokkenheid bij ons werk voor kwetsbare kinderen te mogen merken. Wilt u onze dank ook overbrengen aan uw gemeenteleden?”

Uit ons “noodpotje” maakten wij € 500 over naar de UNHRC voor noodhulp aan de door een aardbeving getroffen bevolking in een van de armste delen van Afghanistan, bij de grens met Pakistan. Het verlenen van hulp is daar buitengewoon moeilijk, en er is gebrek aan alles. Artsen zonder grenzen, het Rode Kruis en de VN waren snel ter plaatse om de allerergste nood te lenigen (medische hulp, gebrek aan water!)

Ter afsluiting een vrolijk bericht: onze Iraanse jongeling heeft zijn rijbewijs gehaald! Weer een stap in de goede richting. In het vervolg zullen wij hem aanduiden met zijn voornaam: Ali. Hij woont hier nu legaal, geheimzinnigheid over zijn identiteit is niet meer nodig. En hij wil zo snel mogelijk helemaal opgaan in de Nederlandse samenleving, en Iran achter zich laten.

Uw penningmeester,  
Dick



## Aan de gemeente

### UIT DE KERKENRAAD



In juli vergaderde de kerkenraad gewoon, maar in augustus gingen we met vakantie.

Hoofdpunt van onze besprekingen was het ziekteverlof van onze predikant Alke. We proberen zo goed mogelijk haar vervanging te regelen. Mocht u ergens tegenaan lopen, meld dat dan bij de voorzitter van de kerkenraad, Kees, of een ander kerkenraadslid. We wensen natuurlijk Alke het allerbeste en een spoedig herstel.

In de julivergadering bespraken we het onderwerp Veilige kerk. We ronden de discussie over wat we willen met een veilige kerk af met een gesprek over een gedragsprotocol voor vrijwilligers. We zijn van plan het onderwerp regelmatig, in ieder geval een keer per jaar, opnieuw te bespreken en te agenderen in de gemeente. Inmiddels hebben de penningmeesters en de leiding van de kinderkring een VOG aangevraagd. Het stuk uitgangspunten, doelstelling en gedragsprotocol staat elders in de Johannesbrief.

We evalueerden de Wake voor vluchtelingen op 18 en 19 juni. De aanwezigen vonden het een succesvolle actie. Een volgende keer willen we wel de organisatie eerder beginnen en er meer mensen (waaronder meer andere kerken) bij betrekken. Er kunnen dan bijvoorbeeld in de nachtelijke uren meer activiteiten zijn.

Er zijn geen reacties gekomen op onze vacature voor een jongerenwerker. Na de zomer gaan we opnieuw werven. Contactpersoon ad interim voor Supertwien is nu een van de ouders, Esther. Er is een programma opgesteld voor het tweede half jaar.

We evalueerden de inhoud en het uiterlijk van de Johannesbrief. In het beleidsplan is hier aandacht voor gevraagd. We besluiten offertes te vragen voor een ander uiterlijk, en de gemeentelieden nogmaals om hun mening te vragen.

Onze organist Willem heeft aangekondigd meer tijd te willen hebben voor zijn 'eigen orgelwerk' op orgels in andere steden en landen. Daarom is de vacature voor een nieuwe vaste, coördinerende organist opengesteld. De sollicitatiecommissie bestaat uit Kees, Karin en Marie Christien. Alke en Willem adviseren de commissie.

In de diensten zullen we in principe lezen uit de nieuwe bijbelvertaling 2021. Zowel de werkgroep liturgie als de kerkenraad vinden dit een goede zaak.

Het Johannesweekend is op 21 en 22 januari 2023 in het Nivon-huis 'De Bosbeek' in Bennekom. Een schitterend huis op een schitterende plek. Wie graag wil meewerken met de voorbereiding, kan zich melden bij Laura of Nicolas.

De Johanneskerk heeft twee keer op de informatiemarkt gestaan voor nieuwe inwoners, Aange-naam Amersfoort. We hebben besloten dit niet vaker te doen, omdat de Raad van Kerken er ook al staat, namens alle Amersfoortse kerken. Het is

belangrijk als kerken eenheid uit te stralen, en mensen die zich willen verdiepen in de verschillen kunnen zelf hun weg wel vinden via websites en kerkbezoeken.

Na de zomer gaan we door met de maandelijke vieringen met de Ruimteviering. De Ruimteviering heeft na intern overleg aangegeven dat zij dit ook graag willen. Zie ook het stukje elders in deze Johannesbrief. Er komt twee keer een nabespreking met Ruimtevierders. In november evalueren wij binnen de Johanneskerk weer de samenwerking.

*Wil je iets opmerken over het werk van de kerkenraad, of heb je een vraag? Wend je dan tot de secretaris, Laura van Rossum du Chattel. [secretaris@johanneskerk.nl](mailto:secretaris@johanneskerk.nl) of 05 1587 5667.*

We hebben het wel vaker gevraagd, maar we vragen het nog een keer: wat vindt u van de Johannesbrief?

**Frequentie:** Hoe zou u het vinden als de Johannesbrief minder vaak verschijnt, bijvoorbeeld zes of acht keer in plaats van tien?

**Vorm:** De Johanneskerk ziet er nu "sober" uit, geen kleur en een opmaak die recht-toe- recht-aan is. Vindt u het belangrijk dat de Johannesbrief er aantrekkelijker uitziet, bijvoorbeeld met een andere lay-out of met kleur of in een ander formaat? Of vindt u dat minder belangrijk, omdat het om de inhoud gaat?

**Inhoud:** wat voor soort artikelen zou u graag meer willen lezen in de Johannesbrief?

De redactie krijgt graag van zo veel mogelijk mensen een reactie op deze drie punten. Graag voor 12 september via [secretaris@johanneskerk.nl](mailto:secretaris@johanneskerk.nl).



## VAN DE PENNINGMEESTERS

Hieronder het half jaarlijkse overzicht van de leden/vrienden bijdragen.

Dit zijn de gegevens over het eerste half jaar. Veel leden betalen hun bijdrage in de eerste maanden van het jaar. Van anderen verwachten we hun bijdrage nog. Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd.

Denkt u even, voor wie dat betreft, aan de toezegging die u gedaan heeft vanuit uw ANBI-overeenkomst?

	<b>Ontvangen t/m juni 2022</b>	<b>Begroot voor 2022</b>
Do	14155	16035
Re	19483	28861
VP	23722	32604
Vrienden Joh.	4924	10240
<b>Totaal</b>	<b>62284</b>	<b>87740</b>



## EEN VEILIGE JOHANNESKERK

*In de Johannesbrief van juni 2021 vertelden we dat de kerkenraad gesproken heeft over een veilige kerk. Dat is een kerk waarin iedereen zich veilig voelt en niemand wordt buitengesloten. Er is geen misbruik van mensen of geld.*

*Binnen de kerkenraad hebben we hier verder over gesproken. We hebben ook advies gevraagd aan het Adviescollege en de tekst besproken met de leiding van de kinderkring. Ook van verschillende andere mensen hebben we commentaar gekregen. Op basis daarvan heeft de kerkenraad op 5 juli 2022 de volgende uitgangspunten en gedragsprotocol vastgesteld.*

### Uitgangspunten en doelstelling

In de Johanneskerk streven we naar een kerk waarin iedereen zich veilig voelt: alle mensen worden gezien, op hun waarde geschat en niemand wordt buitengesloten. De financiën worden goed beheerd en er zijn waarborgen tegen financiële malversaties en financieel misbruik van individuen. In een veilige kerk is geen seksueel misbruik van kinderen of volwassenen.

We vragen aandacht voor een veilige kerk, niet omdat er (voor zover wij weten) in de Johanneskerk onveilige dingen gebeuren maar omdat we een kerk willen zijn waarin het onderwerp bespreekbaar is, en waarin we weten wat we moeten doen als we een vermoeden van onveiligheid hebben. Misbruik is niet uit te sluiten maar we kunnen het risico wel zo klein mogelijk maken door goede afspraken te maken.

De kerkenraad praat regelmatig over het onderwerp, agendeert het onderwerp minstens een keer per jaar, rapporteert erover in het jaarverslag, en stimuleert het gesprek in de gemeente hierover.

Vooraf kinderen en jeugdigen, en bepaalde ouders zijn kwetsbaar. Voor veel beroepskrachten en vrijwilligers zoals in de kinderopvang is daarom in het algemeen een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) verplicht. Een VOG (afgegeven door de overheid) geeft informatie over gedrag van betrokkene in het verleden. Het is een momentopname en geeft natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Maar het voorkomt wel dat iemand die veroordeeld is, hetzelfde gedrag bij een andere organisatie voortzet. We willen een VOG gaan vragen voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met kinderen (zoals de leiding van de kinderkring), en voor de penningmeesters, ledenadministrateur en financieel administrateur. De voorganger hoeft geen VOG te overleggen omdat daarin voorzien wordt door de beroepscode voor predikanten.

We streven naar het zogenaamde vier-ogen-principe bij het werken met jonge kinderen. Om praktische redenen (bv. weinig kinderen en weinig vrijwilligers) is dit niet altijd haalbaar.

Voor de afhandeling van lopende financiën geldt ook het vier-ogen-principe. Dit is uitgewerkt in een beschrijving van de financiële administratie die is vastgesteld door de kerkenraad. De collectegelden worden door twee personen geteld en voor de administratieve afhandeling ervan zijn sluitende afspraken gemaakt.

Iemand die een vermoeden van een vorm van misbruik heeft, kan dit bespreken met iemand van de kerkenraad of de predikant. Hij kan ook een vertrouwenspersoon van buiten inschakelen. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van de twee vertrouwenspersonen van de PGA. Dit zijn Rita Buijs en Ineke Ruiters. We hebben geen eigen vertrouwenspersoon omdat dit een functie is waarvoor enige afstand tot onze gemeente gewenst is. Het is ook mogelijk een melding van grensoverschrijdend seksueel gedrag te doen bij het landelijk Meldpunt Seksueel misbruik in de kerk (smpr.nl). Dit meldpunt is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren. Het meldpunt biedt een luisterend oor en helpt desgewenst bij een klachtenprocedure. In alle gevallen zal de kerkenraad medewerking verlenen aan een onderzoek dat de vertrouwenspersoon of het meldpunt instelt.

We hebben een gedragsprotocol voor kerkenraadsleden en vrijwilligers. Dit is vastgesteld door de kerkenraad.

### Gedragsprotocol

De Johanneskerk vraagt alle vrijwilligers onderstaande omgangsregels na te leven:

1. We behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden: met respect en liefde.
2. We maken geen onnodig onderscheid tussen mensen op basis van afkomst, seksuele voorkeur, gender, uiterlijk, en dergelijke.
3. We gebruiken geen geweld en bedreigen anderen niet.
4. We realiseren ons dat een bepaalde taak of functie een machtsongelijkheid kan inhouden of veroorzaken en gaan daar voorzichtig en bewust mee om.
5. Wij houden zaken die ons vertrouwelijk ter ore zijn gekomen, geheim, tenzij die geheimhouding schadelijk is voor betrokkene of anderen; in dat geval bespreken we het met predikant of kerkenraad.
6. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
7. We zijn ons bewust van ons eigen gedrag en hoe dat over kan komen bij anderen. Een gesprek waarvan je verwacht dat het moeilijk wordt, kan je voorbespreken met een ander contactpersoon of de predikant.
8. We wenden geen geld van anderen aan voor onszelf.
9. Bij gebruik van sociale media zijn we ons bewust van privacy-risico's.

10. We doen een melding bij de vertrouwenspersoon als dat nodig is, en werken mee aan onderzoeken die de vertrouwenspersoon uitvoert.

### HET LEVEN

heilige eiken  
kabouters veel kabouters  
en paddenstoelen  
sprekende ganzen  
klokken wijs als uilen  
water dat verhalen vertelt

stenen die geschiedenis verzamelen  
kerkhoven die tranen verzamelen

sieraden die spreken  
over het feest waar ze gedragen werden  
en jurken moe van het dansen

dieren en vogels die vergaderen  
over hoe het verder moet met de mensen  
bergen die brullen als leeuwen  
en kabouters veel kabouters

Frans van Eijk (pseudoniem)

### NIEUWE KANSELBIJBEL

Op 4 september zal er in onze dienst een nieuwe Kanselbijbel in gebruik worden genomen, de NBV21.

Deze (standaard)Bijbel is van en voor de 21e eeuw, hoewel het niet ondenkbaar lijkt dat er in de loop van de komende jaren toch weer een heruitgave volgt.

Misschien vraagt u zich af waarom er nu weer een nieuwe vertaling is gekomen. De vorige stamde uit 2004. Zoveel is er in die paar jaar toch niet veranderd?

Bij het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 riep het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap iedereen op om feedback te geven op deze vertaling. Dat leverde veel reacties op.

Er werden duizenden suggesties gedaan om de vertaling te verbeteren. Van 2016 tot 2020 heeft het NBG daarom gewerkt aan de revisie van de NBV uit 2004. Het vertaalteam heeft de tekst van de NBV vers voor vers tegen het licht gehouden en aan de brontekst getoetst.

Matthijs de Jong, projectleider van de NBV21, noemt dit dan ook geen nieuwe vertaling maar een vernieuwde vertaling. Bij het verschijnen van de NBV 2004 was het werk nog niet gedaan. Toen al kondigde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap aan dat er een herziene versie zou komen met verbeteringen en aanpassingen. Het vertaalproces is nu voltooid, zegt het NBG.

De herziene versie is beter, krachtiger en consistent, aldus het projectteam. Ook zijn woorden vervangen die sinds 2004 verder in onbruik zijn geraakt. Aalmoes bijvoorbeeld, dat wordt 'een gift uit barmhartigheid'. Sterke drank wordt bier: uit archeologische vondsten is gebleken dat dat in het oude Israël al werd gedronken.

Daarom dus nu in 2021 een vernieuwde vertaling. Omdat de NBV21 in veel kerken wordt gebruikt, gaat ook de Johanneskerk ertoe over.

### **Zijn er bij deze vertaling dan geen punten van kritiek?**

Natuurlijk wel, want 'vertalen is verraden'. Een paar veelgenoemde punten van kritiek: de terugkeer van de beleefdheids-hoofdletter in de tekst (iets dat bij het voorlezen natuurlijk niet te horen is). Daarnaast is er kritiek gekomen op de keuze van 'de Heer' voor het benoemen van de eigenaam van Israëls God. "De Heer, dat kan niet meer" is een slagzin die nog vaak wordt gebruikt. Een uitleg over de Godsnaam is vóór in de NBV te vinden.

Aan de gastvoorgangers in onze kerk wordt doorgegeven dat we nu deze vertaling gebruiken maar dat het de spreker vrij staat om zelf te kiezen welke vertaling men wil gebruiken. Gastvoorgangers en lectoren mogen zelf kiezen hoe ze de Godsnaam willen uitspreken.

De nieuwe Kanselbijbel is een geschenk van een gemeentelid.

Namens de werkgroep liturgie, Dineke

## **RUIMTEVIERING**

Zoals jullie weten hebben we als Johanneskerk op de ledenvergadering van maart besloten om voorlopig door te gaan met samenwerken met de Ruimteviering en om in te zetten op het beter leren kennen van elkaar. De mensen van de Ruimteviering hebben van hun kant ook gesproken over de samenwerking met de Johanneskerk.

Dit hebben ze gedaan op een bijeenkomst in juni. Ter voorbereiding waren 5 richtingen beschreven, waaronder 'stoppen met de Ruimtevieringen', 'vieren op zondagmiddag in de Johanneskerk' en 'vieren op zondagochtend in de Johanneskerk'. Die laatste richting werd verder uitgesplitst in opties met verschillende gradaties van verbinding aangaan en vasthouden aan eigen elementen.

Ongeveer 40 mensen hebben meegedacht en meegepraat over die 5 richtingen, live en via de mail. Dat is een substantieel deel van de Ruimtevierders. De belangrijkste conclusie van die bijeenkomst was dat ze door willen gaan met de samenwerking tussen de Ruimteviering en de Johanneskerk. De twee meest gekozen richtingen verschillen van elkaar in de mate van benadrukken van de eigenheid van de Ruimteviering. In de ene optie heeft de Johanneskerk meer een toeschouwende rol en in de andere optie wordt meer de balans gezocht tussen vreemd en vertrouwd, in de wetenschap dat dit naar beide kanten zal schuren.

*Let op: bovenstaande beschrijving is een samenvatting van de bijeenkomst van de Ruimteviering, en geeft niet de mening van de Kerkenraad weer.*

In een vergadering met een afvaardiging van de Johanneskerk en de Ruimteviering is verder gesproken over het elkaar beter te leren kennen. Er is afgesproken dat na afloop van de gezamenlijke viering op 18 september de mensen van de Ruimteviering een korte presentatie zullen houden over wat de Ruimteviering is, hoe zij is ontstaan, wat belangrijk voor hen is etc. Dan zal ook de dienst nabesproken worden met mensen vanuit de Ruimteviering en de Johanneskerk. In oktober zullen wij als Johanneskerk een korte presentatie houden over de Johanneskerk en zullen we opnieuw de gezamenlijke dienst nabespreken. In november komt er dan een nieuw beslismoment voor ons als Johanneskerk over de samenwerking met de Ruimteviering.

Heeft u vragen of ideeën over de samenwerking met de Ruimteviering? Laat het ons weten.

Namens de kerkenraad, Jan en Karin

## **NOTITIE HERSTRUCTURERING VOOR DE LEDENVERGADERING VVH-A EN PWBA 2022**

De herstructurering heeft inmiddels een lange geschiedenis vanaf 2016. Mede door de coronaperiode is de besluitvorming hierover nog niet verder gekomen.

De bedoeling van deze ledenvergadering van de VVH-A en WBA is een cruciale stap te zetten in dit proces.

De kerkenraad en het bestuur van de SFS hebben de keuze gemaakt om de huidige situatie te handhaven, waarbij de kerkenraad wordt uitgebreid met twee leden vanuit de vrienden. Het bestuur van de SFS wordt ook uitgebreid met twee leden, waarbij de vrienden geen deel uitmaken van de vereffenaars bij eventuele opheffing van de SFS en ook geen deel krijgen bij de verdeling van het bezit. Voor een goed begrip is het van belang te beseffen dat intussen het besluit is genomen tot een personele unie tussen SFS bestuur en kerkenraad.

Aanvankelijk hebben we de bedoeling gehad dat mensen die binnenkomen, die niet gebonden zijn aan een van de denominaties, na een jaar kiezen voor een van de participanten. Dat is er niet van gekomen. We noemen de mensen die geen keuze gemaakt hebben voor een van de participanten nu vrienden van de Johanneskerk.

Er is in het verleden van uitgegaan dat de leden van de VVHA ook lid zijn van de WBA. Die situatie heeft nooit volledig bestaan, maar de laatste jaren is dat verschil groter geworden. De kerkenraad ziet geen aanleiding om de huidige structuur te wijzigen. Als iedereen stemrecht wil hebben, dan zullen met name de VVHA en (P)WBA keuzes moeten maken.

Ter toelichting van die keuze schetsen we het ontstaan van de huidige situatie. In 1918 is de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Amersfoort opgericht. Deze vereniging stond los van de Hervormde Kerk, hoewel wel veel leden van beide lid waren. In de jaren vijftig hadden de VVHA-leden zoveel geld bijeen gespaard, dat ze

de bouw van de Johanneskerk konden bekostigen. Eindelijk kon men kerken in een eigen gebouw. Omdat de VVHA niet een kerkelijke gemeente was, kon men echter niet dopen, belijdenis doen of trouwen. Dat werd mogelijk doordat de gemeente in 1965 erkend werd als een buitengewone wijkgemeente, die deel uitmaakte van de Hervormde Kerk. De leden van de VVHA konden (ook) hier lid van worden en op die manier was ook dat geregeld. In de praktijk was er een soort van personele unie tussen VVHA en WBA. Men was lid van beide, het verenigingsbestuur was ook kerkenraad.

In de loop der jaren is hier verandering in gekomen. Mensen werden wel lid van de buitengewone wijkgemeente (zeker die vanuit een andere gemeente binnen kwamen en werden overgeschreven), maar niet van de VVHA, of net andersom. Op zich niet erg, informeel was dat niet nodig, alleen formeel zijn er zo verschillen ontstaan.

Bij de samenwerking met de Remonstranten en Doopsgezinden in 2001 is de VVHA participant geworden in de Stichting Financiële Samenwerking. Bij de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Protestantse Gemeente Amersfoort in 2009 is de buitengewone wijkgemeente gaan heten: Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard Johanneskerk (PWBA)

Na twintig jaar samenwerking binnen de SFS wil de kerkenraad de statuten en het samenwerkingsreglement weer bij de tijd maken en bij voorkeur ook toekomstbestendig. Naast een heleboel organisatorische aanpassingen hoort daar ook de positie van de VVHA dan wel PWBA bij. Hierbij zijn twee alternatieven te onderscheiden:

1. De VVHA blijft participant van de SFS.
  - Op hoofdlijnen verandert er dus niets aan de SFS.
  - Om stemrecht te kunnen krijgen kunnen de PWBA leden lid of begunstigend lid worden van de VVHA, of vriend worden van de Johanneskerk (het is de bedoeling dat vrienden van de Johanneskerk ook rechten krijgen).
  - De statuten van de VVHA moeten worden geactualiseerd onder meer om de positie van begunstigende leden beter te verankeren.
  - Het streven moet zijn om een zo'n groot mogelijke overlap te krijgen tussen VVHA en PWBA.

- Op deze wijze blijft het vrijzinnig karakter van het protestantse deel binnen de SFS gemakkelijker geborgd.
  - Feitelijk gezien zijn er nu minder leden van de VVHA dan van de PWBA. (name-lijk 25 resp.75).
2. De PWBA wordt participant van de SFS in plaats van de VVHA.
- De statuten van de SFS alsmede het samenwerkingsreglement moeten worden aangepast om deze verandering juridisch mogelijk te maken.
  - De Remonstranten en de Doopsgezinden moeten instemmen met deze nieuwe participant.
  - Er moet worden vastgesteld of het aandeel in de SFS van de VVHA overgaat naar de PWBA of niet, een vooral notarieel vraagstuk, voor de situatie dat de SFS wordt ontbonden.
  - PWBA Leden kunnen zelf de keuze maken lid te zijn of te worden van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (in Nederland).
  - Om stemrecht te kunnen krijgen kunnen de VVHA leden of wel lid worden van de PWBA of vriend worden van de Johanneskerk.
  - Het streven moet zijn om een zo'n groot mogelijke overlap te krijgen tussen VVHA en PWBA. Een mogelijkheid maar geen noodzaak is dat de VVHA wordt opgeheven.
  - Feitelijk gezien zijn er nu meer leden van de PWBA dan van de VVHA.

In de ledenvergadering van 2017 is al de voorkeur uitgesproken om de VVHA op te heffen. Daarbij was de wens in de naamgeving van de nieuwe samenwerkingspartner PWBA het vrijzinnig karakter tot uitdrukking te laten komen. Een nieuwe naam in de wandelgangen is geen probleem, vergelijk dat met de roepnaam, die ook niet in de burgerlijke stand hoeft te worden vastgelegd. Om dat notarieel in orde te maken is een omslachtige zaak en is naar onze mening minder relevant.

De PWBA kan een zogenaamde steungemeente worden van de VVP en het staat iedereen vrij daar lid van te worden of te blijven.

Het bestuur van de VVHA,  
Augustus 2022.

## UITNODIGING LEDENVERGADERING

Aan de leden van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Amersfoort.

Aan de leden van de Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere Aard Johanneskerk te Amersfoort.

### **Uitnodiging ledenvergadering VVH-A en WBA op 27 september 2022**

in de kerkzaal Johanneskerk om 20.00 uur.

Beste leden,

Ter bespreking staat de Notitie herstructurering voor de ledenvergadering VVH-A en PWBA 2022, die u per mail en via de Johannesbrief of in geprinte vorm heeft ontvangen.

Gezien de uitkomst van de vergadering in 2017 is de bedoeling vanavond tot een besluit te komen inzake de herstructurering, met name welke participant (VVH-A of PWBA) de partner in de SFS blijft of wordt. We hopen daarom op een grote opkomst. Mocht u verhinderd zijn dan vernemen we graag uw standpunt, per mail of per post (aan Bestuur VVHA p/a Westsingel 30) Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VVH-A,

Hans,  
Roland,  
Hans, voorzitter

## ONS ZOMERUITJE

Op 14 juli hebben we met een groepje mensen de Evangelische Broedergemeente in Zeist bezocht. Het was prachtig weer om erop uit te gaan.



Het indrukwekkende complex van de broedergemeente ligt vlak voor slot Zeist en is in de 18e eeuw met hulp van bevriende doopsgezinden uit Amsterdam opgericht door de Herrnhutters. We kregen uitleg en een rondleiding door de voorganger,

broeder Stefan Bernhard. Hij vertelde ons over de geschiedenis van de Herrnhutters belicht vanuit het slavernijverleden. Suriname was van 1667 tot 1975 een Nederlandse kolonie. In de 18e eeuw werden veel zendingen in Zeist opgeleid, en vertrokken naar Suriname om daar aan de tot slaaf gemaakte Afrikanen de boodschap van het evangelie te verkondigen. Vanuit dit zendingswerk ontstond een protestantse volkskerk die in 1963 als Evangelische Broedergemeente in Suriname onafhankelijk werd.

De voorganger vertelde dat er wekelijks 3 bijeenkomsten zijn: een middaggebed en een zangdienst in de kleine kerkzaal en op zondag een viering in de grote kerk. Ook mochten we een kijkje nemen op de zolder. Dat was verrassend! Hier werden veel en heel diverse spullen uit het verleden bewaard.

Tot slot bezochten we de begraafplaats. Op deze plek is eeuwige grafrust. Hier zagen we allemaal identieke graven. Steeds een eenvoudige platte steen met naam, datum en een bijbeltekst erop. De gedachte dat op deze begraafplaats iedereen gelijk is sprak mij bijzonder aan.



Nog steeds hebben veel zusters en broeders in de gemeente een Surinaamse achtergrond. Opvallend is, dat de oudere gemeentelieden het slavernijverleden willen laten rusten en het verleden de jongeren juist nog bezighoudt.

Tijd voor de lunch! Helaas was Maaïke ziek maar toch konden we picknicken in de tuin bij de Doopsgezinde Gemeente. We deelden van het lekkers dat we hadden meegenomen en konden het kleine kerkje zien. We keken terug op een dag met inhoud en ontspanning. Wat een mooi initiatief van Alke en Maaïke om dit te organiseren!

Chantal  
De foto's bij dit stuk zijn van Elza



## DE GROETEN UIT WALES

We wandelen deze zomer door het mooie en rustige Wales. We kwamen in een klein gehucht, Newchurch, langs een oud klein kerkje met een bordje op het kerkhof: 'church open'. Het bleek een heel mooi kerkje te zijn, met achterin twee tafels met daarop: kopjes, theezakjes, water, koekjes, een waterkoker, en een bordje met de mededeling dat verse melk in de koelkast stond. Je kon dus thee maken in echte mokken, en een donatie achterlaten voor de kerk.



Dat is toch fantastisch! We zaten er heerlijk uit te rusten, vooral omdat nergens een pub of zo te bekennen was.

Ik vroeg me wel meteen af hoe lang de kerkenraad hierover vergaderd heeft: was het wel vertrouwd de kerk gewoon open te laten? Er stonden bv mooie koperen kandelaars. En wie ging zorgen voor de aanvoer van thee en melk, en wie doet de afwas? Blijkbaar heeft het gevergaderd, als dat er was, geleid tot dit fantastische resultaat.



Honderd meter bleek nog een kerkje te staan, ter grootte van een huiskamer, en ook open. Gestrekt liepen we onze 25 kilometer verder.

Laura

## GENERATIE VREDE

Het thema van de Vredesweek 2022 (17 t/m 25 september) is Generatie Vrede.

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender, klasse en religie heen. Van een generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Oorlog en geweld raken mensen over de hele wereld, veraf en dichterbij. Gewapend conflict drijft mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De wereld om ons heen verandert snel, vele dreigingen komen op ons af en grote vraagstukken over veiligheid liggen op tafel. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!

De vredesbeweging PAX verbindt anno 2022 jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. PAX bouwt al jaren aan een wereld vol vrede en gelooft dat een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen conflicten kunnen voorkomen. Tijdens de Vredesweek organiseert PAX allerlei activiteiten om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in HOOP. Kijk hiervoor op de website [PAXvoorvrede.nl](http://PAXvoorvrede.nl)

### Collectiedoel diaconie in de Vredesweek:

Natuurlijk hebben we gezocht naar een collectiedoel dat past bij het thema van de Vredesweek 2022 Generatie Vrede.

In centraal Burkina Faso ondersteunt PAX lokale jongeren die zich inzetten voor vredesdialogen tussen traditionele leiders van verschillende bevolkingsgroepen. Het doel is om spanningen tussen de verschillende gemeenschappen rondom stigmatisering en landconflict te verminderen. Nomadische veetelers uit de etnische Peul-gemeenschap zijn boos vanwege ongelijkwaardige toegang tot landgebruik. Uit wrok sluiten sommigen zich aan bij terroristische organisaties en dat

leidt tot gewelddadigheden over en weer. Het doorbreken van deze geweldscirkel kan door met elkaar in dialoog te gaan.

Hiervoor zet PAX partnerorganisatie RAJS jongeren in die vredesgesprekken organiseren tussen de traditionele leiders van verschillende etnische bevolkingsgroepen uit deze regio. Tijdens deze gesprekken bespreken de jongeren met de leiders wat de kernoorzaken zijn van het geweld over en weer en stellen concrete oplossingen voor. Daarna trekken de leiders in duo's de dorpen in naar hun volgers om ook daar de dialoog aan te gaan.

Door constante ondersteuning maakt PAX zich hard voor het onderhouden van de vreedzame relaties in centraal Burkina Faso en blijvend de jongeren te ondersteunen die zich daar inzetten voor Generatie Vrede!

Van harte aanbevolen. Namens de werkgroep Vrede en de Diaconie,  
Anneke

## VRIJWILLIGERSWERK BUITEN DE JOHANNESKERK

### **Stiltecentrum Hoog Catharijne**

Sinds een jaar of twee doe ik vrijwilligerswerk op een bijzondere plek: Stiltecentrum Hoog Catharijne in hartje Utrecht. Ik verzorg de PR en communicatie voor het centrum en vertel u hier graag wat meer over. Maar eerst wat over de historie van dit interkerkelijke centrum zelf, want dat is een bijzonder verhaal.

### **Dappere nonnen**

Midden in het drukke winkelcentrum Hoog Catharijne bevindt zich een plek die je daar niet zou verwachten: een stiltecentrum. Ooit stond er een klooster op de plek waar nu de winkels zijn verzezen: het klooster van de Zusters van de Eucharistie. Toen men in de jaren '70 besloot om Hoog Catharijne te bouwen, moest dit klooster wijken voor de commercie. Een paar dappere nonnen bedongen toen dat er in plaats van het klooster een stiltecentrum moest komen. Aldus geschiedde. Sindsdien bevindt zich midden tussen de winkels en etalages een plek waar je zomaar even kan binnenlopen voor onthaasting of ontmoeting. Er is een kapel, om te bidden, te mediteren of een kaarsje te branden. Ook is er een ontmoetingsruimte, waar iedereen welkom is

voor een bakje koffie of een goed gesprek. Het centrum draait op vrijwillige gastheren en gastvrouwen. Verder hebben we een pastor en twee coördinatoren.

### **Veilige haven**

In de kapel houden we een korte middagpauzeviering. Daarin gaat meestal een van de voorgangers van de Utrechtse kerken voor. Er is een korte overdenking, we zingen, bidden: kortom, je wordt even bepaald bij de dingen die er echt toe doen in het leven. De ontmoetingsruimte, naast de kapel, speelt een belangrijke sociale rol. Hier komen eenzame mensen, die behoefte hebben aan een praatje, maar ook gewoon bezoekers voor de gezelligheid. Nieuwsgierige toeristen uit binnen- en buitenland. Of christelijke Tiktok-jongeren die samen bij de piano zingen. En er mag zeker gepraat worden, ook al is het een stiltecentrum. Dat kan nog wel eens tot misverstanden leiden; langlopend publiek hoor je zeggen: "Kijk, een stiltecentrum, daar mogen we vast niet praten." In coronatijd was deze plek een van de weinige locaties die de deuren open mocht houden. We moesten wel de anderhalve meter in acht nemen en konden niet zingen tijdens de viering. Maar het belangrijkste was dat we open waren, een veilige haven in de uitgestorven, troosteloze gangen van Hoog Catharijne. Ook voor mijzelf was het goed dat ik elke week naar Utrecht kon, om daar mensen te ontmoeten en boven in een leegstaand kantoor aan het werk te zijn.

### **Welkom**

Ik had nooit verwacht dat ik op deze mooie plek terecht zou komen. Tot 2020 was ik vrijwilliger aan de Universiteit voor Humanistiek, ook in Utrecht, maar dat werk werd wegbezuinigd (sic). Ik las de vacature bij het Stiltecentrum en twee dagen later hadden we een kennismakingsgesprek.

Ik verzorg voor het Stiltecentrum de PR en communicatie. Ik houd de website bij, Facebook, Twitter, Instagram. Verder maak ik affiches, persberichten, kerstkaarten en aanverwante zaken. Ik hoor van het team dat ze blij met mij zijn en ik vind het fijn dat ik dit werk kan doen. De druk van een betaalde baan is op dit moment te veel voor me. Hier kan ik in rustig tempo mijn werk doen, zonder al te veel druk of deadlines.

Vanaf de eerste stap die ik binnenzette, voelde ik me welkom. Dat is ook de kracht van het centrum en de mensen die er werken. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, religie, ras of levens-



beschouwing. Dat merk je aan het publiek dat langskomt, dat is heel divers. Mensen waarderen het dat er een plek is waar ze gezien en gehoord worden, waar ze hun ei kwijt kunnen.

Af en toe kan het een uitdaging zijn, bijvoorbeeld als iemand het Stiltecentrum uitkiest om zijn paddo's op te eten. Maar daar komen we dan ook wel weer uit.

### Utrecht Centraal

Het centrum ligt op een centrale locatie en is goed bereikbaar vanuit Utrecht Centraal. Momenteel zijn we drie dagen per week open, dinsdag, woensdag en donderdag. Dus, mocht u zin hebben om eens langs te komen, voor een moment van bezinning of voor een gezellige ontmoeting: van harte welkom! Op [www.stiltecentrum.nl](http://www.stiltecentrum.nl) staan de openingstijden.

Ook nog leuk om te vermelden: we zijn genomineerd voor de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht. Die wordt uitgereikt aan initiatieven die voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je een handicap hebt. Het zou geweldig zijn als we zouden winnen! Op het moment van schrijven is de winnaar nog niet bekend, maar ik zal u zeker op de hoogte houden.

Marieke

## DE PIOENROOS

Beste allen,  
Ik weet niet of ik uit de school klap maar het schijnt nog niet zo eenvoudig te zijn om de Johannesbrief te vullen met woorden die jullie ook aanspreken.

Vandaar mijn aanbod om een vaste rubriek te gaan vullen. Vanuit de blik van De Verwonderde Nieuwkomer. Zoiets. Zonder de brutaliteit te hebben om aan te nemen dat mijn woorden jullie ook echt vatten. Reacties zijn altijd welkom op mijn mailadres.

Het is mijn gedachte om elke uitgave iets van mijn zoektocht naar God (andersom eigenlijk) te beschrijven. Soms iets kleins, een andere keer een, voor mij, indrukwekkende gebeurtenis. Zo ga ik jullie vast nog eens vertellen over mijn avonturen met Youth for Christ vijftig jaar geleden.

Eerst dit.

Tijdens de Pinksterdienst sprak ik mijn belijdenis uit. De woorden had ik op papier voor me maar het voordragen ging als vanzelf, vloeiend vanuit mijn hart. De tekst had ik weken daarvoor op een avond in één keer opgeschreven. Niets meer aangepast. Ik realiseerde me wel dat er zinnen in mijn belijdenis staan die niet zijn opgevallen of niet begrepen.



*Bloem van bescherming, verandering en het mooie (onbekende).*

### Zo sprak ik over de Pioenroos.

Mijn weg naar God kende vele (zij)paden. Zo las ik het boek De Hermetisch Schakel van Jacob Slavenburg. Op de achtercover staat "Hermes is een van de oudste wijzen der mensheid, bron van universele kennis. In Hermes komen alle lijnen samen: Egyptische oerwijsheid, Griekse filosofie, joodse traditie, christelijke openbaring en universele wetenschappen als mathematica, magie, filosofie, astronomie, astrologie, (al)chemie, heelkunde, botanica en natuurwetenschap". Hermes is daarbij inspirator van de Renaissance, de Rozenkruisers, Vrijmetselarij en onder andere Carl Gustav Jung. Slavenburg beschrijft in dik vierhonderd pagina's wat de hermetische traditie (al ruimschoots voor de geboorte van Christus ontstaan) is en welke invloeden wij ook vandaag nog daarvan kennen. Geneeskunde, exacte wetenschap, liefde en filosofie waren in het hermetisme nauw met elkaar verbonden. Op het internet is hierover veel te vinden.

Wetenschap en ziel staan tegenwoordig vaak tegenover elkaar. Juist daarom trof het mij dat de Paeonia, de Pioen(roos) in het hermetisme staat voor genezing van het lichaam(concreet), de ziel, maar ook voor échte liefde, geluk, voorspoed én bloeiende romantiek. Bescherming en verandering!

Onvermijdelijk doemt er een vraag op. Wat doe die plant nou echt? In de oudheid was het pioenkruid medicijn tegen buikpijn, blaasproblemen en acute infecties. De medicinale werking schijnt zelfs te werken via de zoete geur van de bloem. Dus, bij ziekte even een bosje halen bij de bloemenman.... Maar dan de magische invloed van de Pioenroos op de ziel, gericht op verandering, liefde en bescherming. Mag ik een gevoelsmatige link leggen met Jezus? Mijn broeder die mij de bloem reikt met al zijn prachtige kenmerken. Symbool of realiteit? Ik heb de Pioenroos aangenomen als werkelijkheid om bij stil te staan en na te denken over liefde en bescherming. Ik weet ook wel dat de bloem na een week in de vaas begint te hangen, maar toch. Pioenrozen zijn al zo oud en je kunt steeds weer nieuwe kweken, met dezelfde krachten of symbolische waarde zo je wil.

Ik kon niet anders dan de Pioenroos in mijn belijdenis benoemen. Een belangrijke verandering in mijn leven. Bescherming van die verandering is vast nodig. De Pioenroos zit in mijn ziel als bewaker van mijn liefde voor God en Jezus, niet als toverbloem maar als krachtig symbool en daarvoor toch magisch.

Tijdens de dienst waarin ik belijdenis deed ontving ik een bos bloemen. U mag 1 keer raden welke soort bloemen.....? Inderdaad, Pioenrozen.....

Roland

### **LEESGROEP OVER KAREN ARMSTRONG "DE HEILIGE NATUUR"**

Op 13 september en 11 oktober willen we met een paar mensen van de Groene Johannes het nieuwe boek van Karen Armstrong bespreken. Dit boek heet "De heilige natuur, hoe we de relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen". We gaan het in twee keer bespreken, op twee middagen in september en oktober, met als mogelijke uitloop nog een keer in november.

We vinden het leuk als er ook mensen meedoen van buiten onze groene werkgroep! We hebben nu een groepje van vijf belangstellenden.

Wie hiervoor voelt kan contact opnemen met Johanneke Maris: op een zondag in de kerk of via mijn mailadres

### **IN MEMORIAM HERMAN LOVINK**

De nu volgende tekst is uitgesproken in de Johanneskerk op zondag 26 juni 2022, door Karin:

Op 8 juni is Herman Lovink overleden op 92-jarige leeftijd. Hij woonde met zijn tweede vrouw, Josien, in Leusden.

De vader van Herman was predikant; in zijn jonge jaren hij heeft dus veel kerk meegemaakt. Later hield dat op; Herman was geen kerkganger. Af en toe nam hij in de Johanneskerk deel aan een gespreksgroep. Een stukje geloof of traditie - dat liep door elkaar heen - ging wel altijd met hem mee. Herman Lovink heeft als scheikundige veel in het buitenland gewerkt. Hij was internationaal ingesteld, sprak zijn talen met enthousiasme en vertelde er graag over. Bijna een jaar geleden ging zijn gezondheid hard achteruit. De laatste maanden werd hij in een verpleeghuis in Soesterberg verzorgd. Daar is hij vredig overleden.

Herman laat zijn vrouw achter, kinderen en kleinkinderen. Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

Alke

### **IN MEMORIAM LOEK DE GUASCO- V.D. BERG**

We herdenken vandaag Loek de Guasco – van den Berg. Voluit: Louise Constance de Guasco van den Berg. Ze is op 10 juli overleden en is honderd jaar geworden.

Waarschijnlijk kennen de meesten van ons haar niet, maar er is veel over haar te vertellen. Ze is op 16 maart 1922 geboren in Amsterdam, de stad waar ze farmacie heeft gestudeerd, en later haar man Rob heeft leren kennen met wie ze is getrouwd. Ze hebben 1 zoon, en die heet ook Rob...

Loek heeft in verschillende plaatsen gewerkt, onder meer bij Brocades in Arnhem, en heeft het gebracht tot assistent-apotheker. Haar man, Rob, was rechter bij de Raad van Beroep.

Loek en Rob hebben lange tijd in Leusden gewoond, totdat Rob ziek werd: een spierziekte maakte, dat hij veel hulp nodig had, zodat ze niet langer in Leusden konden blijven wonen, maar moesten verhuizen naar Amersfoort, naar De Schuilenburght.

Op een gegeven moment ging dat ook niet meer: de ziekte bleek zodanig, dat Rob meer zorg nodig had dan De Schuilenburght kon geven. Loek en Rob moesten daarom verhuizen naar het St. Pieters-en Bloklands Gasthuis, hier in Amersfoort - Vathorst.

Ook met Rob kon ik het goed vinden: hij richtte zich vooral op de Chinese filosofie, en hij kon mij de hoofdzaken daarvan goed uitleggen. Helaas moest hij al jaren terug zijn grote passie, vioolspelen, opgeven.

Voor zover het mogelijk was, maakten ze samen soms een uitstapje met de 'Boodschappen Plus Bus', en bezochten ze een enkele keer een concert, vanuit de organisatie : 'Vier het Leven'.

In 2015 is Rob overleden en moest ze alleen verder. Ze toonde zich een sterke vrouw: zoveel als het kon, deed ze mee aan de uitstapjes van de 'Boodschappen Plus Bus'. Dat ging enige tijd goed, maar haar lichaam ging achteruit: vallen en heel moeilijk lopen, zicht en gehoor – alles ging achteruit. Evenals haar eetlust: het eten smaakte haar niet meer.

Zo raakte ze steeds mee geïsoleerd en sterk afhankelijk van andere mensen: iets wat ze altijd had willen voorkomen. Van lieverlede verdampte voor haar de wil om te blijven leven: er bleef heel weinig over waar ze nog naar kon uitkijken. Ja, de bezoeken van haar zoon Rob en zijn vrouw, en het feit, dat Rob -als hij en zijn vrouw niet persoonlijk konden komen- altijd op zondag om 1 uur 's middags opbelde.

Ik zei wel eens tegen haar: "Loek, ik wil ook wel honderd jaar worden" Haar antwoord was dan steevast: "Jaap, dat moet je niet willen. Het is helemaal niet leuk: je moet zoveel inleveren en er blijft zo weinig over".

Ze wilde niet meer en toen de dag daar was dat ze honderd werd, hoefde de burgemeester niet te

komen en ze wilde ook geen feest met gebak en felicitaties.

De burgemeester is inderdaad niet geweest maar gelukkig is ze goed bedacht: heel veel bloemen en veel belangstelling van medebewoners en van de Johanneskerk. En het huis had gezorgd voor gebak.

Daarna ging het hard achteruit met haar: de laatste weken bleef ze in bed. Ik kon, omdat ik corona bleek te hebben, niet komen, en heb haar dan ook niet meer gezien; ik hoorde van Rob, dat ze dat ook absoluut niet had gewild.

Wat ik wel heb: goede herinneringen aan een zelfstandige en sterke vrouw die welbewust in het leven stond en, voor zover ik het kan overzien, veel betekent heeft voor anderen.

Jaap



Locatie is de  
Johanneskerk,  
tenzij anders  
aangegeven.

- 02-09 18:00 uur, Johannesmaaltijd
- 13-09 en 11-10, 's middags, bespreking Karen Armstrong "De heilige natuur" (zie pag. 18)
- 17-09 t/m 25-09, Vredesweek 2022 (zie pag. 15)
- 18-09 12:00 uur, presentatie Ruimteviering (zie pag. 11)
- 22-09 10:00 – 11:00 uur contactledenbijeenkomst
- 27-09 20:00 uur, ledenvergadering VVH-A en WBA (zie pag. 12 & 13)

## KERKDIENTEN

*Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur,  
tenzij anders aangegeven.*

- 04-09 J.R.Nienhuis, organist Hans van Haeften
- 11-09 Ds.Wytske Dijkstra, organist Willem van Twillert
- 18-09 **10:30 uur** Ruimteviering
- 25-09 Daan Gutter, organist Willem van Twillert
- 02-09 J.R. Nienhuis, organist Wibren Jonkers

*Bij de voorplaat: Het thema van de vredesweek is dit jaar 'Generatie Vrede' (zie pag. 15 in deze Johannesbrief). Len Munnik maakte daar deze poster bij.*

### drukwerk

Aan de heer / mevrouw

---

---

---

Afzender:  
Johanneskerk  
Westsingel 30  
3811 BB Amersfoort