



Johannesbrief





Vaste adressen

KERKGEBOUW

Johanneskerk:

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein). Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: J. Nienhuis
- Website: www.johanneskerk.nl
beheer website: K. Meinema

PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien en Supertrek:

(vacature)

Kinderkring:

Mw. D. Berendsen

ORGANIST

Dhr. W. van Twillert

Dhr. F. van Gils

SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel

DIACONIE DOREVH

Contactpersonen:

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

mailadres: diaconie@johanneskerk.nl

Penningmeester:

Dhr. D.K.J. Tommel

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Dhr. H.H. Diephuis

INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

vrijdag 12 augustus 2022

Aan de redactie sturen:

johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op 28 augustus 2022.

INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 5
Dienen	pag. 6
Aan de gemeente	pag. 10

Van de redactie

Dit is het laatste nummer waaraan Henk meewerkte. Dankjewel Henk voor het meedenken over de inhoud van de Johannesbrief, voor het verzamelen van de kopij, en voor het elke maand ophalen van de gedrukte nummers bij de drukker. Dat laatste blijft Henk gelukkig doen.

We hebben twee nieuwe redactieleden, dat zijn Trudy en Frans. Welkom Trudy en Frans.

TER OVERWEGING – IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET.



Een jonge vrouw. Een stapel boeken. Een bureaulamp is nog net zichtbaar. Een pen in haar hand. Een hand op het boek. Ze schrijft. Ze leest. Ze doet beiden, tegelijk. Studeert ze? Ze is een leerling, een student. Aan de universiteit, vast en zeker. Ze werkt aan een verslag, een essay of een scriptie. We zien geen mobiele telefoon. Daar heeft ze geen tijd voor. De deadline komt al in zicht. De laatste loodjes. Aan de schaduwen zie je dat het al donker is buiten; het licht komt van de lamp. Het is nacht. Ze maakt het laat. Ze ziet er moe uit. Haar ogen zijn half neergeslagen. Ze draagt een soort hemd. Een nachttjapon. Morgen weer vroeg op. Vast en zeker.

Een jonge vrouw. Een stapel boeken. Een bureau-lamp is nog net zichtbaar. Een pen in haar hand. Een hand op het boek. Ze schrijft. Ze leest. Ze doet beide, tegelijk. Zit ze na te kijken? Ze is een docente. Op de lagere school, vast en zeker. Ze kijkt het werk van haar leerlingen na. Elk kind heeft zijn eigen werkboek. De één is verder dan de ander. Ze maakt aantekeningen over wat haar opvalt en schrijft opmerkingen in de kantlijn met de rode pen. Aan de schaduwen zie je dat het buiten nog donker is; het licht komt van de lamp. Het is nog vroeg. Ze heeft haar pyjama nog aan. Ze heeft nog een hoop te doen. Even deze afmaken, voor de kinderen weer wakker zijn. En dan lekker ontbijten. Vast.

Een jonge vrouw. Een stapel boeken. Een bureau-lamp is nog net zichtbaar. Een pen in haar hand. Een hand op het boek. Ze schrijft. Ze leest. Ze doet beide, tegelijk. Doet ze research voor

haar nieuwe boek? Ze is schrijfster. In haar werk-kamer bereid ze haar verhaal voor. Een literaire roman over hoe de dingen vaak niet zijn zoals je op het eerste oog denkt. Ze leest Jung, Freud en Maslow. Ze leest Shakespeare, Tolstoj en Lewis. Campert, Mulisch en Van der Heijden. Ze schrijft op wat haar inspireert en wat haar raakt. Wat ze in haar boek wil gebruiken en wat ze niet wil vergeten. Het is donker in de kamer; het licht komt van de lamp. De verwarming staat te hoog, in de kamer is het warm. Ze heeft haar vest uitgedaan; het katoenen hemd is voldoende. Ze legt haar pen neer en kijkt uit het raam. Het is winter, grijze wolken hangen voor een flauw zonnetje. Buiten ziet ze het leven weer beginnen. Auto's, mensen met een hond, de krantenjongen en een verhuis-wagen. Vanavond als ze in de spiegel kijkt, zal ze zich afvragen: zoveel levens gelezen, zoveel woorden gezien. Wat er komen zal? Ik weet het nog niet. Dat moet nog worden geschreven.

*Aan het eind van de straat wordt een mens geboren,
aan het begin van de straat sterft er één,
elke seconde beweegt en verandert
zonder einde of begin.*

*To be or not to be,
als reflecties van ons bestaan.
Kijk je verder, van buiten naar binnen?
En durf je wel zo ver te gaan?*

*Achter elk raam een verhaal,
achter elke voordeur een leven.
Wie weet wat er daar gebeurt,
een blik duurt maar even.*

*Die schil van ons: huid met plekken en met rimpels,
ogen die dof lijken of glanzen in de zon,
de mond soms strak in een grimas getrokken,
wat laten die zien van wat verborgen blijft in ons?*

*Ze lijken dat te zijn wat is, maar ze houden wat verborgen:
denken, voelen, en een mening, geluk, verdriet, herinnering,
angst en oordeel en verveling. Oh lieve mens, jij bent als ik.*

*Achter al die oppervlakte, onder al dat levenspuin,
ben jij in afwachting van het springen,
te zien wat is, te grijpen, en dan dat weer te verbinden,
de zon op je gezicht te voelen, de ander aan te kijken,*

*doe je mee met mij en waag het
en word mens, opnieuw geboren.*

Maaïke



Vieren

BIJ DE DIENSTEN

3 juli Ds. Alke Liebich

Dienst voor jong en oud, met daaropvolgend de buitendag. Het thema sluit aan bij de kinderkring: Jezus en de kinderen. Zullen we allemaal worden als een kind? Wie zou dat niet willen: een plakje worst krijgen bij de slager omdat je zulke schattige krullen/sproeten/fietsenrek-tanden hebt. Of gaan we de rollen omdraaien?

10 juli Ds. Alke Liebich

We hebben veelvuldig uit de evangeliën gelezen, en weinig uit het Eerste Testament. Daarom gaan we dat in de zomer compenseren. Er is zo veel diversiteit in de bijbel dat je niet uitgelezen raakt. We lezen deze zomer drie verhalen uit het boek Daniël. Vandaag Daniël 1: Veiligheid en onveiligheid aan het Perzische hof.

17 juli Ds. Geke Ubels.

Geke Ubels is Remonstrants predikant in Alkmaar. Zij was in 2020 stagiaire in de Johanneskerk. Zij vindt het fijn om weer bij ons te komen.

24 juli Ds. Alke Liebich

Daniël 2: Dromen duiden en mensen redden

31 juli Dhr. André Maris.

André Maris is lekenprediker bij de Doopsgezinden. Hij woont in Apeldoorn.

7 augustus Dhr. Harm Dane.

Harm Dane is lid van de Johanneskerk.

14 augustus Ds. Jan Berkvens.

Jan Berkvens is Remonstrants predikant o.a. in Hoorn en ging al eerder voor in de Johanneskerk.

28 augustus Ds. Alke Liebich

Daniël 3: Het gouden beeld en de vuuroven

4 september Ds. Alke Liebich

Startzondag: Reken op een vrolijke dienst en ontmoeting en lunch na afloop.

FOTO'S VAN DE PINKSTERDIENST

Met dank aan Hetty





Dienen

BIJ DE COLLECTES

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.



COLLECTEDOEL JULI 2022

AEI is een Christelijk-Palestijnse organisatie die onderwijs, vredesopbouw en dialoog bevordert in de Palestijnse steden Bethlehem, Ramallah en Hebron. Het AEI is verbonden met Pax Christi International en met Nederlandse organisaties. De Nederlander Toine van Teeffelen is een van de directeuren; hij was wel eens te gast in de Johanneskerk. Investeren in jongeren is enorm belangrijk in alle situaties, maar vooral in situaties van onveiligheid en uitzichtloosheid. Het AEI richt zich op vorming van Palestijnse vrouwen en jongeren en integreert daarbij thema's als gendergelijkheid, mensenrechten, gemeenschapsvorming en rechtvaardige vrede.

Centraal begrip in deze educatie is het Arabische soemoed: veerkracht en vastberadenheid. Het vermogen daartoe ontwikkelen is extra belangrijk in de soms uitzichtloze situatie op de Westbank. Op de lange termijn wil AEI daarmee meewerken aan de basis voor een veilige, vreedzame en democratische Palestijnse samenleving.

Op hun website staat een inspirerend verslag van een gezamenlijke Iftar- en Paasfeest waarbij Ramadan en Opstanding samen, islamitisch en christelijk, werd gevierd. Beide feesten versterken de veerkracht en vastberadenheid - soemoed - in moeilijke situaties, of die nou persoonlijk is of politiek.

COLLECTEDOEL AUGUSTUS 2022

Collectedoel augustus: ziekenhuis en gezondheidscentrum Bethsaida in Tanzania.

BETHSAIDA CHD
Centre for Health & Development

Els de Quant, de drijvende kracht achter de hulp voor Bethsaida vanuit Nederland, schreef ons over de reis vol ontberingen die zij en haar man Robbert in de zomer van vorig jaar maakten naar Bethsaida. Haar bericht van 26 mei 2022 laat zien wat er is bereikt, en waar nu dringend behoefte aan is, namelijk medisch materiaal: "De medewerkers en artsen waren er nog allemaal. Ook Robert Mochomba, onze vroegere accountant werkt er weer. Daar ben ik erg blij mee want hij is heel goed en punctueel. Hij had ontslag genomen omdat hij verwachtte een baan in Mwanza te krijgen. Bij aankomst daar waren er echter honderden sollicitanten en is hij onverrichter zaken teruggekeerd. Na een gesprek met Musuto en Millicent en na excuses is hij weer aan het werk gegaan in Bethsaida, wat een hele steun is voor Millicent.



Het nieuwe gebouw wordt schitterend. De corridor naar het bestaande gebouw is perfect en van gelijk niveau om met een bed of brancard van het ene gebouw naar het andere te kunnen komen.



Hoofdingang met onze medewerkers

In Musoma is een specialistencentrum gekomen voor diagnostiek, de "Royal Specialized Polyclinic". Zij hebben ons benaderd voor samenwerking. Ze zijn op bezoek geweest en waren enthousiast over Bethsaida en de medische uitrusting van Bethsaida.

Het plan is om dié diagnostische apparatuur te vinden waardoor Bethsaida zich meer onderscheidt en meer inkomsten kan genereren. Gedacht wordt aan Philips die aan ontwikkelingslanden goede maar gebruikte apparatuur levert zoals een endoscoop en een CTscan. Philips heeft ook een branche in Dar es Salaam. Dit moet onderzocht worden. De groep specialisten kan dergelijke apparatuur bedienen.

Bethsaida is nu eindelijk een officiële NGO met de "paraplu-naam" Bethesda Health Innovations. Zo'n naam heb je niet helemaal voor het uitkiezen. Het hangt ervan af wat er al bij de KvK geregistreerd staat. De non-profit company bestaat niet meer. Maar de gebruikersnaam mag Bethsaida Health Centre blijven.

Maar voor nu: Ook onze gewone ziekenhuisactiviteiten gaan ondertussen door. Voor nu is er direct behoefte aan nieuw medisch materiaal. **Het totale bedrag komt uit op € 1.042,40.** Het gaat hier om materiaal voor (moeilijke) bevallingen, een temperatuurmeter voor de voorraadruimte voor de medicijnen, hechtingenset, verbanddoos etc. Zie hiervoor ook de offerte die ik meestuur.

Het zou voor Bethsaida geweldig zijn als u hiervoor wilt collecteren. Onze website is: www.bethsaidachd.org

Hartelijk dank mede namens de medewerkers van Bethsaida!"



Zijaanzicht

Els de Quant

Wij zullen de mensen daar niet in de steek laten, en vragen om uw bijdrage.

Wilt u dit collectiedoel, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van Bethsaida.

WAT IS ER TOT NU TOE GEBEURD MET DE GIFTEN VOOR OEKRAÏNE?

Mede dankzij de steun van kerken en acties als Giro555 is er veel geld opgehaald voor hulpverlening naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Kerk in Actie is in mei op reis geweest naar Hongarije, Oekraïne en Polen om te zien wat er met de giften gebeurt. Hieronder enkele voorbeelden.

Psychosociale hulp

Sommige Oekraïners hebben op één dag alles verloren: hun geliefden, hun huis, hun werk, hun gewone omgeving, hun gewone leven. De partner van Kerk in Actie geeft via 54 centra door heel Oekraïne diaconale en humanitaire hulp. Bij een van de centra, midden in Lviv, is dit project opgestart onder leiding van psychologe Mariya: "We hebben sinds de start van de oorlog al 300 mensen behandeld. Meestal worden eerst de kinderen naar voren geschoven, we bieden dan altijd aan om ook met de ouders in gesprek te gaan. Hoe beter de volwassenen met het trauma van de oorlog omgaan, hoe sterker de kinderen eruit komen."

Voedseldistributie

In korte tijd is er een hele voedseldistributieketen in gang gezet in Oekraïne. In Lviv staat een groot distributiecentrums dat een deel beschikbaar heeft gemaakt voor de noodhulp. Vanuit Polen en Hongarije wordt er met vrachtwagens allerlei spullen geleverd, zoals voedsel en babyvoeding, en hygiënische producten, shampoo en luiers.

Ontvangst en opvang van vluchtelingen

Op allerlei plekken in Hongarije, Polen en Oekraïne zijn informatiepunten ingericht voor Oekraïners op de vlucht. In scholen en kerken worden ze vervolgens opgevangen. Als je halsoverkop je huis moet verlaten om het leven van jezelf en je familie te redden neem je misschien niet alle papieren mee die nodig zijn. Ook bij dit probleem krijgen de mensen hulp. Er zijn in Polen al 6 zogenoemde cashcentra opgericht. Via een cashcentrum kunnen Oekraïners in Polen geld krijgen om 3 maanden van te leven.

Onderwijs voor kinderen

In de kelder van het gebouw van de Lutherse Kerk in Budapest zitten 50 Oekraïense basisschoolkinderen in drie vrolijk ingerichte zaaltjes. De pop-upschool voor Oekraïense kinderen op de vlucht wordt volledig gerund door vrijwilligers. De onderwijzers en kinderen van de school zijn allemaal gevlucht uit Oekraïne en hebben vreselijke dingen gezien en meegemaakt. De lerares geschiedenis komt uit Charkov en heeft een maand in een schuilkelder moeten leven. Het belangrijkste voor de onderwijzers en kinderen is daarom niet het voortzetten van het curriculum of cijfers, maar ritme en normaal leven opbouwen. De focus ligt op ontspannen, de school organiseert naast de normale lessen ook yogalessen, karaokemiddagen en hondentherapie, waarbij de kinderen met honden spelen en knuffelen en zo ook aan traumaverwerking te doen.

(Bron: Kerk in Actie – juni 2022 – www.kerkinactie.protestantsekerk.nl)

UIT DE 'NIEUWSBRIEF OEKRAÏNE' VAN HET DOOPSGEZIND WERELDWERK

Opvang van vluchtelingen.

In Oekraïne werkt Doopsgezind Wereldwerk samen met de andere doopsgezinde hulpwerkorganisaties in Europa. Het werk wordt namens hen uitgevoerd door Multiply van de Mennonite Brethren. Zij beschikken over een goed lokaal netwerk. Dat netwerk zijn de doopsgezinde gemeenten van de AMBCU. AMBCU staat voor Association of Mennonite Brethren Churches in Ukraine. De afgelopen maand is op 2 plekken door deze lokale partner keihard gewerkt om opvangplekken te creëren voor mensen die door de oorlogshandelingen huis en haard hebben moeten verlaten. Eén van die plekken is Mukachevo, een stad in het relatief veilige westen van Oekraïne. De andere plek is Zaporizhzhya, een stad dicht bij de frontlinie. Deze opvangplekken zijn nu volledig operationeel dankzij de praktische inzet van velen en met de financiële steun van doopsgezinden in Europa en Noord-Amerika.

De opvang in Mukachevo.



Oleksii Makaiov werkte tot voor kort als voorganger in de MB-gemeente van Molochansk. Deze stad ligt nu bezet gebied. Oleksii is nu in Mukachevo en meldt dat daar het kerkcentrum (New Hope Center) is verbouwd om als opvangcentrum dienst te doen. Mukachevo is een stad in de buurt van de grens met Hongarije. De verbouwing kwam natuurlijk niet vanzelf tot stand. De afgelopen maand is met man en macht gewerkt om het centrum geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen. Deze opvang is bedoeld als tijdelijke verblijfplaats voor mensen van wie de huizen in bezet gebied of aan de frontlinie liggen.

De opvang in Zaporizhzhia

Alexei Yuditsenko is voorganger van de MB-gemeente in Berdyansk. Deze stad ligt inmiddels ook in bezet gebied en daarom is hij nu in Zaporizhzhia. Hij meldt dat er in en rond deze stad een schrijnend tekort is aan medicijnen, babyvoeding, hygiëneproducten en nog veel meer andere eerste levensbehoeften. De zendingen vanuit het westen van Oekraïne zijn dus nog hard nodig en zeer welkom.



Maxym Oliferovski doet verder verslag over de wijze waarop hoe het kerkcentrum van zijn gemeente: "Het New Hope Center in Zaporizhzhia blijft functioneren als opvangcentrum voor vluchtelingen: Meer dan 100 mensen hebben de afgelopen maand tijdelijk onderdak gevonden in het centrum. We verleenden gastvrijheid, gaven (financiële) steun voor hun verdere reis naar een veilig gebied en bovenal gaven we hun hoop. Een vrouw werd in staat gesteld om naar Polen door te reizen. Ze keerde echter na een maand terug, nadat ze had gehoord dat haar zoon, een soldaat, was omgekomen. Verder zat haar dochter vast in een conflictgebied, waardoor ze letterlijk ziek was van bezorgdheid. Ze heeft toen onderdak gevonden in het New Hope Center. Gelukkig is het haar dochter gelukt om te vluchten. Moeder en dochter

zijn nu met elkaar herenigd. Ook hier in Zaporizhzhia is men echter nog lang niet veilig. Bij een recente raketbeschieting is bijvoorbeeld een winkelcentrum vernietigd. Woorden schieten tekort bij de meedogenloosheid van het Russische leger. Vooral als je kijkt naar de meer dan 65 huizen die vandaag door raketten zijn beschadigd of verwoest.'



Nederland

In diverse doopsgezinde gemeenten is men als individu of als gemeente betrokken bij acties voor Oekraïne. Lees bijvoorbeeld de WereldWerk-pagina in het laatste nummer van Doopsgezind.nl. Sommige gemeenten vangen zelf vluchtelingen op, terwijl in andere gemeenten men meewerkt aan lokale/oecumenische initiatieven. Tenslotte Roman Rakhuba, broederschapspredikant van de MB's in Oekraïne laat ons meedelen in de pijn en hoop zoals die wordt ervaren door de mensen in Oekraïne: "Een deel van ons land is als een kerkhof waar dromen, relaties, bezittingen, plannen en hoop begraven liggen, samen met duizenden vrienden, familieleden, kennissen... Toch, omdat Christus is opgestaan, geloof ik dat het leven niet vervaagt. Dit kerkhof van gebroken hoop, relaties, plannen en verloren geliefden zal een plaats van vreugde worden, waar al het gebroekene hersteld zal worden."

Uw (financiële) steun is nog steeds nodig. Voor een grote groep mensen in Oekraïne is het leven nog steeds moeilijk. Daarom is uw hulp nog steeds nog steeds hard nodig.

NL 27 TRIO 0786 8803 33
t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk
omschrijving "Hulp Oekraïne"

Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is inmiddels meer dan € 50.000 (!) bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank.

NIEUWS VAN DE VREDESDUIF

Vanaf september 2021 is de Vredesduif van de Johanneskerk in de Haydnstraat te vinden.

De duif nestelt bij 'Entree', een ontmoetingscentrum in de wijk Randenbroek. De diaconale collecte van februari jl. was ook voor 'Entree' bestemd. In het ontmoetingscentrum worden taallessen gegeven, maar er is vooral volop gelegenheid voor huiswerkbegeleiding. Men werkt er met vrijwilligers.

Het afgelopen seizoen hebben we regelmatig contact gehad met mw. Margriet van der Heijden,

de coördinator van Entree. In het vroege voorjaar vertelde ze dat ze wellicht het pand naast het centrum ook konden huren, zodat er meer ruimte voor de activiteiten zou komen. In mei kregen ze inderdaad de sleutel van het naastgelegen pand en dat kan na de zomervakantie in gebruik worden genomen. Er hoeft niet veel aan opgeknapt te worden, met uitzondering van de verlichting.

Het is de bedoeling dat de Vredesduif in september 2022 weer naar een andere plek overvliegt. Aan 'Entree' is gevraagd of zij een voorstel hebben voor een nieuwe bestemming. In de Johannesbrief van september leest u daar meer over.

Diaconie Johanneskerk



Aan de gemeente

UIT DE KERKENRAAD



In juni sprak de kerkenraad over de diensten in de afgelopen maand, met name die in de Elleboogkerk en de Pinksterdienst. Daar waren verheugend veel mensen aanwezig. Met Pinksteren (zie bijgaande foto's) hadden we de belijdenissen van Martijn en Roland, die ook gedoopt werd. Roland is op 12 juni bevestigd als kerkenraadslid, en vanaf dat moment is hij ook bestuurslid van de SFS. Henk beëindigt zijn bestuurslidmaatschap van de SFS per 1 juli. De kerkenraad is Henk zeer dankbaar voor al het werk dat hij voor de Johanneskerk heeft gedaan, zoals het penningmeesterschap van de SFS, de VVHA en de PBWA, het beheren van de verzekeringsportefeuille en het functioneren in het college van kerkrentmeesters van de PGA.

De paaskaars is dit jaar gebracht aan Ria. De reden daarvoor is de jarenlange inzet van Ria als penningmeester en als ledenadministratie (naast andere taken).

Kees en Alke hebben het contact met de vijf buurkerken weer opgestart; dit was stil komen te liggen door corona. Alle kerken hebben de wens

uitgesproken samen te blijven werken, bijvoorbeeld met de lichtjestocht en de kerstkaart, en een gezamenlijke dienst in januari.

De startzondag voor het nieuwe seizoen is op zondag 4 september. De dag wordt voorbereid door Alke, Karin en Roland.

De kerkenraad heeft René benoemd als lid van de diaconie. Dit is op verzoek van de diaconie, die graag versterking wilde.

Over het parkeren (niet meer bij het stadhuis maar in de parkeergarage) is nog niets nieuws te melden. Wel heeft de kerkenraad besloten dat leden die een taak hebben op zondag en die met de auto naar de kerk moeten komen, en voor wie de parkeerkosten bezwaarlijk zijn, hun parkeerkosten bij de penningmeester van de SFS kunnen declareren tegen inlevering van een betalingsbewijs dat als boekingsstuk kan dienen. De kerkenraad evalueert deze regeling eind 2022.

Wilt u wat vragen over het werk van de kerkenraad of daarover wat opmerken, meld u zich dan bij de secretaris.

Laura, secretaris

HOE ZIT HET OOK WEER MET DE HERSTRUCTURERING VAN DE JOHANNESKERK? (4)

In eerdere Johannesbrieven heeft de kerkenraad jullie geïnformeerd over de stand van zaken over de structuur van de Johanneskerk. In dit nummer een update.

De Johanneskerk heeft een bijzondere structuur die niet makkelijk te begrijpen is. De Johanneskerk is een samenwerking van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente en de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Amersfoort (de drie moederorganisaties), en functioneert ook als wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Het geld wordt beheerd door de Stichting Financiële Samenwerking DoReVH (SFS). In het bestuur van de stichting worden mensen benoemd die afkomstig zijn uit het bestuur/de kerkenraden van de drie moederorganisaties, en diezelfde mensen worden ook gekozen in de ledenvergadering als lid van de kerkenraad van de Johanneskerk. De kerkenraad organiseert alles wat nodig is om de gemeente te laten draaien. In de praktijk werkt deze structuur goed. Toch is er inmiddels een aantal punten waarop de dagelijkse werkelijkheid afwijkt van de papieren.

Om te beginnen de vrienden van de Johanneskerk. Deze groep personen, inmiddels ruim 30, hebben geen positie in het reglement omdat zij los staan van de drie moederorganisaties. De kerkenraad is van mening dat vrienden van de Johanneskerk net zo belangrijk zijn voor het gemeentelven als leden en vrienden van de drie moederorganisaties en vindt dat zij daarom ook stemrecht moeten hebben in de ledenvergadering, en in de kerkenraad moeten kunnen zitten. Een enquête onder vrienden steunt dit beleid. Personen die namens de vrienden van de Johanneskerk in de kerkenraad zitten, zouden ook als lid van het SFS-bestuur benoemd moeten worden. Dit laatste moet in de statuten geregeld worden.

Een tweede aandachtspunt wordt gevormd door de groep vrijzinnigen, die binnen de Johanneskerk soms lid zijn van de Vereniging Vrijzinnig

Hervormden, en soms van de Protestantse wijkgemeente van Bijzondere Aard, en ruim de helft van allebei. Alleen de leden van de VVHA hebben stemrecht in de ledenvergadering. Sommigen vinden dit een probleem, anderen niet. Het is op dit moment onderwerp van gesprek binnen de kring van de VVHA en de Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere Aard. Mogelijk leidt dit tot een wijziging van het reglement of de statuten, mogelijk ook niet. We zullen het na de zomer horen.

Een derde aandachtspunt is het feit dat het huidige reglement "ruim in z'n jasje zit". Daarmee bedoel ik dat ervan wordt uitgegaan dat in alle besturen en commissies de drie moederkerken ruim vertegenwoordigd zijn. Officieel zouden er van de drie moederorganisaties bijvoorbeeld ten hoogste vier afgevaardigden in de kerkenraad zouden moeten zitten. Wij zijn op dit moment al blij als we er twee per organisatie kunnen vinden! We willen dit soort dingen dus vereenvoudigen. Ook bepaalde vergaderprocedures willen we vereenvoudigen. Zo zou het bv. mogelijk moeten zijn dat iemand in de kerkenraad gekozen zou kunnen worden via een schriftelijke procedure, met het "geen bezwaar systeem". We hoeven dan niet een aparte ledenvergadering te beleggen als er een tussentijdse vacature is, maar kunnen via de Johannesbrief vragen of er bezwaren zijn tegen een kandidaat (dit kan niet als er meer kandidaten zijn dan vacatures).

Artikelen die eigenlijk nooit gefunctioneerd hebben, zoals over een beheercommissie van de kerk, willen we schrappen. Ook zaken die we eerder besloten in de ledenvergadering, bijvoorbeeld over de kascontrole van de diaconie en de instelling van een financiële commissie, worden in het nieuwe reglement geregeld.

Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een voorstel voor een **nieuw reglement**. De kerkenraad wil dit concept-reglement graag alvast bespreken in de gemeente. Het is op dit moment geen formele procedure, maar iedereen die erin geïnteresseerd is, kan het concept opvragen bij de secretaris. Praat er met elkaar over, en stel je vragen over punten die niet duidelijk zijn of waar je het niet mee eens bent, aan de kerkenraad. We zijn erg benieuwd naar jullie mening!

Namens de kerkenraad, Laura.
secretaris@johanneskerk.nl

NABESPREKING RUIMTEVIERINGEN SEPTEMBER EN OKTOBER

In de ledenvergadering hebben we afgesproken dat de samenwerking met de Ruimteviering voorlopig wordt voortgezet. Dit betekent dat de diensten op de derde zondagen van september, oktober en december worden vormgegeven in samenwerking met de Ruimteviering. Verder vinden we belangrijk dat we elkaar beter leren kennen. Sindsdien is er een gezamenlijke Paasdienst geweest en een bijzondere viering in de Elleboogkerk.

De eerstvolgende gezamenlijke dienst zal in september zijn. Namens de Johanneskerk zitten Alke en Geertrui in de voorbereidingsgroep. Na afloop zal deze dienst nabesproken worden met een groepje mensen vanuit de Ruimteviering en de Johanneskerk. Het doel van de nabespreking is zowel elkaar beter leren kennen als het evalueren van de dienst. Een vraag tijdens dit gesprek zou kunnen zijn: "Wat heb je nodig om je thuis te voelen in een gemeenschappelijke viering?" De viering van oktober zal op een zelfde manier nabesproken worden, maar dan met andere deelnemers.

Lijkt het je leuk om mee te doen aan één van beide nabesprekingen? Meld je dan aan bij de Kerkenraad. We willen graag verschillende geluiden horen en open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan.

Namens de kerkenraad, Jan en Karin

ERVARINGEN VAN TUINBEWONERS

Heeft u een tuin? Dan heeft u net als ik weken beleefd met wisselende emoties. Zo ben ik blij voor mijn tuin met de vele regen. Maar, rees mijn vrees, de slakken dan? Die waren nou net lekker schaars deze droge lente. Na de regen kwamen ze: ik zag en hoorde zo'n opdringerige naaktslak aan mijn peterselie knagen. Hij vond het lekker. Ik niet. Dag slak – ik zorgde dat hij over de schutting verdween.

Ik heb ook een rode bessenstruik. Daar hang ik ter waarschuwing tegen hongerige vogels wat stroken aluminiumfolie in op. Maar op een zondagochtend kwamen vader- en moederspreeuw.

Vader pikte de mooiste rode bes, stopte hem bij moeder in de snavel, en moeder vertrok ermee. Naar het nest denk ik. Of misschien was het wel heel anders. Ik maakte me tenslotte zorgen om de bes, niet om het beest.

Ik ga nogal selectief om met wat er groeit, bloeit, kruipt en fluit in mijn tuin, dat kun je merken. Sommige planten en dieren zijn welkom, anderen niet. Iedereen moet zich gedragen naar wat ik zo in mijn gedachten heb. Nou ja, soms laat ik me ook verrassen door een onbekende plant die ineens ook onbekende, mooie bloemen blijkt voort te brengen. En die pad op mijn tuinpad kan ook geen kwaad. Integendeel.

'Rivieren klappen in hun handen, de bergen jubelen het uit', zingt psalm 98. Ik had het kunnen weten: de natuur om me heen plooit zich niet zomaar naar mijn wil. Die heeft een eigen wil. Inmiddels weten we steeds meer over het eigen karakter van de natuur. Wat wij onderverdelen in soort en ras, want zo duiden wij planten en dieren aan met hun Latijnse naam, dat blijken individuen te zijn. Misschien net zo verschillend als mens en mens. Niet zo lang geleden baarde Het geheime leven van de bomen opzien (Peter Wohlleben). Bomen blijken handelingsvermogen te hebben. Ze staan niet maar voorspelbaar te groeien, ze handelen en grijpen in.

Wij zijn geneigd alleen mensen als personen te zien en hen sterk van planten, bomen en dergelijke te onderscheiden. Maar dat kan ook anders. Zo is er een rivier in Nieuw-Zeeland die in 2014 de status van rechtspersoon heeft gekregen. De Maori's vroegen erom. Het ging om een conflict over de uitleg van een verdrag uit 1840. 'De Britten meenden dat zij hiermee in bezit gekomen waren van de rivier, maar de Maori's kenden het concept van bezit niet. Zij dachten in termen van relaties. De rivier als rechtspersoon werd zo een compromis tussen deze twee botsende wereldbeelden. Voor de belangenbehartiging van de rivier zijn er toen voogden benoemd.'

Dit verhaal heb ik uit het boek 'Vele talen, en in alles de liefde' dat de lezer uitnodigt om het bekende eens van een andere kant te benaderen. Het komt uit het artikel van Antje van der Hoek, dat zij samen met Trees van Montfoort schreef. Dit verhaal, over de natuur die een woordje meespreekt, maakt mij voorzichtig. Is het wel mijn tuin? Of de tuin van de spreeuw, de slak, de vlinder?

Van Montfoort: probeer "... andere levende wezens als anderen te zien, niet als dingen om te gebruiken ... Neem bijvoorbeeld de boom voor je huis. Je oefent door allereerst te weten welke boom dat is. Om vervolgens aandacht te hebben voor de eigenheid en waarde van die boom. Met een belangeloze blik, zoals je dat idealiter bij een medemens probeert te doen, dus zonder meteen te denken aan bruikbaarheid of nut. Net als met een mens kun je met die boom een relatie aangaan."

Ik vind dit uitnodigende gedachten. Ik denk zelfs dat me dat met die boom gaat lukken. Met de slak ben ik nog niet zo zeker....

Vele talen, in alles de liefde onder redactie van Joep de Valk is bij *Skandalon* verschenen, en gemaakt bij het komende jaarthema van de Remonstranten. Ik heb er ook een deel van geschreven.

Alke

ZOMERUITJE

Grote kans dat je gebruikelijke hobby's in de zomermaanden stil liggen. Er gaat zo veel op slot, en de burens en vrienden zijn ook op vakantie. Tijd voor iets anders.

Kom dan mee met ons Zomeruitje.

Op 19 juli 2022. Naar Zeist. Voor fiets en auto. We bezoeken museum Slot Zeist en krijgen een rondleiding van een lid van de Evangelische Broedergemeente daar. Eerst gaan we picknicken in de tuin bij de Doopsgezinde gemeente, de kerk van Maaïke. Klinkt dat aantrekkelijk?

Per fiets: vanaf de kerk ca. 15 km met de knooppuntenroute. Vertrek ca. 11 uur. Picknick mee. Museumkaart mee.

Liever met de auto? Wil je rijden? Kun je iemand meenemen? Laat het weten.

Meld je aan bij opgeven@johanneskerk.nl, vanaf vijf mensen gaat het door.

Alke en Maaïke

GEDICHT

Dit gedicht heeft Frans van den Akker voorgedragen in de Johanneskerk tijdens de nacht van de vluchteling op 18-19 juni.

Pelgrim

een pelgrim te zijn
en naast elkaar te gaan

vertrouwend op de weg
gebaand door het zoeken van eeuwen

een pelgrim te zijn
oude stenen te betasten
uitgesleten dorpels
over te gaan

tussen tarwe halmen wiegend op de wind
de vogels te volgen op hun vlucht

te lopen als broeder van de wind
en zuster van de aarde

een pelgrim te zijn
onrecht en onmacht voorbij
en daar aan te komen

Frans van Eijk (www.franseijk.weebly.com)

OPPASROOSTER 2022-2023

Voorafgaand aan het maken van een nieuw rooster met ingang van eind oktober 2022 bij deze een oproep.

Wie zou tijdens de kerkdienst een oppastaak op zich willen nemen? We zijn met een erg kleine groep en versterking is zeer welkom. Het is een service die gewaardeerd wordt door de ouders, en een goed-draaiend rooster is daarbij nodig. Daarbij nu ook de vraag wie van de oppassers in de volgende periode uit het rooster wil stappen zodat een tussentijds aanpassen in de loop van het jaar niet nodig is. Het afstemmen op andere - al lopende roosters - wordt hierbij als prettig ervaren. Vandaar een al voortijdig op- en afmelden.

Antoinette

(woman, 27)	Lebanon			drowned when patrol ship crashed into overcrowded boat	Iranian border; sm...
Salam (woman, 23)	Syria			drowned together with sister, patrol ship crashed	died in hospital, after 13 days adrift at sea on way to Can...
(42)	Syria			unknown	drowned, boat from TN capsized off Lampedusa (IT); 7 bodies found, 9 missing
	unknown			tortured to death by Tunisian	drowned, bodies recovered, boat on way to Italy sank off Sfax (Tunisia); 16 rescued
	Gambia or Senegal			drowned, boat sank	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
2)	Gambia or Senegal			drowned	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued
	Eritrea			unknown	3 bodies found floating in forest near Camp Lipa in Bihac (BH) near Croatian border
	Southern Asia	1	N.N. (man)	Western Africa	drowned, boat from TN capsized off Sfax (Tunisia); 7 bodies found, 9 missing
	unknown	30/06/21	28	N.N.	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
	North	30/06/21	16	N.N. (incl 4 women, 1 preg; 3 men)	drowned, bodies recovered, boat on way to Italy sank off Sfax (Tunisia); 16 rescued
	Western	30/06/21	17	N.N.	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
	North Africa	30/06/21	10	N.N.	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued
men; 1 man)	Sub-Saharan	30/06/21	11	N.N. (incl 1 woman; 2 men)	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
women)	Sub-Saharan A	30/06/21	1	N.N.	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued
	unknown	29/06/21	1	N.N. (man)	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
	Sub-Saharan Africa	29/06/21	2	N.N. (men)	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued
	Afghanistan	28/06/21	22	N.N. (incl 2 children; 15 women)	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
	Congo	28/06/21	40	N.N. (incl 5 children; 22 w, 1preg)	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued
	Congo	27/06/21	2	N.N.	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
	Sub-Saharan Africa	27/06/21	46	N.N. (incl 5 children; 22 w, 1preg)	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued
	Sri Lanka	26/06/21	1	N.N.	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
	Western Africa	24/06/21	1	Mahayedin Mohammed (man)	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued
	Somali	22/06/21	1	Mehri Nabizadeh (woman)	drowned, shipwrecked in Mediterranean between Mostaganem (DZ)-EU; 3 bodies found, 13 rescued
		06/21	1	N.N.	drowned, bodies floating in port Sidi Mansour (TN), boat sank near Sfax; 8 other missing, 13 rescued

NACHT VAN DE VLUCHTELING

In de nacht van 18 op 19 juni is in de Johanneskerk een wake gehouden voor vluchtelingen. Daar zijn ook de lijsten voorgelezen met vluchtelingen waarvan bekend is dat ze zijn omgekomen op weg naar Europa. 48.646 omgekomen mensen.

ORGELCONCERTEN VAN WILLEM VAN TWILLERT

In juli speelt Willem van Twillert in onze regio twee orgelconcerten.

Woensdagavond 13 juli om 20.00 uur in de Sint-Joriskerk te Amersfoort, Jorisplesin 1 met als thema: Feestelijke orgelmuziek.

Zaterdagavond 16 juli om 20.00 uur in de Hervormde kerk te Putten, Henslare 2.

SUPERTWIEN

Supertwien kwam dit seizoen voor het laatst bij elkaar op 10 juni. De groep was compleet, inclusief twee nieuwelingen die een keer kwamen kijken. Ze aten met elkaar en daarna deden ze een quiz met opdrachten. Het was de laatste bijeenkomst onder leiding van jongerenwerker Elise.

Elise is in het gat gesprongen dat Annette achterliet na haar vertrek. Elise heeft het werk met veel plezier en inzet gedaan. Wij zien haar volgend seizoen niet terug bij Supertwien, omdat zij zich gaat concentreren op haar studie. Elise, veel dank voor je enthousiaste leiding en we zien je gewoon weer in de kerk!

NIEUWE GESPREKSGROEPEN VOOR 60+ VROUWEN

We zijn in de Johanneskerk een nieuwe gespreksgroep gestart voor vrouwen tussen de 60 en 75 jaar. Met als doel om vanuit onze eigen levenservaring ongeveer zes keer per jaar met elkaar te praten over levensbeschouwelijke, geloof-georiënteerde of maatschappelijke thema's. Onderwerpen die ons bezighouden. We willen deze groep graag richten op vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd, omdat we denken dat we daardoor veel gemeen hebben en makkelijker met elkaar in gesprek komen.

De eerste bijeenkomst is op maandag 5 september, om 20 uur, bij Laura thuis.

We willen dan kennis maken, afspraken maken over frequentie en data/tijdstippen van de groep, en een eerste gesprek hebben. Iedereen die zich in de opzet herkent en ongeveer in deze leeftijdscategorie valt, is welkom.

Tineke en Laura

ONDERWEG

Laura Dinant heeft olieverfschilderijen gemaakt die momenteel worden geëxposeerd in het Hof der Toekomst:

ONDERWEG HET NIEUWE LANDSCHAP

Een expositie

26 juni van 15:00 tot 18:00

olieverfschilderijen door Laura Dinant
Adres: Hof der Toekomst, de Binnenhof
In Kattenbroek Amersfoort



De ruimte is niet altijd open, dus als je de expositie wilt gaan bekijken, wil je dan even bellen?

Laura Dinant

FOTOWEDSTRIJD KEI-HEILIG

Zaterdagmiddag 11 juni 2022 was de afronding van de fotowedstrijd en het begin van de foto-expositie met het thema 'Kei-Heilig'. De fotowedstrijd was uitgeschreven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Amersfoortse Zwaan als stadskerk. Meer dan 60 foto's werden ingestuurd door fotografen uit Amersfoort en omgeving. Hun foto's tonen wat zij ieder persoonlijk als 'heilig' beschouwen in of rond de stad. Diederiek van Loo legde uit dat 'heilig' feitelijk betekent 'apart gezet'. En dat is precies wat er gebeurt in deze bijzondere collectie foto's. Iedere fotograaf belicht een specifiek onderwerp op een eigen persoonlijke manier. Natuur, gebouwen, mensen, of historie krijgen zo met een uniek gekozen lichtval of lijnenspel speciale aandacht en laten je op een andere manier kijken naar alledaagse dingen.

De mooiste vijftien foto's zijn in een groot formaat (50x70 cm) afgedrukt en ingelijst. Samen vormen ze een bijzondere expositie die nog de hele zomer te zien elke zaterdag en zondag van 12 tot 15 uur.

Tevens is er een prachtig boekje gemaakt waarin alle 35 foto's van de 'longlist' bijeen zijn gebracht. Het boekje is voor € 10,- te koop in de kerk en bij Boekhandel Veenendaal.

A promotional graphic for the 'Kei-Heilig' photo exhibition. The top half features a dark background with the title 'KEI HEILIG' in large, white, sans-serif font. Below the title, a thin orange horizontal line is followed by the text: 'Elke zaterdag en zondag in juli en augustus, 12-15 uur in de Amersfoortse Zwaan, Langestraat 61'. To the right of this text is a black and white photograph of a cobblestone path leading through an archway. The bottom half of the graphic shows a color photograph of a brick building with a large arched window. Overlaid on this image is the text: 'Breng je stem uit voor de publieksprijs die wordt uitgereikt op 28 augustus, 16 uur' in orange and white.



Locatie is de
Johanneskerk,
tenzij anders
aangegeven.

- 26-06 15:00 -18:00 uur fototentoonstelling
Laura Dinant, Hof der toekomst. Zie pag
15
- 13-07 20:00 uur orgelconcert Willem van Twil-
lert, Sint Joris kerk Amersfoort (zie pag
14
- 16-07 20:00 uur orgelconcert Willem van Twil-
lert, Hervormde Kerk, Putten (zie pag 14)
- 19-07 Zomeruitje, zie pag. 13
- 25-08 10:00-11:00 Contactledenbijeenkomst
- 05-09 20:00 uur Nieuwe gespreksgroep Vrou-
wen 60+ (zie pag. 14) Bij Laura

*Bij de voorplaat: Alke schrijft hoe ze de slakken in
haar tuin liever kwijt dan rijk is (blz 12), maar de
slak staat ook symbool voor de zomervakantie:
onthaasten en genieten van lekkere blaadjes.*

KERKDIENTEN

*Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur,
tenzij anders aangegeven.*

- 03-07 ds. Alke Liebich, organist Diederik
Blankesteyn
- 10-07 ds. Alke Liebich, organist Willem van
Twillert
- 17-07 ds. Geke Ubels, organist Floris van Gils
- 24-07 ds. Alke Liebich, organist Willem van
Twillert
- 31-07 dhr. André Maris, organist Willem van
Twillert
- 07-08 dhr. Harm Dane, organist Willem van
Twillert
- 14-08 ds. Jan Berkvens, organist Diederik
Blankesteyn
- 21-08 dhr. Jan Nienhuis, organist Diederik
Blankesteyn
- 28-08 ds. Alke Liebich, organist Floris van Gils
- 04-09 ds. Alke Liebich, organist Willem van
Twillert

drukwerk

Aan de heer / mevrouw
