



Johannesbrief





Vaste adressen

KERKGEBOUW

Johanneskerk:

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein). Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: J. Nienhuis
- Website: www.johanneskerk.nl
beheer website: K. Meinema

PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien en Supertrek: (vacature)

Kinderkring:

Mw. D. Berendsen

ORGANIST

Dhr. W. van Twillert

Dhr. F. van Gils

SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel

DIACONIE DOREVH

Contactpersonen:

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

mailadres: diaconie@johanneskerk.nl

Penningmeester:

Dhr. D.K.J. Tommel

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Dhr. H.H. Diephuis

INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

vrijdag 13 mei 2022

Aan de redactie sturen:

johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op 29 mei 2022.

INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 5
Dienen	pag. 6
Aan de gemeente	pag. 8



Leren

TER OVERWEGING – WE (VERGEEF ONS) WAREN GELUKKIG TIJDENS DE OORLOG

De oorlog in Oekraïne was al een paar weken een ongelooflijk en schokkend feit, toen ik door een Dominicaan, Stefan Mangnus, gewezen werd op een gedicht. Het is van de Oekraïense dichter Ilya Kaminsky (1971). Nu woonachtig in de Verenigde Staten. Kaminsky groeide op in de stad Odessa, destijds nog de USSR. Het onderstaande gedicht is een fragment uit zijn internationaal bekende bundel 'De Dovenrepubliek'. Het gehele werk in deze bundel bestaat uit een lang verhalend gedicht over een stad in oorlog. Zijn poëzie is doorspekt met religieuze beelden, gebeden en allegorieën.

We (vergeef ons) waren gelukkig tijdens de oorlog.

En toen ze de huizen van andere mensen bombardeerden kwamen we in opstand, maar niet genoeg, we protesteerden, maar niet genoeg. Ik lag in mijn bed, rond mijn bed stortte Amerika in, onzichtbaar huis na onzichtbaar huis, na onzichtbaar huis,

Ik zette een stoel buiten en keek naar de zon. In de zesde maand van een rampzalig regime in het huis van geld in de straat van geld in de stad van geld in het land van geld ons grootse land van geld, waren we (vergeef ons) gelukkig tijdens de oorlog.

'Is het zo dat bovenstaand gedicht ons aanspreekt op onze medeverantwoordelijkheid?'

Dat vraagt Dominicaan Stefan M. zich af. Hij komt tot een andere conclusie:

'Het lijkt er eerder op', zo zegt hij, 'dat Kaminsky zichzelf beschuldigt'. Hij beschuldigt niemand anders. Kaminsky vraagt hier heel gevoelig om vergeving. Bijna teder. En tegelijkertijd onderzoekt hij een vraag. Het is wellicht een vraag die wij voor onszelf mogen beantwoorden. Wie voelt er behoefte aan vergeving op die momenten waarop wij onze mate van luxe ervaren? Gelukkig zijn, terwijl elders mensen onderdrukt worden? Hoe beleef ik die ervaring? Hoe ga ik daarmee om?'

In de afgelopen weken hoorde ik van meerdere mensen binnen de Johanneskerk dat zij ongemakkelijke gevoelens ervaren. Verzet en onmacht. Door de oorlog in Oekraïne.

- 'Als ik rustig en tevreden met mijn kop koffie aan tafel zit, voel ik mij haast schuldig naast zoveel onrecht.'

- 'Ik wil zielsveel doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne en tegelijkertijd vraag ik mij af of mijn ziel dat verdraagt.'

- 'Ik voel zoveel medelijden en tegelijkertijd leef ik mijn alledaagse veilige leven.'

Contrastervaringen

Contrastervaringen noem ik dat. Het voelt als tegenstrijdige emoties bij de dingen die gebeuren.

Ik heb daar ook veel last van. Oorlog staat in contrast met een menselijk verlangen naar vrede en veiligheid. Onze vrijheid hier, staat in schril contrast met onderdrukking daar.

Het is een ongemakkelijk besef dat wij in een comfortabele toestand leven en 'zij daar', onze Oekraïense medemensen, een strijd voeren op leven en dood. Ik dwing mezelf te blijven kijken naar de televisiebeelden die binnenkomen. Om niet weg te willen kijken. Ik doe toch al zo weinig. Misschien doe ik daarmee wat ik moet doen. Maar in verhouding is het niks. Ik heb zelfs niet in één protestmars meegelopen....

Een collega - coach schreef onlangs in Trouw: "Aan de ene kant zou je de oorlog een beetje

buiten de deur moeten houden om rechtop te kunnen blijven staan. Mijn vrouw is Russisch en wij leven in bizarre tijden. Ons huis is vervuld van afschuw en onbegrip. Voor ons beiden is die invasie een grote misdaad. Maar je wilt ook zien wat er gebeurt. Eigenlijk wil ik de oorlog niet buiten de deur houden. Het staat haaks op wie ik ben en wat ik doe. Ik ben al zo lang bezig met de vraag hoe je mensen helpt met lijden om te gaan. Mijn antwoord is altijd: door er niet omheen te draaien. Juist op het moment dat je je laat raken, is het gemakkelijker om weer uit die ellende op te staan.”

Ik heb ooit een praktijk voor verliesverwerking gehad. Ik herken zijn woorden. Je kunt pas met iets in het reine komen als je het steeds weer met een zacht hart in de ogen kijkt.

Pas dan trekt de kou wat op. Pas dan krijgt het de aandacht die het verdient. Gebeurt dit, dan lijkt iemand in die donkerte aangeraakt te worden door een Kracht die groter is dan hij ooit vermoedde.

Ik noem die innerlijke gevoeligheid de kracht van de Barmhartige. Soms denk ik het terug te zien, die kracht, in de gezichtsuitdrukking van de mensen in Oekraïne. Tussen de meest vreselijke beelden door, zie ik iemand glimlachen. Of met heel veel troostende liefde kijken naar de ander. Alsof de aanwezigheid van het goddelijke hier heel even ‘opglanst’.

Hoop en vertrouwen

Elke dag bid ik om hoop. Ik probeer daarmee de kracht van de Oekraïners te ondersteunen. Ik hoop en bid dan niet voor iets in de toekomst, maar alleen voor deze dag. Dat lijkt me genoeg. Ik bid niet tot een persoonlijke God. Dat kan ik niet. En toch... soms ervaar ik op zo'n moment in de grond van mijn ziel iets van dat goddelijke besef. Een zachte innerlijke beweging waardoor hoop zich als vanzelf ontvouwt in vertrouwen. Het soort diep vertrouwen dat zegt dat alle dreiging en alle pijn, uiteindelijk overwonnen wordt. Ik moet er wèl heel stil voor worden. Anders hoor of ervaar ik niks.

Diezelfde collega met zijn Russische vrouw zegt overigens ook: “Ik moet geïnspireerd blijven; mij laten voeden door zaken van liefde. Ik moet mensen opzoeken. Want als ik bij de pakken neerzit, heeft Poetin al gewonnen.”

Zo'n uitspraak vind ik mooi. Hij heeft gelijk, denk ik dan. Laten we door alle ellende heen, de mooie en tedere dingen blijven zien. Ervan durven genieten. Zonder schuldgevoel.

Mededogen, liefde, angst of hopeloosheid kunnen samen gaan. Als contrastervaringen die uiteindelijk helend kunnen werken. Gewoon omdat we, regelmatig onszelf daarbij de vraag durven stellen: Wat ervaar ik nu? Hoe verhoud ik mij daartoe? En elkaar daarover durven te vertellen..

Laten we genieten van de maand Mei. Van de hoopvolle geluiden van de vogels.

Van al het nieuwe wat ontluikt.

En laten we tegelijkertijd willen blijven bij die onverdraaglijke oorlog.

Het mag en het kan.

Renske

HET LIED DAT ME RAAKTE

Op 3 april zongen we lied 650. Dit is geschreven door Willem Barnard. Vooral de eerste twee coupletten raakten me in deze harde, geweldddige tijd vol nood:

*De aarde is vervuld
van goedertierenheid
van goddelijk geduld
van goddelijk beleid.*

*Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.*

Laura

Hebt u ook een lied dat u pas gezongen hebt en dat u raakte? Door de tekst, de muziek of de sfeer? Laat het ons weten en stuur het op naar Johannesbrief@johanneskerk.nl



Vieren

BIJ DE DIENSTEN

1 mei Dhr. Jesse Gruiters

Jesse Gruiters is geestelijk verzorger in UMC Utrecht. In juni wordt Jesse bevestigd als remonstrants predikant.

8 mei Ds. Jaap Marinus, Remonstranten, Utrecht

15 mei - Schurend paradijs: viering in de Elleboogkerk. Ruimteviering



De voorbereidingsgroep in de Elleboogkerk, met o.a. Jelly, Dineke, Anita en Corrie

De Elleboogkerk (naast Museum Flehite) is van onder tot boven fantastisch beschilderd, als was het een oude middeleeuwse kerk: op alle muren de vragen waar we ons in de kerk al eeuwen mee gaande houden: de verrukking van het paradijs en de moeite van het gewone leven. Hoe leven wij in die spanning van ons eigen paradijs en de barre werkelijkheid?

Een unieke kans om onze Ruimte-/ Johannesviering op 15 mei in die kerk te houden en daarmee als kerk een antwoord te geven op de kunstenaars van de tentoonstelling van Kade. De directie van Kade gaf ons royaal toestemming om dat te doen! Op de foto zie je de voorbereidingsgroep die hiermee enthousiast aan het werk is gegaan.

De viering is van 10 tot 11. Een kwartier van tevoren kun je alvast wat rondkijken want de viering is geen rondleiding! Na afloop gaan we naar de

Johanneskerk om koffie te drinken en na te praten.

Wie liever eerst naar de Johanneskerk gaat: dat is ook prima, maar kom dan extra op tijd. We vertrekken om 9.50 uur lopend naar de Elleboogkerk. Het is heel dichtbij, Langegracht 36.

Dineke, namens de voorbereidingsgroep.

22 mei – ds. Alke Liebich

We gaan het over het gebed hebben. Een verschijnsel dat vrijwel alle godsdiensten met elkaar delen. En ook een praktijk die uit het persoonlijk leven van veel moderne mensen verdwenen is. Of toch niet? Want ja, wat is bidden eigenlijk? De bijbellezing moet ik nog kiezen. Matteüs 6 of Romeinen 8 ligt voor de hand, maar ik vermoed dat dit het niet gaat worden.

29 mei ds. Annië Lenselink, Remonstrants ziekenhuispastor



Dienen

BIJ DE COLLECTES

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van 'Vakantiegeld Delen'.



COLLECTEDOEL MEI 2022

Het collectedoel voor de maand mei is de actie 'Vakantiegeld Delen'. Het zal u bekend in de oren klinken, want de Johanneskerk doet al jarenlang mee met deze bijzondere actie.

In mei ontvangen veel mensen een extra bedrag op hun bankrekening, bestemd om vakantie mee te vieren. U kunt (een deel van) uw vakantiegeld schenken aan anderen die minder te besteden hebben. Een extra bedrag in de maand mei kan voor hen net het verschil maken om in de zomer iets leuks te ondernemen. Een keer uit eten gaan, een paar keer gaan zwemmen, een keer naar de bioscoop: het kan een mooie vakantieherinnering worden!

De actie 'Vakantiegeld Delen' wordt voor de 19e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse gemeente Amersfoort, Amersfoort-Noord en Hoogland in nauwe samenwerking met veel andere kerken en met bijdragen van Stichting 'Kinderzorg-Utrecht'.

Vorig jaar werd er bijna 90.000 euro ingezameld. Het bedrag werd verdeeld over 241 adressen en



5 organisaties. Ook nu doet de diaconie weer een beroep op uw goedgeefsheid om anderen blij te maken. Schenk (een deel van) uw vakantiegeld aan de actie 'Vakantiegeld Delen'.

U kunt het bedrag ook overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie DoReJo-gemeente, o.v.v. Vakantiegeld Delen. Onze penningmeester Dick zorgt er weer voor dat het totaalbedrag op de goede plek terecht komt!

Dineke



FINANCIËN VAN DE DIACONIE

In maart collecteerden wij voor SIVMO, de organisatie die Israëliische vredes-en mensenrechtenorganisaties steunt. Er zijn in dat gebied gelukkig nog mensen die zich niet neerleggen bij haat en onderdrukking, en actief proberen echte vrede te bereiken. Wij konden aan hen € 825 overmaken, dat is niet alleen een heel mooie opbrengst van giften en collectes, maar ook een teken dat men elders op de wereld hun bestaan ziet en waardeert.

Voor de noden dicht bij huis ontvingen wij € 400 voor 'Amersfoort geeft warmte' en € 25 voor de aanvulling van ons noodpotje.

Over onze Iraanse jongeling hebben wij goede berichten. Hij heeft plezier in zijn studie, en zijn studieresultaten zijn goed. Hij probeert van alles om wat bij te verdienen, en is daar succesvol in: het lukt hem om steeds betere contracten af te sluiten, en hij blijft om zich heen kijken naar aantrekkelijk werk. Intussen heeft hij gespaard (!) om rijlessen te nemen. Met een rijbewijs kan hij ook beter betaald werk krijgen.

Voor het eerst in vele jaren heeft hij een tripje buiten Nederland gemaakt. Met zijn nieuwe status kan dat. Ineens gaat de wereld open.

Onze poging om de door de IND gekozen datum voor het ingaan van de vijf jaar periode van een voorlopige toelating te vervroegen, heeft schipbreuk geleden. Wij bepleitten de datum van de aanvraag van de toelating, dat zou een jaar schelen in vergelijking met de datum van de IND, die de datum van de hoorzitting had gekozen. Dus: een jaar eerder Nederlander worden. De redenering van de IND was, dat er op de hoorzitting zodanige informatie was aangeleverd dat men tot een ander oordeel was gekomen. De rechtbank wilde precies weten waaruit die informatie dan wel bestond, en eiste een verslag van de hoorzitting en een brief met de argumenten van de IND. Die bleken te bestaan uit onze mededeling dat de jongeman toelating had gekregen tot het HBO, in samenhang met de garantstelling van de diaconie voor de kosten. De rechtbank vond deze argumenten voldoende om onze eis af te wijzen.

De argumentatie van de IND suggereert in feite dat iemand die een verblijfsvergunning vraagt op grond van art. 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, alleen kans maakt als hij /zij een mooie maatschappelijke carrière tegemoet kan zien. Het mag de staat bovendien niets kosten.

Wij hebben ondanks het niet bereiken van ons doel geen spijt van de gang naar de rechtbank, omdat het heel leerzaam was, en bij volgende gevallen een zoekrichting geeft voor de in te dienen argumenten. Deze kennis wordt onderdeel van de evaluatie, en die zullen wij in ieder geval delen met de andere kerkgenootschappen in Amersfoort.

Uw penningmeester,

Dick



Aan de gemeente

UIT DE KERKENRAAD



Begin april sprak de kerkenraad na over de ledenvergadering van 29 maart. We denken dat de ledenvergadering goed is verlopen en dat er veel ruimte was voor iedereen om zijn mening en gevoelens te delen.

Het jaarverslag van de SFS en de begrotingen werden goedgekeurd en de penningmeester werd gedechargeerd. Hetzelfde geldt voor de financiën van de diaconie. Het verslag van de kascommissie SFS ontbrak nog; u treft deze hieronder aan.

De richtlijn voor financiële bijdragen blijft 2% van het verzamelinkomen. De minimumbijdrage blijft

Amersfoort, 21 maart 2022

Stichting Financiële Samenwerking DoReVH

Verslag van de kascommissie over het jaar 2021

De kascommissie bestaande uit mevrouw H. Janssen en de heren J. Wilschut en J. Bredenoord, elk afkomstig uit een van de drie rechtspersonen die samen de Johanneskerk vormen, hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

Daarvoor heeft de commissie een steekproefsgewijze controle gedaan van de boekingen en zij heeft de aansluitingen van de banksaldi gecontroleerd met de dagafschriften.

De kascommissie stelt derhalve voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer.

Voor akkoord:

J. Wilschut

H. Janssen

J. Bredenoord

ongewijzigd op €100 per jaar (onder de 25 jaar €25).

In de kascontrolecommissie voor volgend jaar is Hans vervangen door Henk.

Roland is met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid van de VVHA en namens de VVHA als lid van de kerkenraad. Hij treedt in functie vanaf zijn belijdenis met Pinksteren. Hij is vanaf dat moment ook bestuurslid van de SFS. In het adviescollege hebben we nog een vacature.

Bij het onderwerp 'samenwerking met de Ruimteviering' is na een uitvoerige discussie besloten om door te gaan met de samenwerking, de diensten met de Ruimteviering meer gezamenlijk voor te bereiden, en elkaar beter proberen te leren kennen. Door corona is het daar nog onvoldoende van gekomen. Er is nog geen definitief

standpunt ingenomen over de frequentie. We gaan door met gemeenschappelijke vieringen in mei, september, oktober, november en december, en in november zullen we er in een ledenbijeenkomst weer over praten. Zie voor een verslag van de discussie het concept verslag van de vergadering dat via de Johannesmail is verstuurd.

Het beleidsplan 2022-2027 is vastgesteld. De kerkenraad benadrukte dat het echt nodig is het reglement aan te passen. Het huidige reglement spoort op onderdelen niet meer met hoe wij nu werken. Een werkgroep heeft een nieuw reglement opgesteld en binnenkort hopen we dat te bespreken met de gemeente.

Er waren dit jaar drie huissamenkomsten die alle in de kerk plaats hebben gevonden. De reden hiervoor is dat mensen dat prettiger vinden dan bij iemand thuis.

De Groene Johannes heeft het plan opgevat om nestkasten voor gierzwaluwen en vleermuizen aan de kerk op te hangen. De kerkenraad ondersteunt dit initiatief van harte.

Tot slot spraken we over het onderwerp Veilige kerk. De kerkenraad heeft besloten dat (naast de penningmeesters, de ledenadministrateur en de financieel administrateur) de leiding van de kinderkring een VOG zou moeten overleggen. We vinden het belangrijk dat we op dit punt het beleid van de PG Amersfoort volgen, en dat we een zorgvuldige procedure toepassen. Het was een afweging van argumenten pro en contra, want we zien geen aanleiding voor zorgen. De leiding van de kinderkring bestaat immers bijna geheel uit ouders, en er zijn er altijd twee. Contactleden hoeven geen VOG te overleggen.

Op 15 mei is er na de dienst een Lentefeest, gericht op gezelligheid en onderling contact. Zie hiernaast.

Wil je iets opmerken over het werk van de kerkenraad, of heb je een vraag? Wend je dan tot de secretaris, Laura, via secretaris@johanneskerk.nl

PALMPASEN

Een foto van de Palmpasen viering



15 MEI: LENTEFEEST

- omdat het zo lang niet kon
- omdat we nodig en veel met elkaar moeten bijpraten
- omdat we de mensen van de Ruimteviering ook willen ontmoeten
- omdat we het Johannesweekend zo hebben gemist
- omdat het lekker lente is
- omdat we niet willen wachten tot september gaan we op 15 mei een feestelijke middag houden.



Na de dienst in de Elleboogkerk is er koffie in de Johanneskerk zoals gebruikelijk, daarna is er muziek en lunch. De rest moet nog worden ingevuld. Op een Johannesweekend is er altijd wandelen en kampvuur. Misschien gaat ons dat op 15 mei ook lukken. Houd die datum vrij tot 14.30, en houd de Johannesmail en de website in de gaten.

Elise, Nicolas en Alke

FOTOWEDSTRIJD: KEIHEILIG

Op de volgende pagina de aankondiging van een fotowedstrijd, georganiseerd door de stadsdominee. Zie www.stadsdominee.nl/foto.

STADSDOMINEE
AMERSFOORT

KEI HEILIG

FOTOWEDSTRIJD EN EXPOSITIE

Stuur ons jouw foto voor 15 mei

Tentoonstelling 11 juni - 28 aug.
in de Amersfoortse Zwaan



Wat is jou heilig in Amersfoort?

Maak een foto van een plek die je raakt, laat zien wat voor jou belangrijk, bijzonder, hoopgevend, 'meer dan het gewone' is.

De wedstrijd is voor amateurs en professionals van alle leeftijden. Kijk voor de voorwaarden op www.stadsdominee.nl/foto

POËZIEBUNDELTJE BIJGEVOEGD

Tegelijk met de verspreiding van deze Johannes-brief krijgt u ook een poëziebundeltje. In de coronatijd is een groepje bijeengekomen om elkaar gedichten voor te lezen rond wisselende thema's. Dat heeft geleid tot het samenstellen van een dichtbundeltje. Frans heeft een grote bijdrage geleverd aan de samenstelling van de bundel en Marieke aan het achterhalen van de auteursrechten. We hebben natuurlijk extra laten drukken zodat we ook wat hebben om uit te reiken aan gasten van onze gemeente.

Jan

DE ELLEBOOGKERK

Bent u al in de Elleboogkerk geweest? Doen, zou ik zeggen! De herbouwde kerk is mijn lievelingskerk. De eenvoud, het prachtige 'potloden' plafond, de witte muren, het licht dat zo mooi binnenvalt. Exposities krijgen een extra dimensie door dat licht. Nu is de kerk tijdelijk een dependance van Kunsthal Kade. Tot 3 juli.

De muren van de Elleboogkerk zijn van top tot teen beschilderd door Gijs Frieling, los-vaste medewerkers en studenten. Het thema is 'Schurend Paradijs'.

Ik citeer een paar gedeelten uit de folder, geschreven door Gijs Frieling, die in de kerk te verkrijgen is.

"Waar gaat het eigenlijk allemaal over. In grote lijnen verloopt de schildering van het ontstaan



van de wereld en de schepping van de natuur en de mens bij de ingang tot het neerdalen van het hemelse Jeruzalem aan het einde der tijden op de kopse centrale wand. (...) Aan het begin van de zijwanden zie je aan de rechterkant het ontstaan van de natuur, een mengsel van schepping en evolutie. Engelen en zeedieren bewegen zich door het duister. Links wordt Adam uit een kluit geboetseerd, ontstaat Eva uit zijn zijde en uit haar ontspruit het hele mensengeslacht. (...) In de grond zijn grotten en catacomben uitgehouwen waarin mensen aan bureaus achter schermen werken of liggend relaxen met hun tablet of telefoon."

Schurend Paradijs. En u zult merken, er is volop mogelijkheid tot eigen interpretatie!

15 mei is er een gezamenlijke viering van Ruimtevierders en Johannesgemeenteleden. De Ruimteviering heeft als jaarthema 'Vreemd en Vertrouwd'. Daar past het thema 'Schurend Paradijs' uitstekend bij. En wat is dan mooier om dat te vieren in de Elleboogkerk!

In de voorbereidingsgroep voor de viering hadden we het over ons eigen schurende paradijs. Ik zelf dacht aan mijn 'paradijselijk' leven sinds vier jaar in Amersfoort. Maar de schuring in mijn paradijs is het gemis aan mijn man die zes jaar geleden is overleden.

Paradijs en schuring komen ook naar boven als ik denk aan ons zo "toffe landje", zoals Mark Rutte Nederland noemt. De goede kanten worden meermaals overschaduwed door bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, crisis op allerlei gebied waaronder het klimaat, om van het belastingparadijs maar te zwijgen. En dan is er Europa waar we dachten in vrede te leven. En de wereld waar gerechtigheid op veel plekken niet gevoeld wordt. Ieder van ons kent in het klein en groot zowel het paradijs als de schuring.

Vanaf 9:45 uur kunt u rondlopen in de kerk. De viering begint om 10:00 en eindigt om 11:00 uur. Na de viering is er feestelijke koffie in de Johanneskerk.

N.B.: Het is misschien handig om de fietsen bij de Johanneskerk te zetten en met elkaar op te lopen naar de Elleboogkerk.

We hopen u allemaal te mogen begroeten!

Namens de voorbereidingsgroep, Corrie Hoekstra

NIEUWS VAN DE FILOSOFIEGROEP

Met enige regelmaat buigen een aantal belangstellenden zich over een filosofisch thema.

Het plan is om binnenkort het recent verschenen boek van Ton Lemaire te gaan bespreken: 'Tegen de tijd, kanttekeningen bij onze wereld'.

Er zal een datumprikker rondgaan om een eerste bijeenkomst te kiezen. We komen altijd op een avond bij elkaar, van 20:00 – 22:00 uur.

Wie het leuk vindt om samen met ons mee te denken, kan zich vóór 10 mei aanmelden bij contactpersoon Dineke

UITNODIGING RINGDAG 2022

Beste mensen van de Johanneskerk,

U bent van harte uitgenodigd om op **zondag 15 mei** in de Doopsgezinde gemeente Bussum Naarden aan de Wladimirlaan 10 in Bussum om de Ringdag met ons mee te vieren.

Het thema van deze dag is 'Op weg naar Indonesië', mede vanwege de Mennonite Worldconference van 5 – 10 juli in dat land.

Het programma speelt zich in de ochtend af en wordt afgesloten met een lunch. In de middag bieden we de mogelijkheid om een historische tocht door het vestingstadje Naarden te maken, waarbij we ook stilstaan bij verschillende gedichten, die op de muren van huizen zijn aangebracht.

Het programma is als volgt:

- 10:00 uur Ontvangst met koffie
- 10:30 uur Welkom voorzitter Ring
- 10:40 uur Korte viering
- 11:00 uur Koffie
- 11:30 uur 'Op weg naar Indonesië'. Introductie via filmpje Transmission Indonesia 2022. We gaan onder andere in op de relatie tussen mennonieten en Islamiëten in het grootste Islamitische land op de wereld.
- 12:30 uur Afsluiting plus lunch
- 13:30 uur Facultatief bezoek aan Naarden voor een historische en poëtische rondgang
- 14:30 uur Terug naar de kerk.

We vragen u vriendelijk om u op te geven voor het ochtendprogramma en als u een bezoek wilt brengen aan Naarden, ook voor het middagprogramma.

Graag een mailtje naar Ria de Jong, jonggevel@gmail.com

INFOMARKT AMERSFOORT-AANGENAAM

Op 9 april was er een welkomstbijeenkomst van de gemeente Amersfoort voor nieuwe inwoners; zonder corona was dat altijd drie keer per jaar, nu was het wat vertraagd. Namens de Raad van Kerken stond ik daar met Anita achter een stand met flyers (en - knipoog - met rolletjes peper-munt).

Het was een geanimeerde middag, we spraken redelijk wat mensen, hoewel een deel van de bezoekers bij het woord kerk op ons foambord al met een grote boog om ons heen liep. Opvallend dat veel bezoekers echt geen idee hadden wat de Raad van Kerken is en doet. Bijvoorbeeld de vraag "Hebben jullie ook een clubhuis" geeft te denken. Als bleek dat we niet zeltjes stonden te winnen maar eigenlijk een soort platform zijn waar vertegenwoordigers van vele kerken elkaar kunnen ontmoeten, werd er wel instemmend geknikt.



Het was natuurlijk prettig om over het grote succes van de actie 'Amersfoort geeft warmte' te kunnen vertellen. Misschien hebt u daar in de Stad Amersfoort inmiddels over gelezen: tot nu toe is er 65.000 euro gedoneerd, echt fantastisch.

Als we dan vertelden dat die actie door de RvK met de sociale dienst van de gemeente Amersfoort werd georganiseerd, dan konden we op bijval rekenen. Bovendien straalde deze actie mooi uit dat het om gemeenschappelijk handelen van kerken gaat, ongeacht de kerkelijke overtuiging. Van orthodox tot vrijzinnig, dat sprak ook wel aan.

De gemeente zorgde ook voor een hapje en een drankje. Of het feit dat het Ramadan is, over het hoofd was gezien, was me niet duidelijk, maar er waren opvallend weinig mensen met een niet Nederlandse achtergrond. En in het grote geheel van nieuwe inwoners zou je hen wel verwachten.

Susien

Ook de Johanneskerk was in de persoon van Rudolf vertegenwoordigd met folders, jaargidsen en Johannesbrieven.



NIEUWE PAASKAARS

Voor het eerst in jaren is de Paaskaars versierd naar een ontwerp van gemeenteleden en niet door een fabriek. Laura (Johanneskerk) en Nineke (Ruimteviering) hebben het ontwerp gemaakt. We hebben gekozen voor één Paaskaars

voor de Johanneskerk en de Ruimteviering omdat we het wel heel vreemd vinden dat iedere groep zijn eigen Paaskaars zou moeten hebben. Deze Paaskaars is, voor een jaar, deel van de inventaris van de Johanneskerk. Ook huurders maken, desgewenst, gebruik van deze Paaskaars. Op de Paaskaars staan de logo's van de Johanneskerk en de Ruimteviering. Dat is de vrijheid geweest van de ontwerpsters en staat geheel los van het gesprek over de samenwerking dat we voeren.



DUURZAAMHEID IN DE VEERTIGDAGENTIJD

In de veertigdagentijd/vastentijd heeft een klein groepje van drie gemeenteleden getracht om elke week een nieuw duurzaam gedrag uit te proberen en vol te houden.

Het was leuk om zo heel diverse dingen die je eigenlijk al eens van plan was, nu uit te proberen. En vooral om het met elkaar uit te wisselen in het app-groepje 'duurzaam vasten'. De uitwisseling in de app-groep bracht ons op nieuwe ideeën en maakte ook dat we het beter volhielden (althans voor een weekje). En wat goed bevalt dat houden we langer vol!

Wat hebben we geprobeerd:

- Een week geen kaas (met de ontdekking van lekkere bietenspread ...).

- Een week veganistisch lunchen (geen kaas, ei of melk).
- Een week vegetarisch warm eten (leverde mooie recepten-uitwisseling op, plus discussie over wel of geen groente nemen uit verwarmde kassen in de winter).
- Maaltijden om alle restjes op te maken.
- Minder in plastic verpakking kopen ... maar over het nut daarvan zijn de geleerden het niet eens. In elk geval is het volgens ons nuttig om onze verpakkingen een of meer keren te hergebruiken.
- Geen eten van ver weg – liefst lokaal, wel EU. Dus rijst uit Italië en niet uit India laten komen. Geen palmolie (moeilijk!). Helaas voor de bananen ...
- Eigen groente en kruiden zaaien!
- Zo min mogelijk autogebruik, kan het ook per trein/bus, of fiets?
- Diepvriesproducten die je wilt gebruiken, eerder uit de diepvries halen en in de koelkast laten ontdooien, dan hoeft die niet meer zo hard te werken.
- Wassen met een stuk zeep i.p.v. met vloeibare zeep.
- Potgrond zonder turf (= afgegraven veengrond) zoeken bv. bij de biologische winkel.
- 's Avonds een extra vest aan i.p.v. de verwarming een graadje hoger.

Spreekt het u aan?

Probeer het ook eens met een of twee van bovenstaande lijst! Het meeste impact heeft het minderen van vlees eten! En wachten tot de veertigdagentijd van 2023 is niet per se nodig ;-)

Geertrui, Anneke, Johanneke

PS: u kunt ook kijken hoe u zelf scoort op duurzaamheid via de site van mijnverborgenimpact.nl/dashboard

MIJN VRIJWILLIGERSWERK BUITEN DE JOHANNESKERK

In de Groene Johannes werd mij gevraagd iets over mijn bezigheden te vertellen, en deels sluit dat mooi aan bij het verhaal van Alke Rosbergen in een vorige aflevering over het Voedselcollectief. Een aantal leden van dat collectief begon namelijk een jaar of zeven geleden De Nieuwe Graanshuur, een coöperatieve biologische en verpakkingsarme winkel (in de Bloemendal-

sestraat) die zoveel mogelijk producten uit de streek verkoopt, dus vaak van leveranciers die ook aan het Voedselcollectief leveren. Het 'verpakkingsarme' betekent dat je veel producten zelf kunt tappen of inscheppen, van rijst, bonen, linzen, vlokken tot pindaas, olijfolie, azijn en (af)wasmiddel. Naast incidentele klusjes vul ik er één keer per week de silo's bij, waaruit getapt kan worden vanuit de bulkzakken van 25 kg waarin de producten geleverd worden (hoef ik ook niet naar de sportschool). En voor het bijbestellen controleer ik dan meteen hoeveel voorraad er nog is.

Het hele terrein van milieu, Noord-Zuid verhoudingen en vrede houdt me al lang bezig. In het verleden was ik lid van een IKV-kern, betrokken bij het Mondiaal Platform Amersfoort (begin jaren '90) en bij Kontakt Amersfoort-Makarska, dat vluchtelingen in de Joegoslavische oorlog steunde (met o.a. Jan Roelof N., Joke R. en Riet S.). Sinds een jaar of tien ben ik actief in het Platform Duurzame en Solidaire Economie, een landelijke organisatie van vrijwilligers. Met een mondiale blik bekijken we wat er in Nederland moet gebeuren om wereldwijd een eerlijke en houdbare economie dichterbij te brengen. We schrijven stukken, geven cursussen, en lobbyen. Veel kritische aandacht hebben we besteed aan het streven naar economische groei: als iedereen zo leeft als wij dat hier doen zijn er drie Aardes nodig. Met veel andere organisaties, waaronder de FNV en de Raad van Kerken, dienden we een paar jaar geleden een petitie in bij de Tweede Kamer waarin we vroegen om beleid dat leidt tot een drastische verkleining van onze Ecologische Voetafdruk. Dat verzoek werd niet gehonoreerd, maar de plannen rond klimaat en circulaire economie gaan wel in de goede richting. We blijven ermee bezig.

Andere onderwerpen die langs kwamen de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld ongelijkheid, het economieonderwijs, dat de grenzen aan de groei totaal negeert, en het feit dat er mondiaal veel meer geld van Zuid naar Noord gaat dan andersom door betalingen van rente en aflossingen, belastingontwijking, weggesluisde winsten, enzovoort. Ook met handelsverdragen tussen landen hielden we ons bezig, omdat die het bedrijven het vaak mogelijk maken bij private tribunaal enorme schadevergoedingen te eisen als een land maatregelen neemt die een negatieve invloed hebben op de winsten van die bedrijven. Vooral ontwikkelingslanden zijn de dupe, als ze willen optreden tegen de vervuiling bij de winning van olie of grondstoffen; vaak maken bedrijven

daarbij gebruik van een door Nederland afgesloten verdrag.

Kortom, een scala aan onderwerpen komt aan de orde, ook afhankelijk van ieders belangstelling. Hebben de activiteiten zin? Dat is moeilijk te meten, ze zullen hier en daar een beetje invloed hebben. Maar niets doen is ook geen optie meer. Voor de zekerheid ben ik, toen onze kleinzoon geboren werd, ook maar lid geworden van Grootouders voor het Klimaat.

Wie meer wil weten kan kijken op <https://platformdse.org> of mij mailen.

Gerrit



A PROPOS DUURZAAMHEID – EEN GESPREKJE MET COBA BILIAM

Als werkgroep Groene Johannes vroegen we ons af hoe we het onderwerp duurzaamheid op een prettige manier onder de aandacht konden houden. Wat ligt meer voor de hand dan er met gemeentelieden over te praten? Zo ontstond het idee van korte informele gesprekjes, thuis, bij de koffie, net wat zich voor doet. Vandaag sprak ik met mijn wijkhoofd, Coba. Elke maand brengt ze mij de Johannesbrief thuis, nu ging ik naar haar toe.

Coba, wat vind je belangrijk?

Verspilling tegengaan!! Ik koop heel bewust, zowel wat betreft kleding als wat betreft spullen. Het helpt daarbij wel, dat ik het huis van mijn ouders heb opgeruimd en zelf van een groot huis naar dit appartement ben verhuisd. Wat een mens niet verzamelt in al die jaren. Het kan echt met minder.

Wat doe je nog meer?

Zeer secuur afval scheiden, al vind ik het niet fijn dat de gemeente hier op dit terrein van de Prins Willem Alexanderlaan groen- en restafval niet laat scheiden. Moet allemaal samen in de container voor het appartement. Papier en plastic gaan wel apart.

Wat ergert je?

Dat gedram over de terugkeer van de wolf, terwijl er in onze weidegebieden geen grutto meer te vinden is. Die lage waterstand, door veel water weg te malen ten bate van extra grasmaaien (soms wel vijf keer!), laat ze daarmee ophouden. Ik zou het heerlijk vinden om weer weides vol bloemen en vogels te zien i.p.v. die groene raigraswoestijnen. Als dat voor elkaar is dan mag die wolf ook wel, maar dat is geen prioriteit.

Waarvan akte! Dankjewel Coba.

Susien

Wilt u ook wat vertellen over uw vrijwilligerswerk buiten de Johanneskerk? Mail dan even naar de redactie. U kunt zelf een stukje schrijven of geïnterviewd worden.



*Locatie is de
Johanneskerk,
tenzij anders
aangegeven.*

- 9 mei 19:30 uur, Johannes leest (Thomas Verbogt, Als de winter voorbij is).
- 15 mei na de dienst en koffie gezamenlijk lunchen met programma
- 26 mei 10:00-11:00 contactledenbijeenkomst
- 26 mei 11:00 uur ontmoetingsbijeenkomst onder leiding van Alke Liebich

KERKDIENTEN

*Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur,
tenzij anders aangegeven.*

- 1 mei dhr. Jesse Gruiters
organist Floris van Gils
- 8 mei ds. Jaap Marinus
organist Willem van Twillert
- 15 mei Ruimteviering, 10 uur, Elleboogkerk
organist Willem van Twillert
- 22 mei ds. Alke Liebich
organist Willem van Twillert
- 29 mei ds. Anniek Lenselink
organist Floris van Gils

drukwerk

Aan de heer / mevrouw

*Bij de voorplaat: Dit beeldje heet 'Hemelvaart' en
is gemaakt door Wout Maters (1931-2017)*