



Johannesbrief





Vaste adressen

KERKGEBOUW

Johanneskerk:

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein). Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: J. Nienhuis
- Website: www.johanneskerk.nl
beheer website: K. Meinema

PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien en Supertrek:

(vacature)

Kinderkring:

Mw. D. Berendsen

ORGANIST

Dhr. W. van Twillert

Dhr. F. van Gils

SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel

DIACONIE DOREVH

Contactpersonen:

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

mailadres: diaconie@johanneskerk.nl

Penningmeester:

Dhr. D.K.J. Tommel

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Dhr. H.H. Diephuis

INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

vrijdag 15 april 2022

Aan de redactie sturen:

johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op 30 april 2022.

INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 4
Dienen	pag. 5
Aan de gemeente	pag. 10



Leren

TER OVERWEGING – ONGERIJMD PASEN

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen...De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Hoe zal ik een paasverhaal vertellen, deze lente van 2022? Twee jaar geleden was er een stralende lente waarin de wereld ineens tot stilstand kwam. Een mij onbekende dichter maakte het lentegedicht waarvan het begin hierboven staat. Een gedicht van vervreemding midden in de ervaring dat de wereld toch gewoon door draait. Ook als voor jou nu de wereld stilstaat. Er is iets dat niet klopt, en toch gaat bijna alles gewoon door. Wat toen, in het begin van de pandemie, voor ons allemaal gold, geldt altijd al voor wie een zware inbreuk in het leven ervaart. Die herkent dat vervreemdende gevoel: alles gaat gewoon door- hoe kan dat? Alles gaat gewoon door, maar je doet zelf niet mee, voor jou staat de wereld stil.

Inmiddels zijn we in de volgende op een andere manier ernstige crisis van wereldwijde proporties beland. In een stralende lente, en de natuur, als altijd onschuldig, gaat door met wat zij moet doen. De natuur weet niets, de natuur is onschuldig. Niet zo voor oud-leraar Duits O. den Besten (alter ego van Wim de Bie) die de lente maar opzichtig en obsceen vindt, en een hekel heeft aan de schaamteloos gele narcissen. En toch, ook in deze lente waar helemaal niets meer klopt, wordt het Pasen.

Gelukkig klopt het paasverhaal ook niet. Ik vind het troostrijk. Uit een volkomen doodgelopen weg ontstaat nieuw leven. Waar de wet van het kwaad, van verraad en eigen belang het lijkt te winnen van liefde en waarheid, komt midden in dat ongerijmde een onverwacht JA van God op onze weg. Midden in wat niet klopt, in dreiging en lijden valt er leven te ontdekken, zelfs te

koesteren en te vieren. Zo barst het zaadje open en breekt de steenbreek door het asfalt.

Dorothee Sölle, theologe en dichter uit het einde van de 20ste eeuw, vertelt met haar kenmerkende activistische vroomheid en eerlijke mystiek een schrijnend Paasverhaal:

“In Auschwitz was van september 1943 tot juli 1944 een gezinskamp, waar kinderen woonden die uit Theresienstadt waren overgebracht en die om de wereldopinie te misleiden - briefkaarten schreven. In en om dit kamp werd - en nu komt een opstandingsverhaal - op verschillende manieren aan opvoeding gedaan. Kinderen die al voor het gas waren geselecteerd, leerden Frans, wiskunde en muziek. De mensen die onderwijs gaven waren zich bij hun werk volledig bewust van de volstreekte uitzichtloosheid van hun situatie. Zelf van geen waarde meer, droegen ze de kennis over van wat in deze wereld van waarde is. Zelf te gronde gericht, onderwezen ze het niet-te-gronde richten, het leven. Zelf van hun waardigheid beroofd, bewezen ze opnieuw de waardigheid van de mens. Misschien zegt iemand: 'Ze hebben er niets aan gehad.' Maar zo spreken heidenen. Laten we liever zeggen: het maakt wel degelijk wat uit. Góð - laten we het in de taal van het hiernumaals zeggen- maakt dat verschil uit.” (in Mystiek van de dood , postuum verschenen 2003)

We moeten Pasen vieren, we kunnen de dood en deze gewelddadige tijd uitlachen. Gods JA geeft ons de kracht daartoe, elke dag. Laten we Pasen vieren, met heel veel gele narcissen.

Alke Liebich



Vieren

BIJ DE DIENSTEN

3 april – ds. Alke Liebich

We lezen verder in Lucas, en naderen de scherpe tegenstellingen tussen Jezus en de schriftgeleerden; zeg maar: de religieuze elite. Wij lezen Lucas 20: 1 - 19. Op het hongerdoek lopen we over de aarde, die als een weg is uitgestrooid over het diepe blauw. Met hier en daar rood en goud er tussen. Pijn en kracht, lijden en heiligheid zijn met elkaar verbonden.

10 april – ds. Monique van Zoest (voorganger VP in Rhenen)

Stille week:

11 april, 19:15 uur

12 april, 19:15 uur

13 april, 19:15 uur

Op maandag, dinsdag en woensdag is de kerk open vanaf 19.00. Van 19.15 tot 19.45 is er muziek en stilte. Er zijn enkele teksten die we samen lezen. Wie wil, kan deelnemen aan een contemplatief gesprek. Een gesprek waarbij we luisteren naar de tekst, naar elkaar en naar onszelf. Voel je vrij om mee te doen. De teksten komen uit de mystieke traditie. Denk aan Etty Hillesum, Rumi, Eckhart. Of aan teksten die Dorothee Sölle in haar boek *Mystiek en verzet* aanhaalt. Of teksten van Sölle zelf. Ik moet de keuze nog maken.

14 april Witte donderdag 19:30 uur – ds. Alke Liebich

Wij vieren de drie dagen voor Pasen, met het begin op Witte donderdag. Wij delen brood en wijn. Aan het einde zal de tafel worden afgeruimd en ook de bloemen en de bijbel worden de kerk uitgedragen. Dit is de overgang naar Goede vrijdag.

15 april Goede vrijdag 19:30 uur – ds. Alke Liebich

Wij lezen het lijdensevangelie uit Lucas. De kerk is kaal.

Ik neem ons even mee met de katholieke traditie. Goede vrijdag is de enige dag in het jaar dat in een katholieke kerk het eeuwige licht niet is

aangestoken. De tabernakel, waar het gewijde brood wordt bewaard, is open en leeg. Dit is een bijzonder indrukwekkend gebeuren dat wij een beetje volgen. Het moet een teken zijn van de diepe godverlatenheid die werkelijke leegte is.

16 april Stille zaterdag 21:30 uur – ds. Alke Liebich

Er is een wake in de avond. U kunt een labyrint lopen, er is muziek en zang. We lezen, bidden en zingen. Er is veel stilte.

17 april 10.00 uur

De paasdienst is een gezamenlijke dienst met de Ruimteviering.

Voorganger is dhr. Guus Timmerman en ds. Alke Liebich. De cantorij zingt, en er is een gezamenlijke paaskaars. Wij horen en zingen het paasevangelie, en we lezen uit Handelingen 17, hoe Paulus over de opstanding spreekt.

24 april 10:30 uur - Maria Magdalena - een vertelvoorstelling

Maria Magdalena is lang genegeerd, verguisd en vergeten. Een zondige vrouw, een hoer zo werd gezegd. Maar in deze tijd wordt ze meer en meer gezien als een vrouw met een grote innerlijke wijsheid en een symbool van vrouwelijke kracht. Ook de Kerk heeft erkend dat ze een hoge ingewijde was. Wie was deze vrouw die zo dichtbij Jezus stond? Na zijn dood verscheen hij als eerste aan haar. Hoe kan haar verhaal, juist in deze roerige tijd, ons iets laten zien over wat Liefde en de



kracht van het hart vermag? Velen hebben de indrukwekkende expositie in het Catharijneconvent Utrecht gezien over haar. In deze voorstelling neemt ze zelf het woord.

Pauline Seebregts is professioneel verhalenvertelster, trainer en coach. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de Vertelacademie in Utrecht. Eerder werd zij uitgeroepen door een vakjury tot Vertelambassadeur 2017. Als vertelster heeft zij een warme, expressieve manier van vertellen. Ze laat je lachen en ontroert evenzeer.

Dikwijls worden haar verhalen ervaren als inspirerende momenten van wat je 'entertaining wisdom' zou kunnen noemen. www.paulineseenbregts.nl

Entree is vrij, maar wij hopen op een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.

1 mei - dhr. Jesse Gruiters.

Jesse Gruiters is geestelijk verzorger in Nieuwegein en remonstrants seminarist.



Dienen

BIJ DE COLLECTES

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van jeugdorp De Glind.



Collectedoel april: jeugdorp De Glind (Rudolph Stichting)

De diaconie heeft voor de maand april als collectedoel gekozen voor Jeugdorp De Glind. Ook Kerk in Actie (van de PKN) draagt hier financieel aan bij en van hen komt onderstaande beschrijving van het werk waarvoor gecollecteerd wordt.

Het dorpje De Glind zet al tientallen jaren de deuren open voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Verspreid over 28 gezinshuizen vinden hier ruim 120 kinderen een veilig thuis.

Daarnaast is er een groot specialistisch vrijetijdsaanbod voor kinderen die er wonen. "En dat is wat we noemen 'stiekem pedagogisch'," vertelt Anja Brouwer, medewerker van de Rudolphstichting. De stichting maakt - mede met financiële hulp van Kerk in Actie - dit belangrijke werk voor kwetsbare kinderen mogelijk. "Een kind zit gewoon op judo, voetbal, schaakles of een andere activiteit, maar begeleiders weten precies hoe ze recreatie, sport en spel pedagogisch, soms bijna

therapeutisch, kunnen inzetten voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kinderen die hier wonen, hebben vaak te maken met ingewikkeld gedrag en persoonlijke uitdagingen. Zij redden het niet zomaar op een gewone voetbalclub."

"Zo'n kind telt vaak wel voor vijf of soms wel zeven anderen," vult Ifè aan. "Voor trainers bij een gewone club is dat niet te doen. Ook voor het kind zelf werkt het niet. Hij of zij komt overprikkeld thuis, omdat er met hem of haar te weinig rekening wordt gehouden. Bij onze activiteiten kunnen ze wel stappen maken en zich ontwikkelen. We zien jongeren echt veranderen en groeien."

Altijd weer meedoen

Als 'coach vrije tijd' is Ifè Oduguwa een vertrouwd gezicht in De Glind. Hij coördineert het vrijetijdsaanbod dat wordt geboden in het jeugdorp. Kinderen kunnen kiezen uit tal van activiteiten. "Van kickboksen tot tekenen en schilderen, van een potje voetbal tot een eigen moestuintje bij de biologische boer: er is voor ieder wat wils," vertelt Ifè. "Als coach bewaak ik vooral het pedagogische stuk. We kijken met de activiteitenbegeleiders mee. Soms hebben kinderen een slechte dag en springen tijdens een activiteit helemaal uit hun vel. Wij nemen het kind dan apart en gaan in gesprek." Dat gesprek is altijd gericht op het zo snel mogelijk weer meedoen. "We sturen ze nooit weg. Deze kinderen zijn al vaak genoeg afgewezen in hun leven. Ze kunnen altijd weer meedoen, maar wel met afspraken."

Ifè en de andere coaches kijken ook naar punten waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. "Winnen en verliezen, samenwerken met



leeftijdsgenoten, succesmomenten vieren, het hoort er allemaal bij. Het complexe gedrag van kinderen heeft vaak te maken met een hechtingsstoornis. Er is dan geen vertrouwen en kinderen kunnen geen complimenten ontvangen. Ze bedenken vaak wel een manier om het fout te laten gaan. Wat wij doen is vroegtijdig ingrijpen en het gedrag bijsturen.” De coaches staan in goed contact met de gezinshuisouders en de groepsbegeleiding. “De korte lijntjes hier in De Glind werken perfect. Het belang van het kind staat bij ons allemaal voorop.”

De meeste kinderen in het jeugdorp doen mee aan het vrijetijdsaanbod. “Naast sportactiviteiten kunnen kinderen ook in de natuur aan de slag,” vertelt Ifè. “Pony rijden, kippen verzorgen, klussen doen bij de biologische boer of een eigen moestuintje bijhouden. Dat laatste is ideaal om kinderen geduld bij te brengen. Het groeien gebeurt alleen als je je gewas goed verzorgt. Aandacht, liefde, alles komt erbij kijken. Je ziet kinderen bij de boer helemaal rustig worden. “

Ifè vindt het vooral belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen krijgen door de activiteiten. “Daar zien we kinderen enorm in ontwikkelen. Alle kinderen komen binnen met een laag zelfbeeld. Sommigen komen daar snel bovenop, anderen hebben daar twee jaar voor nodig. We geven ze hier de tijd en gelegenheid om daar zelf hun eigen weg in te gaan.”

Anja Brouwer vult aan: “De kinderen hebben vaak te maken met ingewikkeld gedrag. Als je erge dingen hebt meegemaakt in je leven, ga je je daarnaar gedragen. We laten kinderen hier eerst tot rust komen, en daarna opgroeien tot zelfstandige volwassene. Van oud-bewoners van De Glind horen we terug dat ze hier pas voor het eerst echt kind konden zijn en erbij mochten horen.”

Ook in 2022 gaat de Rudolphstichting – met hulp van diaconieën - door met dit belangrijke werk. Anja: “Naast het vrijetijdsaanbod hebben we een aantal tiny houses in het dorp neergezet, waar oudere jongeren zelfstandig kunnen wonen, maar wel kunnen terugvallen op begeleiding als dat nodig is. We proberen altijd dicht bij het kind te blijven en te kijken wat kwetsbare kinderen nodig hebben richting de toekomst.”

FINANCIËN VAN DE DIACONIE

Februari was de collectemaand voor het buurtcentrum Entree, in Randenbroek, waar vrijwilligers prachtig werk verrichten. Dit is vooral gericht op het geven van ontwikkelingsmogelijkheden aan vrouwen en kinderen uit allerlei culturen, om hen een goede positie te geven in de Nederlandse samenleving. Zie entree.jouwweb.nl. Gelukkig kon er weer worden gecollecteerd, en dat

leverde € 379,80 op. Daarnaast ontvingen wij giften voor dit doel van in totaal € 425. Entree zal ongetwijfeld blij zijn met het ontvangen bedrag van € 805.

Eind februari, direct na de Russische inval in Oekraïne, konden wij € 500 uit ons noodpotje overmaken aan Kerk in Actie voor de dringend noodzakelijke noodhulp. Spontaan kwam er daarna € 225 binnen om het noodfonds weer te vullen, alsmede een gift van € 20 ter vrije besteding en een van € 400 met de omschrijving "energije bijdrage voor een ander". Prachtig.

Af en toe wordt de vraag gesteld hoe wij aan het collecterooster komen. Eerlijk gezegd is het opstellen van het jaarlijkse collecterooster een echte hersenkraker. Het probleem is, dat er veel meer goede doelen zijn dan collectemogelijkheden. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

- Alle collectes hebben een looptijd van een maand. Dat geeft een voor de ontvanger belangrijke opbrengst, en voor ons, leden en vrienden van de Johanneskerk, een verbinding met het collectedoel.
- De helft van de collectes is voor doelen veraf, en de andere helft voor doelen in Amersfoort en omgeving. Wij zijn immers een kerk die zich verbonden voelt met de samenleving waarin wij wonen en werken.
- Er is extra aandacht voor doelen die passen bij de "groene Johannes" (zoals "Gebruikt gereedschap").
- Door Kwintes is in het verleden met de Amersfoortse kerken afgesproken dat er jaarlijks voor de daklozenopvang zal worden gecollecteerd. Dat doen wij dus. Alle andere collectedoelen zijn tijdelijk. Soms komen zij na een aantal jaren weer terug.
- Bij de bijeenkomsten van Ruimteviering volgt men ons collecteschema. Wij hebben afgesproken dat Ruimteviering dit jaar eenmaal het collectedoel mag kiezen, en het ligt voor de hand deze afspraak te continueren als de samenwerking een vaste vorm krijgt.
- De drie denominaties van de Johanneskerk hebben elk een eigen collectemaand. Dus "kerk in Actie", "Geloof en Samenleving" en "Doopsgezind Wereldwerk".
- Jaarlijks collecteren wij voor de kosten van de diaconie: voor individuele hulp, kerstactiviteiten en onkosten; indien noodzakelijk collecteren wij ook een keer voor aanvulling van het noodpotje.

Vooraf de vraag van goede doelen uit de categorie "veraf" is ongelofelijk groot, ook als wij strenge

maatstaven hanteren op het gebied van transparantie en kostenbeheersing, en alleen de meest kwetsbare groepen in aanmerking laten komen. Met pijn in het hart moeten wij de aanvragers helaas maar al te vaak teleurstellen.

Uw penningmeester, Dick

AMERSFOORT GEEFT WARMTE

Op 6 maart wordt gestart met de actie: 'Amersfoort geeft warmte'. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken, in samenwerking met de burgerlijke overheid.

Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De compensatie van de rijksoverheid van circa €400 en de aanvulling van €200 voor de minima door gemeenten, zullen voor velen onvoldoende zijn om het warm te stoken. Zoals ook in een aantal andere gemeenten, starten kerken in Amersfoort een actie om hen te helpen. Mensen die vinden dat ze het 'goed' hebben en de energiecompensatie kunnen missen, kunnen een donatie geven aan mensen die door de stijging van energiekosten niet rondkomen.

De actie wordt gehouden van 6 maart tot 10 april 2022. Doneren kan op rekening NL18 INGB 0002 307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. "Amersfoort geeft warmte". Dit is een ANBI rekening. De volledige opbrengst gaat naar de doelgroep. De verdeling gebeurt in overleg met de minimacoaches van de gemeente Amersfoort.

Comité van aanbeveling: ds. Arjan Plaisier (voormalig scribe van de Protestantse Kerk in Nederland), Cieka Galenkamp (coördinator Voedselbank Amersfoort) en mr. Aart Veldhuizen (oud notaris).

Voor meer informatie:

-email naar: Amersfoortgeeftwarmte@gmail.com
- bel Hetty van Berkum-Admiraal tel 06 42642643 of Jennie Harmelink, tel 06 40307382, namens initiatiefgroep 'Amersfoort geeft warmte'.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de penningmeester van de diaconie, Dick, als je in de problemen komt vanwege een hoge energierekening. diaconie@johanneskerk.nl

Amersfoort geeft warmte

We laten elkaar niet in de kou staan!



Looptijd van de actie:
6 maart 2022 tot en met 10 april 2022

Raad van
Kerken  Amersfoort

De energieprijzen stijgen en het dagelijks leven wordt duurder. Ter compensatie krijgt iedereen circa €400,- van de overheid, met een aanvulling voor de minima van €200,-. Voor veel mensen is dat lang niet genoeg. Anderen hebben het niet nodig. **Daarom doen we een beroep op onze onderlinge solidariteit onder het motto:**

Amersfoort geeft warmte

Deze actie vind plaats in afstemming met de gemeente Amersfoort.

Comité van aanbeveling: ds. Arjan Plaisier (*voormalig scribe van de Protestantse Kerk in Nederland*), Cieka Galenkamp (*coördinator Voedselbank Amersfoort*) en mr. Aart Veldhuizen (*oud notaris*).

Een donatie geven kan via:

NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken o.v.v. "Amersfoort geeft warmte". Dit is een ANBI rekening.

Of scan de QR code:



Amersfoort geeft warmte

We laten elkaar niet in de kou staan!

Voor meer informatie:

www.raadvankerkenamersfoort.nl/nieuws/actie-amersfoort-geeft-warmte



Aan de gemeente

UIT DE KERKENRAAD



In de kerkenraad zijn we intensief bezig geweest met het voorbereiden van de jaarvergadering.

Hebben we alle stukken compleet? Wat vinden we van de financiële overzichten, is het aanleiding het beleid op onderdelen te veranderen?

En wat wordt onze aanbeveling ten aanzien van de Ruimteviering? We zijn bezig met een proces dat nu zo'n twee jaar loopt. De enquête geeft een gematigd positief beeld van de ervaringen van de mensen die de diensten gevolgd hebben. Dat zijn er zo'n 37. Voor andere gemeenteleden is het, ook door corona, nog een ver van mijn bed show. Terwijl de kerkenraad hier een kans ziet voor vernieuwing van onze diensten maar ook van de gemeente. Ons advies wordt om het proces langzaam, zorgvuldig en in iets aangepaste vorm voort te zetten.

Het beleidsplan, ook een onderwerp waar we al lang mee bezig zijn. Via verschillende rondes hebben we input gekregen van gemeenteleden. Wat vinden we belangrijk in de komende jaren, wat willen we anders gaan aanpakken, en op welke punten moeten we noodgedwongen water bij de wijn doen? Als deze Johannesbrief uitkomt is de jaarvergadering achter de rug, en weten we meer!

Wat betreft de diensten: nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft, is het de vraag hoe we weer terugkeren naar het oude normaal. Dat roept meteen de vraag op of alles weer net moet worden als vroeger. Natuurlijk niet, we zijn twee jaar verder. We besluiten om achterin de kerkzaal rijen vrij te houden voor mensen die graag anderhalve meter afstand willen houden. en we bedenken hoe we weer bij elkaar kunnen komen los van de diensten, voor verdieping en gezelligheid.

Andere onderwerpen die we bespraken in de kerkenraad zijn vacature jongerenwerker vanaf de zomer, en de herstructurering.

Wil je iets opmerken over het werk van de kerkenraad of heb je een vraag? Wend je dan tot de secretaris, Laura, secretaris@johanneskerk.nl

BERICHT VAN KANDIDAAT KERKENRAADSLID ROLAND

Vorig jaar rond deze tijd liep ik nog te dralen rond de vraag "stap ik over de drempel of niet?". Het feit dat ik Jan ken van een gezamenlijk werkverleden en omdat ik al eens een gesprek had met Alke gaf tenslotte de doorslag. Ik stapte de Johanneskerk binnen.

Letterlijk. Voor een bijna 65-jarige zonder enig kerkelijk verleden best een hele beslissing. Maar ik wist ook meteen dat het de juiste was.

Ik kom uit een gezin met een moeder van vrijzinnige huize en een vader uit een rood nest. Moeder heeft haar banden met het kerkje in Laren uiteindelijk losgelaten maar in de opvoeding toch veel waarden en overtuigingen gestopt. Dat zaad heeft bijna een leven lang moeten kiemen en groeien om tot bloei te komen. Zeker, ik was als jongere al betrokken bij de Youth for Christ beweging, ik zat op christelijke scholen maar het was meer uiterlijk dan overtuiging. Ik ben niet losgelaten.

Niettemin heb ik jaren van denken, worstelen, toelaten en uitsluiten achter de rug. Ik heb veel, heel veel boeken gelezen over alles wat maar met spiritualiteit te maken heeft. Alles passeerde; gnosis, vrijmetselarij, alchemie, occultisme, Grieken, Romeinen, Egypte, New Age, Katharen en kerkgeschiedenis in zijn algemeenheid.

Totdat ik rust vond bij het Thomas Evangelie, de Bijbel, Jezus. En het gesprek aanging met God. Het innerlijk weten groeide en groeide vanuit de vonk die het vuur aanstak. Dat nooit meer zal doven. In de lente van 2021 ben ik de zondagse diensten in de kerk gaan volgen. Prachtige, versterkende momenten, gezamenlijke belevingen. Ook vanaf de bank thuis in coronatijd.

Komende Pinksteren zal ik gedoopt worden en belijdenis doen. Bijzonder! Ik verheug me erop. Zeker ook om het te delen met jullie.

Toen enige tijd geleden bleek dat er een plaats vacant zou komen in de kerkenraad polste ik bij Jan Nienhuis of het niet al te brutaal zou zijn om daarvoor te opteren. Ik ben tenslotte een "novice". Toen bleek dat dit geen bezwaar is heb ik mij kandidaat gesteld. Eerlijk is eerlijk, zonder helemaal te weten waar ik me precies in ga storten. Maar goed, een bekende uitspraak van Pipi Langkous is; "Ik heb het nog nooit gedaan, dus zal ik het wel kunnen". Zoiets.

Over mijzelf. Ik woon in Amersfoort (vanaf eind mei in Scherpenzeel) met mijn echtgenote Yvonne. Ik heb een zoon, een dochter en drie kleinzonen. Mijn werkzame leven kent de rode draad onderwijs. In actieve zin in bedrijven en scholen. Maar ook in ondersteunende zin bij de overheid. Momenteel ben ik full time docent Nederlands van MBO Rijnland in Zoetermeer. Pijtig? Zeker, maar het geeft ook energie.

Als de tijd het toelaat lees ik meest non-fictie boeken. Alles met een historisch randje (of kern) spreekt mij aan. Om het lijf enigszins in vorm te houden fiets ik en ga naar de sportschool.

Als lid van de kerkenraad heb ik, denk ik, een frisse blik op de toekomst. Ik heb me inmiddels ingelezen in de historie maar wil me graag richten op de toekomst. Doen wat nodig is en kan, met mijn overtuiging, mijn weten centraal.

Roland



GROENE KERK

Het begrip Groene Kerk is zo langzamerhand ingeburgerd, hoop ik. Maar welke kerken doen eigenlijk mee in dit verband?

Het zal u niet ontgaan zijn dat voorafgaande aan de grote milieu- conferentie in Glasgow een groep pelgrims uit verschillende landen bij ons in Amersfoort te gast is geweest. Daar waren de meeste plaatselijke kerken, die lid zijn van ons plaatselijke netwerk 033Groene Kerken, bij betrokken.

Naast onze eigen Johanneskerk deden de Inham in Hoogland, het Brandpunt in Amersfoort- noord, de Fonteinkerk in zuid, de Fr. Xaveriuskerk aan het Zand, en de Bergkerk daaraan mee. Daar is een proactieve groep uit ontstaan, die een aantal keren bij elkaar komt en daarin bezig is met bezinning, organiseren van activiteiten en het bij elkaar brengen van kerken.

Verder zijn er contacten met de Adventskerk, A Rocha (christelijke klimaatgroepen), de Raad van Kerken in Amersfoort en het Kruispunt. Er is belangstelling gebleken om deel te nemen aan het netwerk vanuit de Ontmoetingskerk Vathorst, de Hoeksteen, de Veenkerk, PKN Leusden en de Lichtkring.

Als u meer wil weten wie er achter al die namen schuil gaan, zou u kunnen kijken op de betreffende websites of op <https://www.groenekerken.nl>.

Gerard

SCHRIJFGROEP

Geïnspireerd door twee stukjes in de laatste Johannesbrief (maart 2022) over 'kringen', die ook bij de Johanneskerk aanwezig zijn, heb ik de behoefte om jullie allemaal deelgenoot te maken van een andere kring/groep.

Dat is de schrijf/leesgroep, volgens mij ontstaan in coronatijd, 2021. Wij, een aantal leden van de gemeente, hadden toch ook wel de behoefte om elkaar ook op andere manieren te ontmoeten. Het is een kleine groep bestaande uit Sjouk, Geertrui, Laura en ondergetekende.

Met een onregelmatige tussentijd komen we ongeveer 1 x per 2 maanden bij elkaar. Soms zat er meer tijd tussen, corona hield een ieder in haar greep!

We schrijven over een gezamenlijk onderwerp. Het is heel leuk om te ervaren, dat ieder dat op haar eigen wijze aanpakt en invult. Het geschrevenen wordt aan de anderen voorgelezen en bespreekbaar gemaakt en je kan bevraagd worden door de anderen. De onderwerpen, die aan de orde zijn gekomen, waren o.a. corona 2022, zomer 2021, ontspullen en de eerste keer 'iets wat je raakt'.

Voorlopig willen we nog doorgaan met onze bijeenkomsten. Ons volgende onderwerp: Schrijf een brief aan jezelf, maar je bent wel 20 jaar ouder geworden!!!

Hanneke

MIJN VRIJWILLIGERSWERK BUITEN DE JOHANNESKERK

Naast de redactie van de Johannesbrief heb ik nog andere activiteiten die je vrijwilligerswerk zou kunnen noemen. Over de Stadsring heb ik het al een keer gehad. Ik denk dat het ook leuk is iets over het Voedselcollectief te vertellen. Dat raakt aan de Groene Johannes, waar ik ook lid van ben.

Het Voedselcollectief Amersfoort wil de lokale, biologische landbouw stimuleren en boer en buur dichter bij elkaar brengen. Zij betrekken de groenten, fruit, vlees en zuivel rechtstreeks bij regionale boeren en telers binnen een straal van 25 kilometer rondom Amersfoort.

De levensmiddelenindustrie en de (internationale) handel bepalen wat er in de supermarkt te koop is, wat dat kost en wat de boer krijgt voor zijn product. Daar hebben de boeren en de consumenten zelf niets over te vertellen. Veel van die producten komen van ver weg, zijn bespoten, in de fabriek bewerkt en overdadig verpakt. Daar wil het Voedselcollectief een alternatief voor bieden.

De leden kunnen aan het begin van elke week uit een lange lijst kiezen wat ze nodig hebben. Er is een lijst met voorraden van elke leverancier, en je kunt zien wat daar nog over is. Je mag dus zelf weten of je iets wilt gaan eten. Op woensdag horen de leveranciers wat er besteld is.

Op donderdagochtend haalt een aantal vrijwilligers met auto's de bestelde producten op. Donderdagmiddag wordt dat alles per lid in kratjes gedaan (dat deed iedereen vroeger zelf, maar met corona was het niet mogelijk afstand te houden en je eigen spullen bij elkaar te zoeken). Donderdagavond en vrijdagmorgen haalt iedereen zijn bestelling op, in eigen zakken, tassen of kratjes. Er zijn vrijwilligers om dat in goede banen te leiden. Er is een samenwerking met de Nieuwe Graanshuur, maar met deze simpele organisatie is alles wel goedkoper- weinig overhead en geen voedsel wat niet verkocht wordt.

Mijn taak is elke drie maanden een rooster te maken voor de donderdagmiddag, de donderdagavond en de vrijdag. De vrijwilligers die zich daarvoor opgegeven hebben (en alle leden doen iets), krijgen een datumprikker, en daar moet ik dan een werkbaar rooster uit distilleren. Beetje gepuzzel, maar daar houd ik wel van. En het kan op tijden die mij uitkomen, en dan ben ik weer een tijdje klaar.

Wil je meer weten? <https://voedselcollectief.nl/site/> of <http://voedselcollectief.nl/site/wp-content/uploads/2018/05/2018-VOKO-Flyer.pdf>

Alke R

Wie vindt het ook leuk een keer in de Johannesbrief te vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk buiten de Johanneskerk? Of ken je misschien iemand die dat zou willen doen? Je kan zelf een stukje schrijven of je kan geïnterviewd worden door de redactie, live of telefonisch. Laat het svp weten aan laura@hupkes.net of johannesbrief@johanneskerk.nl

IONA COMMUNITY NEDERLAND: INSPIRATIE- EN INTRODUCTIEWEEKEND

De Iona Community Nederland organiseert jaarlijks een weekend voor iedereen die zich verbonden weet met de Iona Community en voor wie ermee wil kennis maken of meer van wil weten en ervaren. Iedereen van harte welkom! De accommodatie is geschikt voor jong en oud, of je nu alleen komt of samen of met je hele gezin. Ook kinderen en jongeren zijn van harte uitgenodigd.

Het thema van dit weekend is: Leven met de elementen water, aarde, wind en vuur. Wat hebben deze elementen jou te vertellen?

Rondom dit thema zijn er vieringen, worden Ionaliëden gezongen, wordt gepelgrimeerd, en zijn er allerhande activiteiten en workshops. Uiteraard is er ook ruimte om even alleen en in stilte te genieten van de mooie omgeving rondom Dopersduin.

Het weekend begint op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, aankomst vanaf 16.00 uur en zal eindigen op zondag 29 mei rond 15.00 uur.

Je kunt je opgeven bij [Dopersduin](http://www.dopersduin.nl). (www.dopersduin.nl) Klik op het formulier bij 'Agenda' 'Iona-weekend'. Daar vind je ook de kosten voor het weekend en nadere informatie over de locatie.

We zouden het fijn vinden als je de secretaris van de Iona Community Nederland ook even een mailtje stuurt. Dan weten we ongeveer hoeveel belangstelling er is: Hanneke Ruitenbeek, secretaris@ionagroep.nl Voor meer informatie over de Iona Community: www.ionacommunity.nl

**donderdag 26 mei – zondag 29 mei
2022 in Dopersduin te Schoorl**

Irene

POËZIEKRING JOHANNESKERK

De volgende poëziekring is 27 maart. Inloop om 15.30 uur, start om 16.00 uur. Einde 17.00 uur.

Het was vorige keer lastig met Skype. We hebben nu een link die ons naar Zoom leidt: De volgende poëziekring is 27 maart. Inloop om 15.30 uur, start om 16.00 uur. Einde 17.00 uur.

Het was vorige keer lastig met Skype. We hebben nu een link die ons naar Zoom leidt: <https://us04web.zoom.us/j/9772955312?pwd=Q0VzWkp3dFluM0Z3NVFhNEZrTmtBdz09> En wellicht kunnen we (bijna) allemaal weer in de kerk bijeenkomen.

God missen

De broodproductie neemt toe dankzij granen die op wetenschappelijke wijze ziektekiemvrij zijn gemaakt, om Zijn fouten te verkleinen.

En toch, ondanks onze jeugdige opstandigheid, voldaan als we zijn om het verbannen van een benauwende vader die in de woestijn een bebaarde kluizenaar werd- soms geven we toe dat we Hem missen.

We missen Hem als tijdens het burgerlijk huwelijk boven het bloeiende altaar van de ambtenaar we vergeefs wachten op een zin met woorden als 'tot de dood' en 'in naam van de Vader'. We missen Hem als we voor het eerst op het knobbeltje in de borst stuiten en een onwillig gebed aan onze lippen ontsnapt;

We missen Hem als we plots of woedend Zijn naam uitroepen als een vrouw op een kraamafdeling roept om haar lang geleden overleden moeder.

We missen Hem als we luisteren naar de profetie van astronomen, dat alle waarneembare sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen zolang het universum uitdijt.

We missen Hem, als de geliefden hun schouders ophalen buiten het goedkope motel, peinzend wat hun volgende stap moet zijn.

En soms voelen we ons zelfs nostalgisch, wachten we op Zijn Wederkomst, alsof we ons bevinden in een bakstenen duivenkot nadat de vogels zijn uitgevlogen.

Dennis O'Driscoll, 'Missing God', fragment en slot, vertaling Ellen Deckwitz, uit: *Olijven moet je leren lezen*, Atlas Contact 2016

Het thema 'Maria' werd te beperkt gevonden. Daarom voegen we 'moeder' toe.

Jan

THE CRUCIFIXION VAN JOHN STAINER DOOR PROJECTKOOR BRANDPUNT

Op 10 april a.s., de zondag voorafgaande aan de Stille Week, voert het Projectkoor Brandpunt het passie-oratorium The Crucifixion van John Stainer uit in de Fonteinkerk te Amersfoort. Het concert begint om 16.15 uur.

Dit oratorium is een muzikale bewerking van de weg van Gethsemané naar Golgotha en de kruisiging van Jezus. Deze gezongen meditatie over het lijden van Jezus Christus vormt dan ook een inspirerende aanloop naar de Stille Week.

Aan The Crucifixion doen ruim 75 zangers en zangeressen mee. Medewerking wordt verleend door John van Halteren (tenor), Peter Arink (bas/bariton), Felicity Goodwin (orgel) en At Vel Musica ensemble. Zij zijn allen uitstekende musici die garant staan voor een prachtige vertolking. Het geheel staat onder leiding van Marijke van Leerzem.

Entreekaarten zijn online te verkrijgen via www.Projectkoorbrandpunt.nl.

Koffie of thee voorafgaand aan het concert is gratis. De zaal is open vanaf 15.30 uur.

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN

Ontmoetingsbijeenkomsten zijn op donderdag 24 maart en 28 april om 11:00 uur in de kerk.

LEESKRING JOHANNES LEEST (ROMANS)

Deze leeskring komt bij elkaar op donderdag 9 mei om 19.30 uur in de kerk. We lezen dan "Als de winter voorbij is", geschreven door Thomas Verbogt.

De kaarten kosten € 17,50 per stuk, Studenten /CJP-houders € 15,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis.



Soesterberg

Op de wijs van lied 480 (nieuw liedboek 2013)

*De wapenaandeelhouders die schreeuwen als vanouds
om weer een nieuwe oorlog, liefst heet, maar desnoods koud.
Een wereld zonder dreiging, daar koopt een mens niets voor;
aandelen gaan pas stijgen door ruzie in het koor.*

*Waar blijf ik met mijn handel voor de beveiliging
als geen land voor de ander is een bedreiging.
En nergens meer een boycot, geen land zit meer op slot:
dan is heel die security een hele grote flop.*

*Dreigt vrede uit te breken of sportverbroedering,
neem de olympische spelen met die gekleurde ring.
Voor ons als wapenhandel is dat maar niets gedaan,
met al die pais en vrede is het voor ons einde verhaal.*

*De negentiger jaren, die waren relatief na koude oorlogsjaren behoorlijk positief.
Voor wapenhandelaars was het een echte ramp,
er was sinds vele jaren niet één vijandig kamp.*

*Het vreselijkste uitzicht, de vrede permanent, dan kunnen wij dus sluiten hier onze wapentent.
Het moet niet gekker worden, Poetin in de Reichstag
en Merkel die spreekt Russisch, de spanning is er af.*

*De wapens in het museum zoals in Soesterberg,
piloten zijn supposten en wijzen je de weg.
De vredesmensen sloten het kamp in grote kring.
Hoe effectief toch werkte de mens-omsingeling.*

*Maar Goddank! Nine-Eleven, de chaos is weer terug,
de wapenkoersen stijgen en ook nog tamelijk vlug.
En later ook de Krim nog, gedoe om Oekraïen.
De aandelen die stegen met het getal van tien.*

*Men scheurt nu over Friesland met bulderend geraas
en oefent voor de tweekamp en toont: wij zijn de baas.
Die vogels mogen vliegen in Texas, Illinois:
daar mogen zij genieten van 't militaire moois.*

*Vlieg boven eigen weiland, er is daar veel te zien,
je ruimte is daar groter dan boven Sneek en Stiens.
Je kan daar prima vliegen als vogeltjes zo vrij.
Die vliegtuigen zijn ook nog van eigen makelij.*

*O ja, er was ook Covid, Delta en O-mikron, beleg in medicijnen, boor nieuwe bronnen aan.
Wapens slurpen miljarden die daar meer nodig zijn,
een Covid-vrije wereld wordt dan je nieuw terrein.*

*Nog iets: is al dat schieten niet slecht voor het klimaat?
Wordt de aarde niet verdrietig, want wapens doen veel kwaad?
Vraag slechts: "Wie heeft er baat bij van weer een nieuwe krijg?"
D'onzichtb're aandeelhouders van het world wide krijgsbedrijf.*

Jan Roelof Nienhuis



Locatie is de
Johanneskerk,
tenzij anders
aangegeven.

- 24-03 10:00 – 11:00, contactledenbijeenkomst
11:00 uur, ontmoetingsbijeenkomst
- 27-03 16:00 uur, Poëziekring
- 28-04 10:00 – 11:00, contactledenbijeenkomst
11:00 uur, ontmoetingsbijeenkomst
- 09-05 19:30 uur, Johannes Leest (romans)

KERKDIENTEN

Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur,
tenzij anders aangegeven.

- 3 april ds. Alke Liebich,
organist Floris van Gils
- 10 april ds. Monique van Zoest,
organist Willem van Twillert
- 14 april Witte donderdag 19:30
ds. Alke Liebich,
organist Diederik Blankesteyn
- 15 april Goede vrijdag 19:30
ds. Alke Liebich
organist Floris van Gils
- 17 april Pasen
ds. Alke Liebich en
Guus Timmerman (Ruimteviering)
- 24 april 10:30 Maria Magdalena
een vertelvoorstelling
- 1 mei dhr. Jesse Gruiters,
organist Floris van Gils

drukwerk

Aan de heer / mevrouw

Afzender:
Johanneskerk
Westsingel 30
3811 BB Amersfoort

*Bij de voorplaat: Alke eindigt haar overweging
met: "Laten we Pasen vieren met heel veel gele
Narcissen."*