



# Johannesbrief





## Vaste adressen

### KERKGEBOUW

#### **Johanneskerk:**

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein). Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: J. Nienhuis
- Website: [www.johanneskerk.nl](http://www.johanneskerk.nl)  
beheer website: K. Meinema

### PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich

### JEUGD- EN JONGERENWERK

#### **Supertwien en Supertrek:**

(vacature)

#### **Kinderkring:**

Mw. D. Berendsen

### ORGANIST

Dhr. W. van Twillert

Dhr. F. van Gils

### SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel

### DIACONIE DOREVH

#### **Contactpersonen:**

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

mailadres: [diaconie@johanneskerk.nl](mailto:diaconie@johanneskerk.nl)

#### **Penningmeester:**

Dhr. D.K.J. Tommel

### LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

### AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

*Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.*

### REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Dhr. H.H. Diephuis

### INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

**vrijdag 11 februari 2022**

Aan de redactie sturen:

[johannesbrief@johanneskerk.nl](mailto:johannesbrief@johanneskerk.nl).

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op  
27 februari 2022.

### INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 4
Dienen	pag. 5
Aan de gemeente	pag. 7



# Leren

## TER OVERWEGING – MOOIE DINGEN DIE GEBEUREN

Al heel lang word ik moe van alle negatieve nieuwsberichten. Als je de krant leest of naar het journaal kijkt, dan lijken mensen alleen nog maar onaardig te kunnen doen en aan zichzelf te denken. Ondanks dat geloof ik nog steeds dat er meer leuke en goede mensen zijn en dat er veel lieve dingen worden gedaan. Daar gaat veel te weinig van onze aandacht naar toe. Daarom besloot ik in november om elke dag op zoek te gaan naar mooie en goede dingen die mensen voor elkaar doen. Die verhalen ben ik gaan delen op Facebook, om ook voor anderen een positief geluid te laten horen als tegenwicht tegen alle negatieve berichten in de media.

Jullie kennen vast wel het gezegde ‘wat aandacht krijgt groeit’. Zo werkte het ook met mijn zoektocht naar mooie dingen. Waar ik de eerste paar dagen nog een beetje moest zoeken naar mooie voorbeelden en verhalen, kwamen de voorbeelden en verhalen me steeds meer aanwaaien. Doordat ik erop let zie ik ook steeds meer wat er allemaal voor mooie dingen gebeuren. De wereld is echt zo slecht nog niet. Rutger Bregman heeft een heel troostrijk, informatief en inspirerend boek daarover geschreven “De meeste mensen deugen!”. Ik kan het iedereen aanraden.

Tijd voor een paar voorbeelden:

- Een moeder van scouting die in de ouderapp een paar gratis wandelschoenen aanbiedt.
- Toen wij drie weken in quarantaine zaten waren er meerdere mensen die ons spontaan aanboden om boodschappen te doen, tijdschriften of andere leuke dingen kwamen langsbrengen en lieve berichtjes stuurden.
- Toen op het jeugdjournaal werd verteld dat het horloge van Ali B. was gestolen zei een klein meisje van 6 spontaan dat Ali B. haar horloge wel mocht hebben.
- De jongeren van Supertwien die met hun koekjes ruim 325 euro bij elkaar verdienen voor Serious Request.
- Alle vrijwilligers bij scouting, voetbal of welke sportclub dan ook die zich in hun vrije weekend inzetten voor kinderen en jongeren. En dat blijven doen in deze lastige tijd, waarin je nooit weet of dat wat je organiseert ook door kan gaan. Dat vind ik super bewonderenswaardig.

Een wat uitgebreider voorbeeld van deze week: “Deze week had ik met mijn klas een gesprek over de nieuwe regering, de bordesfoto en of de ministers ook een coronakapsel hadden. Daarna vroeg ik de kinderen wat zij zouden doen als ze in de regering zouden zitten. Ik was positief verrast en ontroerd door hun antwoorden. Als eerste werd genoemd dat ze de boodschappen goedkoper wilden maken, ze zouden meer geld naar arme landen sturen, één jongen zou naar Amerika gaan om daar de slachtoffers van de tornado te helpen. “

Later op de fiets dacht ik “We hebben al een partij voor de ouderen, zelfs een partij voor de dieren, het wordt tijd voor een partij voor de kinderen! Een partij die de belangen van kinderen op de eerste plaats zet, verder kijkt dan zijn eigen regeerperiode en luistert naar de ideeën van kinderen.”

**Partijtjes voor kinderen  
zijn er genoeg. Nu nog  
een Partij voor kinderen**

Sinds ik deze berichten op internet plaats heb ik meerdere keren van mensen gehoord dat ze hoop en troost putten uit de positieve berichten. Een vriendin zei laatst dat ze het na een zoveelste persconferentie allemaal even niet meer zag zitten en dat ze toen mijn lijstje Mooie-dingen-die-gebeuren erbij heeft gepakt om weer vrolijk te worden.

Bij deze een aanmoediging voor jullie: laten we niet bij de pakken neer gaan zitten en blijven geloven in alle mooie dingen die gebeuren. We hebben genoeg gepraat over het C-woord.

Het wordt tijd om een ander virus van positiviteit te verspreiden, dat van de positieve verhalen. Want er zijn veel mooie dingen die gebeuren!

Annette Koops



## Vieren

### BIJ DE DIENSTEN

#### 6 februari, ds. Alke Liebich

We hadden er zo'n zin in: het Johannesweekend. Dat was vandaag geweest. Thema was 'Afstand en nabijheid'.

Ik ben bang dat het toch nog vooral afstand is, de komende zondagen. Toch gaan we iets doen met het thema. Daarvoor draaien we de lezingen van twee zondagen om. Deze zondag lezen we Lucas 5: 12-16. Daar komt een besmettelijke ziekte in voor, genezende aanraking én een afzondering om te bidden. Een boeiend geheel.

#### 13 februari, ds. Alke Liebich

We lezen Lucas 5: 1-11, de roeping en beroepskeuze van eenvoudige vissers. Over een andere boeg gooien, soms is dat verstandig.

Hier was een maaltijdviering gepland. Die gaat alleen door als we bij elkaar mogen komen. Raadpleeg hiervoor de Johannesmail.

#### 20 februari

Ruimteviering (tijdstip zie de Johannesmail). Het jaarthema van de ruimteviering is Vreemd en vertrouwd.

Wil je eens mee voorbereiden? Dat helpt vast om er meer vertrouwd mee te raken. Meld je dan hiervoor aan. Let op de Johannesmail en doe mee.

#### 27 februari, ds. Alke Liebich

Wij lezen Lucas 6: 19-19 en 27-38.

Spannende oproepen horen we hier: "Zegen wie je vervloeken. Leen geld uit zonder te verwachten dat je het terug ontvangt. Heb je vijanden lief." Heel soms durf ik dat, maar meestal niet. Wat moet Jezus nou met dat soort volgelingen?

### TIPS VOOR WIE DE KERKDIENTEN NIET GOED KAN VOLGEN

We moeten weer streamen - of we mogen weer streamen: in pyjama naar de kerk, of in onze zondagse kleding een kaarsje opsteken en op tijd het klokgelui thuis aanzetten zodat we weten dat we goed zitten. En dan kunnen we op onze telefoon, tablet, laptop of tv zien hoe geweldig onze technici er in slagen de kerkdienst naar de kerkgangers te brengen, nu de kerkgangers niet naar de kerk mogen komen.

Ik heb gemerkt dat een aantal mensen niet helemaal mee kan doen. Ze hebben geen idee hoe het moet, of ze klikken de link op de site van de Johanneskerk aan en dan is het geluid niet geweldig.

Voor hen twee tips:

- 1- download de Twitch app, op je favoriete app-store (zie het plaatje hiernaast), stel de Johanneskerk in als favoriet en teken in als volger. Dan krijg je meldingen als de dienst begint. De weergave via de Twitch-app is veel beter. Het is even een gedoe maar als je door de instelprocedure heen bent is het in het vervolg heel simpel (als je chromecast hebt kun je op de tv kijken).



2- Is het bovenstaande abracadabra is maar je wilt toch kunnen kijken op je tablet, laptop, of desnoods op je telefoon: vraag iemand in de buurt (of vraag mij) om de boel op te starten. Dan is in het vervolg 1 druk op de knop voldoende om alles mee te maken.

Succes!

Alke



## Dienen

### BIJ DE COLLECTES

*Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van ENTREE.*



### COLLECTEDOEL FEBRUARI 2022: STICHTING ENTREE

Het collectedoel van februari is de Stichting Entree, ontmoetingscentrum in de Amersfoortse wijk Randenbroek. Sinds september 2021 heeft onze vredesduif daar onderdak gevonden.

Mw. Margriet van der Heijden is de coördinator van het centrum. Voor de uitvoering van al het werk kan zij rekenen op veel vrijwilligers, van wie sommigen een didactische achtergrond hebben.

Het buurtcentrum is alle werkdagen open, vanaf 9 uur 's ochtends. De dag start meestal met het geven van taallessen aan mensen die beter Nederlands willen leren spreken of schrijven. Vaak zijn dat vrouwen en meisjes.

's Middags is er de mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding, en daar wordt veel gebruik van gemaakt. Het voordeel is dat men in kleine groepjes werkt, zodat er maximaal aandacht is voor de leerlingen.

In verband met de lockdown van eind 2021 stonden de activiteiten even op een laag pitje, maar ze zijn zo goed mogelijk doorgegaan.

In december stuurde de diaconie een kaart met goede wensen aan de medewerkers en bezoekers van Entree. Op de facebookpagina van Entree is deze nog te zien.

## ONTMOETINGSCENTRUM ENTREE

# Bestaat 20 jaar!

voor bewoners, door bewoners

- Nederlandse lessen
- Ontmoeting
- Vrijwilligerswerk
- Huiswerkbegeleiding
- Kleine groepen of individuele hulp
- Naailes
- Sociaal informatiepunt
- Inloopavonden
- Kookcursussen

Ontmoetingscentrum Entree  
Haydnstraat 26a  
3816 XH Amersfoort  
033 7520045  
stichtingontmoetingscentrum@gmail.com  
www.entree.jouwweb.nl

Het centrum is financieel onafhankelijk. Dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat men zelf kan bepalen welk aanbod aan lessen en begeleiding wordt gegeven; nadeel is dat het vaak een uitdaging is om de begroting rond te krijgen. De lessen en cursussen zijn vrijwel gratis.

Meer informatie over Entree? Zie de website: [entree.jouwweb.nl](http://entree.jouwweb.nl)

In februari vragen we uw financiële bijdrage voor dit laagdrempelige buurtwerk!

Dineke

## FINANCIËN VAN DE DIACONIE

In november collecteerden wij voor de dag- en nachtopvang door Kwintes. Dat resulteerde in het prachtige bedrag dat wij konden overmaken: € 815. Het is voor onze samenleving wel een schande dat er moet worden gecollecteerd om daklozen 's nachts uit de vrieskou te houden, maar gelukkig zijn er voldoende mensen van goede wil om het werk van Kwintes mogelijk te maken.

December was de maand van Gered Gereedschap. Zie het bericht elders in deze Nieuwsbrief dat hieraan is gewijd.

Verder ontvingen wij mooie giften ter vrije besteding, en ook meerdere giften voor onze Iraanse jongeling. Totaal onverwacht kreeg hij als reactie op het bezwaar dat wij hadden gemaakt tegen de afwijzing voor een verblijfsvergunning alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Dat was in de eerste plaats fijn voor hem (want nu hoeft hij zich voor het eerst voor lange tijd geen zorgen te maken over uitzetting, mag hij werken, en gloort het Nederlanderschap op termijn), maar ook voor de financiën van de diaconie: hij heeft nu recht op studiefinanciering, een ov-studentenkaart en op een gereduceerd collegegeld. Dat betekende dat wij het te veel betaalde collegegeld terugontvingen, en voor de komende maanden voldoende financiële reserve hebben om eventuele kosten te kunnen betalen. Met veel dank aan degenen die

dit werk financieel mogelijk hebben gemaakt kunnen wij nu melden dat bijdragen voorlopig niet meer nodig zijn.

Onze bijdragen aan verschillende doelen zijn niet onopgemerkt gebleven. Wij ontvingen bedankjes van het Diaconaal AandachtsCentrum en van Kwintes, en een uitgebreide rapportage uit Tanzania van het gezondheidscentrum Bethsaida. Daarover later meer.

*Tenslotte een herinnering: laat ons s.v.p. weten wanneer u in problemen lijkt te komen door een hoge energierekening. Misschien blijkt dat in januari. Wij gaan dan onmiddellijk kijken wat wij daaraan kunnen doen.*

Uw dankbare penningmeester,

Dick

## OPBRENGST GERED GEREEDSCHAP

In de Advents- en Kerstperiode collecteerden we een zeer mooi bedrag bijeen voor Gered Gereedschap: ruim 1200 euro! Hiermee kunnen in Accra, de hoofdstad van Ghana, de beroepsverenigingen 'Artisans Association of Ghana' en 'Maariba Artisans' een deel van de kosten voor het starten van een verhuurwerkplaats bekostigen. Hun leden kunnen hier terecht voor goed kwaliteitsgereedschap. Hiermee zijn de vakmensen in staat om betere en mooiere producten te maken om te verkopen op de lokale markt. Daarmee kunnen ze beter in hun levensonderhoud voorzien. Zo verhogen ze de levensstandaard van zichzelf, hun gezin en de community waarin ze actief zijn. Een volledige verhuurwerkplaats inrichten is begroot op 13.000 euro.

Ook verzamelden we dit keer veel gereedschap dat na het opknappen een tweede leven in Afrika kan beginnen. Er werd een compleet gevulde gereedschapskist ingebracht, zes grote zagen en een dito aantal kleinere, een handboor, een koevoet, vele schroevendraaiers, vijlen, beitels en hamers (met en zonder steel), een dopsleutelset, een waterpas en ook een naaimachine.

En dat is in een lockdowntijd best een mooi resultaat! In de veertigdagentijd in 2020 hadden we ook Gered Gereedschap op het collecterooster staan, wat een mooie financiële opbrengst gaf - maar toen werd er nauwelijks fysiek gereedschap-voor-herstel ingezameld. We waren toen net de eerste lockdown ooit van ons leven ingegaan, nu zijn we 'ervaren lockdowners' .....

Wist u trouwens dat uw oude gereedschap altijd, het hele jaar door, bij de Praxis gebracht kan worden voor een tweede leven via Gered Gereedschap!?

Johanneke



## Aan de gemeente

### UIT DE KERKENRAAD



Helaas hebben we in december weer moeten besluiten de diensten alleen digitaal te houden. Het is fijn dat dat kan, maar wel erg jammer dat we kerstmis niet gezamenlijk konden vieren. Het houdt de kerkenraad intensief bezig hoe we er voor kunnen zorgen dat de onderlinge verbinding niet verstoord raakt omdat we elkaar niet echt kunnen ontmoeten. We nodigen iedereen graag uit daar met ons over na te denken. Als je ideeën hebt, laat ze ons weten. We roepen iedereen op, elkaar te bellen en te ontmoeten (corona-veilig), want in kleine kring kan iedereen voor verbinding zorgen en wat voor een ander betekenen.

Gelukkig kon de adventsviering wel doorgaan. Het was een geslaagde middag. Veel dank voor de diaconie die dit heeft georganiseerd. Ook dank voor iedereen die de kerk heeft versierd. Tot slot dank voor Marie Christien en Einar die de cantorij leidden. Het kerstspel ging dit jaar digitaal, wat een enorme teleurstelling was voor kinderen, ouders en grootouders. Maar wat een inventiviteit van Geertrui om toch een spel digitaal te kunnen presenteren!

Op 2 januari hebben we de groep mensen bedankt die elke zondag voor bloemen in de kerk zorgen. Zij hebben thuis hun attentie ontvangen. Andere vrijwilligers die we dit jaar extra hebben bedankt, zijn de leiding van de kinderkring. Dit doen we nog eens over als de kinderen weer in de kerk zijn.

We hebben in de kerkenraad de discussie over ons protocol Veilige kerk voorlopig afgerond, en zijn in afwachting van de reactie van mensen die direct betrokken zijn, zoals de penningmeesters en de leiding van de kinderkring. Maar iedereen die er wat over wil zeggen, is van harte uitgenodigd. Zie de Johannesbrief van december. Het onderwerp blijft immers altijd belangrijk.

Helaas heeft onze jongerenwerker Annette haar ontslag ingediend. Zij schrijft daar zelf over verderop in dit nummer. De kerkenraad praat met de jongeren en de ouders van de tieners, en zal daarna met een voorstel komen hoe de vacature jongerenwerker kan worden ingevuld.

Nog iets dat erg jammer is: het Johannesweekend waarvoor het programma rond was, kan niet doorgaan. De coronaregels zijn wel versoepeld sinds 14 januari maar niet in de horeca. Het lijkt ons ongewenst en ongezellig om op anderhalve meter met elkaar te praten en te eten. Dus we hebben een reservering voor volgend jaar gemaakt, in de hoop op betere tijden.

Denk aan de peiling over de Ruimteviering! We

roepen iedereen op de vragenlijst in te vullen. Zie ook hierna en de Johannesmail.

We hebben nieuwe brieven voor kerkbalans gemaakt. Die zien jullie allemaal. We hopen op gulle bijdragen.

Er is ook een nieuwe lijst van leden en vrienden. Degenen die de lijst nog niet gekregen hebben en hem toch graag willen hebben, kunnen hem opvragen bij de secretaris. Graag aangeven waarom je hem graag wilt hebben, en er vervolgens prudent mee omgaan in verband met de privacy.

De organisatoren van Café Zin, Frits, Marina en Corrie, willen stoppen met de organisatie. De kerkenraad beraadt zich nu, ook met hen, over hoe we deze zeer gewaardeerde activiteit kunnen voortzetten.

Wil je iets opmerken over het werk van de kerkenraad, of heb je een vraag?

Wend je dan tot de secretaris, Laura

## **UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING VAN DE JOHANNESKERK OP DINSDAG 29 MAART 2022**

Aanvang 20.00 uur

De vergadering zal zowel 'live' in de kerkzaal plaatsvinden (tenzij dat door de coronamaatregelen niet mogelijk is) als op de pc of tablet te volgen zijn (met een chatfunctie).

Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag, de financiële jaarstukken, het verslag van de kascontrolecommissie, de vaststelling van de richtlijn voor de bepaling van de vrijwillige bijdragen en de minimumbijdrage, het verslag van de diaconie en het verslag van het adviescollege.

Ook staat op de agenda de verkiezing van de opvolger van Hetty in de kerkenraad. Haar zittingsduur eindigt per maart 2022. We hebben gelukkig een nieuwe kandidaat gevonden, in de persoon van Roland. Roland is op dit moment vriend van de Johanneswerk, en hoopt met Pinksteren 2022 gedoopt te worden en belijdenis af te leggen. Hij is vanaf dat moment lid van de VVHA (Vrijzinnigen Amersfoort).

De kerkenraad stelt voor dat hij gekozen wordt op de jaarvergadering, en vervolgens daadwerkelijk zitting neemt vanaf Pinksteren. Tot die tijd zal hij als waarnemer de kerkenraadsvergaderingen bijwonen.

Op de agenda staat ook de verkiezing van de opvolger van Dick in het adviescollege. Diens naam wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Tot slot hopen we ons nieuwe beleidsplan te kunnen vaststellen.

De stukken ontvangt u begin maart. U kunt daarna, vooruitlopend op de vergadering, schriftelijk vragen of opmerkingen sturen aan de secretaris. Op die manier kan iedereen betrokken zijn.



## BEDANKT KERKENRAAD!

Tijdens de voorbereidingen op de kerstperiode in de Johanneskerk kwam de grote waardering voor het werk van de kerkenraad ter sprake. Die waardering is er altijd wel, maar in 2021 des te meer, omdat de kerkenraad door corona gedwongen werd om voortdurend bij te sturen en vervelende beslissingen te nemen. "We zouden die waardering eigenlijk moeten laten blijken", zei iemand. Maar ja, hoe dat te doen?

Gelukkig werd die vraag door iemand uit de gemeente opgepikt en het resultaat was dat de kerkenraadsleden nog voor het eind van het jaar een boekje kregen met verhalen van Toon Tellegen. De titel? "Dank je wel, dierenverhalen om iemand te bedanken."



Beste kerkenraad, namens de Johanneskerk heel hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons deden en doen!

## RUIMTEVIERINGEN: EVALUATIE EN BESLUIT

In vervolg op de peiling over de ruimtevieringen in de Johanneskerk die we in november 2021 hielden, vindt op dit moment een wat uitgebreidere evaluatie plaats. Misschien heeft u hierover

al gelezen in de Johannesmail en de evaluatie al online ingevuld? In dat geval: hartelijk bedankt! Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan hopen we dat u dit alsnog wilt doen. Zie de Johannesmail voor de link naar de evaluatie. U kunt ook een afspraak maken met Jan om uw antwoorden en mening telefonische door te geven.

De evaluatie omvat 12 vragen, deels dezelfde als in de peiling. Het invullen vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. De hoofdvraag die voorligt, is of er ruimtevieringen in plaats kunnen komen van een aantal van onze reguliere vieringen. Dit omdat we verwantschap in geloofsbeleving ervaren en denken dat we elkaar kunnen versterken, zowel inhoudelijk als getalsmatig. Achtergrond bij de samenwerking met de Ruimteviering is dat de Johanneskerk van oudsher gericht is op vernieuwing en open staat voor wat nieuw en anders is, zowel in ontmoetingen als in de vieringen. De Ruimteviering wil graag samen met leden/vrienden van de Johanneskerk de ruimtevieringen voorbereiden en vormgeven.

Uw reactie vormt belangrijke input voor de aanbeveling die de kerkenraad ter bespreking voor zal leggen aan de ledenvergadering op 29 maart 2022. Tijdens de ledenvergadering vindt dan besluitvorming plaats over hoe we de samenwerking en het samen vieren met de Ruimteviering in de Johanneskerk de komende tijd invulling willen geven.

Namens de kerkenraad,

Jan en Hetty

## ONTMOETINGSOCHTEND

Elke maand op een donderdagochtend staat de koffie of thee klaar voor wie wil komen buurten voor een goed gesprek. We kunnen ook een boterham meenemen en in de kerk samen lunchen. Onderwerpen zijn wisselend, door deelnemers aangedragen.

24 februari, om 11.00 – 12.30 in de kerk. Informatie bij Alke Liebich.

## AFSCHEID EN TOCH OOK NIET

Lieve gemeenteleden,

Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik per 1 februari stop als jongerenwerker.

Ik vind het werk nog steeds heel leuk en dankbaar. Maar ik heb het altijd naast een baan in het onderwijs gedaan. Nu het lerarentekort meer en meer voelbaar wordt, heb ik besloten om een dag extra op school te gaan werken. Dat is helaas niet meer te combineren met het jongerenwerk en een gezin.

Ik kijk terug op een leuke, boeiende, maar de laatste jaren ook een ingewikkelde tijd. Ik heb genoten van alle interessante activiteiten die ik met de jongeren mocht ondernemen. Ik denk met veel plezier terug aan het weekend in Amsterdam met Barend, Elise en Joppe. Het bier brouwen in een klooster zal ik nooit vergeten. Het was leuk om voor de Johannesmaaltijd en later ook voor alle ouders van Supertwien te koken. Ik ben nog steeds benieuwd wie nou die ene persoon met de tatoeage is. En ik heb vooral veel interessante mensen mogen ontmoeten en vooral ook genoten van de jeugd.

Wij blijven natuurlijk actief in de gemeente. Dus het is een afscheid, maar toch ook niet. Want we komen elkaar natuurlijk nog wel tegen.

Bedankt voor het vertrouwen in mij en de fijne samenwerking!

Groet, Annette

## KERSTACTIE SUPERTWIEN

In het weekend van 18 en 19 december waren de jongeren van Supertwien druk bezig met het bakken van koekjes. Die koekjes zouden we na de kerkdienst op 19 december verkopen voor het Wereld Natuur Fonds/Glazenhuis. Totaal onverwacht werden er die zaterdagavond ineens nieuwe en strengere maatregelen aangekondigd, die ook meteen ingingen. De koekjes waren al gebakken, maar de dienst kon niet doorgaan.

Snel bedachten we een ander plan, namelijk dat we de koekjes ook rond konden brengen.



We deden een oproep tijdens de digitale dienst om koekjes bij ons te bestellen en brachten ze bij de mensen thuis. Bij sommige jongeren waren de koekjes van schrik of uit frustratie over de nieuwe regels al in hun buik beland. Zij gingen op zondagochtend opnieuw aan de bak. Anderen hadden het nieuws even afgewacht en moesten nog beginnen. Meteen de dienst kwamen de eerste bestellingen al binnen en konden we de stad door.

De actie heeft ruim 325 euro opgebracht. Bij deze wil ik alle jongeren bedanken voor hun inzet en veel dank aan iedereen die onze actie heeft gesteund!

Annette

## GEDICHT

In de kerstmorgendienst heeft Geertrui het gedicht hiernaast gelezen:



Wassen



Afstand



Testen



Lucht

**Al speelt corona altijd mee,  
 'Gewoon Geluk' is mijn 2G,  
 mijn doel om naar te streven.  
 Dus aan het einde van het jaar  
 denk ik verwaand: Laat mij nu maar  
 een keer een pers-co geven.**

**Doe als je spreekt een mondkap voor  
 als filter. Ik wil niet daardoor  
 het vrije woord blokkeren,  
 maar 'k hoop de ondoordachte taal,  
 die zorgt voor pijn, verdriet, kabaal,  
 hiermee te reduceren.**

**Houd afstand, - ja, zoveel je kunt -,  
 van wie de geest geen ruimte gunt  
 en denkracht uit wil bannen.  
 Neem een injectie 'Ommekeer',  
 prik leugens door en ventileer  
 weer frisse, nieuwe plannen.**

**Wie klachten heeft, test dit idee:  
 Was niet alleen je handen, nee,  
 steek ze ook uit de mouwen.  
 Wees essentiële zaak en blijf  
 ook open na een uur of vijf.  
 Schenk aandacht, zorg, vertrouwen.**

**Volg deze regels en verspreid  
 het virus van menslievendheid.  
 Besmet ons land met rede.  
 Steek aan, deel uit, waardeer elkaar.  
 Dan geven we het nieuwe jaar  
 een boost van licht en vrede.**



Licht



Warmte



Liefde



Geluk

# Nieuwjaarswens



## WENSENWOLK

In de dienst van 2 januari is door de kijkers een wolk van nieuwjaarswensen gemaakt. Dit gebeurde omdat iedereen die de dienst bekeek zijn nieuwjaarswens via een app op de telefoon kon doorgeven aan Alke Liebich. Dit (hierboven) zijn onze wensen aan elkaar voor 2022:

## HUISKAMERGESPREKKEN

We willen weer huiskamergesprekken houden. Soms in huiskamer, in kleine, veilige groepen. En ook in de kerk, waar we eer afstand kunnen houden. De woensdagmiddagen en de meeste avonden zijn in de kerk. De data waren al gepland, maar we gaan de data iets verschuiven.

### Thema 1:

Vrijwilligerswerk in Griekenland. Zoals u weet heb ik in 2020 drie maanden in een vluchtelingenkamp gewerkt. Ik kwam terug in de lockdown, en ik heb daardoor niet iedereen kunnen spreken. Ik ben aangesproken dat men er graag meer over wil horen – met name van diegenen die mij nog weinig hadden gesproken sindsdien.

Dit thema is voor de middagen van 3 en 9 maart van 15.00 – 16:30, en op de avond van 16 maart van 19:30-21.00.

### Thema 2:

Levenswijsheid delen. Ik las ergens: Wijsheid is beseffen dat je kennis beperkt is, en daardoor toch niet van je stuk raken. Of deze: De dwaas doet wat hij niet laten kan; de wijze laat wat hij niet doen kan. In psalm 90 wordt er om gebeden: leer ons zó onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. Welke levenswijsheid kunnen we met elkaar delen? Dit thema heeft meer het karakter van persoonlijke ontmoeting.

Dit thema is voor de middagen van 10 en 16 maart van 15.00 – 16:30, en op de avond van 3 en 8 maart 19:30-21.00.

De plaatsen en exacte tijden komen vanaf 10 februari in de Johannesmail. Wie deze niet ontvangt wordt persoonlijk uitgenodigd. Aanmelden mag ook nu al, bij Jeanne. Ook voor informatie.

## ADVENTSVIERING

10 december waren we uitgenodigd op een tweedelige Adventsviering. Aansluitend bij De dag van de rechten van de mens werden om te beginnen brieven en kaarten geschreven voor Amnesty International. Toen ik daarna binnenkwam werd er nog druk geschreven. Geen onder-ons-feestje dus, maar met een blik op de wereld. Dat voelde goed: iets doen aan de duisternis. Dat gebeurde na afloop thuis ook nog.



Daarna in de kerkzaal, warm verwelkomend, stoelen op afstand met een mooi rood servet met lekkers en het programma. Uitnodigend. Ik moest weer even wennen, na zo lang alleen online in de kerk geweest te zijn. Nu met echte mensen in de kerk. Een feestelijk versierde kerstboom.

Koffie en thee werden gebracht, dat gaf een verzorgd gevoel.

En toen mochten we zingen, soms zacht, maar toch! Soms met het orgel en "met z'n allen". Hoe heerlijk was dat. Genieten van poëzie, harpmuziek en het zangensemble. Prachtig, ontroerend soms.



We werden door Alke meegenomen naar Iconen, waarvan de Virgin of Tenderness op het programma was afgedrukt. In Thessaloniki had ze er veel gezien, echter die waarop je aangekeken werd spraken haar aan. Ook de discre-

pantie tussen een pasgeboren baby en de klein volwassene op Maria's schoot, als spiegel voor ons en de ongelijkheid in de wereld. Kinderen, die geen kind kunnen zijn, zoals Alke steeds weer zag in Griekenland. En welke toekomst is er. Voor al die mensen, die niets meer hebben. Dat onder ogen zien en de ander in de ogen zien maakt ons medemens. Er waren ook strijdbare Iconen. Die kunnen ons inspireren, er was ook vrolijkheid in het kamp, juist bij kinderen.



Zo konden wij ook vieren, de weg naar het Feest van Vrede en Gerechtigheid: Kerst.

En o.i.v. Marie Christine, hoorden we een Boliviaans kerstlied. Met de beltrommel. Tot slot, voorzichtig swingend en stampend liet zij ons allen een Zuid-Afrikaans lied zingen, drie stemmig (natuurlijk!).

Zo ging ik met een warm hart naar huis, wat een rijke ervaring. En ja, ik hoor daar toch bij.

Heel veel dank voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt!

Guus

EEN IMPRESSIE VAN DE DIGITALE VIERING VAN KERSTAVOND:



## BACH EN DE JAARWISSELING

Geen dag zonder Bach, dat geldt voor mij; ook in onze Johanneskerk horen we vaak Bach. Floris speelde de eerste zondag van het nieuwe jaar het koraalvoorspel: Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614. (In het Liedboek voor de kerken uit 1973, is het Lied 396; in het Liedboek van 2013 is het verdwenen). Hij wist het aantal noten van het stuk en Kees maakte daar een quizvraag van.



Ik moest toen direct denken aan onze nationale notenteller Kees van Houten, die de getallensymboliek van J. S. Bach, overal ontwaart. Kees van Houten, organist in Helmond, schreef met Marinus Kasbergen het boek "Bach en het getal" en verder nog een aantal boeken over de koraalvoorspelen van Bach en over de Mattheuspassie. "Bach en het getal" had ik niet in mijn bezit, dus ik raadpleegde het boekje over het Orgelbüchlein, waarvan Das alte Jahr vergangen ist, één van de koralen is.

Hoe duidelijk is de getallensymboliek in dit koraal? We kunnen er niet omheen dat het koraal 12 maten omvat, de 12 maanden. Ook komt er 12 maal twee motieven voor, zowel stijgend als dalend van ieder 6 noten. Die motieven zijn ontleend aan de tweede en derde regel van het lied.

Als de vraag is hoeveel noten precies het koraal omvat, dan is de vraag hoe te tellen. Tellen de overgebonden noten mee? Trillers kun je niet meetellen, want het aantal noten wisselt per uitvoering. Ik kwam tot: sopraan: 162 ( met de overgebonden noten), met één voorslag. Alt 95, tenor 61 en bas 48 noten. Totaal 365 of 366, het aantal dagen van het jaar. Dat hangt ervan af of je de voorslag (een nootje voor de eigenlijk bedoelde noot) meetelt. Het koraal heeft een rijk omspeelde, een zogenaemde 'gecoloreerde' melodie. Dat geeft de compositie zijn melancho-

lieke kleur en dat resulteert ook in het grote aantal noten. Bach kan dit dus niet anders dan met opzet zo hebben geschreven. Daarom is er ook maar één voorslag, die van 365 366 maakt. Wie weet componeerde Bach het na een schrikkeljaar. Het koraal behoort tot het Orgelbüchlein dat tussen 1708 en 1717 ontstaan is; precies is dat niet bekend.

Van Houten heeft de rekensom niet gemaakt, althans niet opgeschreven in het boekje over het Orgelbüchlein. Opmerkelijk want hij heeft bij één stuk geteld tot 1750 wat hem aanleiding gaf te veronderstellen dat Bach zijn sterfjaar heeft voorspeld.

Getallensymboliek komt bij Bach veel voor. De naam Bach staat voor het getal 14, als je kijkt naar de volgorde in het alfabet: 2 + 1 + 3 + 8 = 14. Ook vaak gebruikt Bach zijn 'handtekening' in de muziek. BACH staat voor de noten Bes, a, c, b. Veel componisten hebben dit ook gebruikt, bijvoorbeeld Franz Liszt (Prelude und fuge über den Namen Bach) en tot mijn verrassing Paul Hindemith die zijn 2e sonate voor orgel besluit met een fuga en daar ineens in de bas in lange noten Bach noteert, wat natuurlijk een knipoog is naar de grootmeester van de polyfonie. De relatie tussen tekst en muziek laat ik hier buiten beschouwing.

Hans

## POËZIEKRING

Op 16 januari hadden we de poëzie bijeenkomst. We hebben ons voorgenomen om van onze bijeenkomsten steeds een gedicht ook door te geven voor de Johannesbrief.

Steeds stuurt iemand anders een gedicht in voor de Johannesbrief. Vandaag beginnend bij de letter A (van den Akker) is het een gedicht van mijn hand, geschreven voor het thema: VERWONDERING (zie volgende pagina).

De volgende bijeenkomst is 27 februari rond het thema *onverwachte ontmoeting*.

Frans

**onder de antieke wandklok**

*de tijd die achter elkaar wordt gelegd  
in rechte lijnstukken van een uitdijend heelaal  
is als een monster dat alles opslokt  
alle toekomst alle verwachtingen  
slechts realisme en nuchterheid als kinderen  
baart*

*spottend kijkt ze neer op ons zwoegen  
alsof we ook maar een moment de wind  
kunnen vangen  
of ooit de schoonheid van een roos kunnen  
begrijpen*

*maar de tijd die hier in een choreografie  
ontworpen door planeten zon en maan  
altijd op haar plaats terug komt  
rondgaat op een versleten wijzerplaat  
met vervaagde romeinse uren  
baart idealen en visioenen*

*laat me zweven door de lucht  
als was ik een kind van de wind  
strooit rozenbladeren onder mijn voeten  
voert me rond en nog eens en nog eens*

*dat ik de kleuren van onze dromen  
hier elke dag opnieuw kan schilderen  
geeft me ruimte en licht  
maakt dat ik dromend wakker ben  
en wakker dromend  
mijmerend onder jouw wijzerplaat*

Frans van Eijk  
(pseudoniem van Frans van den Akker)

Sinds zomer 2020 werk ik als vrijwilliger in een Informatiewinkel van Indebuurt 033, in Kruiskamp.

De gemeente Amersfoort heeft vier van dergelijke winkels die als doel hebben Amersfoortse burgers te helpen met dingen in de samenleving die ze ingewikkeld vinden. Denk aan brieven van de overheid over bijvoorbeeld belastingen, uitkeringen, toeslagen of boetes, contact met instanties over energie en telefoon, of het vinden van huisvesting of zorg. Mensen begrijpen brieven van de overheid of van instanties vaak niet, of omdat ze de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, of omdat het om ingewikkelde onderwerpen en formele taal gaat. Ook zijn veel mensen niet in staat goed met de computer te werken. De meesten hebben wel een telefoon, maar om iets aan te vragen bij de overheid moet je meestal bewijzen printen en meesturen of uploaden, iets wat veel mensen niet kunnen.

In de winkels werken teams van professionals, bestaan de uit maatschappelijk werkers en sociaaljuridische dienstverleners. De contacten met de burgers gebeuren in eerste instantie door vrijwilligers zoals ik. Als het te ingewikkeld blijkt te zijn, dragen we het contact over aan een professional, of wij doen het samen. De winkels werken op afspraak, en voor iedereen hebben we drie kwartier.

Ik ben eraan begonnen omdat ik graag iets wilde betekenen voor mensen die moeite hebben met formele taal en regels. En omdat ik dacht dat ik mijn kennis over sociale zekerheid na mijn pensioen zo goed kon inzetten. In de praktijk is mijn kennis eigenlijk bijna nooit nodig. Het gaat meer om gezond verstand, ervaring, inlevingsvermogen en vasthoudendheid als wij vervolgens bellen met de instanties.

Meestal heb ik erg te doen met de mensen. Wat bijvoorbeeld te denken van iemand die binnen drie maanden vijf verschillende contracten met een energieleverancier in de maag gesplitst kreeg door telefonische verkopers? Het was voor mij bijna niet te achterhalen wat er nu precies gebeurd was door die smiechten die beloven de boete te betalen als iemand zijn energiecontract voortijdig opzegt. Maar intussen helpen zij iemand in de puree omdat die niet snapt wat



er gebeurt en niet doorheeft dat ze iedere keer de meterstanden goed moet doorgeven. En dat allemaal voor enkele euro's 'winst' die er op den duur natuurlijk helemaal niet is.

We helpen mensen met het aanvragen van subsidie voor sport of muzieklessen van hun kinderen, of van de mogelijkheid om kleren te krijgen van de kledingbank. We helpen hen met het aanvragen of gebruiken van een DigiD of het installeren van de corona-app op de telefoon. Kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Het kiezen van een zorgverzekering. Mensen die tussen twee instanties vermorzeld dreigen te worden.

Ik vind het meestal bevredigend en blikverruimend werk. Soms ook niet, bijvoorbeeld als iemand na jaren in Nederland gewoond te hebben, helemaal nog geen Nederlands spreekt of begrijpt, en dat niet erg lijkt te vinden. Of als een man een jonge vrouw uit Tunesië laat overkomen, beweert dat hij haar kan onderhouden, maar zodra zij in Nederland is, aanvullende bijstand aanvraagt (en niet krijgt overigens). Soms zijn we ook intensief bezig met een proces, waarbij het om heel weinig geld gaat. Je vraagt je dan af of de overheid niet wat soepeler met zaken kan omgaan.

Toen tijdens corona alles dicht was, zelfs bijvoorbeeld het stadhuis of de sociale dienst, waren de informatiewinkels open. Mooi toch?

Laura

Wil je ook een keer vertellen over je vrijwilligerswerk buiten de Johanneskerk? Je kan een stukje schrijven of geïnterviewd worden door de redactie. Laat het svp weten aan [johannesbrief@johanneskerk.nl](mailto:johannesbrief@johanneskerk.nl).

## GEMEENSCHAPPELIJKE HULP

### Woningcoöperaties met gemeenschappelijke hulp in Latijns Amerika

Al eerder wilde ik voor de Johannesbrief een stukje schrijven over mijn vroegere werk. Ik ben lang stedenbouwkundige geweest en hield me ook bezig met de volkshuisvesting in ontwikkelingslanden. Dit stukje gaat over woningbouwcoöperaties in Latijns-Amerika, waar ik vanaf 1995 vaak heb gewerkt. Bij de oprichting van enkele coöperaties in Nicaragua was ik zelf betrokken en ik deed ook onderzoek naar 'woningcoöperaties met gemeenschappelijke hulp' in verschillende andere landen in samenwerking met de Zweedse hulporganisatie We Effect. Deze belangrijke ngo heeft jarenlang de oprichting van vele woningcoöperaties mogelijk gemaakt.

Het coöperatieve model van We Effect is een hoopvolle manier van sociale woningbouw die al voor duizenden families met lage inkomens een betaalbare woning heeft opgeleverd. De meerwaarde van de woningcoöperaties is gelegen in het samen bouwen en wonen, en samen economische activiteiten ontwikkelen om te voorzien in inkomsten voor alle gezinnen. Een coöperatie kan dus een woongemeenschap én een werkgemeenschap zijn.

In de praktijk van de woningbouw in een coöperatieve vorm, moet de bewonersgroep (i.o.) grond kopen, een bouwplan maken en een architect inhuren. Vervolgens moeten bouwmaterialen worden gekocht en gespecialiseerde vakmensen ingeschakeld. Alle huishoudens leveren vervolgens arbeid, om de bouwkosten te drukken. De deelnemers aan de bouwgroepen zien hun manier van werken als 'een strijd tegen de armoede'.

Het ontwikkelingsmodel is vanaf 1970 ontstaan in Uruguay, waar het inmiddels een sterke beweging is en waar aldus meer dan 30.000 woningen zijn gebouwd. Zij werken met het beginsel van gemeenschappelijk eigendom van de grond en de woningen; de families krijgen gebruiksrecht. Dit sterke ontwikkelingsmodel wordt sinds 2004 toegepast in minstens 7 andere Latijns-Amerikaanse landen, met hulp van de ideologie uit Uruguay en financiële ondersteuning van We Effect. Momenteel zijn naar schatting 6000 families daarbij betrokken.

Ik vertel nu iets in het kort over enkele coöperaties in El Salvador, Bolivia en Guatemala. Uiteraard is dit een selectie want ik onderzocht 22 coöperaties. Inmiddels is het aantal coöperaties flink toegenomen, waaronder vele in oprichting. Het betreft landen waar velen nog in armoede leven en waar het lang niet altijd veilig is. In alle gevallen werd eerst een gemeenschapshuis gebouwd, alvorens de woningen werden gebouwd. Zo konden de bewoners ervaring opdoen met verschillende aspecten van het bouwvak, voordat men gezamenlijk moest meehelpen aan de woningbouw.

### El Salvador

Een coöperatie in de wijk San Esteban in het historisch stadscentrum van San Salvador (hoofdstad), met dichte bebouwing. Op de tweede foto zien we een bewonersgroep die is bijeengekomen voor een vergadering.



### Bolivia

In Bolivia is de coöperatieve beweging nog kleinschalig; er werden twee coöperaties gebouwd en een aantal is in de voorbereidende fase. De woningen op de foto werden gezamenlijk gebouwd en kunnen individueel worden uitgebreid met een extra bouwlaag.



### Guatemala

Hieronder zien we de leden van de coöperatie 'Fe y Esperanza' (geloof en hoop), na afloop van een vergadering voor hun gemeenschapshuis, in de gemeente San Pedro, onderdeel van Guatemala Stad.



Ik schreef hiervoor al dat het om een hoopvolle ontwikkeling gaat. De coöperatieve beweging door gemeenschappelijk hulp is niet grootschalig maar kan zeker nog verder toenemen. De groei van de coöperatieve beweging voor woningbouw werd in enkele landen bevorderd door de eigen regering (vooral in Honduras en in El Salvador). Daar werden dan ook flink wat woningen gebouwd. Maar in Nicaragua en Bolivia werkten de regeringen niet erg mee en bleven de coöperaties afhankelijk van financiering door ngo's. In die gevallen waren er al coöperaties opgericht, maar door het achterwege blijven van hulp van de eigen overheid kon er nog niet of slechts beperkt worden gebouwd. Het coöperatieve model zoals beschreven is bedoeld om arme huishoudens fatsoenlijke goedkope woningen te bieden.

Bij goede hulp van de nationale regeringen kan dit onderdeel uitmaken van de sociale woningbouwproductie. In Latijns Amerika is bewezen dat er fatsoenlijke en betaalbare woningen kunnen worden gebouwd voor en door families met een laag inkomen. Men zegt daar: woningbouw is een mensenrecht en geen handelswaar! Daar kunnen we in Nederland weer wat van leren.

Wilt u hierover meer weten: kijk even op mijn website, of bel me.

Jan

[www.bredenoordhousingresearch.com](http://www.bredenoordhousingresearch.com).

## 40-DAGENRETRAITE

### De digitale 40-dagenretraite 2022 van de Jezuïeten

*Hem achterna* is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde.

Myriam zegt over de retraite: "Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd.

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen."

#### Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org).

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

#### Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven."
- "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."
- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

#### Een productie van [ignatiaansbidden.org](http://ignatiaansbidden.org)

[ignatiaansbidden.org](http://ignatiaansbidden.org) verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Verdere informatie bij Tineke



Locatie is de  
Johanneskerk,  
tenzij anders  
aangegeven.

- 24-02 10:00 – 11:00 uur,  
Contactledenbijeenkomst
- 24-02 11:00 – 12:30 uur Ontmoetingsochtend
- 27-02 Poëziekring

### Huiskamergesprekken in maart:

Thema 1, Vrijwilligerswerk in Griekenland  
3 en 9 maart van 15:00 – 16:30 uur,  
16 maart van 19:30 – 21:00 uur

Thema 2, Levenswijsheid delen  
10 en 16 maart van 15:00 – 16:30 uur,  
3 en 8 maart van 19:30 – 21:00 uur

## KERKDIENTEN

Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur,  
tenzij anders aangegeven. Ze zijn ook via Twitch  
te volgen, kijk daarvoor op  
[www.johanneskerk.nl](http://www.johanneskerk.nl).

- 06-02 ds. A.B. Liebich, organist Floris van Gils  
13-02 ds. A.B. Liebich, organist Floris van Gils  
20-02 Ruimteviering (begintijdstip zie de Jo-  
hannesmail)  
27-02 ds. A.B. Liebich, organist Willem van  
Twillert

*Bij de voorplaat: Josef had dit jaar een bijzondere rol in het kerstspel. Hij was het die Maria, maar ook Geertrui, geruststelde toen alles verkeerd dreigde te lopen. Dit beeld, van Saint Joseph, staat in de Eglise St. Joseph in La Bourboule (Frankrijk). Het is gemaakt door Henri Charlier in de jaren '50. Het leuke van dit beeld is dat Josef houten klompen draagt!*

### drukwerk

Aan de heer / mevrouw

---

---

---

Afzender:  
Johanneskerk  
Westsingel 30  
3811 BB Amersfoort