

Over mezelf

In 1963 ben ik in Berlijn geboren en heb in Duitsland en in Nederland theologie gestudeerd. Ik ben predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijk ben ik breed georiënteerd, met een oorspronkelijk lutherse achtergrond. Met veel plezier geef ik vorm aan vieringen samen met onze organist Willem van Twillert en vele andere vrijwilligers.

Mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt door het ontmoeten. In de kerkdienst is er regelmatig een moment van uitwisseling en ontmoeting. Ik vertel een verhaal, maar ik ben net zo benieuwd naar uw verhalen: in de dienst zijn wij allen spreker en luisteraar. In gesprekskringen buigen we ons over een onderwerp, maar nooit zonder ons eigen verhaal er naast te leggen. Uiteindelijk is het gewone leven de plaats waar het verhaal van God en van mensen samen komt.

Mijn werk is altijd maatwerk en komt samen met anderen tot stand. Dat geldt nog meer voor het directe contact in de begeleiding van mensen: het pastoraat. Voor een persoonlijk gesprek en voor doop, trouw en rouw kunt u bij mij terecht ook als u niet bij de kerk hoort. Hier leest u meer: Dopen, trouwen, rouwen; Voor elk moment, voor iedereen.



Ik schreef mee aan *Liberaal christendom*: ervaren, doen, denken. 3e druk 2017. Inmiddels ben ik eindredacteur van de website [Liberaal christendom](http://Liberaal.christendom). Een paar keer per jaar komt daar een nieuw thema aan de orde. De laatste keer was de preekwedstrijd in september. Je kunt je abonneren op de [nieuwsbrief](#).

Sinds mei 2018 ben ik voorzitter van de [VVP](#)